

Johanna Kivinen fortsätter att gästarbete på tisdagar i reparationsgruppen. Detta har blivit en vana. Det är trevlig omväxling att en gång i veckan jobbar i en annan grupp. Allra helst skulle hon vilja återvända tillbaka till informationsservice på stadshuset, speciellt nu när Oili har gått i pension. Dessvärre kommun har bestämt att göra informationsservice som tillfällig arbetsplats för folk som behöver rehabiliteras tillbaka till arbetsliv. Johanna kunde tänka sig bli som rehabiliteringsklient men hon inte är tillgänglig för öppna arbetsmarknader. Det är en konstig idé som Work Office har hittat på.

Nu numera på kopieringscentralen jobbar bara en fastanställd kopieringsteknik, Leena Lehto heter hon. Några gånger i året Johanna brukar hälsa på henne och berättar om sin längtan tillbaka. Även Leena tycker att det var olyckligt att kommun har usel ekonomi och inte anställer någon till informationsservice, bara korttidsanställningar. Leena har nyligen blivit kopieringschef.

Kopieringscentralen och informationsservice tillhör numera till nybildade serviceförvaltning. Digitalkontoret är historia. Krista Kristiansson jobbar nuförtiden på stadsplaneringskontoret.

Johanna tillhör nuförtiden i lagen om stöd och service det vill sägas gamla hederliga LSS. Numera LSS finns i hela federationen.

Alla som tillhör i LSS, har rätt till gröna kortet för tandvården. Kortinnehavaren behöver betala bara 200 euro, resen betalas av Insurance Cash. Detta är enda fördel att fortsätta på Daily Activity, precis som Johanna brukar trösta sig själva.

Hon har gäst arbetat på reparationsgruppen sedan våren 3009 och orsaken var kalla kriget med arbetskompis Anatoli Medvedev. Gästarbete var handledare Anton-Karis idé för att lugna ner situationen på Forssan apu där Johanna jobbar övriga dagar.

Kalla kriget började då Johanna införde skjutsavgift eftersom Anatoli ofta hade tiggat skjuts och till och med bett henne köra huvudvärkstabelt till Jockis. Anatoli motvilligt prutade summan till tio euro och blev mycket sur och ilsken. I själva verket Anatoli är kär i Johanna men inte kan göra något åt saken på grund av sin förlovning med Matleena. Han har tvingat sig själva bli sur för att täcka kärleksskänslorna till den vackra Johanna. Ingen vet om hans obotliga kärlekssjuka men Johanna anar lite grann men numera hon skiter fullständigt i denne skitstövel. Varje gång när Anatoli drömmer om Johanna så han får ordmonstret; man hora i sitt huvud och blir ursinnig. Han har blivit kallat så på folkhögskolan i Riihimäki år 3006 och detta startade hans narcissism. Han tycker att kompisar inte skulle behöva betala för skjuts fast handledarna har försökt få honom förstå att Johannas elbil behövs laddas upp och elpriset är mycket hög. Det förstår inte Anatoli utan han tycker att den kära Johanna är patetisk.

Det har varit till nytta för henne att arbeta i reparationsgruppen. Hon har fått många nya vänner, manliga eftersom alla är män. Deltagarna på reparationsgruppen ofta kallar sig för killar eftersom få vill bli klassat som gubbe. I gruppen finns bara två trettioåringar; Nino och Karolus. Båda har barnsinnets kvar och inte vill bli som en gubbig.

Johanna tycker mycket om Karolus och Nino. Då hon började så hon var helt besatt efter kafékille Jesse men sedan han blev osams med sin handledare och flydde till Laihela hos sin fästmo.

Nyligen Johanna har blivit fäst även i den andra kafékille Uuno eftersom han var så snäll och bjöd henne fiskgratäng, utan att veta att kvinnan har fiskskräck men artighets skull hon åt en liten portion det finaste ABOA fiskgratäng precis som stora flickor.

Nino hon gillar förnamnets skull eftersom hennes gamla skolkompis råkar hetta samma. Karolus hon blev förtjust eftersom han var så omtänksam då hon och Anton-Kari gjorde studiebesök till gruppen. Hon blev kär i Jesse Jussila eftersom våren 3008 han hade rå flörtat till henne på fejan fast då han inte ens kände henne. Julen 3009 han blockerade henen utan någon som helst anledning, bara för att hon hade önskat god jul. Detta besvär fortfarande Johanna eftersom på jobbet han har mycket trevlig och ibland kramade henne. Hon också älskar Jesses förnamn eftersom det finns en sångare med samma namn, Jesse Anttila som har försökt komma med i Eurovision Song Contest men förgäves. Nu Johanna får lämna Jesse Jussila från sina tankar eftersom han är upptagen och nyligen har blivit pappa. All sannerligen även sångaren Jesse Anttila är upptagen, precis som hon brukar fundera.

Även Karolus är ibland upptagen så man inte kan veta om han är singel eller upptagen. Hela tjommen är sådan att det är svårt att veta om han är fisk eller fågel. Han också har obegriplig skräck för äldre kvinnor så att inte vågar krama den snälla Johanna som råkar vara fyrtioåring. Han själv säger att orsak till skräcken är att hans påverkade ex hade dragit honom i armen.

Höst 3009 Johanna inspirerades av bowling när hon hade gått ner till bowlinghallen för att se kafékillars och Ninos träning. Hon var upphetsad när hon såg Jesses och Ninos smala ryggar samt den kortväxte Uunos chokladögon. Knappast den kortväxte Uuno syntes till bowlingbaren men på banan hon såg honom då han gjorde Strike. Uuno och Jesse är mycket skickliga bowlare. Strax innan Jesse flydde till Laihela så han tog EM i bowling. Det var bra tillfälle att sluta bowla på toppen.

Om några veckor Johanna bestämde sig gå med i Forssa funktionshindrades idrottsförening, FTU och visa för killarna att varifrån hönan pissar.

Bowlingträning är torsdagar klockan 16. Varannan torsdag det är licensierade E-mail League där Johanna inte kan spela eftersom hon vägrar ta tävlingslicens. Istället hon tränar. Hon märkte att bowling inte alls är lika enkel som det ser ut. Klotet rullar alldeles för lätt till sidorännan. Föreningens ordförandetränare Virve har otaliga gånger försökt visa för henne att armen ska vara rak och blicken i de främsta käglor. Detta är svårt för Johanna eftersom hon fruktar sidrännan. Hon skäms misslyckanden. Hon inte vill vara sämre än konstiga typer. Enligt henne Jesse, Uuno och Nino inte tillhör på listan över konstiga typer.

Då det inte finns E-mail League och Nino eller Uuno är förhindrade att bowla så Johanna får äran att spela med någon av killarna. Hon hann inte bowla med Jesse. Hon skulle vilja chatta med honom men det går inte på grund av blockering. Uuno har tröstat Johanna att Jesse är lite speciell och det har hon märkt; sexig kille i konstig typs kläder, precis som hon brukar tänka.

Jesse och Rose-Mari började göra barn. Först föddes lilla Jessie och sedan födde lille Liinus. Rose-Mari jobbar som skogsarbetare och bor ganska nära Katainens släkt marker.

Pera Katainen anslöt sig i änglakören år 3007 men änkan Siiri envisas trots sina besvär på Peras hemman. Hon har planterat i trädgården massor av blommor och blomsterbuskar. Hon har varit tvungen att lära sig fastighetsskötsel eftersom hussen har gått bort. Hon har massor av besvär bland annat abdominal stomi.

Hon har några enstaka gånger chattat med Monique-Karin, fru till Peras kompis som också avled ungefär samtidigt på samma ställe, Laihela demensboende. Kompisarna bodde i samma rum för att ha prat sällskap. Kompisen hette Jörgen Spetsen. De träffades för första gången i kaféet i klädvaruhuset Clothes Basement vid Replot bron medan deras fruar handlade. Deras gemensamma språk var engelska eftersom Pera inte kunde skandinaviska och Jörgen inte kunde finska. Samma sak även med Siiri och Monique-Karin.

Siiri får fortfarande rabatt i varuhuset eftersom hon har jobbat där. Numera hon inte orkar åka dit. Nu de båda kvinnor är änkor med samma besvär. De båda är lika energiska och sköter sina döda makars hus.

Tisdagar Johanna har börjat luncha på Café Suner för att slippa ta hemifrån färdigrätter samt hon skulle se oftare den snälle Uuno. Hon bryr sig inte om Sylvester eftersom han ofta är övervarvat. Han ofta stressar i allt. Handledare Markus inte vågar skicka denne kortväxte och tjocka killen till affären eftersom han kan i slarv välja felsorts varor. Därför Johanna får äran att hjälpa Uuno med handling.

Handlande sker på tisdagseftermiddag då vinkelgruppen kör till Gunwood's Cash i Zumila. Bilen är en röd Volkswagen minibuss med Suner loggan.

Samtidigt handledarna på vinkelgruppen lämnar in kaféets pengar till Cashshop vid torget. Johanna vill inte sätta sin fot till detta lilla automatställe eftersom platsen ägs av säkerhetsbolaget S-L Safety som hon hatar av hela sitt hjärta. Så är det bäst också för annars det skulle vara stor risk att hon skulle av ilska riva loss eller rispa sönder företagets dekaler. Där inne finns massor av övervakningskameror och mikrofoner.

Johanna brukar vara upphetsat i minibussen på väg till Gunwood's Cash och hela tiden armen rycker till kram. Hon vill så gärna gosa med Uuno men vågar inte. Med föräldrarna hon kallar honom som fiskleverantören. Detta öknamn låter komiskt när en som har fiskskräck säger så. Hon klarar inte uttala sköna killars namn. Otaliga gånger mamma har skojar att hon borde ringa fiskleverantören för att lära henne äta fisk. Mamma och pappa inte har lyckats lära sina döttrar att äta fiskrätter. Inte heller den yngsta dottern gillar fisk men hon inte har någon skräck utan på någon anledning inte gillar det som lever i vattnet.

Jaana-Mari bor kvar i Dalsbruk tillsammans med Juha Pajunen. De tittar villor men dessa är alldeles för dyra.

Kaféhandledare Markus söker med ljus och lykta en ny deltagare istället för Jesse. Uuno behöver hjälp och han hinner inte alltid torka borden och samla kaffekopporna. Det finns ingen nytta av Sylvester som bara stressar och slarvar. Detta säger han inte högt eftersom det vore tjänstefel. Han önskar att Sylvester skulle bli intresserad om någon annan grupp och han själv skulle hitta en lindrig funktionshindrad person till kaféet. Kanske kaféjobb skulle vara någonting för Johanna men hon inte är intresserad eftersom detta är ungefär likadant som i restauranggruppen det vill sägas stå jobb. Hon är bara intresserad av Uuno och inte i kaféet. Flera år sedan hon har drömt att starta ett eget kafé på stan men det skulle hon inte klara av på grund av dåligt räknehuvud samt för liten portmonnä.

Tisdagar Johanna brukar äta gulaschsoppa eftersom detta inte innehåller lika mycket kalorier än Pan pizzor, piroger och fyllda tunnbröd som säljs i kaféet.

Direkt då Uuno hade bjudit fiskgratäng till Johanna så hon började i för sig själv tänka hoppas alltid käre fiskleverantören skulle vara till hands vid behov. Såklart Uuno inte visste om hennes fiskskräck för annars han skulle ha bjudit något annat så att han skulle ha fått ett annat öknamn.

Uuno brukar träna på gym två gånger i veckan. Hans föräldrar står för gymkostnader. Hans gym ligger granne med Voimala-huset.

Uuno är mycket stresstålig och lugn, kanske tack vare gymträning. Som lunch han brukar äta hälsofil med halv mangofrukt. Han tröttnar inte i filen inte Johanna heller i gulaschsoppan.

Ibland Johanna funderar om Uuno är den rätte. Kanske men dessvärre henen stör hans kvinnliga drag. Hon vet orsak till hans kvinnliga egenskaper; barndomens narkolepsimediciner som innehöll kvinnligt könshormon.

Johanna är rädd att Uuno inte vill ha henne som gumma på grund av stor ålderskillnad. Hon är livrädd om Tatjana skulle ragga honom. Knappast så skulle ske eftersom Tatjana är mycket rastlös och aldrig klarar sig vara allvar.

Uuno kommer från en fin adlig familj som brukar rösta i val på Coalitions Party. Knappast fröken Niilola skulle passa i så fin familj, precis som Johanna brukar fundera. Knappast jag heller eftersom även jag är en riktig stressröva. Vad Uuno skulle säga om han skulle veta sanningen om mig att jag inte tvättar tvätt och pappa städar på tisdagar, brukar Johanna fundera. Detta är en hemlighet mellan henne och föräldrarna som inte berättas ens till Jaana-Mari.

Handledarna och arbetskompisar förmodar att den rediga Johanna skulle tvätta själv sina kläder och städa sin lägenhet. Ibland Anton-Kari och Simo har undrat på att hur i sjutton hon hinner umgås med sina kompisar så ofta och sedan tvätta och städa. De också undrar på att hur hon hann hjälpa Anatoli att städa hos honom och sedan sin egen lägenhet. Numera hon skiter i honom.

Alltså Johanna måste vara en supertjej, precis som handledarna brukar säga.

Johanna blir glad att Uuno och Nino gärna vill krama henne. Hon tycker synd att Karolus har skräck om äldre kvinnor.

En tisdagseftermiddag medan Johanna och Uuno köade vid kassaautomaten i Gunwood's Cash så hon såg i läsplatthyllan en intressant dokumentärläsplatta; *Porrkungen* som handlar om den finska porrkejsare Pertti Norvall hur han grundade en porrtidningsläsplatta ett är innan Johannas födelse.

Johanna ville köpa läsplattan men vågade inte eftersom fiskleverantören är närvarande så efter jobbet hon åkte tillbaka till butiken och köpte läsplattan. Det finns inget fräckt på omslaget utan bara titeln syns tydligt, alldeles för tydligt tänkte hon. Det finns inte heller något snusk i läsplattan, bara text och tal där det berättas om Pertti Norvalls affärer. Hon ska läsa läsplattan någon vacker dag. Hon har massor av läsplattor hemma i läs kön. Hon har också några traditionella böcker.

Utanför butiken hon och han brukar vänta vinkelgruppens minibuss. Utanför ingången det brukar ofta sitta en somalitiggare med mugg i handen.

Några gånger Uuno har viskat till henne att ibland han tycker synd om dessa tiggare men ändå man inte ska ge pengar eftersom detta är en del av organiserat brottslighet. Johanna tycker det samma och hon

är irriterat på tiggarna som sitter vid nästan samtliga affärer. Då hon är ensam på stan och möter en sittande tiggare så hon brukar säga: "Go Mogadishu, Go Mogadishu!". Några tiggarkillar mumlar och visar upp långfingret. De anfaller inte eftersom de vill undvika poliskontakter.

Extremhögern diggar röster genom att lova förbjuda tiggeriet medan vänstern är mot tiggeriförbud. Detta är enda sak som Johanna samtycker med extremhögern men inte kan tänka sig rösta eftersom de också är mot Global Union och den nya gemensamma valutan. Hon kan inte heller rösta extremvänster av samma skäl; de är mot GU och valutan global.

Det har blivit i Finland ett nytt högerextremparti, Finlanddemokraterna det vill sägas sannfinländarnas och Basic Finns arvtagare. Basic Finns gick i konkurs mitten av 2000-talet och då grundades Finlanddemokraterna. Strax innan det nya partiet det hann vara en ren nynazistisk organisation Ugriländer för ugrier som blev sedan som parti. Det finns massor av propellerskallar i det nya högerextrema partiet. Partiledare heter Lotta Akela som enligt Johanna ser ut som Matleena Vuorio, likadana porriga glasögon.

Medan Johanna och Uuno väntar vinkelgruppens minibuss så Johanna irriterar på S-L Safety dekalerna som sitter i dörren. Hon skulle vilja skrapa bort varenda dekal men kan inte eftersom käre Uuno är närvarande.

Då äntligen den röda minibussen kommer så Johanna öppnar bakluckan och lastar in matkassar. Café Suner använder butikens vita reklamtygkassar.

Godiskassar man ska ställa så att de inte är synliga till vinkelgruppens deltagare för annars de skulle bli sugna på godis. Man inte kan bjuda godis eftersom alla sötsaker är till salu i kaféet.

Såklart även Uuno och vinkelgruppens handledare hjälper med att lasta bilen.

Då bilen är lastad och bakluckan stängt så i smyg Johanna brukar rita i dammet globaltecken för att göra reklam för sin favoritvaluta. Bakom körande skulle se global tecknen och så sätt kanske det fastnar i undermedvetande, precis som hon brukar tänka.

I bilen hon är lite stressad för att hinna tillbaka till Voimala-huset före sista fikarasten. Hon vill hinna dricka en kopp cappuccino innan hon ska ladda diskmaskin inne i reparationsgruppen. Man ska vänta innan alla har fikat färdigt. Ofta Nino lämnar halv cappuccino orört eftersom hela tiden han grejar nåt annat. Han vill ha i cappuccino överdrivet mycket mjölk så den ser ut som kalvdricka. Medan kan greja annat så cappuccino hinner kallna så det dricker inte ens Eric, precis som det moderna ordspråket låter.

Vid den sista fikarasten Nino brukar läsa högt dagens tv-tablå från läsplattan Forssan Aviisi för dessa arbetskompisar som inte kan läsa. Han slutar tv-programmen till klockan 22 och säger: "och sedan vi sover!" Johanna sover inte den tiden utan oftast hon kryper ner sig vid tolv tiden på natten. Hon försöker läsa läsplattor i sängen och sedan surfar med jacktelefonens kontrollpanel.

Medan hon laddar reparationsgruppens diskmaskin så hon är stressad eftersom hon vill hinna säga hej då till Karolus och Nino innan de går till busshållplatsen.

Hon hinner lekande lätt säga hej då till Uuno eftersom kaféarbetstagarna går hem efter tre. Sylvester slutar före tre men hon skiter i honom.

Medan Johanna och Uuno handlar så reparationsgruppen har sång och musik. Pate spelar med gasolgitarren urgamla finska schlagerdängor. Allra sist han spelar och sjunger den sista visan som heter just Den sista visa. Melodin och texter är intetsägande så att åhöraren lätt börjar gäspa. Johanna slipper höra dessa urgamla trallande förutom då det inte behövs handla. Oftast det inte blir någon handling före storhelger.

Ibland mitten av gitarrspelande Pate får narkolepsianfall och somnar direkt. Gasolgitarren ramlar av men sådan tur den är tålig så den inte går i sönder. Ibland gaslangan lossnar och det läcker gasol på golvet. Då Pate får sitt narkolepsianfall så det kommer obegripligt mummel från hans mun. Då handledarna Pertti och Esa bär honom till siffan som står mitt i den stora salen. Mittemot soffan det är en stor tv-skärm. Fredagar man tittar fredagsfilm som är ännu mer barnsligare än på Forssan apu eftersom de flesta deltagarna inte tål actionfilmer.

Nino får mycket sällan narkolepsianfall och det är tacka hans effektiva mediciner. Så länge det har inte blivit några biverkningar. Han fruktar såsom Ebola om mediciner skulle göra honom en kvinna så att han skulle få byta sitt namn till Niina, precis som han brukar ofta säga.

Vid hem dags Johanna brukar ge snabbkramar till Nino. Hon kramar Uuno om han skulle råka vara utanför kafédisken. Hon inte vågar gå innanför disken för då Markus kan frnsa. Hon bär bara matkassarna innanför den U-formade disken för att käre fiskleverantören skulle slippa slita och släpa. Hon kramar Karolus då han är på kramhumör. Oftast han inte är sugen krama äldre kvinnor.

Övriga dagar Johanna jobbar på Forssan apu. Numera Anatoli är mycket lugnare och inte alls djävlar till henne. Det kan bero på viljan att fjäska henne för att hon åter skulle börja serva honom. Johanna vågar inte mer ge sitt telefonnummer till honom. Hon vill undvika all kontakt med herr Medvedev. Hon har börjat hata honom av hela sitt hjärta och kan tänka sig bli våldsam på nattlig gata. Hon ofta funderar febrilt att hur i sjutton hon kunde få tillbaka sina pengar som hon hade gett honom i kärleksruset. Detta stör henne så i helsike.

Även på Forssan apu hon brukar äta mikrorätter som hon tar hemifrån. Efter maten hon går till Café Suner för att se fiskbjudaren. Hon vågar inte koppla in charmen på grund av hans kvinnliga drag. Hon beundrar Uuno och inbillar att han skulle vara en riktig glansbildkille. Till Johannas stora bekymmer även Tatjana har börjat fika på kaféet. Hon dricker litervis Ugri Cola och äter massor av choklad men inte blir tjock. Hon är skelettliknande smal. Anatoli inte sitter i kaféet utan bara köper ostbaguetter, helst om det är Uuno eller någon annan vid kassan. Han tål inte Markus.

Johanna fruktar såsom Ebola om Tatjana skulle lyckas ragga Uuno eller Karolus. Hon vet så väl att detta är mycket osannolikt eftersom hennes ansikte är så pass speciell i negativ bemärkelse så att killar inte vill ha en sådan kvinna som hustru.

Johanna hatar Tatjana i smyg och hon har blivit hennes topphemliga ärkefiende. Detta man inte ska säga till Simo och Markus eftersom de inte skulle förstå en sådan humor och börja predika att så bör man inte tänka om sina kompisar, precis som Johanna brukar ofta tänka medan hon sitter i kaféet och tittar Tatjanas tramsande. Sådan tur att handledarna inte kan läsa tankar. Också hatkänslor mot Anatoli hon håller hemliga.

Numera är Tatjana masserar Anatolis axlar så denna stör inte Johanna. Hon har klassat de båda som moder idioter.

Johanna vägrar skaffa tävlingslicens i bowling eftersom detta kräver läkarintyg som hon kallar för gumsepapper. För henne räcker utmärkt gumsepapper som hon fick lämna till Insurance cash innan hon började på Daily Activity. Även detta var förmycket för henne.

Hon har skickat anonyma e-postmeddelanden till europeiska bowlingförbundet och kritiserat de obligatoriska tävlingslicenserna att detta är diskriminering med ett stort D. Bowlingförbundet brukar varje gång svara att de inte kan göra någonting åt saken och hänvisar till bowlingtränaren. Visst hon har pratat om detta med Virve men förgäves. Hon förstår inte att vad det är så svårt att hon inte vill skaffa läkarintyg. Några gånger i möten Virve har berättat att ibland hon har fått frågor om föreningens namn; det skulle vara högtid att byta namnet till Parasportförening. Detta förstår inte gamla tjocka Virve att vad det är som är så svårt med termen funktionshindrad. Hon har sagt att även hon själv har flera funktionshinder som till exempel fetman.

All sannerligen bakom namnbyte förslag det är föreningen Basic som också har kritiserat TLNA:s namn. Inte heller TLNA lyssnar på kritiken eftersom i deras styrelse sitter konservativa tanter med blomsterhattar och farbröder med cylinderhattar.

Föreningen Basic i Forssa är på väg vissna bort eftersom den eldsjälén Pirjo Jussila börjar bli så pass gammal att inte orkar mer driva föreningen och hitta på nya saker. År efter år hon har blivit omvald som ordförande och ingen annan vill tänka sig bli efterträdare. Därför man har försökt mer och mer samarbeta med moderförening i Åbo men lokala medlemmar inte vill att Åbo skulle få mer makt. Det ser ut att glansdagar för Forssa Basic är över. Det har inte kommit nya medlemmar. Det är jämt samma aktiviteter; bingo- eller DJ-kvällar. Konkurrenten TLNA får hela tiden mer och mer medlemmar och har

ofta nya spännande aktiviteter.

Det går bra för Forssa funktionshindrades idrottsföreningen och det kommer hela tiden nya medlemmar; både bowlare och stödmedlemmar. Många företag vill bli som sponsor. En sak är olyckligt, nämligen få vill närvara i föreningsmöten men så gärna bowla.

Några gånger Johanna har varit med i den olicensierade Corporation League som kallar även för korpen. Uuno har tröttnat på korpen eftersom spelet kan börja sent på måndagskväll och sedan det blir sen läggdags. Av samma skäl han blev ledsen då han bekantade sig på Kipinä kvällsverksamhet. Nino kunde tänka sig spela i korpen men detta skulle vara tidigare. Hans föräldrar inte vill att han skulle göka sent på stan. De har skrämt honom så att han inte vågar gå ensam ute.

Till en början var Johanna i samma korp lag som Tove Kangasoksa. Johanna inte är rädd för denne muskelknippen men ändå hennes närvaro är obehagligt eftersom Tove kastar bowlingklotet i full kraft samt inte svarar i frågor. Det ser ut att Tove kanske är kraftigt dopat. Det är fullt möjligt. Det vore bra om hon skulle dopingtestas men knappast man gör dopingtester med parasportföreningar eftersom någon kan ha medicinering som kan ge falska larm.

Lite senare Johanna lyckades byta korpen lag för att inte skulle bli ytterligare stressat. Johanna stressar sig mindre då det inte finns några eurohanar på närheten.

I hennes nya lag spelar bland annat Santtu Kirkko och Tiina Paasio. Hon har lite grann känslor mot Santtu som beror på hans fetma och det sexiga förnamnet. Detta hon inte kommer avslöja eftersom stoltheten inte ger upp samt Santtu har alldeles för mycket drag av konstig typ, precis som hon brukar fundera medan hon väntar sin tur i bowling.

Johanna kommer ihåg att någon gång på högstadiet lillasyster hade berättat att inne i skolmatsalen Santtu hade pruttat framför hennes näsa samt åt snor från sin näsa. Förmodligen fiset bara var olyckshändelse eftersom skoltiden han har mycket snäll och är fortfarande men mycket underlig. Fortfarande Johanna har prutt- och snor associationer om Santtu. Ändå innersta sig hon tycker om honom, på grund av förnamnet. Johanna har både Santtu och Nino fetischer. Den sistnämnda är värre och hon får starka orgasmer bara hon hör heller tänker namnet Nino. Hon får orgasmer bara av Santtu Koivula fast hon inte har hört någonting om tjommen.

Även Santtu Kirkko har förhållande med Tiina Paasio. Deras förhållande inte är så stabil som man kan tro. Då och då Santtu irriterar sig på Tiinas småaktighet och irriterande öronbedövande kvittrande läte. Det bara är tidsfråga när förhållande spricker. Kanske Johanna skulle ha chans att få livslevande Santtu bara om hon skulle lyckas bli av med sin fåfänga. Redan i skolan hon i hemlighet beundrade honom och märkte hans rastlösa blickar som om snuten skulle vara på väg.

Nino brukar ha med sig på bowlinghallen en nalle som lyckomaskot. Uuno bara har en vattenflaska. Han dricker mycket sällan läsk. Han är hälsomedveten och tränar två dagar i veckan på gym. Johanna dricker inget på bowlingen för att inte bli pissnödig. Hon irriterar sig när spelkompisar dricker litervis vätskor och sedan är tvungna springa stup i kvarten i toalett medan spelkompis måste vänta och bli uttråkat. Medan Johanna väntar en pissande spelkompis så hon lätt blir stressat som sedan syns i resultatet.

Några gånger tränare-ordförande Virve har valt en spelkompis för Johanna. Oftast hon får bowla med en långsmala Tuovi Leppänen, en riktig nerv såg som hela tiden drömmer om e-cigarettbloss och svär att kan inte denna jävla bowling sluta. Det verkar att Tuovi är tvingat att bowla, kanske någon av blomsterhatt tanter har halvtvingat henne att bowla, precis som Johanna brukar fundera medan hon väntar sin tur. Visst Tuovi är skicklig i bowling men dessvärre hon saknar intresse. Hon är några år äldre än Johanna.

Då Nino eller Uuno är sjuka eller förhindrat att bowla samt det inte finns E-mail League så Johanna får äran att bowla med någon av dessa killar. Hon gör så gärna *High Five* gest med Nino eftersom han har så snyggt namn, i alla fall enligt henne. Visst det är kul att ha hudkontakt med den snälle Uuno. Det bara är tidsfråga när Uuno slår Jesses rekord. Även Nino är bra i bowling men dessvärre han gör jämt konstiga rörelser som anstränger hans dåliga knän. Även Johanna gör samma fel så att hennes arm är konstigt gängat samt ryggen är böjt.

Filippa spelar varje gång med Anu Kaislavirta. De båda är mycket skickliga. Anu har nytta av sin dövhet så hon inte störs av bullret i bowlinghallen.

Emellanåt Anu börjar babbla men det är svårt att höra vad hon säger så hon tar teckenspråk till hjälp. Då kommer föreningens teckentolk Polli fram och tolkar till Filippa det som hon vill säga. Polli har jämt på sig en blomsterhatt med brett brätte.

Hösten 3009 Johanna aktiverade på nytt sin Net-Gallery konto. Våren samma år hon avslutade kontor efter att ha hört om identitetsstölder. Höst hon märkte att kontot inte alls var borta utan bara i frysläge och allting var i samma skick som våren.

Då hon aktiverade kontot på nytt så den virtuella ledaren önskade henne välkommen tillbaka och sa att denne har hållit ställningarna medan hon har borta.

Virtuell figur är specialitet av Net-Gallery som läser allting som användaren och dennes nätkompisar publicerar. Figuren liknar på en nyhetsuppläsare. Om det finns fula ordar så figuren säger Pip! Den känner igen samtliga svordomar på flesta språk. Om man skulle skriva ordet tack, så den virtuella nyhetsuppläsaren säger; *Tack inte är en svordom, haha!* Detta är långt gående artificiell intelligens.

Johanna började undersöka att hur sajtens AI är utbyggt. Hon kommer att skapa ännu bättre AI i assistansrobotarna på Forssan apu. Om detta hon inte säger ett ljud till handledarna för annars de skulle förbjuda henne att programmera extra saker i robotarna. Assistansrobotarna som gruppen säljer ska bara underlätta vardagen, inte ha några överraskande saker.

Robotarna som säljs för dagsläget, redan är överintelligenta. Johanna har krypterat och programmerat robotarnas centralenhet så att den extra databasen inte hittas om man inte vet det exakta lösenordet; *Jameserarochoonaserarjohanna1*. Detta är omöjligt att knäcka, tänker hon medan sitter inne i robotrummet och småskrattar framför datorn. Medan hon fnittrar så hon rör hastigt med fingret under näsan och kliar på nästoppen. Detta långa lösenord verkligen är svårt att gissa eftersom det är hennes topphemliga kusinkärlek, kusinförälskelse. Innan man ska komma åt lösenordsruta så man ska först hitta den starkt krypterade databanken. Det är svårt att hitta om man inte kommer på och letar från rätt ställe i roboten.

På jobbet Johanna råkade höra att Anatoli redan har Net-Gallery konto där han brukar chatta med den ryska skådespelare Jesse Alba för att förbättra sitt modersmål.

Jesse Alba är mycket populär runt omkring i världen och många tjejer flåsar efter honom.

Johanna inte längre är ett dugg intresserat av Anatoli, det enda som hon skulle vilja ha är 500 euro som hon hade råkat ge honom i kärleksruset men hur kunde hon få tillbaka sina pengar, hon har otaliga gånger funderat. Hon önskar att på något sätt hon skulle komma åt hans plånbok. I för sig det inte skulle vara så svårt eftersom då och då han är ganska slarvig så plånboken kan någon vacker dag bli liggande oövakad på jobbet.

Johanna själv registrerade sitt Net-Gallery konto för Karolus skull för att kunna spela lustiga sexspelen. I Net-Gallery det finns lika många spel som i Facebook och de flesta är det samma. Fejan har mist sina användare på grund av nättroll och skräppost. Den Amerienska federationen har intagit Facebooks lokaler. Nuförtiden Facebook huvudkontoret ligger i New York. I samma stad finns också Ameriens trollfabrik som sprider falska nyheter till hela världen för att folk skulle tro att även utanför Amerien det skulle vara ostabilt läge.

Kalifornien är självständig stat och skulle vilja ha Facebook huvudkontoret tillbaka men det är försent nu när Amerienska statsapparat huserar i Facebook huvudkontoret. Sådan tur att Microsoft finns kvar i Kalifornien.

Antti och Anna Kivinen är trogna Facebook användare och vägrar skaffa Net-Gallery konto. De ogillar ryska påhitt. Visst de vet att Facebook inte längre är privatägt och bryter fräckt upphovsrätter. Anna brukar ofta kopiera från fejan mycket hit musik utan gratis. Detta gör Facebooks musiksamling olaglig. Även på Net-Gallery finns gratis musik men dessa innehåller reklam precis som forna Spotify.

Varje kväll det finns massa ryska filmer precis som förr i tiden det var amerikanska filmer men nuförtiden ryskheten är populärt. Numera det är få som tittar forna amerikanska filmer.

Visst Anna och Antti tittar några ryska filmer men de flesta är oändliga skjutande och babblande. 2980-talet de följde den ryska TV-såpa Sotshi som handlade om naturgasmiljonärer.

Numera den ryska presidenten är mörkhyade Oleg Barbison som vann presidentvalet vinter 3009.

Äntligen man blev av med den bråkige Jurij Jr. Puskij. Oleg lovade att sanera och renovera samtliga ryska fängelser men så länge han inte har hunnit så långt.

Johanna och Karolus spelar det mesta lustiga sexspelen på Net-Gallery. Ett av de lustigaste spelen heter Sexville där spelfiguren ska utöva virtuellsex för att må bra. Dessvärre man själv inte kan tillägga artificiell intelligens i spelen, precis som Johanna har tänkt. Ett annat småfräckt spel heter Petville där man ska sköta sitt virtuella könsorgan för annars den vissnar bort.

Så småningom Johannas vänlista började växa och blev längre än på Facebook. På fejan vänlistan blir kortare och kortare. Snart de enda Facebookvännerna är mamma och pappa samt några enstaka släktingar.

Häromdagen Johanna äntligen hittade sina skolkompisar Villmanstrand däribland Nino den förste. Hon märkte till sin fasa att gotter-Backman ska inom kort gifta sig och bor nuförtiden i Bryssel. Hon blev förvånad ännu mer att tjomme jobbar på Radio Poolia, hennes favorit radio. Den senaste tiden Radio Poolia har börjat sända offentligt på det öppna nätet, även i Finland men fortfarande stationen inte har frekvenser i Finland men man kan lyssna i alla fall. TASS slipper hålla uppe sin inofficiella radioförmedlingstjänst.

Johanna såg på Nino Backmans profilsida att hans fru är toppmodellen Lotta Herbo. Även hon jobbar inom koncernen Allan Media och på sommartid är som programledare för intervjuprogram Summer Terrace på ATV3. Den andre programledaren i programmet är livlige Tuukka Bush. Av hans förnamn Johanna får associationer till Tuukka Nukku-Vornanen.

Nino och Lotta har två gemensamma barn, treårige Nooa-Elmer och nyfödda Nina. Såklart Johanna gratulerade honom på grund av den glada familjehändelsen fast hon själv skulle vilja vara som gotter-Backmans fru men detta säger hon inte högt eftersom för henne Nino den förste är allra heligast. Hon inte vill bli osams med någon av Ninos, allra minst med Nino ettan. Nino berättade i chatten att inom kort de ska gifta sig och avslöjade att snart han och frugan startar en relationsprogramserie på Radio Poolia. Johanna lovade lyssna och bad skolkompisen förmedla ordet att radiostationen skulle ansöka frekvens även i finska marknätet. Nino lovade göra det men dessvärre han inte har tillräckligt med makt till det.

I profilbilden Nino håller i handen ett drinkglas med grönt dricka. Johanna inte vill vara så nyfiken och fråga att vad det är för dricka samt andra saker för att Nino den förste inte skulle bli irriterat. Därför hon inte vågar chatta med honom lika ofta som med Karolus. Hon tycker att det är synd att även Nino den förste redan har en lesbiska som flickvän. Hon utforskade noga hans Net-Gallery profilsida. Han bor i det nya centrum i Bryssel. På hans vänlista det står hans ex-flickvän, medieperson Inga Valpen. Då hon såg hennes namn så hon var nära brumma eftersom namnet liknar på Inkeri. Inga bara är hennes artistnamn och den riktiga namn är Yana Valpen. Nino och Yana har en gemensam son, Peder som bor hos sin mor. Johanna kollade Yanas profilbild där hon poserar utan tröja. Hon har tatuerat på sitt bröst med stora bokstäver ordet *Mama*. På övriga mage är full av tatueringar. Hon har tatuerat sina samtliga ex-pojkvänners namn, även Nino. Sonens namn står med stora bokstäver. Även Johanna kunde tänka sig tatuera Ninos namn eftersom hon älskar honom så mycket och lätt blir kär i samtliga namnen.

På Ninos vänlista hon hittade en annan bortglömd skolkompis i Villmanstrand. Han heter Rico Anttila som hon har helt och hållet glömd. Detta kändes pinsamt eftersom herr Anttila är mycket snygg, till och med snyggare än Nino. Enligt henne Nino den förste är evigt snygg men även Rico är fin eurohane. Några gånger Johanna spelade webbspel med Rico Anttila. Han bor kvar i Villmanstrand och verkar vara singel, ensamstående pappa. Han har femårige sonen Jere som liknar väldigt mycket på sin far. Rico jobbar på läkemedelsfabrik Leiras som för dags läget är Villmanstrands största arbetsgivare nu när Brandcars motorfabrik har lagts ner. Fenno lastbilsfabrik finns kvar som nyligen har fått ny ägare, gamla hederliga Volkswagen. Volkswagen köpte också upp den skandinaviske konkurrenten Tapper. Successivt dessa två nordeuropeiska lastbilsfabriker ska slåss ihop med varumärke MAN.



På nyårsafton Johanna fick inbjudan hos den nye Nino. Helst hon skulle vilja festa med Nino den förste eller den andre men i nödfall går bra med Nino den tredje, precis som hon tänkte medan hon kysste inbjudningskortet som hon fick av Nino Alppila som han hade gjort i vuxenutbildningen som kallas för skola. Om det skulle ha stått något annat namn så hon skulle ha stoppat kortet i bakfickan. Om det skulle stå namnet Anatoli så kortet skulle ha blivit toapapper, tänkte hon.

Detta är den första nyårsafton då Johanna inte är med sina föräldrar. Hon tyckte vemodigt att inte kunna fortsätta kajanaländska nyårs traditioner såsom titta nyårsfirande på torget i Kajana. Detta visas på samlingskanal TV Kainuu förutom kajanalänningar. Efter direktsändningen det är teaterrevy med aktuella parodier och skämtande från Kajana stadsteatern. Nu hon inte kan se TV Kainuu hos Nino eftersom han inte har kajanaländska kanalen. Han har berättat för henne att han har kajanaländska rötter på morfars sida. Morfar är född i Kajana men bodde i skandinaviska Hudiksvall. Farfar kommer från Tyskland och därför han brukar kalla sig själva för internationell kille. Familjen Alppila inte kan ett enda ord skandinaviska och tyska, inte heller kajanaländska dialekt. Han också har berättat till Johanna att morfar har rötter till en välkänd kajanaländska skald. Även han tycker mycket om att skriva dikter och ibland försöker prata på kajanaländska men det låter som cirkus-kajanaländska.

Johanna inte hade något hjärta att tack nej till inbjudan eftersom det kom från en Nino. Han inte vet att den lustiga blondinen älskar honom bara för förnamnets skull. Nino själv tycker om henne så mycket att kunde tänka sig byta Tuija till Johanna.

På nyårsdagen Johanna tittade på nätet nyårsfirande i Kajana samt teaterrevyn. Annars Kivinen inte är teaterintresserade men bara denna nyårsrevy är rolig. Utanför landskapet Kajana man inte kan se alla EBU TV1 och EBU TV2 program men sådan tur dessa två program man kan se i hela världen.

Hos Nino kom även Tuija och Uuno. I våras den blygsamma Tuija skickade ett pappers kärleksbrev till Nino via Daily Activity internposten som Messenger Service delar. Hon jobbar i gruppen Messenger Service så det var lätt att lägga ett kärleksbrev i reparationsgruppens postfack. Det var tisdag då han fick brevet och började fnittra. Han blev direkt kär i Tuija eftersom hon är många gånger lugnare och snällare än hans ex. Han lätt blir kär i snälla tjejer. Därför han är nära bli storm kär i Johanna. Om hon skulle ta det första steget så det skulle bli jättekärlek. Han är säker på att även Johanna är kär i honom men inte vet att bara för förnamnets skull. Tuija har svart lökformat frisyra och robust kroppsbyggnad.

Ansiktet av Tuija liknar väldigt mycket på min barndoms ansikte, så där såg även jag i Villmanstrand då jag blev kallat som plättansikte, tänkte Johanna medan hon sitter i Nos vardagsrum, på samma soffa som Tuija. De båda sitter i var sin ända. Johanna tänkte att det verkar att alla Ninors blir lätt förtjust i tjejer med mulliga kinder och säkert därför gott-Backman då och då kom hos mig att leka jag-rörde-dig-sist-leken, tänkte hon. Men Lotta Herbo inte har plättansikte men för övrigt hon har underbar kropp, hon är ju en toppmodell, tänkte Johanna. Sedan hon kom ihåg Jessica Stenig; fy fan vad snygg, tänkte Johanna. Hon inte är lesbisk men ändå hon är förtjust i Jessie. Nu när Nino den tredje kysste Tuija så Johanna kände lite svartsjuka men lyckades bra dölja sina känslor. Hon själv hade chansen få Nino Alppila men det ville inte hon, hon bara vill ha honom för förnamnets skull. Hon skulle vilja ha bara två Ninors; Backman och Järvimerkki. Hon älskar samtliga Ninors kramar. Trean gärna vill krama.

Nu på nyårsfesten Johanna lärde bättre känna Tuija som verkar vara mycket trevlig prick men mycket blyg. Blygare än Johanna. Med sina nya kompisar hon inte vill yttra om sina tankar om funkisar. Hon inte vill göra folk ledsna. Tuija verkar gilla Johanna och gärna delar med henne High 5 gest, även utanför bowlingen.

Nu i nyårsfesten det var två tjejer och två killar; Uuno och Nino samt Johanna och Tuija. Tuija bor i gruppboende Hirvelä vid den övre Brudgatan, inom gångavstånd till Voimala-huset och stadshuset där

hon fortfarande jobbar. Huset där Johanna borde jobba men hon inte vill jobba samma ställe som Tuija eftersom Messenger Service också är en Daily Activity grupp.

Hon vill jobba på Messenger Service systeravdelning för normalstörda. Nu det skulle vara rena paradiset på informationsservice eftersom rethostaren är pensionerat.

Ofta från bussfönstret Nino och Karolus brukar se Tuija gå mot sitt hem. Varje gång Nino rodnar och då Karolus börjar små reta sin kompis genom att tralla APOA låten Nino Ballerino.

Nu i nyårsfesten Tuija sitter tyst i soffhörnet och inte säger någonting. Hon svarar kortfattigt och nickar till frågor. Då Nino ger pussar till henne så hon ger tillbaka. Hon inte är pussblyg. I den andra ändan på samma soffa sitter Johanna och blygt beundrar Uuno och skulle vilja kyssa honom men det vågar inte hon. Förbaskade Anatoli förstörde hennes förmåga att kyssa genom att skapa puss skräck.

Nino sitter närmast Tuija medan Johanna sitter närmast Uuno. De båda killar sitter i bordändor mittemot varandra. Under bordet det är ett pussel med tusen bitar som Nino brukar pyssla.

På soffbordet det står massor av snacks och godis. Nino brukar busa med två chips och sätter dessa mellan sina läppar och kvackar som en anka. Detta han har lärt sig från tv-reklam för chips. Varje gång Johanna börjar skratta. Ibland hon brukar grymta för att folk ska bli glada. Då Nino skrattar att det finns en gris här inne.

De dricker alkoholfritt mousserande vin och äter småkakor som Nino har bakat alldeles själv. Han inte vågar öppna mousserande vinflaskan inne så han ber Johanna öppna på balkongen.

Under kvällen de spelade med spelkonsol Jantendo och spelet var det eviga bowling-spelet som Johanna spelade för första gången hos Uuno då han bjöd fiskgratäng.

På nyårsdagen Johanna fikade med Karolus. Denna gång de var i Siba-huset på Ylicity handelsområde. Johanna är förtjust i Karolus men vågar inte avslöja sina känslor eftersom han ofta brukar påminna att de bara är kompisar. Karolus klarar sig inte bli ihop med vackra Johanna på grund av sin skräck om äldre kvinnor fast hon inte är så gammal, bara 40+. För annars han säkert skulle tänka sig ta henne som hustru. Ofta han har sagt henne att hon är hans bästa kompis någonsin. Det är helt sant, Johanna är mycket snäll, sjukligt snäll, speciellt mot sina idoler. Hennes vänskap går lätt överdrift så att hon skämmer bort dem genom att skjutsa hit och dit. Hon inte klarar att säga nej då hon inte orkar eller kan skjutsa.

Från Karolus börjar mopeden slita sig loss och han gör precis samma misstag som Anatoli. Lyckligtvis han inte skickar svavelstenosande sms.

För dagsläget det är Karolus och Nino som regelbundet smsar till Johanna och dessa är vänskapliga meddelanden. Några gånger även Uuno har smsat henne.

Johanna inte vågar ge sitt telefonnummer till Nino Backman eftersom hon är orolig om frun Lotta skulle ana att hon skulle vara kär. Visst han själv skulle hitta hennes nummer från Johannas profilsida samt från Eniro på nätet. På Net-Gallery hennes telefonnummer ses bara några utvalda vänner däribland Nino Backman och andra skolkompisar från Villmanstrand. Såklart släktingar kan se henens kontaktuppgifter. Ingen av gamla skolkompisar har ringt eller smsat. Hon önskar att någon vacker dag Nino Backman skulle ringa. Hon också önskar att den fina Rico Anttila skulle kontakta. Det ser ut att killarna har annat att göra än att kommunicera på nätet. Nino är ju gift och säkert Rico har något annat att göra.

Varje fredagsmorgon medan Johanna äter frukostgröten så hon smsar till Nino Alppila, Uuno och Karolus en fredagshälsning; *Äntligen fredag!* och infogar en kort trallande av tidigare radioprataren; *Fredag, fredag, fredag!* Det är en enkel sång utan melodi som blev känt i en urgammal radiostation som numera är nedlagt. Även Johannas äntligen fredag upprepning är ursprungligen från en radiokanal men nyare sort.

Denna fredags smsande blev en vana och killarna för artighets skull svarar; *Tack, det samma, kram Uuno respektive Nino.* Karolus inte skriver kram i sms för att det inte skulle bli missuppfattning och inte skulle upphetsa den lustiga blondinen. Ibland på fredagsmorgonen Karolus inte alls svarar eftersom han har dåligt morgonhumör som han har ärvt från sin mamma. Detta han har berättat till Johanna som förvarning. Johanna beundrar hans tjocka kinder och dubbelhaka som ser enligt henne mycket sexiga ut.

Anatoli Medvedev har avsevärt lugnat sig men Johanna inte vågar börja lita på honom eftersom han har

fräckt utnyttjat henne och pratat bakom ryggen. Henne stör så i helsike att i kärleksruset hon hade gett alldeles för mycket födelsedagspengar.

Nu efterskott hon har förstått att bara nära anhöriga och övriga släktingar ger pengar som present. Johanna är mycket bitter mot sin gamla idol och funderar drastiska hämndåtgärder samt att hämta pengarna tillbaka. Hon inte vet hur hon skulle hämnas utan att bli avslöjat. Hon inte vill hamna mer i polisförhör. Hösten 3000 verkligen var tufft för henne fast hon klarade sig som vinnare. Då det var nytta av att ljuga. Detta hon har otaliga gånger funderat om och om igen medan hon sitter framför datorn och förbereder sig att diktera sina skrönor.

En gång i veckan Anatoli har börjat gå hos psykologen för att få hjälp mot sitt häftiga temperament och sega förälskelsen. Han fortfarande är kär i Johanna fast hon inte längre visar intresse för honom. På jobbet han känner sig vemodig att allt gick åt pipan. Han ångrar sina tuffa sms och konstiga idéer. Han ångrar också att vinter 3008 han inte gjorde slut med Matleena och börjat ett nytt förhållande med Johanna som är många gånger snyggare än Matleena, så brukar Anatoli jämt fundera. Han tycker att hjärnan borde kunna formatera så att den olyckliga förälskelse och ordmonstren skulle förvinna. Visst det går att formatera hjärnan men det är dyrt. Knappast det görs på Forssa-Jockis sjukhuset. Han har förlorat många kompisar bara på grund av sitt hetsiga temperament. Först han förlorade Marko och nu Johanna, älskade Johanna. Dessvärre att Johanna är mest synlig deltagare på jobbet och brukar för artighets skull heja på sina jobbkompisar, även Anatoli. Detta hon gör trots allt hon är förbannade sur mot honom och hans fläskiga ansikte. De har kommit till varandras vänlistor på Net-Gallery. Anatoli vill ha henne på sin vänlista av kärlek medan Johanna vill ha honom på sin vänlista för kontroll skull för att se vad det är som skitstöveln sysslar på med. Det kan vara till nytta för att planera hämnd, precis som hon brukar fundera.

Hos psykologen Anatoli sitter och har papiljott liknande givare fast i huvudskinnet för att psykologteknikern skulle se hans tankar. I hans hjärnfilm det syns massor av hjärter och svart rök. Psykologen bad honom försöka tänka på sin förlovade och hennes goda sidor och glömma Johanna. Det är svårt eftersom Matleena inte har så mycket goda sidor. Bruden sitter fastklistrat framför Xbox spelkonsolen och pimplar Ugri Cola. Psykologen också ha föreslagit att göra slut med henne och leta efter en annan tjej men Anatoli tycker att det är lättare sagt än gjort. Om han skulle vara singel så kärleken mot Johanna skulle ytterligare öka eftersom hon är så söt. Han klarar sig inte lämna denna bildvackra tjej från sina tankar. Anatoli också har självdestruktiva tankar; varför i helvete jag finns till, precis som han brukar tänka. Detta han inte vågar säga till någon, inte ens tänka själv. Han inte vet ingenting vad skulle han göra. Han har sett ett fall om en ung busig pojke i tv-programmet Police-TV som hände några år innan han föddes. Den skandinaviske pojken hade lekt med en laseruppskärare tills buken öppnade sig och avled på fläcken. Detta chockade hela familjen så att de blev tvungna att byta omgivning. Detta fall gör att Anatoli trots allt vill undvika att göra för hastade dumma saker. Då och då Anatoli och Matleena grälar eftersom hon är mycket lat och inte vill städa. Det är han med. Hösten 3008 och vinter 3009 han märkte hur fint det kan bli om det finns någon som städar. Då den kärleks bakrusade Johanna städade hos honom. Detta var utnyttjande med ett stort u. Nu han inte orkar börjar städa när inte ens flickvän gillar städning. Han inte har råd till boendestöd som han avbokade sommar 3008 då Johanna började städa hos honom. Han förmodade att hon skulle städa flera år hos honom. Där Medvedev hade fel. Hösten 3010 bara en gång han lyckades få städhjälp av henne. Först han hade frågat handledare Anton-Kari om han kunde övertala Johanna att ge städ kurs eftersom hennes egen lägenhet är så fint. Anatoli och Anton inte kan ens ana att varför Johannas lägenhet är så välstädat. Anton-Kari lovade för honom att fråga henne om hon kunde hålla städ kurs för honom. Anatoli hade lovat bjuda fika eller mat för henne som tack. Eftersom en handledare föreslog detta så Johanna tackade ja och åkte hos skitstöveln för att visa hur städar man. Då hon tänkte i för sig själv att samtidigt hon kunde hålla på ögat om hon skulle råka se femhunderalappar på borden så hon kunde ha stoppat i fickan. Alternativt hon kunde ha tagit något värdefullt, tänkte Johanna. Dessvärre hon inte såg pengar på bordet. På arbetsbordet i köket hon såg ringen men hon var osäker om den hade något värde. Även då det var Johanna som städade medan Anatoli och Matleena på låtsas dammade av borden och hyllor. Hon märkte att lägenheten har blivit ännu skitigare sedan hon besökte där senast. Skitstövel har skaffat en kanin, tänkte hon. Detta för att han kunde skryta på jobbet och få sympatier. Speciellt Esa blev avundsjuk att Anatoli har livslevande kanin. Detta var meningen. Anatoli vill äga sådant som andra saknar. Numera på Forssan apu det snackas inte om annat än om kaninen Villi som Anatolis kanin

heter. För Johanna den enda rätta Villi är Uunos kopparfärgade nöjesrobot. Familjen Kiukku har två likadana nöjesrobotar; Selma och Villi som är programmerade att spela högkulturella sånger och sägner.

Johanna bara dammsög arbetskompis skitiga lya och sedan åkte hem. Anatoli lovade bjuda fika någon vacker dag. Johanna känner honom alldeles för bra att man inte kan lita på honom; så vacker dag blir inte.

Hon vill inte heller dricka eller äta hos honom eftersom bestick och tallrikar kan vara slarvigt diskade så att man kan få magsjuka, tänkte Johanna medan hon promenerade mot bilen som var parkerat på kyrkans parkering.

Hela tiden medan hon städade så Anatoli var stenkåt och därför han försökte vara med sin flickvän inne i sovrummet för att inte se den vackra kvinnan. Matleena inte ens kan ana att hennes kille är kär i sin arbetskompis.

Då Johanna hade gått ut från Anatolis lya så hon svor för sig själva att det var skitbesök, bokstavligen skitbesök, att hon inte såg värdesaker eller pengar. Hon tänkte att någon dag hon ska maskera sig och hämta sina pengar tillbaka. Detta ska noga planeras för att inte bli avslöjat, tänkte Johanna medan hon gick genom den lilla naturliga parken mellan huset och Kaarlokyrkan. Samvetet bör tvättas eftersom detta inte skulle vara någon rån eller stöld utan hämtning av egna pengar.

Argentinska Baas inte lyckades få Brandia Automobile och VGM Automobile lönsamma. Båda bilfabriker är massor av skulder till underleverantörer. Underleverantörer orkar inte vänta mer. Hela året 3010 tingsrätten har föreslagit att båda fabriker skulle sättas i rekonstruktion eller i konkurs. I höst fabriker äntligen hamnade i rekonstruktion men det inte var någon nytta av detta eftersom biltillverkning har upphört på grund av materialbrist. Underleverantörer inte vill leverera material. Baas ägare, Victoria Molino, kör med båda fabrikers lyxbilar och skiter i krisen. Även hennes eget företag har varit nära konkurs men varje gång hon har hittade placerare, all sannerligen amerikanska penningtvättare. Victorias luftslott rasade då bolagskompanjon Percil inte fick komma med i Brandia-VGM affären. Nu Victoria sitter i knipan, verkligen Victoria's Secret, när man borde starta bilproduktion men det går inte utan underleverantörer. Hon tycker att FHI grundlurade henne.

Samma tycker även Johanna om Anatoli Medvedev. Han var en falsk kompis. Även hon skulle vilja ha sina pengar tillbaka så hon har varit hans underleverantör.

Jul 3010 Brandia och VGM hamnade i konkurs eftersom rekonstruktion inte bär frukt. Work Office i Forssa och Tvåstad fick rekord många arbetslösa. För Antti Kivinen det inte var någon katastrof eftersom pensionering är så nära samt villalånet är betalt. Anna är förtidspensionerad. Antti och Anna hörde från Stenigs att samma sak även med dem; även deras villalån är betalt och pensionsröret är nära. I Skandinavien man kallar nära pensionering för pensioneringsröret. Då och då Anna och Antti brukar e-posta och chatta med Anders och Annki. Även Johanna försöker skriva till Jessica men dessvärre hon verkar alldeles för blyg.

Efter konkursen Victoria Molino anklagades för pengar förskingring. All sannerligen en sådan höjdare klarar sig från anklagelser. Hon har massor av pengar i sina hemliga konton så hon har råd att anställa toppadvokater.

Om några månader konkursbon köptes av en iransk-europeisk nygrundade elbilstillverkare, National Vehicle Europé Incorporation. Huvudägare är Kari-Pekka Mure som har en lyxvilla utanför Teheran. Samarbetsbolag heter Ayatollah New Energy Incorporation. NEVE verkar ha råd att köpa upp de två konkurssatta nordeuropeiska bilfabriker. Kari-Pekka har en dröm att förvandla Brandia och VGM bilarna till eldrivna. Kanske alternativa bränsle kunde vara plutonium eller radioaktiva avfall som man får från kärnkraftverken. Först man bör göra radioaktiva avfallet säker så att den inte skulle spridas i omgivning. Kari-Pekka är säker på att hans företag skulle hitta lösningen.

Vårvinter 2011 Milton Miinala återaktiverade sin Facebook konto och skapade konto även på den nya sociala sajten.

Johanna märkte att Miltons Facebook konto har aktiverats och börjat göra reklam för scientologer. I privat chatten på fejan han berättade för henne att han har också ett konto på Net-Gallery och sade att han hade skickat vänförfrågan till henne. Såklart hon godkände vänförfrågan. För henne samtliga vänner på sociala sajter är mycket viktiga fast hon inte är speciellt social. Hon önskar mer egen tid för att skulle ha mer tid för att skapa berättelser. På jobbet hon har måttligt med tid men alltid någon avbryter när handledarna ger arbetsuppgifter såsom uppdatera hemsidan och programmera assistansrobotar. Medan hon dikterar sina berättelser så hon brukar i smyg förbättra algoritmer för artificiell intelligensen i assistansrobotar. Hon har lärt robotar att hata Anatoli. Ingen annan vet om detta.

Det kan bli farligt för honom om han skulle vara för nära aktiva assistansrobot. Hon har skannat in Anatolis foto i robotarnas hemliga databas. Den hittas inte om man inte vet var i roboten man ska leta efter. Databasen hon har krypterat med ett långt lösenord som handlar om hennes kusiner.

Arbetskompisar inte vet någonting om hennes favoritkusiner.

Så länge kunderna inte har hört av sig att assistansrobotar som de har beställt, skulle vara för intelligenta. Förmodligen kunderna har använd bara robotarnas basfunktioner, det som Forssan apu gör reklam för. Ingen annan än Johanna vet att robotarna kan mycket mer. Det bara är tidsfråga när robotarna skulle göra något oväntat.

Johanna känner inga kärlekskänslor längre mot den elefantliknande Milton. Enligt profilbilden han har fortfarande samma sötaktiga leende och sina glasögon med vita bågar med små vindrutetorkare. Leendet smälte hennes hjärta på första årskursen i gymnasiet. Nu hon blir spåfärdig av hans sektledare liknande leendet. Hon såg att han fortfarande hyllar scientologer på sociala sajter.

Då och då hon och han brukar busa i privat chatten och erinra sig skolminnen såsom den stora gurkdagen då hon var nära slå honom med en färskgurka men på sista stund den övermogna gurkan sprack och allt vatten rann på klassrumsgolvet. Nu efteråt de båda brukar skratta till denna lustiga händelse.

Johanna frågade honom att hur Martti Tammivuori mår nuförtiden och berättade att hon såg honom senast år 2002 på Enter-huset. Såklart hon berättade ordagrant om robotkursen. Det är typiskt av Johanna att alltid vara noga med årtal och små detaljer det som hon har gjort eller någon har sagt. Milton svarade att han har inte har längre några kontakter till honom och enligt honom Martti är inlagt på psykiatriska vårdhem. Marttis plötsliga psykoser har blivit värre och mentalhälsan har försämrats sedan skolåren. Johanna tänkte i för sig själv att även Milton har blivit hel knasig att han hyllar scientologer och dansar enligt deras pipor. Det var tur att han inte blev kär i mig, tänkte Johanna. Tänk om vi skulle ha blivit ett par och då sekten skulle utnyttja ännu mer än denne rysskuk, tänkte hon medan hon satt vid datorn och väntade svar kommentar från honom. Milton berättade också om sina höga skulder till fogden efter att ha levt över sina tillgångar. Det tas en summa för varje inkomst så hans ekonomi är plus minus noll.

Johanna hittade också Jilly Tuppurainen på Net-Gallery. Bruden som jobbade på Forssan apu då Johanna började eller blev tvingat att börja där. Nuförtiden Jilly bor i Saint Michel och är en stolt mamma till lille Jimmy.

En vårvinterdag Karolus bad Johanna köra honom hos sin pappa, Max, som bor i Hillo. Nu hon såg var idolens pappa bor; Bergkullevägen, alldeles bakom köpcentret. Medan hon körde bil så hon funderade i för sig själv att hurdan Max Anttila skulle vara som svärfar. Detta hon är tvungen hemlighålla eftersom Karolus har otaliga gånger påmint henne att de bara är som kompisar.

Visst Karolus har genomskådat hennes förälskelse eftersom blondinen så ivrigt skjutsar honom hit och dit. Måndagskvällar till Kipinä och fredagar till Ylicity handelsområde.

Johanna inte vill påbörja en ny kärleksrumba på jobbet. Hon försöker upprepa för sig själva att tisdagar på reparationsgruppen hon kör med vänskapskoncept. Detta har visat sig vara mycket effektiv och har lyckats komma till killarnas kärna. Detta har handledarna undrat att hon har blivit kompis med alla deltagare. Motsatsen till den lipande och krånglande Anatoli.

Fortfarande då och då Karolus brukar besöka hos Karoliina i Lundo. Han kan inte bestämma sig om han

är fågel eller fisk; vara ihop eller inte. Efter besök hos henne han brukar vara på dåligt humör eftersom Karro har narcissistiska drag och spelar högt sina hemska stereoapparater samt skryter med sitt rån av blomsterhandeln. Bruden är en stenhård hårdrockare.

Hon skulle vilja gifta sig med Karolus och har blivit fäst i Julian. Karoliina har jämnåriga dotter som är hans namne; Juulia.

Karolus ofta brukar fundera om Karro skulle vara den rätta. Visst hon är snygg men dessvärre alldeles för dominerande och tycker att rånet av blomsterhandeln var coolt.

Johanna och Karolus har blivit goda vänner. Anttila har börjat mer och mer utnyttja den förälskade kvinnan, inte för att vara elak eller på flit utan bara på grund av lathet. Han inte orkar gå till närbutikerna utan ber fröken Kivinen köra honom till K Kvantum Giant trots affären ligger inom gångavstånd.

Karolus enda dagliga promenad är till busshållplatsen då han ska till jobbet samt gå till garaget. Från garaget han brukar hämta full laddat batteri till nöjesroboten och den andra sätter i laddning.

Batteripromenad han brukar göra varje morgon och kväll.

Det finns ingen bil i garaget. Han varken Kaarlo har körkort. Om de skulle ha det så Johanna inte skulle behöva skjutsa honom hit och dit. Johanna har haft otur att samtliga idoler har utnyttjat henne och hennes körkort. Ingen har kontanter med sig till skjutsavgift. Då hon blir kär så hon lätt skämmer bort sina idoler. På fallet Anatoli det skedde hemskt övertramp att hon råkade ge två födelsedagar alldeles för mycket födelsedagspengar. Detta stör henne. Hon vill få pengarna tillbaka men hur, precis som hon brukar ofta fråga sig själva. Hon inte vill blanda in handledarna eftersom de har bett henne glömma pengarna. Det klarar inte hon. Snart det är tvunget att ta lagen i egna händer, precis som hon brukar fundera.

Sista årskursen i gymnasiet då Johanna klarade teoriprovet så hon började drömma att skjutsa Roope hit och dit. Så skedde inte eftersom hon klarade uppkörningen ett år efter att ha slutat i skolan. Då hon hade tappat kontakten och lite grann kommit från honom.

Nu Roope Jussila är på hennes vänlista i Net-Gallery men han ser ut vara gift. Han har ett nytt efternamn; Savikoski och är pappa till flera barn. Johanna inte vet att Roope Jussila-Savikoski är skild. Han har haft massor av flickvänner. Skoltiden han förlovade sig med Minea Erccala men det förhållande höll inte många år eftersom bruden var en riktig öl kvinna.

På kvällar Karolus brukar byta robotbatteriet i garaget och sedan går runt kvarteret. Längre orkar och vågar han inte gå eftersom han är rädd för skurkar. Just därför han kräver skjuts till Kipinä fast han kunde ta bussen. Johanna har svårt att säga nej på grund av surskräcken som förorsakades av fallet Anatoli.

Karolus har tvångsmässigt behov att få sin fredagsspritflaska trots sin magkatarr. Han tror att magkatarran beror på fet mat men all sannerligen syndabocken är kung alkohol.

På Ylicity han och Johanna brukar fika på något av kaféer fast även Johannas fettprocent börjar öka. Ju äldre hon blir desto lättare hon blir tjock, precis som Anna brukar säga till sin dotter. Johanna vet det men det är svårt på grund av surskräcken.

Johanna har märkt till sin fasa att tavastlänningar har fika vana, speciellt på fredagar. Fredags fiket kallas i Tavastland för mys fika. Detta har kajanalänningar svårt att förstå, att varför man ska utsätta sig till fetma.

Johanna har blivit vana att skjutsa folk. Det fungerar bra så länge hon är hemma men det går sämre då hon är hos föräldrarna. Mamma och pappa har i färskt minne fallet ryssen. De inte vet Anatolis riktiga namn fast någon gång Johanna har snabbt uttalat det. Samma sak även med Karolus. Hon har bara sagt att bland annat på måndagskvällar hon brukar tillsammans med en arbetskompis från reparationsgruppen gå till Kipinä. Hon också brukar kalla honom för arbetskompis som bor i Sandbo. Detta för att mamma och pappa inte skulle tro att hon fortfarande skulle umgås med denne ryss.

Karolus gör samma fel som Anatoli fast han själv har kritiserat och förskräckt ogillat hans beteende. Tur nog han inte skickar svaveleld osande sms. Ibland han skickar en sur smileys som känns tråkigt av henne på grund av surskräck. Johanna inte har erfarenheter av normala kompisar. Karolus är nästan en normal kompis. Nino och Uuno är riktigt normala vänner som förstår hennes dilemma.

Det är olyckligt att hennes första så kallade vänskap visade sig vara narcissistisk person som saknas empati. Bara Uuno och Nino har bästa medkänsla.

Innan Johanna började på Daily Activity så hon var mycket ensam och dikterade sina skrönor. Nu hon

knappast ens hinner sätta på dator när det kommer ett sms att kan hon köra hit och dit. Numera det är enbart Karolus som skickar skjuts frågor. Han oftast smsar för att slippa höra kajanaländsk dialekt som skulle påminna honom om sin döde mor.

På jobbet i robotrummet på Forssan apu hon har mest tid för berättelser. På arbetstid det kommer inga sms eftersom Karolus jobbar andra ändan av korridoren. Tisdagar då hon jobbar på reparationsgruppen så hon inte har möjlighet skapa berättelser. Inne i den stora salen det finns bara en enkel speldator med Yatzy spel.

På Forssan apu hon dikterar och delvis skriver berättelser på väntan av arbetsuppgifter. Hon önskar att inte få trista legoarbeten för då hon lätt blir uttråkat och sedan det ökar risk för egenmäktigt farande, sådana småflickors hyss.

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att programmera assistansrobotar och skapa läsplattguider samt digitala visitkort med mikro chipp. Forssan apu brukar också tillverka efter beställning badkort för att få rabatt i badhuset.

Dessvärre deltagarna inte får rabatt i bowlinghallen fast den ligger i samma hus med simhallen. Detta beror på att simhallshalvan är ett kommanditbolag medan bowlinghallen är privatägt.

Ägare till bowlinghallen är Maarit Magnusson och Filippa Fredriksson.

Kommanditbolaget *Jokiylänne Areena* planerar på att förvärva gymmet O2 på Rixum området, granne med Voimala-huset. Uuno är orolig om detta eftersom han inte alltid litar på kommun ägare.

Vårvinter Johanna fick vänförfrågan från Elmo Yrjölä. Äntligen han har hittat henne på Net-Gallery. Hon har för länge sedan hittat honom men inte vågat skicka vänförfrågan. Hon är rädd att bli blockerat precis som Jesse gjorde. Jesse Jussila blockerade henne utan någon som helst anledning, bara för att hon hade skickat helt saklig julhälsning. Nu hon blev glad att den roliga och trevliga Elmo skickade vänförfrågan.

Elmo jobbar kvar på Restaurant Kaupunginkellari. Han börjar tröttna på den tuffa restaurangjobb. Man ska stå hela dagen på stengolvet och då och då kolla att det finns mjölk, måltidsdryck och kaffe i restaurangsalen. Han kommer bra överens med kockarna men stå jobb är tufft även för honom som brukar spela rugby. Han saknar Johanna och hennes småfräcka trallande.

Nu han berättade för henne att han förstår henne att det är tufft i restaurangköket och funderar byta grupp. Johanna tipsade att i Café Suner det finns en ledig plats. Hon berättade i chatten att Jesse slutade ett år sedan och nu handledare Markus söker deltagare till kaféet för att underlätta Uunos och Sylvesters arbetsbörda. Hon bad honom vända sig till handledarna och omsorgsförvaltningen. Sedan Elmo frågade henne sångtexter till dessa lustiga sånger som hon brukade tralla i restaurangköket. Han tillsatte att kockarna skulle vilja lära sjunga. Hon svarade att texter inte finns utan dessa finns i huvudet. De fräcka sångerna jag har lärt av kopieringstekniker Leena, sade Johanna i chatten på Net-Gallery. Elmo berättade att han har försökt fråga Leena om texter men hon vägrar berätta. Hon brukar bara berätta om och om igen en gammal klassiker om två tomater som gick över gatan och den andre blev som ketchup.

Kanske Leena Lehto inte vågar berätta fräckisar till funkisar förutom Johanna. Hon vet att fröken Kivinen tål fräckisar och inte känner herr Yrjölä. Visst även Elmo skulle tåla fräck humor men det kan inte Leena veta. Ofta Elmo har sett hur Leena skojar med kockarna över disken.

Numera restauranggruppen inte har någon handledare utan kockarna sköter också handledaruppgifterna. Helt enkelt det skulle vara alldeles för trångt i ett litet kök.

Johanna har kommit på att Elmo och Leena är likadana, av samma kaliber; båda hejar på ishockeylaget Siemenlehto Indians i Åbo. Elmo har ofta på sig röd T-shirt med att indianlogga. Leena på sin tur har tejpät likadana logotyper på väggarna i kopieringscentralen. En vägg hon har tillägnat till humorbilder. På mitten det står huvudet av Johanna som hon har klippt från ett foto som hon fotade då hon jobbade på informationservice. I bilden hon äter en macka. I bilden Leena har ritat forna mexikanska Hilander-symboler och hennes ansikte hon har manipulerat att likna på själva diktatorn. Fast det är en karikatyr så ändå Johanna roas av bilden och blir glad att denna bild fungerar som ett slags revirmarkering att man inte glömmer henne på stadshuset.

En sak skiljer Elmo och Leena och det är deras favoritdryck. Elmo är helt besatt efter Ugri Cola medan Leena pimplar liter vis estniska Saku Kuld öl.

Nu när Elmo hade kommit till Johannas vänlista så hennes varma känslor började vakna upp så att kärlekskänslor mot Karolus började avta. Elmo är mycket bättre kompis än Karolus eftersom han varken vet om han är en fågel eller fisk.

Elmo lovade fråga om han kunde börja på Café Suner. Det skulle inte vara långt från honom, kortare väg än till stadshuset. Ett tag sedan han har flyttat hemifrån och bor nu på Teknikergatan, närmast Ari Vatanen rondellen. Mellan rondellen och honom det är en liten grön snabbmatskiosk där han brukar ibland köpa fyllda tunnbröd.

Hos honom det finns massor av vimplar av hans favorit ishockey- och rugbylag. Han gillar georgiska rugbylaget *Ghvidziispool*. Den lagen är en av de bästa i rugby, inte ens i Nordamerika finns bättre lag.

Elmos mamma har färgat sitt långa hår till rosa och tycker att det är rosa revolution. Pappa är mycket muskulös och ofta skojar att muskulös innebär att musklerna sitter löst. Han har likadan muskulös kropp som Johannas gudfader Verner.

Mamma jobbar på stormarknad i Ylicity och pappa arbetar på ett servicehus som digimaster. De bor i centrala Forssa, ovanför The Business Bank i ett palatsliknande hus.

I samma kvarter det är en nygrundade privata Daily Activity grupp, 10B. Namnet syftar till adressen; Föreningsgatan 10B. Detta är Suners huvudkonkurrent men eftersom det är daglig verksamhets bransch så man konkurrerar diskret. 10B ägs av Eductus. Direkt efter invigning det började en handfull deltagare, de flesta flyttade från kulturcentrum på Voimala-huset. En av dessa är Anatolis lillebror Sergei. Karolus funderar för fullt att börja på denna nya grupp eftersom han börjar tröttna på reparationsgruppen, precis som han har berättat till Johanna.

I det södra kvarteret bredvid det är hushållsmaskinbutik Lore Purchase, Lehmus Multimedia, frisör och en optikerbutik. Mitti kvarteret det är en galleria liknande lokal med nyinflyttat Insurance Cash, Work Office och federala skattekontor. Närmast torget det är nöjesrestaurang Pitcher's.

Om Elmo skulle börja på Café Suner så arbetssträcka skulle bli mycket kortare. Det stora Voimala-huset nästan syns till Teknikergatan. Han bor i korsningen av Teknikergatan och Älgmossegatan.

Söder om rondellen det börjar Rixum-område. I den första byggnaden till höger det har nyligen flyttat Forssa konsthallen. Utanför det står eller rättare sagt sitter en stor vit hare. Den är en del av konsthallens egendom. Av kaninstaty Elmo tänker på Johannas lustiga kajanaländska trallande om den skuttande haren.

Hans husläkare på Älgmosse vårdcentralen rekommenderar att byta arbete till det lugnare för att mage skulle må bra.

Elmo är i strålände kondition, tack vare sin rugbyspelande. Han har träning en gång i veckan.

Han och Filippa är med i Forssa idrottsföreningens rugbylag Sankarit. Sommartid träning finns på Knorrortorp rugbyplan, norr om tågbanebrom, väster om Loimi ån. Vintertid träning finns på Polhallen som är rester av Polskolan, mittemot stadshuset.

Så länge Johanna inte vet att Elmo bor i det lilla gråa huset på Teknikergatan. På samma gata bodde tidigare Jaana Tammi som nyligen avled på grund av dåliga njurar. Detta var tufft för Onni Laukkanen så att han bytte gruppen eftersom det fanns alldeles för mycket minnen i Voimala-huset. Han började på den nya 10B. Fortfarande han brukar då och då beställa från Forssa apu klockklisteretiketter som han brukar använda i sina pappers dagböcker.

Några gånger Simo har råkat ge till Johanna som uppgift att skriva ut klockklisteretiketter. Hon motvilligt skriver ut dessa enformiga bilder av klocktavlor utan visare. Detta man skriver ut med hjälp av appen Picture Factory.

Nära Elmo det också är förening Basics lokaler där han besöker mycket sällan eftersom han avskyr den narcissiska Pedra Ollipoeg som ofta besöker på Basics stugkvällar tillsammans med sin kille Erkki Laajamies.

Då och då Elmo brukar istället besöka på förening TLNA för att träffa sina skolbekanta. TLNA-lokalen ligger också inom gångavstånd från Teknikergatan, i gatans norra ända.

Han brukar busa med sina skolbekanta eftersom det har blivit en vana, precis som Johanna busar med Leena. Johanna och Elmo är ganska likadana personligheter som kunde bli ett par om hon skulle lyckas att stressa mindre. Visst även Elmo stressar en hel del fast han inte erkänner detta.



Uunos lägenhet ligger närmast TLNA-lokalen. Även han brukar ibland kika in men oftast hans brukar kolla föreningens dejsajten för att leta efter brevvänner. Kanske brevvän kunde bli som flickvän.

Han har svårt att hitta den rätta eftersom han är en riktig hemmapojke, jävligt mammig, precis som han själv brukar kalla sig själva för.

All sannerligen Uuno och Johanna skulle bli ett perfekt par eftersom även hon är en jävla mammig och en hemmaflicka. Nu bollen finns hos Johanna. Bara om hon skulle bli av med sina störande tankar om Uunos kvinnliga drag.

Nedanför Uunos lägenhet, på gatuplan, det är mataffär Coop Konsum som har hettat Coop Near. Affären ligger i hörnet av Vinkelgatan och den övre Brudgatan.

Vinkelgatan går mellan Brudgatan och Sjukhusvägen. Halvvägs det är ett backkrön. Norra sidan det är ute gym och söder om gatan det är höghuslängan. Söder om backkrönet Älgmossegatan korsar med Vinkelgatan och sedan Vinkelgatan går under vägporten mot Sjukhusvägen och stadsdel Kaarlo.

Vid Älgmossegatan det finns massor av höghuslängor. I en av dessa finns Forssa funktionshinderades idrottsföreningens lokaler som i folkmun kallas för bowlingförening.

Föreningen är öppet på tisdagskvällar för sina medlemmar. Där man kan spela biljard och fika. Detta är ordförande-tränare Virves önsketänkande. Bara slumpmässigt några enstaka brukar besöka i föreningen. En av dessa få medlemmar som flitigast besöker där. Är Santtu Kirkko. Han bor mittemot föreningen, andra sidan av Älgmossegatan. Föreningen lokaler ligger på gatuplan, mitt i kvarteret. Innerväggar är av furu och det är ganska mysigt där inne men dessvärre inte många vill, orkar eller kan gå dit. Bara då det är julfest och årsmöte så det brukar finnas mycket folk där inne. I vanliga medlemsmöten det brukar vara tomt av folk. Alla har sina skäl att varför man inte kan gå dit. På väggarna det hänger gamla presentkort och checkar som sponsorer och donatorer har skänkt till föreningen. En gång i månad det är medlemsmöte och då man informerar om kommande tävlingar. Varje medlemsmöte Virve brukar bli irriterat att det kommer alldeles för lite folk. Det är som att prata till väggarna.

En del av medlemmar har rugbyträning på tisdagskväll och andra är med sina kontaktpersoner eller andra hinder så man kan förstå att gamla tjocka Virve blir sur som Zlatan.

Öster om kvarteret det är mataffär Kotiosto och Kaarloporten, likadan vägport som på Vinkelgatan. Ovanför vägporten det går den gamla sönderrostade industrijärnväg. Andra sidan av Kaarloporten Kaarlovägen går söderut. Östra sidan det är Mauno Jokinen gymnasiet.

Mittemot affären Kotiosto det är ett så kallat hästskohus där bor Zanttu Pulssinen.

Zanttu sade i Net-Gallery chatten till Johanna att han är livrädd i tvättstugan eftersom där finns sexgalna kärringar som trakasserar honom. Detta har förorsakat ett trauma för honom och därför letar efter en ny lägenhet, helst från Estbacka eftersom där bor det mesta lugna folk.

Zanttu är rädd för storbrand. Det har redan brunnit i källarförråden så att enligt honom det har anlits en brandvakt från S-L Safety till Johannas stora fasa. Anledning till att han öppnar sig till henne är att han har hört hur den elake Anatoli har behandlat henne och Karolus tigger jämt skjuts. Han litar inte på Karolus eftersom han jämt är på dåligt humör.

Då Johanna hörde att i hästskohuset bevakar hennes mest hatade företag så hon kände oro eftersom den allmännyttiga bostadsbolag Forssa House saknar fantasi; väljer den första vaktbolag som man kan hitta på Eniro. Såklart hon inte sade högt att hon hatar S-L Safety.

Zanttu vädjade till att hon inte skulle säga ett ord till Karolus. Johanna börjar känna allt mer kärlekskänslor mot denne härligt tjocka Zanttu. Hon blir upphetsat av samtliga killar som heter så. Johanna tycker mer om Zanttu än Santtu Kirkkola eftersom den förstnämnde är snyggare och sexigt släta kinder. Santtu Koivula skulle vara snyggast men dessvärre hon har tappat all kontakt med honom. Johanna tycker att det låter sexigt att herr Pulssinens förnamn stavas med Z.

Zanttu har bett Johanna att mindre skjutsa den late Karolus och sagt att lika gärna han kunde ta bussen till Kipinä. Johanna har det svårt att ta upp saken med Karolus eftersom han kan missförstå.

Egentligen Johanna inte skulle vilja gå till Kipinä men hon känner sig tvingat eftersom för annars fantasin börjar flöda; hånglar Karolus och Jill? Det andra hon vill träffa den härligt tjocka Zanttu.

Några gånger på Kipinä måndagskvällar det finns en flintskallig kvinna som bor nästan mittemot Johanna, andra sidan av Tingbovägen. Från henne Johanna hörde att Mia Reinola i Johannas trappa har psykiska problem och därför ofta bankar och dunkar.

Detta Johanna har hört och blivit orolig om Masi skulle tro att dunkande kommer från Johannas lägenhet. Mia bor våningen ovanpå Lea Länsiö.

Den flintskalliga kvinnan berättade att Mia har bankat sönder allt lösenöre i sin lägenhet. Spisen redan ser ut som ett russin.

Om några år Mia fick plats på Estbacka servicehuset så att det blev lugnt på Tingbovägen 8 A. Johanna brummar inte längre eftersom massmedia har slutat att mala om fallet Pulliainen-Bulle. Helt enkelt hon inte vågar brumma mer. Hon har redan fått två varningsbrev från Novaraxa som hon inte vågar visa till sina föräldrar.

Zanttu Pulssinen är en av Johannas senaste nätkompisar på Net-Gallery. Han tycker mycket om henne eftersom hon verkar vara så trevlig och är skitsnygg. Kanske han kunde tänka sig gifta sig med henne om hon inte är så mammig och mesig.

Bakom hästskohuset det är naturlig stadspark; Älgmosseparken. Där finns inga älgar utan istället man kan möta aggressiva älgar med två ben om man har otur. Speciellt kvinnor inte vågar röra sig i parken efter skymning. Väster om parken det är orangea polishuset, missionskyrkan och Älgmosse skolan. Norr om polishuset det är servicehus för lika åldringar, en förskola samt stadshuset. Norr om stadshuset, andra sidan av Nya Tammelavägen, det är högskolan och Polhallen.

I korsningen av Älgmossegratan och Nya Tammelavägen det är en mindre rondell. Norr om rondellen det börjar stadsdelen Tingbo. Där finns stadens högsta hus med studentboende. Båda sidor av tornhuset det är byggnader av Niina Luotola gymnasiet.

Denna väg Johanna brukar dagligen promenera till och från jobbet. Ibland hon går längs Brudgatan eller längs den gamla industrijärnvägen. Där hon har fått som besatthet att hänga skräp på trädkvistar. Hon tänker medan hon hänger godispapper papper och e-cigarett patron askar på kvistar att så här visat folk ser alla detta skräp och kanske får ett slags väckelse. Hon hänger även hundbajspåsar så att dessa hänger lustigt som om de vore knarkpåsar. Hon har kommit på att skräp kan innehålla massa baciller och förorsaka all världens sjukdomar. Då hon tittar på tv så ofta hon har sina fingrar i mun, fy fan, tänker hon, och försöker att sluta med att hänga skräp på grenar. Helst hon kunde göra det med handskar. Det finns mycket stor smittrisk på grund av nagelbitning. Numera hon biter slumpmässigt sina naglar. Då hon råkar bita naglar och kommer på att detta ska hon inte göra så hon spottar ut eventuella baciller.

Denna gamla industrijärnväg heter Nykänen & Saarela banan. Där har förr i tiden transporterats massor av vapen som man har tillverkat på vapenfabrik Suomen Tussari som också företaget hette.

Numera inga tåg kan köra på järnvägen eftersom rälsen är rostiga och delvis rälsen är täckta med grus och asfalt. Johanna brukar kalla banvallen för skog med påsar.

På hemvägen hon brukar köpa från Shell macken i korsningen av Älgmossegratan och Nya Tammelavägen en uppdatering av TV Guide tidningsläsplatta. I TV Guide det finns bara programtablån för en kajanaländsk kanal; samlingskanal TV Kainuu. Övriga kajanaländska kanaler inte sänder officiellt utanför landskapet. TV Guide kostar bara 5 euro.

Sådan tur man kan titta kajanaländska tv-program direkt från kanalernas play-tjänster. Vissa är geoblockerade men det går kringgå begränsningen om man använder anonymitetstjänster.

Johanna inte skulle behöva tv-guider eftersom hon tittar det mesta på TV Kainuu. Därför hon vet bättre om händelser i Kajanaland än i Tavastland. Hon drömmer också om skandinaviska tv-kanaler men dessa är alldeles för dyra och man inte kan prenumerera de populära RTV4 utanför delstaten.

Utanför Skandinavien man kan prenumerera bara samlingskanal TV Scandinavia men det skulle inte vara någon nytta eftersom hon inte kan språket som kallas i Finland för svenska men i Skandinavien språket heter skandinaviska.

Johanna skulle vilja lära sig svenska för att förstå Jessica Stenigs bloggskrivierier samt förstå det som man pratar på Stenig Play. Hon förstår inte att varför Jessica inte vill chatta.

På Johannas vänlista det finns en mycket irriterande typ, Alexandra Jaanipoeg heter hon som

egentligen bara är en spelkompis för att få extraliv i spelen.

Då och då bruden brukar chatta med Johanna. Det mest är förvirrade saker och hon är rädd för världsslutet och babblar om självdestruktiva tankar så att Johanna får kalla kårar i sin rygg.

På riktigt hon känner inte ens denna konstiga Alexandra som verkar bo i Joensuu.

Johanna funderar på att ge Brexit till denne konstiga typ. Det är tuftt eftersom hon själv inte vill få det.

Elmo Yrjölä blev intresserat av Café Suner eftersom på Voimala-huset jobbar många skolbekanta.

I skolan i samma byggnad går fortfarande hans kompisar.

På kvällar han brukar ofta spela nätverkspel med Erika och Tatjana. Oftast de spelar spelet Benedictus där man ska styra sin egen spelfigur och resa runt omkring på världen och samla ihop syndiga varor och sedan elda upp dessa. Sedan spelaren får ett nytt uppdrag. Elmo är mycket bra i all sorts spel och ofta brukar skoja att han har magiska fingrar.

Han tycker att det är roligt att byta arbetsplats för att slippa se den narcissistiska Pedras nuna.

Resturanggruppen brukar luncha inne i Messenger Service lokal, längst bak i stadshus källaren.

Han kommer att sakna kockar, speciellt Reetula som är familjebekant. Hon finns med i hans vänlista på Net-Gallery och Johanna har försökt adda henne men förgäves.

Fru Reetula ignorerar på någon anledning henne, vem vet, Oili har pratat skit om Johanna bakom dennes rygg, precis som Johanna brukar fundera. Det kan också bero på omsorgsförvaltningens direktiv att personal inte ska vara som vänner på sociala sajter. I Elmos fall det är ju så att hon är familjebekant och då inte gäller direktiv. Elmo känner också Jesse Jussila eftersom de är skolbekanta och finns på varandras vänlistor men det kan inte Johanna se eftersom Jesse hade blockerat henne men hon har sett honom via sina fejkade Net-Gallery konton som hon har skapat för spelens skull. Så fort när Jesse får nys att profilen är ju denna lustiga blondin så han blockerat direkt. Då Johanna avslutar kontot och skapar en ny.

Elmo bekantade sig fort med Nino eftersom han är mycket snäll och lustig, av samma kaliber som Johanna. Elmo gillar busiga kompisar och därför han gärna vill umgås med Johanna och Nino. Karolus han vill undvika eftersom han är jämt på växlande humör. Även Johanna börja så småningom tröttna på herr Anttila men så länge hon kör honom varje måndagskväll till Kipinä. Detta på grund av svartsjukekänslor om Jill samt sina egna varma känslor till Zanttu.

Elmo tycker att Johanna och Nino borde bli ihop. Han fattar Nada att Nino kallar Tuija för flickvän fast de träffas så lite, bara på bowlingen men där får man inte pussa och kramas för att de andra inte blir ofredade. Det har sagt den gamla tjocka Virve. Nino och Johanna träffas en hel del.

Anledning till att Nino och Tuija inte träffas ofta beror på att hon inte får vara ensam ute på stan. Hon bor i samma kvarter med Elmo men i annat hus. Tuija bor på den övre Brudgatan medan han bor andra sidan på Teknikergatan. Tuija bor i ett stödboende och Elmo bor i ett så kallat satellitboende för att få hjälp så att hjälpen inte andas hela tiden i nacken. Elmo klarar det mesta självmant för att inte bli kallat som funkis det vill sägas samma som Johanna.

Elmo är mycket skicklig i dataspel och måttligt bra i datateknik men inte kan artificiell intelligens eftersom han inte ens är intresserat om detta.

Då och då på fredagskvällar Nino brukar ge Elmo fotvård. Då Elmo brukar tralla; *Jag sätter fötter i kalla vattnet och händer möter varandra...* Oftast fotvård sker efter arbete. Killarna brukar promenera hos Elmo som bor närmast. Under fotvård han brukar visa för Nino ett spel på Xbox spelkonsol som är ett gangsterspel med porr scener. Spelfiguren det vill sägas spelaren får olika uppdrag och ibland även i bordellen där möter man gubbar med stora snoppar och storbröstade kvinnor. På grund av detta Elmo ofta vill att även Johanna ska vara med för att höra hennes lustiga reaktioner om bordellskenen. Johanna brukar flåsa tungan i rak då hon ser nakna män i spelet. Det är mycket realistisk grafik. Varje gång när Johanna flåsar så Elmo skrattar så att buken hoppar. Han brukar kalla spelet för fiktiva mäns snoppkorvar. Johanna började kalla spelet för kolv spelet.

Efter fotvård denna lustiga trio brukar gå till Elmos stamställe för att äta fyllda tunnbröd. Hans favorit snabbmatställe ligger i hörnet av Stora Zumilagatan och Killegatan. Han känner de mörkhyade tunnbrödsbagarna och brukar ofta skoja med dem.

Elmos favorit tunnbröd innehåller banan och jordnötter som han rekommenderade till Nino och

Johanna. HÄromdagen Johanna beställde på misstag starkt kryddade tunnbröd som heter *Strange Type*. Det gick inte äta allt eftersom det var så starkt kryddat. Det är svårt att äta stark mat i detta lilla snabbmatställe där det är dålig ventilation; varm fuktig luft så att de stora skyldfönstren jämt är immiga. Därför Elmo brukar kalla snabbmatstället för immiga grillen.

Johanna tänkte att denna stark kryddade tunnbröd verkligen har passande namn.

Elmo rekommenderade att nästa gång även hon ska äta banan- och jordnötstunnbröd som är nästan som godis.

Efter måltiden Johanna kör Nino hem för att han slipper ta bussen. Återigen hon börjar skämma bort sina idoler med bilskjuts. Hon har inte ens hunnit komma över Karolus så hon kör Nino och Elmo hit och dit. Johanna tycker mest om Nino på grund av det sexiga förnamnet. Visst tycker hon också om Elmos namn och får associationer till sångaren Elmo Fransu. Under skoltiden i gymnasiet hon hade konstiga tankar om namnet Elmo och det berodde på en rullstolsburen kille som också hette Elmo. Då och fortfarande hon har rullstolskräck. Därför hon vågar inte umgås med Kaapo.

Kaapo Molotov förmodar att den lustiga blondinen skulle vara taskig och inte kan ens ana att hon har rullstolskräck. För annars Kaapo beundrar henne eftersom hon är så snygg och skulle vilja hålla henne på sitt knä. Den nya Elmo har putsat Johannas rullstolsassociationer från namnet.

Elmo och Nino brukar självmant betala för skjutsen eftersom de vill vara schyssta killar. De båda vet om fallet Anatoli. Elmo avskyr ryssen Anatoli som också är en skolbekant. Han kommer ihåg hur Medvedev brukade ofta grina i skolan. Han avskyr folk som grinar eftersom då humöret går ner. Han vill vara glad och önskar att även alla på närheten skulle vara sprudlande glada. Han vill skratta så att hans små framtänder syns.

Johanna började fästa sig mer och mer i Elmo eftersom han har läcker halblonda igelkottsfrisyr och sympatiska leende. Han är många gånger snyggare än Anatoli och Karolus.

Anatoli inte alls är snygg utan en vandrande fläskhög som har defekt ansikte, precis som Johanna brukar tänka nuförtiden. Hon säger inte högt eftersom hon vet att detta är väldigt taskigt men och andra sidan det är helt rätt åt skitstöveln som också har varit taskig mot henne. Johanna funderar dagligen att hur hon skulle lyckas hämta tillbaka sina pengar. Detta skulle vara den sista besök hos honom, tänker hon. Att bli kär i skitstöveln var slöseri av kärlek.

Stackars Uuno har blivit i opposition av Johannas varma hjärta. Visst tycker hon om denne smale kille med busig röst. Johanna blir roat då hon frågar Uuno någonting om bowling så han svarar med sin busiga klingande röst: "Du får fråga Virve!"

Även Elmos låter busigt gulligt och busig leende som om hans läppar vore gummiband som tänjs ända till öron. Då han är på dåligt humör så armarna rycks åt sidor precis som Oili Lehmusvuori. Oftast han är på bra humör, riktig glädjespridare.

Nino har en skönhetsfläck på vänstra kinden, likadan har även faster Asta i mungipan. Aastas födelsemärke vid munnen ger fadderbarnet fräcka associationer till musen. Johanna fattar Nada att varför hon tänker på musen så fort hon ser fasters födelsemärke i mungipan. Då hon funderar ordentligt på detta så hon tänker att kanske Asta har förmycket upprepat ordet fitta så det har växt en rejäl skorpa. Visst även hon själv har upprepat alldeles för mycket samma ord men inte fått en skorpa vid mungipan men däremot hon har massor av födelsemärken runtomkring i kroppen.

I februari 3011 Karolus gjorde en helgresa till Gotland för att hälsa på sina polare såsom sitt ex, Annie, kompisen Gerd Eckerman, Juri Nylund samt dennes alkoholist fru Dida Dixon.

Karolus tog bussen till Hangö. Numera därifrån det går båtar även till Visby.

Från bussen Karolus smsade till Johanna för nöjes skull. Före resan han försökte locka henne med men förgäves. Hon inte är vana att övernatta hos okända fast nyligen Karolus kompisar på Gotland har kommit även till hennes vänlista. Johanna känner dem bara på ytan. Karolus hade tänkt att de kunde ha övernattat hos Juri och Disa. Johanna inte vågar sova hos en alkis. Enligt Karolus Juri är nykter men dålig mentalhälsa. I för sig det inte alls är konstigt eftersom han är ju ihop med ett fyllo.

Juri är mycket mesig och klarar sig inte göra slut. Det skulle vara enkelt eftersom de inna är gifta men dessvärre de har ett gemensamt barn, femåriga William. Jämna mellanrum sociala myndigheter hotar

att omhändertat pojken. Detta stressar Juri men Disa skiter i detta så länge det finns sprit.

I bussen på väg mot Hangö Karolus berättade i sitt sms att han kommer att festa med Ragnli. Johanna uppfattade fel att han menade den nyaste Gotlandsfärja, Jet Ragnhild, att han skulle festa på båten. Han menade en tjej på Gotland som heter Ragnhild Gabriëlsson som har häpnadsväckande utseende som en gangstergumma. Karolus lätt blir kär i slarverbrudar och småkriminella. Johanna verkligen trodde att han menade Jet Ragnhild och därför skrev att den är fin katamaran. Karolus fnös i sms; *Vadå katamaran?* och blev små sur att hon kallar den härliga tjejen för katamaran. Han vet inte att hon hade uppfattat fel. Efteråt Johanna förstod att det var missuppfattning och han menade en tjej.

Från Hangö terminalen Karolus smsade till Johanna Annes telefonnummer och bad ringa till henne att hon skulle möta honom i Visby hamn. Han inte kunde själv ringa eftersom i hans Pre-Paid kontantkortet det fanns för lite samtalstid. Detta är typiskt hos Karolus att han ofta sysslar massa strunt och inte ser till att ha tillräckligt med saldo i jacktelefonen.

Karolus bad Johanna meddela fru Retkutsenko att katamaran kan bli försenat på grund av hård sjögång. Såklart den översnälla Johanna ringde till den okända Annie som undrade på att varför fjanten Karolus hade givit hennes nummer till en okänd gumma. Ibland förstår hon inte sin ex. Numera Annie är ihop med Agnes Bergho. Annie jobbar i ett företag som sysslar med persienner och dessförinnan hon jobbade på däckfirma Globalmaster som lagar och säljer massivgummidäck.

Lite senare i baren på ombord Karolus kom på att han gjorde bort sig och gav ut sitt ex telefonnumret ock blev orolig att nu det blir säkert tillsägelse. Han drack många pint Power öl så att framme i Visby han var små full. Annie körde honom hos Juri och Disa eftersom Agnes och Karolus inte kommer bra överens.

Efter Gotlandsresan Karolus började övertala Johanna att i sommar de kunde tillsammans åka över till Gotland. Han försökte övertyga att Disa inte är något dille utan bara en periodare fast hon har ofta misshandlat Juri. Johanna inte vågar övernatta hos okända familjer. Enligt Karolus familjen Nylund-Dixon inte är okända eftersom de finns på hennes vänlista men han inte kan förstå att hon bara känner dem på ytan.

Johanna blir upphetsat av namnet Juri och hans utseende men eftersom han är ihop med ett fyllo så hon inte vågar träffa honom. Tänk om Disa skulle missförstå och bli svartsjuk, precis som Johanna funderar. Hon är rädd för alkoholisten Disa. Hon har lite grann chattat med Juri. Han verkar vara en trevlig prick men mycket skygg. Johanna gläder att Juri kan några ord kajanaländska. Enligt henne Juri liknar utseendemässigt mycket på Juha Janatuinen, i alla fall enligt profilden. Juri har chokladbrunt kortklippt hår medan Juha är blond precis som hon själv.

Karolus försökte locka Johanna till Gotland och de kunde åka i hennes bil så att man skulle slippa tigga skjuts där framme. Juri skulle så gärna vilja träffa Johanna, i alla fall enligt Karolus. Visst även Johanna skulle vilja träffa denna söta kille men problemet är fyllo Disa, precis som hon brukar tänka. Detta är ett slags varningstanke nu efter fallet Anatoli. Även han har en flickvän med alkoholistgener.

Johanna på sin tur föreslog till Karolus att han kunde följa med till Sassnitz kryssning. Katamaranen gör ett kort stopp i Visby. Karolus lovade hälften att följa med och de kunde dela hytten för att det skulle bli billigare. Johanna började i smyg drömma om romantiska stunder med sin idol att hur hon kunde vara topless vid läggdags och sjunka ner i hans fläskveck. Kanske han skulle bli kär så att gamla kvinnors skräck skulle gå bort, tänkte hon.

En tisdag, slutet av mars Johanna gäst arbetade på reparationsgruppen precis som vanligt. Efter städning hon hade spilltid så hon skrev i gruppens notisläsplatta några anonyma kärleksdikter. Inspiration till dikterna hon hade fått från urgamla schlagerklassiker. Hon citerade refrängen av den forna brödraduo Matti och Teppos låt *Täyttä kultaa* det vill sägas rent guld där man sjunger om ett hjärta rent guld. Numera det är få som har hört sången och inte vet någonting om bröderna Ruohonen. Johanna råkar veta eftersom fortfarande i Kajanaländska Matti och Teppos låtar är populära, inte precis som hits men mycket kända. Många kajanaländska band återupplivar deras sånger och sjunger på

kajanaländska. Brödraduon bodde i Åbo långt från Kajanalands men ändå deras låtar finns evigt i kajanalänningarnas hjärta.

Nu Johanna sitter i den stora salen i reparationsgruppen och knappar in refrängen av Matti och Teppos låt i notisplattan. Hon skriver hälften på kajanaländska och tavastländska.

Hon tänkte på Karolus då hon skrev dikten men inte vågar avslöja eftersom han ofta har sagt att de bara är kompisar.

Andra sidan av det avlånga bordet sitter Karolus och Nino och färglägger påskhälsningar som man kommer skanna in i bildplattor. Påsk-bildplattorna delas till ålderdomshemmen samt till Furubäckens demensboende. Surfplatta är kopplat till bildplattorna som väntar inskanning. Även Johanna har fått färglägga påskbilder.

Johanna lägger notisplattan i vägghyllan mellan två fönster för att dikterna skulle ge glädje till den som råkar läsa den. I samma notisplatta hon har ofta skrivit korta berättelser. Ibland det är roligt att skriva istället för diktering för att fingermuskler skulle få träning, precis som hon brukar tänka.

Ibland Karolus har fryst att hon inte skulle skriva skit i notisplatta för då sparminnet skulle bli full. Handledarna inte har förbjudit henne att skriva skrönor i apparaten. De tycker att Johanna har härlig fantasi.

Johanna inte vågar berätta för föräldrarna att på spiltid på jobbet hon brukar skriva och diktera berättelser på grund det som hände i Jockis och i sommarjobbet. All sannerligen föräldrarna skulle ha blivit oroliga att kanske snart det blir himla rumba, klagomål som en bomb.

Anna och Antti är livrädda för handledare på Daily Activity eftersom de är högutbildade ett slags socialarbetare. Även därför de är rädda att umgås med Olli-Kari att de inte vet hur man ska bete sig med herrar och narrar. De har aldrig träffat dotters handledare.

Anton-Kari, Simo, Esa Hirvi och Pertti Anttila har träffat de andra deltagarnas föräldrar. Johanna inte vill att handledarna skulle träffa mamma och pappa som beror på alla dessa klagomål som det blev i lekskolan och lågstadiet. Hon har klagomålskräck.

Om några dagar, samma vecka, Karolus råkade läsa dikten som är skriven på notisläsplatta. Han gissade att det är den lustiga blondinen som har skrivit och läste med tankarna. Han hajade sig att kärleksdikten måste handla om honom och blev sur. Han sa ingenting till henne utan visade dikten till Nino och påstod att det är tillägnats till honom. Även Nino förstod att det måste vara blondinen som har skrivit. Han blev glad eftersom ofta han har pratat med sina föräldrar om den omtänksamma och snälla kajanaländskan som hjälper tisdagar i gruppen. Mooses och Maija-Erika Alppila tycker att sonen borde bli ihop med Johanna istället för Tuija eftersom de är alldeles för passiva och träffas nästan aldrig men däremot Nino och Johanna träffas oftare och de brukar ofta smsa till varandra.

Johanna bor inom gångavstånd från honom. Då och då på söndagseftermiddagar Johanna brukar besöka hos Nino den tredje. Varje gång han tillagar kanelkaffe som hon gillar. Man kan säga att Nino är hennes kanelkaffebjudare och Uno är fiskbjudare. Dessvärre Johanna inte blev förtjust i fisken men däremot i själva bjudaren. Hon är förtjust i både Nino och kanelkaffe. Det som han inte vet, blondinen bara är kåt på hans förnamn.

På grund av kanelkaffebjudning Johanna har gett Nino en kajanaländsk schlagerlåt av sångaren Jyri. Låten handlar om en kvinnlig fikagäst hos en läcker man, precis som Johanna och Nino. I låten Jyri sjunger hur han skulle vilja avslöja mer av sin kropp för fikagästen.

Nino gillar låten och tycker att den är mycket passande. Johanna också har gett honom låten Kukubum av Elmo Fransu och antyder om sina känslor mot Elmo Yrjölä.

Nino tycker att det skulle vara gulligt om Johanna och Elmo skulle bli ihop. Enligt honom de båda är lika busiga. Då Johanna och Nino är två och två så hon brukar ställa honom frågor att vem som är buse ett och vem som är buse två samt vem som är buse tre. Nino den tredje brukar svara fnittrande att Elmo är buse ett och Johanna är buse två samt Karolus är trea. I själva verket Nino är en stor buse men såklart man inte vill erkänna det.

Även Karolus samtycker med Ninns föräldrar att Tuija och Nino inte är ett riktigt par eftersom de aldrig träffas. Han tycker Alppila borde ta Johanna. Visst Nino skulle vara redo att bli ihop med den snälla kajanaländskan bara om hon skulle komma fram och öppna sitt hjärta. Det komma skall otaliga

hjärtöppnanden men det inte blir sådana som Nino önskar utan tröst sökande men vi går inte före i handling.

Efter jobbet Karolus ringde till Johannas jacktelefon och frågade att vad hon tycker om Nino. Just då hon var på väg hem och befann sig mittemot kulturhuset på Killegatan. Hon svarade i jacktelefonens trådlösa mikrofon: "Jo, han är trevlig kompis." Karolus tjatade: "Jo men tycker du om honom, kunde du tänka sig vara hans flickvän?" Johanna stammade medan äggcellen började aktivera sig eftersom namnet Nino är på tapeten: "Jaja ja, visst tycket jag om honom men han redan har sin Tuija!" Karolus sade: "Men de träffas aldrig men du och Nino träffas ju oftare och ni kunde bli ett fint par." Johanna blev mycket upphetsad eftersom hon hörde så mycket det sexiga namnet. Hon lovade fundera saken och prata med Nino. Hon fick en sådan uppfattning att förhållande mellan Nino och Tuija var på väg ta slut men så är det inte. Visst de två tycker om varandra och vet att Tuija har det svårt komma ensam hos honom på grund av sitt funktionshinder. Nino älskar Tuija så mycket att han nästan blir tokig. Han tycker också om Johanna och brukar då och då puffa till henne och säga pip. Johanna blir upphetsad då en kille som heter Nino och kommer ihåg jag-rörde-dig-sist-leken som hon brukade leka med Nino den förste i Villmanstrand. Det verkar att beröringsleken är samtliga Ninos humor. Hon inte vet om Nino Järvimerkki gillar det men anar att det gör han säkert. Hon vill tro det.

Ofta på lunchraster i Café Suner Johanna och Nino brukar ofta krama varandra. Det bara är kompiskramar. Nino gillar kittla henne på mage eftersom han vet att hon är kittlig där. Johanna försöker neka att det har hon inte för att han oftare skulle kittla men skrattet avslöjar henne och då han skrattar: "Jo, du är visst kittlig på mage!" Han är säker att hon har sin G-punkt på buken men inte vet än att hennes G-punkt finns även i hans förnamn.

En söndagseftermiddag när Johanna besökte hos Nino så de satt på soffan i vardagsrummet och snackade allt mellan himmel och jord. Sedan de började krama varandra eftersom de var ensamma. Johanna blev stenkåt; äntligen krama en livslevande Nino, tänkte hon. Då han berättade henne att hans föräldrar tycker väldigt mycket om henne och skulle acceptera henne som flickvän. Då hon blev allt mer upphetsad och lovade tänka på saken. Visst hon kunde tänka sig att ta Nino Alppila som gubbe men en sak spökar henne; hans narkolepsi fast sömnsjukan är i kontroll. Om istället för Alppila det skulle vara Backman så det skulle vara lättare att säga ja med ett stort J. Nino svarade att hon inte har bråttom och kan tänka lugn och ro. Om hon skulle säga ja till att bli flickvän så han skulle göra slut med Tuija och bara vara som kompis. Johanna sade att då Tuija skulle bli ledsen. Nino är säker att hon skulle förstå. Sedan de kramade igen så länge hon blev så pass upphetsad att hon tog av sin tröja. Även han tog av sin tröja och bad henne snudda penis. Det vågade inte hon eftersom hon ofta har läst i tidningsläsplattor hur snuskhumrar pillar på snoppar men till slut Nino lyckades övertala henne att känna på snoppen. Den kändes kall och stel. Därefter han försökte lära henne kyssa. Johanna vågade inte kyssa med tungan eftersom hon tänkte att även Tuijas tunga har varit i hans mun. Visst hon redan har kysst med tungan och det var hösten 3008 då hon kysste med Anatoli men det försöker hon glömma. Det var ett misstag att kyssa med en skitstövel. Nu hon rörde med sina läppar hans varma läppar och nästan tungspetsen mötte hans tunga.

De låg på varandra på soffan men hade inget samlag. Det vågade de inte för annars hon skulle ha blivit på smällen. Det fanns inga preventivmedel. Nino är alldeles för blyg att ha gummin hemma. Johanna käkar inga p-piller eller har spiral och p-stav eftersom hon är 100% singel och mycket blyg.

En tidig söndagsmorgon slutet av mars Karolus skickade ett konstigt otrevligt klingande sms till Johanna; *Jag skippar kryssning eftersom jag inte känner likadana känslor mot dig och inte vill längre vara kompis med dig...* Johanna blev chockat eftersom smset har smaken av Anatoli, precis likadan dynga han brukade skicka år 3008 och halva 3009. Hon inte kunde vänta sådant från Karolus, han som tog henne så fint emot då hon gjorde studiebesök i gruppen. Reparationsgruppen har varit som säkerhetshamn under stormen Anatoli men börjar nu stormen Karolus, tänkte hon. Hela förmiddan hon grät att han helt oväntat ställde in kryssning. Visst hon vet att utan konstiga typer det är mycket enklare att resa men Anttila har ju hälften lovat att följa med. Ifjol Johanna hade bjudit bastubadande för honom medan mamma och pappa var på Gran Canaria. Bastubadande slutade tråkigt när hon fick näsblod, inte på grund av våld utan bastuvärme. Bloddropparna droppade på golvet i omklädningsrummet på Bevingadevägen 6. Karolus hjälpte henne att torka blodet och sedan ville hem. Nu det inte blev någon

kryssning, tänkte hon.

Så småningom Karolus började hamna i hennes lista över konstiga typer. Just nu i hennes hjärta finns tre härliga killar; Elmo, Zanttu och Uuno. Lite grann hon älskar Nino bara för att han heter så. Johannas hjärta är för evigt samtliga Ninos älskarorgan.

Precis som vanligt på söndagsförmiddag hon laddade den kajanaländska kvällstidningsläsplattan hos automatkiosken i Lexus köpcentrum och sedan åkte till Bevingadevägen 6 för att läsa den, äta och hämta tvättpåsen. Hon läste läsplattan med gråtiga ögon; varför han gjorde så där viset. Då hon hade läst färdigt så hon lämnade tidningsläsplattan hos mamma och pappa. Hon berättade att arbetskompis i reparationsgruppen som bor i Sandbo, helt plötsligt ställde in kryssning.

Anna och Antti tröstade den gråtande dottern att det är mycket enklare att kryssa utan en sådan piss-skalle som ballar av helt oväntat. En sådan typ inte alls är en kompis, sade Anna medan hon laddade den fullautomatiska diskmaskinen. Maten lagades av hushållsroboten som börjar bli omodern så det blir tidsfråga när apparaten pajar. En robot klarar inte ladda diskmaskin och dottern arbetskompisar klarar sig inte uppföra sig som folk, tänkte Anna. Hon tänkte att det verkar att i alla fall denne fiskleverantör är enda som har bjudit mat till henne utan att veta att hon har fiskskräck, tänkte hon. Anna inte vet vad fiskleverantör heter på riktigt, inte heller vad arbetskompis som bor i Sandbo heter för något. Det vore kul att veta, tänkte Anna Kivinen.

Klockan tre precis som vanligt Johanna tog med sig nytvättade kläder och åkte hem och samtidigt tänkte att varför Karolus gjorde så där viset.

Början av kvällen Johanna tog en kort runda med sin sparkbräda. Hon åkte till Sandbo i fall hon skulle se Karolus och be förklaring men dessvärre såg inte ett spår av tjommen. Kille som så småningom hamnar i idiotlistan, tänkte hon medan hon sparkade fram längs cykelvägen, Grönstig, där det har en gång i tiden gått en smalspårig järnväg mot Tammela. Idiotlistan är värre än listan över konstiga typer, tänkte hon. Enligt henne en konstig typ är samma som funkis men en idiot är samma som fullständig tokig. Anatoli är idioternas idiot. Karolus börjar bli som idiotaspirant. Allt detta tänkte hon medan hon sparkade sig mot Sandbo. Vid gränsen mellan Estbacka och Sandbo det är hennes gamla lekskola. Bakom lekskolan, andra sidan av Grönstig, det är småindustri- och handelsområde Zumila. Andra sidan av Sandbovägen det är cykelvägsparti där bröts lilla Johannas framtid en dag hon var på promenad i lekskolan. Varje gång hon åker på Grönstig så hon kommer ihåg tandrumban. Nu efteråt hon inte kan förstå att varför hon började rulla den förbaskade betongrullen. Det var bara en snilleblixtprecis som små lapparna i Jockis, IP-spärr samt kindpussen tänkte Johanna.

Små lappar förorsakade sparken men hon hade jäkla tur med IP-spärr, helvetisk tur att hon klarade sig ljuga under försvårande omständigheter, tänkte Johanna. Kindpussen inte var farligt men den var skadligt för hennes plånbok. Åter igen hon tänkte att dessa femhundra lappar man borde hämta snarast men hur, tänkte hon medan hon kom till cykelvägskorsning. Hon svängde vänster.

Lite senare på högersida det är Sandbo kyrkans gård. Hon tänkte på farmors och farfars minnestund. Sedan hon kom till Stamkullevägen. Andra sidan av vägen cykelvägen fortsätter mot Estbacka och Halvor men dit behöver hon inte åka utan hon svängde höger och sparkade fram till Treffi Fastfood. Hon kollade om Karolus var där. Inte ett spår så hon sparkade sig mot radhus- och parhusområdet. Hon åkte mellan husen tills hans hus. Hon ringde inte dörrklockan eftersom ville inte vara lika fräck som Pedra. Johanna är rädd för Karolus då han är sur. Lättare skulle vara att tämja en björn än Karolus Anttila, tänkte hon medan hon tittade hans hem dörr. Hon såg ingen rörelse i fönstren och kunde inte heller kika in genom fönstren. Det vore hemfridsbrott så att den välkända kriminalnutens bröst skulle ha gått uppåt, tänkte hon.

Nu hon fruktar liksom Ebola om Karolus skulle göra Brexit på vänlistan. Egentligen hon själv borde ta bort en sådan skitstövel från vänlistan men det klarar inte översnälla Johanna. Samtliga som finns på hennes vänlista är mycket helig för henne. En av nykomlingar på listan är Elmo. Nu hon började fundera om Elmo skulle vara den rätte. Hittills hon inte har bråkat med Elmo, tänkte hon medan hon vände tillbaka. Hon bråkar inte heller med Karolus utan det är han som bråkar med henne. Hon sparkade med sparkbrädan längs Stamkullevägens cykelväg. Henne irriterar sig att vissa cyklister och sparkbrädåkare åker på bilvägen fast en cykelväg står bredvid.

Net-Gallery börjar likna precis som Facebook var i början. Nyligen Fejan lades ner på grund av bristande intresse av användare och admin. Facebook admin klarar sig inte ta bort nättrollen så det var bäst att



lägga ner skiten. Det var ingen nytta för Ameriens federation. Istället den amerikanska federation koncentrerar sig till nättrollande på den nya Net-Gallery eftersom där finns mest användare. Strax innan Facebook lades ner så man bytte namn till FB8 men detta hjälpte inte så man bestämde sig lägga ner sajten. En del av användarna slutade att hänga på sociala sajter och två av dem är Anna och Antti.

De vägrar att skaffa konto på Net-Gallery eftersom det är herrarnas bus och en rysk grej, precis som Anna brukar skoja. De är lite oroliga att dottern finns i den nya sociala sajten. Hoppas hon inte skriver där massa strunt eftersom på hennes vänlista finns släktingar, precis som Anna brukar säga. Johanna har löst släktingsproblemet; skapat två släktingslistor. I den ena hon har lagt kusiner och mindre nyfikna medan i den andra hon lade nyfikna strutar såsom Kakadu, Frida, Eeka samt Siiris barn. Folk på denna lista inte ser allt som hon publicerar.

Istället för sociala sajter Anna och Antti började blogga på Kivinen Arenan. De också började publicera videoblogg. En del av bloggen är på engelska för att familjen Stenig skulle förstå. Inte heller Anders och Anki vill skaffa konto på den nya sajten och även de började blogga.

Anna har en väderblogg där hon skriver också om större händelser. Antti skriver att hur det känns att vara som pensionär nu efter konkursen av Brandia Automobile.

De yngre arbetslösa måste vidareutbilda sig till nya branscher. Om de inte gör det så det blir som det hände för Johanna, hamnar i Daily Activity. Antti hade tur att pensionsröret är så nära. Massmedier blev intresserat av hans blogg och fråga om de skulle få citera bloggen. Han hade inget mot detta.

Nu det är roligt att vara som pensionär nu när barnen är vuxna. Det ser ut att den äldsta dotter har blivit vuxen när det inte har kommit in klagomål. Detta tomrum av klagomål är pinsamt. Tidigare när det har verkat att hon har skärpt sig så helt oväntat det har kommit klagomål som en bomb. De värsta klagomålen var sparken i Jockis och brummande. Nu det ser ut att dottern har slutat att brumma. I alla fall på Bevingadevägen hon inte har gjort det. Antti och Anna har lagt märke andra konstiga fasoner hos dottern som till exempel himla fräsande så fort man börjar ge tips och råd för henne. Speciellt hon börjar fräsa så fort man anmärker om hennes dåliga klädsel. Hennes dragkedja brukar vara öppen och tröjan finns i byxor. Hon brukar också vara i smutsiga och slitna kläder fast mamma tvättar åt henne. Det verkar att hon inte tittar i spegel, har Anna funderat.

Idag det kom inga spelförfrågningar från Karolus. Johanna var stressat och orolig. Hon inte kunde koncentrera sig till diktering av sina berättelser. Tvångsmässigt hon ofta loggade sig in i Net-Gallery bara för att kolla att Anttila inte har gjort Brexit.

Måndag på jobbet hon frågade honom orsaken till att han ballade av. Han svarade motvilligt att orsaken är dikten som han råkade hitta i notisplattan. Johanna rodnade och började med kajanaländsk brytning förklara: "Det handlade inte om dig utan en annan kille!" Karolus lugnade sig och frågade: "Nå, är det Nino?" Hon var tvungen nicka för godkännande för att kompis skulle lugna sig. I själva verket dikten handlade om Karolus själv men det vågar hon inte medge.

Hon inte är rädd för Nino utan bara lite grann, ett slags djupt respekt. Hon inte vill vara osams med en enda Ninos, varken etta, tvåa eller trea. Allra minst hon vill gråla med ettan men hon älskar också trean. Johanna tycker att ett namn förskönar en konstig typ. Alppila är ett slags Nino-surrogat. Hon önskar att hon skulle träffa en normalstörd Nino men dessvärre normala killar inte kommer till dörren och hämtar henne. I Villmanstrand så skedde men det bara var barnlek. Hon drömmer om en kille som skulle hetta Nino. I Kajanaland namnet stavas med två i. Johanna tänder inte i Niinos utan bara med en bokstav.

Hösten 3009 när hon började besöka bowlinghallen så i början hon brukade filma Ninos och Uunos bowlande med sin multimediekamera. Det störde inte Uno men Nino blev lite irriterat att blondinen filmade men sade ingenting. Senare han hade berättat om irritationen för Karolus som på sin tur sade till Johanna att Nino är arg till henne angående filmande. Johanna blev orolig eftersom hon inte vill ha osämja med någon av Ninos. Hon frågade Karolus om man längre vågar jobba på reparationsgruppen, om Nino är aggressiv. Då Karolus skrattade: "Haha, inte alls, Nino är en snäll pojke!" Det stämmer verkligen. Nino tog aldrig upp filmande eftersom han tycker mycket henne och väntar ivrigt om hon skulle säga att hon vill bli hans flickvän. Då han skulle meddela Tuija att de bara skulle vara som kompisar. Nino är mycket snäll och gärna vill krama alla snälla personer oavsett kön. Petra Ollipoeg på Messenger Service brukar då och då utnyttja Ninos snällhet och tränga sig hos honom och babbla om allt möjligt. Hon har en riktigt motorkäft. Pedra är likadan börda för honom som Anatoli var

för Johanna.

Det var länge sedan Anatoli har hånat till Johanna men hon är förbannat arg för sig själva att hon råkade ge för stora summor födelsedagspengar och har skjutsat honom hit och dit. Så småningom hon tröttnar även på skjutsande av Karolus. Vem är nästa? Det beror på att vem hon blir kär nästa gång.

Hon tycker att Karolus är en aning snällare än Anatoli fast båda är som gryta och kastrull det vill sägas låter likadant.

Så småningom Karolus började lugna sig. Hela försommaren han var småkyllig mot henne och inte tålde skojande. Ändå han bjöd henne, Nino och Jill till en grillfest hos honom fast han inte har någon grill. Johanna fixade en grill, engångsgrill av sina föräldrar men dessvärre de inte klarade sig tända grillen. Förmodligen grillen har blivit fuktskadad i husvagnen. Grillen är många år gammal eftersom på semesterresorna man brukar äta på rastplatsrestauranger. Mycket sällan de börjar greja med grillen så därför hon fick grillen. Man kunde inte ens tända grillen med bensin. Karolus bad henne ringa till pappa att fråga tändningstips. Så gjorde hon och ringde från hallen eftersom hon har vana att prata med sina föräldrar på kajanaländska. Samtalet hördes till bakgården där kompisarna satt och väntade. De tyckte att kajanaländska lät lustigt, himla kacklande. Efter samtalet Karolus bad henne att börja prata tavastländska eftersom man befinner sig i Tavastland. Johanna blev ledsen i sinnet då Nino blandade sig i snacket och stödde Karolus. Det gjorde ont i hjärtat att en kille med sött namn blir rasistisk. Hon upplevde det hela som diskriminering men klarade sig inte försvara sig. Hon klarar sig inte att bli arg till sina kompisar, allra minst mot killar som heter Nino.

Hon sade bara att det är svårt att byta dialekt eller språk. Kompisarna förstod inte. Sedan snacket gick tillbaka till grillproblemet. Hon sade som pappa hade sagt att grillen kan vara för gammal och fuktskadad. Karolus bad henne åka till macken Coop Okei i Eurola för att köpa tändvätska men hon orkade inte åka iväg på grund av t-spriten så man värmdde korven i mikrovågsugn. Grillfesten blev som mikrofest, lika bra med selleri, sade Johanna.

Det var bra tillfälle för Karolus att ordna fest för sina kompisar eftersom farfar hade rest till Japan för att träffa sin bror. Han bor i Tokyo. Dagligen Karolus brukar ringa till farfar för att fråga efter vardagstips. Även på Net-Gallery han brukar helt öppet fråga morfar om saker och ting så att samtliga vänner ser detta. Karolus är ny hjälplös precis som många andra bortskämda ungdomar. Karolus fyllde tjugonio år den andra februari det vill säga han är en stor gubbe.

Eftersom farfar är i Japan så han bestämde sig ordna grillfest för sina kompisar. Han är hemligt kär i Jill Anttila. Detta han har berättat till Johanna och Nino och vädjat att de inte skulle säga till någon. Till henne han berättade höstas då han och hon hade Halloweenparty. Hon blev lite svartsjuk att han är kär i Jill men inte i henne. Jill inte är intresserad av den vimsige Karolus så detta vara är olycklig förälskelse precis samma öde som Johanna brukar ha. Jill bara vill vara som kompis. Karolus vill bara vara som kompis till Johanna. Däremot Jill beundrar Nino men han inte är intresserad av denna tjocka tjej som bor mittemot honom. Ibland Nino är rädd för Jill fast hon är mycket snäll. Nino är hellre tillsammans med Tuija än med fläsk-Jill. Allra helst han skulle vilja ha Johanna som hustru så bollen finns hos henne.

Efter kvällsmål man tittade video-USB-kloss som Johanna hade med sig. Det var en dokumentärfilm, polisens rekonstruktion om sektmordet som intresserar Karolus. Han har sett början av dokumentär hos Johanna men aldrig hunnit se hela filmen eftersom den är mycket lång. Nu han bad henne ta med videoklossen med sig. Bara han är intresserad av dokumentären och de andra gästerna började gäspa inklusive Johanna. I filmen det händer ingenting. Där poliserna berättar om fallet och man får höra larmcentralsamtal. I vissa ställen man visar iscensatta scener hur scientologipastor Helga Ånkerö skjuter med sin laserpistol sin make som har ifrågasatt sektens verksamhet. Hon skjuter också barnskötaren.

Johanna blir små brummig då hon hör pastors efternamn eftersom det liknar på Inkeri det vill sägas associationer till skitnamn. Sådan tur hon lyckade hålla brummande inom sig för annars hon skulle ha hamnat konstigt ljus framför sina kompisar.

Nino satt i fåtöljen. Johanna, Karolus och Jill satt i tresitsiga soffan. I Karolus famn det låg nöjesroboten. Jill och Nino busade med varandras fötter eftersom de blev uttråkat på grund av den långtråkiga dokumentären. Karolus försökte koncentrera sig till filmen men det var svårt eftersom Jill på skoj puffade Nino och sedan han puffade tillbaka. Nino kittlade Jills stortå. Han satt närmast Jill. Karolus satt mellan de två tjejerna. Karolus kände lite svartsjuka att Jill inte vill busa med honom- Även Johanna var svartsjuk

att Nino busar med Jill. Hon själv vill busa med världens samtliga Ninos. Hon inte vågar busa med Karolus, inte i alla fall just nu när han har lite grann lugnat sig men surheten lyser genom. Johanna frös eftersom hon hade råkat klä sig dåligt. Det var varmt på dagen men på kvällen det började bli kyligt. Karolus lånade till henne pälskappa och frågade glimten i ögat: "Vet du vad är det här?"

Johanna stammade: "Ve... vet inte, vad är det då?", han svarade: "Jo, den är Karoliinas fittas pälskappa som jag har snott av henne, haha!" Johanna började garva medan hon svepte pälskappan över sina axlar. Den var härlig varm, tänkte hon. Hon tänkte att förmodligen även andra gör E-Store fynd. Vid hem dags hon gav tillbaka pälskappan och bad honom lämna den tillbaka till Karoliina. Han fnös: "Den är långvarigt lån!"

Johanna körde Nino och Jill hem. Sådan tur de bor nära varandra så hon slapp köra runt omkring på stan. Före grillfesten hon hade skojat till Karolus att Nino kunde rida på henne då han började skratta, likadant snorskratt som han skrattade då han, hon och Nino passerade el-skomakeriet.

Fortfarande Johanna och Karolus brukar besöka Kipinä kvällsverksamhet på måndagar. Hon hämtar honom hemifrån eftersom han är mörkrädd. Början av kvällen det är ganska ljus men vid hem dags det är mörkt. Visst han kunde ta bussen men Kivinen redan har bortskämt även denne arbetskompis. Hon brukar vänta honom på parkeringen vid Ljungvägen. Där det är en vändplats för de boende i kvarteret Silvertärnan.

Kvarternamn står på finska och svenska i elektroniska kartan vid vändplatsen. Vändplatsen står mellan hus- och garagelängorna. Johanna försöker stava det svenska namnet men det är svårt. Mirakulöst Finland fortfarande är som tvåspråkigt land trots högerextremister har flera år varit i riksdagen samt varit som stödpartier i delstatssenaten. Medan hon väntar Karolus så hon försöker plugga kvarterets svenska namn. Silvertärnan heter på finska Lapintiira. Hon förstår att vad ordet silver betyder men inte vad tärnan är för något. Hon kallar svenska för skandinaviska. Samma rekommenderar även partiet The Liberals som är Finlandssvenska folkpartis nya namn.

Visst det är tufft att skjutsa en vuxen gubbe hit och dit. Johanna får skylla sig själva att hon låter bli utnyttjat av sina kompisar. I detta fall det är reparationsgruppens handledares fel nämligen i början de föreslog att hon och Karolus kunde börja gå till måndagsverksamhet och hon kunde hämta honom fast hon inte skulle behöva ta bilen för hon bor inom gångavstånd till Kipinä-huset. Mycket märkvärdigt att pålästa människor inte kunde tänka att skjutsande kan bli som dålig vana och han har dåligt med kontanter. För annars han skulle gärna betala för skjutsen men det är svårt eftersom han oftast brukar kortbetala. Detta också är problematisk då han skulle vilja köpa fika på Café Suner. Där man inte kan betala med kort. Tanken är att de funktionshindrade skulle lära sig hantera kontanter.

Enda kompisar som inte utnyttjar Johanna, är Uuno, Elmo och Nino. Ibland hon brukar av artighets skull fråga killarna om de skulle vilja ha skjuts men oftast de nöjer sig till bussen eller att gå. Nino tar oftast bussen på grund av sitt knäbesvär.

Den senaste tiden Karolus ofta har hoppat över Kipinä. Detta är lättast får Johanna eftersom då hon kan gå dit och gå hem då hon själv vill. Hon går där för Zanttus skull. Hon börjar bli förtjust i honom. Då Karolus inte är närvarande så hon brukar lätta på hjärtat till honom att Karolus är taskig och skippade kryssning. Zanttu förstår henne och tyckte synd om henne. Även han tycker att Anttila är konstig och inte så lite heller. Zanttu tycker mycket om Johanna och kunde tänka sig ta henne som hustru bara om hon skulle vara lite tuffare och självsäkrare. Även han tycker att det är så härligt då Karolus inte är med i Kipinä eftersom denne brukar det mesta stirra Jills hängbröst.

Johanna skulle vilja krama den härlige Zanttu. Han verkligen är kramgod. Hon vågar inte krama. Hon är rädd att han skulle ta illa vid. Knappast han skulle bli ledsen av kramar. Han och Jill brukar ofta krama med varandra, kompiskramar. Även Jill är en kramfantast och kunde tänka sig krama och kittla Johanna.

Under våren då Karolus inte var med så Kipinä-gänget bestämde sig äta kvällsmål på Somero grillen. De åkte dit med ledare Annika Tammesaare bil. Det var trångt eftersom Zanttu och Jill är mycket tjocka men om det finns hjärterum så det finns stjärterum.

Johanna har börjat återhämta sig från förälskelsen mot Karolus. Hon har kommit på hans konstigheter. Om man skulle sjunga till honom den gamla klassikern om gummibollen så han börjar inbilla sig att man

skulle syfta på honom att han skulle vara en tjockis. Herr Anttila är en riktig kverulant som lätt blir ledsen i sinnet. Han avskyr Capella-låten som Johanna har hittat på nätet där fyra kvinnor hyllar namnet Karolus. Nino gillar låten och börjar tralla den så fort Karolus börjar sjunga APOA låt Nino Ballerino.

Ibland på jobbet Johanna ser Zanttu, Jill och några till från Kipinä måndagsverksamhet. Alternativgruppen har sina lokaler mitt emot Forssan apu.

Tidningsläsplattan, *Silmä*, har blivit mycket populär inom Daily Activity så att tidningsgruppen har vuxit sig ur lokalerna inom Forssan apu. Alternativgruppen har större lokaler och bättre datorer samt multimediekamera. Ett tag sedan tidningsläsplattgruppen förnyades och grundades om. Redaktionen fick nya lokaler inne i alternativgruppen. Deras datahörn är skärmat med stora gardiner. Den nya tidningsgruppen började samla en gång i månad. Den nygrundaren heter handledarna Soili Saittinen, Snadi-Papa Jussila och Antero Antikainen. Snadi-Papa har svart kort hår som ger Johanna associationer till djävulen fast tjomme är mycket trevlig, måttligt humoristisk. Den länge Antero är ofta på strålade humör. I den nya tidningsgruppen började även Esa Paddington eftersom han ville bli kolumnist. Han kommer att skriva om allmänbildande saker så att läsplattläsare skulle få social träning. Johanna får fortsätta sin följetong. Zanttu var med i den första tidningsmöte men sedan hoppade av. Tidningsläsplattan fick ett nytt namn; *Silmänräpäys* som betyder ögonblicket.

I den första möte deltog även Anton-Kari för att se hurdan den nya Daily Activity läsplatta blir. Anatoli orkar inte mer skapa innehåll i tidningsläsplattan eftersom han inte vill de den alldeles för vackra Johanna. Han fortfarande är stor kåt på henne, inte ens psykologer har lyckats ta bort förälskelsen.

I den nygamla tidningsläsplattan Johanna började publicera berättelsen Akka Kakkanen. Hon slipper skriva berättelsen utan hon bara behöver plocka upp de bästa och rumsrena texterna från den färdiga berättelsen. Det är viktigt att berättelsen är rumsren för annars tanter med blomsterhattar skulle bli ledsen i sinnet. Akka Kakkanen är lagom kort medan framtidsberättelserna, Hjärnan full av hopp samt Dolda organen, är för långa och för fräcka. Man kan aldrig veta hur länge Suner vill finansiera tidningsgruppen, har Johanna tänkt.

I den nya tidningsläsplattan det blir mycket dikter och matrecept som de andra redaktörerna skapar. Var och en får självständigt avgöra om man vill skriva med riktigt namn eller med pseudonym. Johanna använder täcknamn *The JK* för att Olli-Kari inte skulle märka att det är hans hustrus kusin som skriver i Daily Activity läsplattan och sedan berättelse skrivande skulle komma till föräldrarnas kännedom. Johanna fruktar att mamma och pappa skulle kritisera henne att fortfarande hon skriver sagor på jobbet. Hon har fått ett trauma från sommarjobbet samt från sparken i Jockis. Grannens klagomål från 3003 inte gör saken lättare eftersom föräldrarna tycker att berättelse skrivande är lika barnsliga som brummande, sparken och ritande på sommarjobbet. Därför hon inte vågar skicka sina berättelser till förlag. Tänk om svarsbrev skulle komma på en tisdag då pappa är hos henne och städar, har hon funderat.

Den nya tidningsläsplattgruppen började leverera läsplattan *Silmänräpäys* även till huvudbiblioteket och ålderdomshemmen.

Simo började kalla Johanna för en riktig journalist och författare. Hon inte kan veta om detta är ärligt beröm eller bara fjäskande. Han har ofta berömd berättelsen Dolda liv och har kommit på en figur som mest beskriver honom själv. Figuren hon beskriver som en ihilist. Simo inte vet vad en ihilist är för något eftersom ordet är Stenigs insiderslangord. Han anar att ordet betyder något negativt eftersom ordet finns i sammanhang med Anatoli cirkus några år sedan och då han hade råkat vara tuff mot henne och Anatoli. Nu efteråt Simo ångrar att han hade varit för sträng mot arbetsplatsens professor. År 3008 då han började först som handledarvikarie så han var alldeles för byråkratisk pedant. Nu Simo försöker vara mot Johanna mer tolerant och försöker ge henne mer krävande arbetsuppgifter för att hon inte blir uttråkat. Johanna bör inte bli uttråkat för då hon kan lätt göra små flickors hyss.

Början av maj månad Karolus bestämde sig ännu en gång återuppliva sitt förhållande med Karoliina eftersom hon hela tiden tjarar att de bör bli ihop igen samt hon saknar Julian. Enligt Karoliina hennes dotter skulle ofta fråga om honom och hans son. Karolus tycker att det känns lustigt att alla andra förutom sonens biologiska mamma verkar vara intresserad av honom. Han funderar febrilt om Karoliina är den rätta eller ska han göra slut för alltid.

En tisdagseftermiddag i reparationsgruppens stora sal man satt vid det avlånga kaffebordet och väntade

på dagens sista fikarast. Johanna satt precis som vanligt mellan Nino och Karolus. Karolus satt i bordsände, framför det stora panoramafönstret. Fönstret vetter österut. Utanför fönstret det är Kännälä-Sandbo busshållplatsen och Rixumgatan. Andra sidan av gatan det är en stor parkeringsplats. Början av 3000-talet där var tv-sänd stadskamp.

Nino satt Johannas höger sida. Johanna bestämde sig öppna ett samtal och på skoj fråga Karolus om Karoliina skulle ha häftiga stereoapparater. Då han fnös surt: "Varför du jämt babblar om Karoliina?" hon stammade: "Bara av nyfikenhet." och lade handen på Karolus arm men då han flyttade en bit från henne och fnös surt. Johanna blev ledsen i sinnet och började gråta. Nino tröstkramade henne. Det kände skönt när en kille med fint namn kramar. Hennes hud skriker efter kramar av samtliga Ninos i världen. Helst hon skulle vilja bli kramat av Nino den förste men lika bra med Nino den tredje. Ingen i den stora salen förstod att varför Karolus blev sur. Johanna hade helt sakligt frågat om hans flickvans stereoapparater.

Snyftande Johanna bad förlåt men Karolus fnös: "Fuck off Girl, låt mig vara i fred!" Hon började ännu mer gråta. Mycket sällan hon brukar gråta på jobbet. I skolan hon grät aldrig. Johanna grät senast hösten 3008 då Anatoli var taskig. Nu en annan konstig typ är taskig. Johanna blir extra vemodig att hon är så översnäll och kör honom hit och dit men sedan får sånt här som belöning. Hon inte kan veta att hans och Karoliinas förhållande är på väg ta slut. Han ofta brukar babbla om allt möjliga om sin flickvän så man kan lätt få en sådan uppfattning att deras förhållande mår bra.

Nino bad den gråtande Johanna gå till handledarnas kontorshörna för att prata om det inträffade med Pertti och Esa. Så gjorde hon och satte sig ner i korgstol som står vid glasväggen. Hon berättade precis som saken gäller. Pertti tröstade henne att Karolus är sådan som han är och allting är bra. Han bad henne gå till Café Suner för att snacka med Uuno och Elmo. Så gjorde hon. Hon satte sig ner i en hörnsoffa där kafékillarna redan satt och väntade kunder. Det kan komma kunder när som helst. Nu det kom en kund som bara vill ha tröst.

Pertti följde efter Johanna och sade till kafédeltagarna att Johanna är ledsen eftersom Karolus har varit taskig mot henne.

Elmo la handen på hennes lår och sade: "Jag finns alltid som stöd." Hon tyckte det kändes skönt när han vidrörde henne. Hennes hud skriker efter beröring. Hon började bli mer och mer förtjust i honom. Även Uuno tröstade henne: "Karolus är den som han är och man inte behöver bry sig om honom." Johanna skulle ha velat krama Elmo och Uuno men vågade inte. Två tidigare idoler har förorsakat ett djup surskräck. Hon är glad att Elmo har börjat i kaféet. För henne han är nya tidens Jesse.

Till hennes stora bekymmer även Tatjana är glad för det samma och på lunchrasterna hon brukar rå flörta till Elmo och Uuno. Killarna bryr sig inte om henne eftersom hon inte är deras typ. Johanna inte kan veta att Tatjana inte är killarnas typ. Hon själv skulle vilja vara som ensam höna på tippen.

Fortfarande Johanna tänker på sångaren Elmo Fransu då hon ser Elmo Yrjölä och tvärtom. Detta fördjupar hennes förälskelse. Då Yrjölä inte är närvarande så hon brukar tramsa med Nino och antyda att vem som sjunger sången Kukkubum. Varje gång Nino fnittrar att det är ju Elmo. Johanna vågar inte berätta till Yrjölä om hans sångarnamne. Det som hon inte vet, han brukar hemma lyssna på låten Kukkubum Smurfversion som finns på videosajten på nätet.

Elmo och Uuno tyckte synd om stackars Johanna. De vet att tidigare den galne Anatoli har fräckt utnyttjat henne och nu även den underlige Karolus är taskig och även han utnyttjar henne.

Senare Karolus började ångra att han råkade fnysa mot Johanna och kände ont i hjärtat; det inte var meningen uppföra sig som ryss-Anatoli, tänker Karolus. Han inte vill bli jämfört som Anatoli, inte ens i sina egna tankar. Han lättade sitt hjärta för sin farfar som blev förbannat arg till sin sonson och bad be förlåt av den snälla tjejen. Kaarlo hotade strypa sin sonson om han skulle en gång till vara taskig mot den snälla Johanna. Karolus lovade handen på hjärtat att skärpa sig och umgås mer med henne. Han började fundera att vad han skulle hitta på med henne. Kanske han kunde börja veckohandla, tänkte han. Om några veckor Karolus frågade Johanna om hon skulle köra honom till närbutikerna samt på fredagar köra till Ylicity för att han skulle köpa vin från den stora alkoholbutiken. Detta är som förlåtelse för Karolus. Han klarar inte be förlåt vanligt sätt. Han hade på tungan att föreslå sex men det skulle vara svårt på grund av gamla kvinnors skräck. Han inte heller har råd att bjuda fika eftersom plånboken är ofta tom.

Precis som man kan gissa, Johanna tackade ja till att köra honom till affären. Hon själv har aldrig någonsin bett tjänster av kompisar. Helt enkelt hon inte vill vara beroende av någon. Hon har blivit vana att uträtta ärenden själv eller med föräldrarna.

Räkningar betalar hon med pappa eftersom hon är osäker med siffror. Tisdagar pappa städar hennes lägenhet och helger mamma tvättar tvätten. Kompisar och handledarna inte vet någonting om detta och det är meningen också. Visst Anton-Kari har läst de halv självbiografiska berättelser som Hjärnan full av hopp och Dolda organ där huvudfigurers pappor och mammor städar och tvättar deras lägenheter och kläder. Han inte vet att detta är en verklig händelse. Såklart Anton misstänker men hoppas och vill hoppas att berättelserna bara är fiktiva. Ibland Anton-Kari och Simo har undrat på att varför i sjutton den duktiga självständiga Johanna är inskriven på Daily Activity. Hon verkligen har ett dolt liv som hon avslöjar inte ens till sina idoler. Hon själv inte vet hur hon skulle reagera om hon skulle få en kille, alltså vuxen riktigt så att på en gång hon ska bli helt självständig. Knappast föräldrarna skulle städa och tvätta för en vuxen kvinna som skulle vara ihop med en gubbe, precis som hon brukar ofta fundera.

Sommar Kipinä kvällsverksamhet är sommarstängt som fortsätter i höst. Hon har svårt att sluta gå till Kipinä eftersom en gång hon har lovat för Karolus att köra honom dit samt hon känner svartsjuka om Jill. Hon vill också träffa den härligt tjocka Zanttu. Zanttu Pulssinen tillhör inte i hennes lista över konstiga typer men där finns Karolus ena foten. Just nu hon tycker att Zanttu, Elmo och Uuno är superkillar.

Johanna inte vågar ställa för många personliga frågor till Elmo eftersom han ibland brukar fnysa: "Nyfiken strut tittar ut!". Han tål inte frågor och tjat. Den senaste tiden Elmo Yrjölä har bekantat sig med en snäll tjej från Seinäjoki. Hon heter Minea Kaaninen. Nästan varje helg brukar Minea komma till Forssa för att träffa den mysiga Elmo samt några andra vänner. Hon brukar sova hos honom. Minea har en silverfärgat Brandia9000 personbil. Det tar fort när hon kör mellan österbottniska Seinäjoki och tavastländska Forssa. Hon ofta brukar ha på sig en grön blomsterhatt med brett brätte. Hon inte är en traditionell tant med blomsterhatt utan mycket humoristisk ung kvinna, ungefär jämgammal med Elmo. Hon har brunt kortklippt hår som hon ibland kammar uppåt så att det blir ett hår spik. Minea arbetar på livsmedelsfabrik, Euro Bird som längde sedan är grundats i Saint Karins utanför Åbo. Numera företaget har fabriker runt omkring i Norden. I början företaget hette *Euron Lintu* och sedan företaget förvärvade Kronfågel i Katrineholm. Därefter företaget bytte sitt namn till Euro Bird för att vara mer internationell.

i försommaren handledare Pertti Anttila på reparationsgruppen pensionerade sig. Som efterträdare blev en ung ljushårig pedagogtekniker, Santtu Vuori. Han har uppåt kammat igelkottsfrisyr. Santtu är lika energisk och livlig som sin föregångare. Han också är mycket översnäll så att busiga deltagare brukar söka sig till honom. Esa Hirvi ofta är sjukskriven på grund av sin reumatism. Därför han ofta tjuvar i Café Suner och äter Thai mat som är kaféets nyhet. Några gånger Esa är kritiserat Johanna eftersom hon brukar ibland i hemkvarteret smyga sent på kvällen. Mellan Esas och Johannas hus det är ett gult trevåningshus. På översta våning i gaveln bor en tjock gumma som ofta brukar sitta på bänken vid husgaveln och torka svett med hjälp av en trasa som jämt står på bänken. Hon också har en hink för att spotta. Johanna irriterar sig denna gamla tjockis och sent på kvällen brukar gömma hinken och svett trasan. Det är inte bara hon som irriterar sig på denna tjocka gumma utan även en nyfiken gubbe som bor i Johannas hus i B-trappan. Han ofta brukar gnälla om den tjocka kärringen. Han heter Pertti och liknar lite grann på Pertti Anttila. Han är en riktig snok, snokarnas snok. B-trappans Kari Laaksokivi är mycket trött på denne snok-Pertti eftersom han ofta gnäller om allt möjliga och mest om den tjocka gumman, Sari Charleston.

Sent på fredags och lördagskväll då Johanna kommer hem från Bevingadevägen så hon går runt kvarteret och smyger till Saris bänk och gömmer trasan och spotthinken. Johanna inte visste att Esa på reparationsgruppen ofta har sett henne smyga i knutarna. En tisdag han tog upp diskret med henne att hon skulle sluta med smygande eftersom närboende pensionärer snokar och skvallrar. Då hon inte visste att Esa bor så nära, i samma kvarter med sikten direkt mot bänken.

Även från Johannas sovrum och köksfönstren man ser bänken och sop hake.

Esa är ofta sent vaken på grund av reumatism. Sådan tur att han kritiserade henne så att deltagarna inte hörde. Såklart Johanna tyckte detta var pinsamt att hon blev avslöjat av detta barnligasyslan men huvudsaken är att denna tjocka gumma inte fick reda på.

Hon inte vet vad hon heter. Hon kunde gå fram henne och diskret och artigt säga att kan hon sitta andra sidan av huset eller i den triangelparken andra sidan av Tingbovägen.

Ibland när Johanna möter Sari på gatan så hon brukar fnysa: "Skit snokgumman!", då Sari fnyser tillbaka: "Tack för fina ordar!" och går händerna djupt i byxfickorna.

Ofta hon brukar vara iklädd i Brandia Automobiles overall. Förmodligen även hon har fyndat i E-Store, precis som Johanna brukar tänka.

Sådan beteende är typiska hos Johanna. Om hon skulle vara förnuftigare så hon kunde bekantat sig med den gamla kvinnan och vem vet det kunde ha tillsammans spanat pilska eurohanar.

Pertti Anttila kommer ta vikariat så fort Santtu, Esa eller Markus är sjukskrivna eller har ledigt. Han är alldeles för pigg och energisk att rulla tummarna hemma. Då han inte vikarierar så han kommer att marknadsföra sin hembränt.

Johanna nästan blev kär i Santtu Vuori, bara för förnamnets skull. Hon lätt blir upphetsat av killar som heter Santtu precis som samtliga Ninos. Dessvärre herr Vuori är gift och redan är en familjefader. Santtus fru, Santra, är ursprungligen från Suomussalmi. Detta han berättade till Johanna eftersom hon har tydligt kajanaländsk accent. Detta gjorde henne glad.

Santtu berättade att han har otaliga gånger varit i Suomussalmi och berömde landskapet Kajanaland. Familjen Vuori bor på villaområde Halvor. Häromdagen Johanna märkte att Santtu har samma telefonnummer som farfar och farmor hade; 10 737.

I augusti Johanna, Uuno och Elmo besökte nöjesparken Jussi Vares Park i Åbo. De åkte med lokaltåget Tavastia Train eftersom så det är enklast. Johanna inte är vana att köra i Åbo trafiken.

I lokaltåget accepteras busskortet för Tavastia Traffic. Kortet Johanna har fått i samband med en enkät som ordnas varje höst för bilister. Det lottas 14 dagars provåkning och därefter man kan lägga pengar i kortet. Nu inför nöjesparks utflykt hon laddade i kortet 500 euro. Det räcker utmärkt. Kortet gäller även i kollektivtrafiken i Åbo fast denna Finlands äldsta stad inte tillhör i Tavastland men Tavastia Traffic för samarbete med Åbo stadsbussar.

På Forssa resecentrum Elmo presenterade sin kompis, Matlena Joonala, en spinkig rödhårig madam. Hon är mycket lugn och översnäll men brukar umgås med snuskhumrar. Hon har narkolepsi som är i kontroll tack vare bra medicinering. Hennes lillebror, Nino Joonala, är en duktig konst målare. Om Johanna skulle veta detta så all sannerligen hon skulle börja umgås med familjen Joonala. Hon bor mitt i villaområde Kännälä.

Tågresan tar bara en halvtimme. Framme i Åbo de promenerade från resecentrum till Kuppis, andra sidan av Aura ån.

Matlena hade lovat för Elmo att åka med honom i årets nyhets åk, *Atmosfääri* men på sista stund hon pallade av. Johanna och Uuno är så pass mesiga att det inte skulle vara någon idé ens fråga dem. Atmosfääri är en bälliknande karusell med upp och ner gående sitsen som går sakta upp och sedan i full fart ner. Matlena tänkte att inte ens Erkki skulle åka i den hemska Atmosfääri.

Matlena har en härlig kille i Helsingfors, Matias Ruusunen heter han, kille med tofsigt troll frisyra.

Johannas och många andras favorit åk i Jussi Vares Park är bland annat Jussis kanot, fors rännen Las Pargas, traditionella pariserhjul samt berg och dalbana i trä.

Alla fyra åkte i berg och dalbanan eftersom den är ett måste. Nu det var första gången för Johanna att åka i berg och dalbanan och var lite orolig om det finns loopar. Hon vågade inte helt lita på sina kompisar att det inte finns några loopar. Hon hade en tanke att kanske de lurar henne för att retas. Sedan, medan de köade till berg och dalbanan så hon tänkte ha axelväska runt halsen för att inte tappa den men det gick inte. Man måste lämna alla lösa saker i ett förvaringsskåp vid start och målområde. Johanna var orolig om väska skulle försvinna från skåpet men Elmo och Uuno garanterade att så sker inte. Elmo ruskade huvudet då Johanna började kackla: "Den försvinner inte, din tja bo!"

I berg och dalbanan Johanna satt bredvid Uno medan Elmo satt bredvid Matlena. Johanna skulle ha velat hålla fiskleverantören i handen men det vågade inte hon.

Efteråt väskrumba blev evighets skojande mellan Johanna och Elmo. Så småningom detta kom till Nino Alppilas och Mineas kännedom som såklart ruskade huvudet.

Elmo berättade också en annan lustig grej som hände i berg och dalbanan, nämligen då tåget gick in i tunnel så Johanna duckade eftersom hon inbillade sig att man skulle slå huvudet i över balken. Elmo sade att så händer inte. Samtliga karuseller och berg och dalbanor är noggrant testade så ingen fara. Nino tyckte att duckande låt lustigt.

Detta var Johannas, Unos och Elmos första gemensamma nöjesparkutflykt och inte den sista. Matlena bestämde sig att skipa samtliga nöjesparker eftersom de flesta åken är väldigt hemska.

Om några dagar Matlena skickade en vänförfrågan till Johanna. Även hennes pojkvän Matias skickade vänförfrågan till Johanna. Såklart hon godkände eftersom hon vill ha massor av vänner på sociala sajter. Enligt henne ingen får lämna vänlistan.

Matlena känner också Minea Kaaninen och Viktoria Näsi. Vickans mamma äger traktens största elfirma, Näsi Electric. Det är ett släktföretag som är för länge sedan grundats i Kervo. Viktoria är mycket tjock och bor hos sina föräldrar på Bevingadevägen, inte så långt borta från Kivinens. Mellan Kivinens och Näsi det är en skarp kurva. De känner inte varandra men Anna och Antti har ofta sett den tjocka tjejen gå till busshållplatsen som ligger alldeles bakom Kivinens hus. Mellan busshållplatsen och Kivinens villa det bara är naturliga Bevingadeparken.

Ofta torsdagar direkt efter funktionshinder bowlingträning brukar Matlena och Viktoria bowla. Tjejerna är med i föreningen Vetehinen Bowling som är normalstördas bowlingförening. Matlena och Viktoria har korta anställningar i olika företag. Ofta Vickan brukar hjälpa i mammas elfirma. Familjen Näsi har också en elaffär i hörnet av Stora gatan och Spannmålgatan i centrum.

Johanna har kommit på att det kanske trots allt är lättare att vara singel. Hon håller tummarna att Jessica Stenig skulle börja kommunicera med henne. Kanske Jessie bara är blyg precis som Johanna brukar fundera.

I Matlenas vänskapskrets tillhör några sexgalningar såsom utseendemässigt hemska Josefiina Saarela och hennes sambo Mara Valavuori. Redan deras utseende berättar tydligt språk om deras humor.

Johannas första besök hos sin nyaste idol var en kväll då hans bordslampa lossnade och vägrade fästa sig i skruven. Det var omöjligt ensam skriva fast lampan så han behövde hjälp. Just då Johanna råkade vara inloggad på Net-Gallery så han frågade henne om hon kunde hjälpa till. Såklart hon ville hjälpa sin kompis och tog bilen för första gången till korsningen av Teknikergatan och älgmossegatan. Han var nära kasta lampa helvetet ut från fönstret om inte hon skulle ha kommit. Det var lätt för den tekniska Johanna att skriva fast lampan. Han blev glad och gav tack kram. Då han märkte att blondinen inte kan krama korrekt; hennes kram liknar på polisingripande. Han bestämde sig att någon vackerdag hålla för henne kramkurs.

Att inte kunna krama, blev en mindre chock för henne. Hon som trodde att hennes kram duger eftersom Nino och Uno gillar krama henne.

Då Johanna besökte för första gången hos idolen så han visade runt i sin lilla tvårummare. Hon såg massor av idrottsvimplar och affischer på väggarna.

Elmo och Minea blev mycket bra kompisar. Han litar mest i Minea och Johanna eftersom dessa två kvinnor liknar mest en normalstörd person. Även han är mycket snäll och hjälpsam.

Minea bekantade sig även med hans föräldrar. Ofta Minea och mamma Yrjölä brukar åka till Åbo för att titta och tippa motocross. Numera i motocrosstävlingar åskådarna brukar tippa vinnaren. Om man har tur så man kan vinna mycket pengar.

Motocross kallas för det moderna travet. Istället för hästar det är motocrosscyklar. I motocross tipset det



finns olika sorts hjälp och tipssystem. En av dessa heter Harriet Girl, en fiktiv robotfigur som uppmanar folk att spela med motocrosscyklar.

Elmo och Minea träffades på sajten Patukka Date. Hon hade skickat påskoj en kontaktannons för att se om det skulle bli killbatong. Det blev ingen batong utan hon fick en bra kompis.

För övrigt Patukka Date har tvivelaktigt rykte som allt för ofta faller till att spamma reklam, speciellt om man loggar in genom Net-Gallery.

Minea redan har besökt på familjen Yrjöläs sommarstuga vid Helgasjön i semesterby Kantinsanta. Där pappa Yrjölä brukar sola avslappat och dricka kall öl medan mamma rensar blomsterrabatter medan hon sjunger gamla schlagers.

Johanna är kvart i att bli kär i Elmo. Det är inte alls konstigt eftersom han är en fin människa med guldhjärta, mer gyllene pumpen vad Karolus har. Dessvärre Johanna inte vågar berätta om sina känslor men han anar att den lustiga kajanaländskan måste vara förtjust eftersom hon är så intresserat av honom och att vad han gör på fritiden.

Hon har blivit försiktig med killar eftersom hittills samtliga idoler inte har varit intresserade eller varit upptagna. Hon är rädd för ett nej och sedan bli besviken och ledsen ännu en gång.

På lunchraster Johanna stressar sig av rädsla att flörtarsle Tatjana skulle lyckas charma Yrjölä eller Kiukku, i denna ordning. Klart Tatjana flörtar och tränger sig fast i kafékillarna och sveper sin arm rund dem. Hon tramsar också med Nino.

Elmo är en härlig kille, snygg också. Han avskyr tjatare och folk som velar. Hans närmaste kollega ofta brukar tjata samma som han redan har sagt. Elmo försöker behärska sina nerver eftersom handledaren är mycket hetsig och lätt börja predika. Han ogillar Markus Anttila men säger inte högt, så är det bäst. För annars Elmo är härlig ung man med busaktigt skratt och bredd leende så att små framtänder syns gulligt ut. Just därför Johanna har blivit förtjust i honom.

Han är mycket modig och inte är rädd för någon, inte i alla fall raggartjejer men inte kunde tänka sig gifta sig med en raggartjej. Han vill ha lugn och harmoni. Han inte tål stress. Han har märkt att den lustiga kajanaländska blondinen stressar sig alldeles för mycket. Därför han inte kan tänka sig bli ihop med henne. Om hon skulle sluta stressa så kanske i så fall han kunde ta Johanna som hustru.

Johanna är upptagen onsdags, fredags och lördagskvällar för då hon är på Bevingadevägen. Onsdags- och lördagskvällar hon brukar basta och sitta i badbaljan. Lördags och söndags lunchtid hon brukar äta hos sina föräldrar och samtidigt hämta tvättpåsen. Om tvättserVICEN hon inte säger ett piss till sina kompisar och handledarna.

På kvällar vid läggdags hon borstar tänderna och sedan klär av sig halvnaken, topless. Hon har inte använt nattlinne på flera år. Fläskrumban börjar lätta men fortfarande hon är stel då hon är utan tröja framför föräldrarna. Ensam hemma hon brukar äta frukost utan nattlinne, barbröstat. Hon övernätter hos mamma och pappa bara på julafton och på juldagen hon inte klarar sig äta frukost barbröstat fast hon skulle vilja göra det. Det är svårt eftersom mamma och pappa har blivit vana att se henne tröjan på. Då och då Anna själv brukar äta frukost topless men så småningom börja mer och mer använda nattlinne eller morgonrock.

Det skulle vara nytta av att kunna äta utan tröja för att tröjan inte skulle bli smutsig. Då Johanna äter och dricker så allt för ofta det rinner dricka och mat på tröjan så hon ska jämt byta tröjan. Även vid tandborstning tandkrämen rinner på tröjan så det skulle vara enklast om hon skulle lära sig vara barbröstat även då föräldrarna är närvarande. Då rena tröjor skulle räcka till.

Det är lättare att rengöra huden är tröjan. Johanna såsom många andra nuförtiden använder laddningsbar eltandborste.

Efter kvällstvättande och tandborstning hon går i sängen. Först hon snabbkollar läget på Net-Gallery för att ingen har gjort Brexit på vänlistan. Om hon upptäcker att det finns mindre antal vänner på listan så hon börjar utforska att dem som har ballat av. Då hon hittar rymlingen så hon skickar ett e-postmeddelande och frågar orsak till Brexit. Om hon inte har kontaktuppgifter så hon kollar på Eniro eller på sociala sajtens inre sökfunktion. Några rymlingar inte svarar på frågor som förorsakar stress för henne att har hon råkat skriva något olämpligt.

Sedan hon loggar ut från Net-Gallery och sätter datorn i viloläge för att på morgonen den skulle starta

fortare. I sängen hon försöker läsa kajanaländska kriminalromanläsplattor som hon brukar köpa varje gång hon besöker i Vattula. Hon har massor av olästa läsplattor. Traditionella pappers böcker skulle vara halv gratis men Johanna såsom många andra moderna människor inte orkar bläddra i urgamla böcker. Hon brukar somna mitt i läsning så att läsplattan faller mot ansiktet. Sådan tur att läsplattor var avrundade hörn, förmodligen just på grund av insomning för att läsaren inte skulle bli skadat. Ibland mitt i läsning det kommer sms från idolen. Han vill då och då lätta på sitt hjärta. Hon gärna svarar för att vara en bra kompis.

Då och då på helger Elmo brukar ta tåget till Seinäjoki för att träffa Minea. De brukar bila mycket på närområde och ibland ända till Vasa och Etseri. Etseri har blivit en riktig metropol. Djurparken finns kvar men de inte besöker där utan det mesta i affärscentraler och rallyevenemang. Elmo känner sig uttråkat i rally men är tvungen vara med eftersom Minea är en rallyfantast.

Hans idealtjej är som Minea och Johanna. Från och med 2990-talet Johanna har förkortat sin frisyr. Tidigare i tonåren, hade hon ett mycket långt hår som sträckte sig åt halva ryggen. Idag hennes hår sträcker sig åt nacken. Kortare hår är lätt skött. I skolan många brukade dra henne från det långa håret. Johanna förgäves väntade att Matti och Monni skulle ha dragit henne från håret men däremot Tiina och Timo brukade ibland dra henne från håret.

Minea har kortare hår än Johanna, nästan igelkottsfrisyr. Så länge Johanna inte har träffat henne men hon har sett fröken Kaaninen på Net-Gallery där Elmo brukar tagga sig platser där han och hon befinner sig i Seinäjoki och omnejd.

Mineas pappa, Antero, bor i Puikkokangas. Han har en nöjesrobot. Elmo är helt besatt efter nöjesrobotar.

Mineas föräldrar är skilda. Hennes spinkiga mamma, Mikaela, bor i Uleåborg. Även Minea är lång smal. Elmo tycker mer om Minea än Johanna eftersom Minea inte stressar. Varannan helg Minea brukar åka till Forssa och då hon brukar övernatta hos Elmo.

Elmo har inget skägg, ingen mustasch heller. Hans haka är mycket slät och kantig, precis sådan som fascinerar tjejer. Med sin utseende han skulle få ett helt kvinnoharem. Han har mycket söt näs topp, bollformigt. Hans mun sträcker sig ibland till otroliga leenden medan den är en kort linje. Han brukar använda doftfria deodoranter och rakvatten fast han inte har skägg.

Elmo stör och irriterar sig Johannas kajanaländska brytning och önskar att hon skulle lära sig tavastländska. Ibland han brukar fråga henne vad saker och ting heter på kajanaländska. Han har lärt sig några ordar från Jenni som också är ursprungligen från Kajanaländska men pratar flytande tavastländska. Elmo tycker att ordet helvete låter lustigt på kajanaländska; *Helevetti*.

Då och då han brukar be Johanna säga att vad helvetepojke är på kajaländsk accent. Såklart hon berättar det för att han skulle skratta ljuvligt så att framtänder skulle synas. Elmo tycker att Johanna är en lustig kompis men inte vill ha henne som hustru på grund av hennes stressande. Stressen skulle smitta i honom så att mage skulle bli ont. Det kan hända att Johanna och Elmo kunde bli ett perfekt par. Elmo tycker att Johanna är mer normal än Tatjana. Han kan inte ens tänka sig bli ihop med detta flörtarsle. Det skulle vara skamligt att visa fröken Niilola på vigselfallen, precis som Elmo brukar fundera. Tatjana är bra bus- och spelkompis. De ofta brukar spela nätverkspel.

Alla gillar att Tatjana är som clown och även hon själv gillar att vara som pajas och kan tänka sig ha clownmask på sig.

Mitten av augusti, en lördag, det var elbilsrally utanför Tammela. Elmo försökte locka Johanna följa med men hon inte var intresserad. Hon har aldrig varit intresserad mot rallybilar, nu ännu mindre eftersom det hade spått regnig lördag. En annan orsak är bastukväll. Hon inte vill skippa traditionella bastun. Elmo försökte locka henne att hon kunde ha åkt med honom och hans mamma samt då skulle hon bekanta sig med Minea. Smsset kom sent på fredagskväll, precis hon hade åkt från Bevingadevägen och inte kunde skippa bastu med mamma och pappa. Hon hade svårt säga nej så hon svarade att kanske hon följer med. Elmo tog detta som ett löfte.

På lördagsmorgon han smsade att hon bör ta med sig gummistövlar eftersom det regnar. Då hon svarade att hon skippar rallyt. Såklart han blev lite besviken men fort kom över. Han inte vill vara arg till den sköna kvinnan.

Johanna vågade inte säga till föräldrarna att istället för bastu hon skulle till elbilsrally tillsammans med

jobbarkompis eftersom mamma och pappa säkert skulle tro att det skulle vara den galne ryssen. De känner inte än den snälle Elmo. Efteråt hon börjar kalla honom för kaféarbetstagare. Uuno kallar hon för fiskleverantören fast även han är kaféarbetstagare. Riktiga namn klarar hon inte uttala, speciellt om namnet har erotisk laddning. Då hon gick på gymnasieettan så det gick en rullstolsburen Elmo Alfsén på samma klass. Av honom tänkte hon på en enorm säl, en valross.

År 2006 då hon träffade Elmo Yrjölä för första gången så namnet fick erotisk laddning. Johanna är förbannade sur för sig själva att tidigare hon har umgåtts så mycket med Anatoli så att hon tappade kontrollen och började serva honom alldeles för mycket. Sedan samma hände med Karolus. Nu mamma och pappa kan lätt tro att det skulle vara samma tjomme som utnyttjar fast så är det inte. Elmo aldrig kan tänka sig utnyttja sina kompisar.

Fredagskväll på väg hem när hon passerade Estbacka idrottsplatsen så på parkeringsplatsen såg hon en mörk sportbil med en hälftflintskallig man. Hon tyckte att mannen såg sexig ut men orkade inte koppla ur autopiloten och svänga till parkeringen. Hon är rädd för okända män sent på kvällen oavsett hur sexiga dom ser ut.

Elmo förmodade att hon skulle följa med och var ivrig. Han drömde att han kunde kyssa henne på baksätet i mammas BMW Dick Extension3000. Bilen är hans mammas ögonsten. Även Elmo tycker om bilen men dessvärre han inte har körkort.

Lördagsmorgon han hörde det tråkiga, den sköna Johanna inte vill följa med. Han blev ledsen och sade för sig själv: "Sug kuk!" Han försöker förstå henne och lite grann hoppas att hon skulle sluta stressa så hon kunde bli hans hustru.

Lördagsförmiddag Johanna besökte för första gången Scientologikyrkans secondhand som nyligen hade flyttat i nya större lokaler i Lexus. Ofta mamma och pappa har berömd butiken. Tidigare butiken låg på Kardanvägen och där det var alldeles för liten parkeringsplats. De nya lokalerna har härligt stor parkering och större lokal i före detta Highman mekaniska verkstadens lokaler i västra Lexus uppe på ett backkrön. Det är en gul byggnad som syns tydligt till den stora riksväg 2:an. Nedanför backen det är konkurrerande Verdandis secondhand samt ett litet snabbmatställe. Andra sidan av vägen, mellan riksväg och Lexusvägen det är Netto Market. Verdandi secondhand är i lokalerna där tidigare huserade Kama & Nippeli. Detta irriterar Johanna eftersom grosslagret har gått i konkurs. Det svänger från Lexusvägen en sluttning väg upp till Scientologikyrkans secondhand. Mittemot korsningen, mellan Lexusvägen och riksvägen, det är stadens enda moské som är för både sunni- och shiamuslimer.

Johanna svängde till den slutningsvägen och parkerade på den fullsatta parkeringsplatsen som är omringat med staket. Henne irriterar sig reklamskyltarna av S-L Safety som är uppsatta i staketet.

Medan hon gick in i butiken så tänkte hon på Milton om han är närvarande. Säkert han finns där inne, tänkte hon. Hon såg inte ett spår av honom. Direkt innanför ingången det är köksgrejer. På mitten det är ett automatkafé. Bredvid caféhörnan det är läsplattavdelning. Längst bak det är elektronik. Där hon fyndade billigt trådlösa högtalare. Hennes gamla högtalare är slitna så det var högtid att köpa nya. Hemifrån hon smsade till Elmo att nyss köpte coola högtalare. Han inte verkade vara intresserade eftersom han tänkte på elbilsrally.

Klockan 13 precis som vanligt hon åkte hos föräldrarna för att äta. Hon sade att den nye kaféarbetstagaren hade lockat henne till elbilsrally och hade tackat nej. Mamma berömde henne att hon aldrig har varit intresserad av rally samt det regnar så att det skulle vara risk för förkylning. Förkylningen kunde smitta i mamma och pappa. Johanna lite grann ångrade att hon tackade nej eftersom hon tycker så mycket om honom. Kanske nästa gång hon kunde följa med, tänkte Johanna.

Johanna har ofta funderat om Anatoli inte skulle ha börjat på Forssan apu så det skulle finnas helt annorlunda atmosfär, all sannerligen sådan som fanns då hon började i gruppen. Hon skulle ha sluppit det kalla kriget åren 2008 och 2009. Då skulle hon inte känna Karolus, Nino och Uuno. Då skulle hon känna killarna bara på ytan. Skulle då Uuno ha bjudit henne fiskgratäng. Kanske inte. Han bjöd fisk eftersom hon hade börjat på reparationsgruppen som var ett slags trygghetshamn. Utan Anatoli hon inte

skulle ha behövt ha någon trygghetshamn. Kaféet inte samarbetar lika mycket med Forssan apu som med reparationsgruppen. Johanna också har funderat om hon skulle ha fortsatt i restaurang gruppen så skulle hon blivit kär i Elmo? Det finns inga svar, bara ett om. I alla fall de är nära vänner. Han tycker att hon är mer normalstörd än Tatjana. Samma tycker även Johanna.

På Net-Gallery hon har lagt inställningarna så att den automatiska animerade inlägguppläsaren läser först och främst inlägg av de närmaste vänner såsom Elmo.

På lunchrasten många deltagare busar och tramsar med Tatjana och driver med henne. Detta sker diskret så att handledarna inte skulle märka det för annars det skulle bli himla ramaskri. Många menar att tramsande med Tatjana bara är vänskapligt skoj. Johannas vänner har mer krav av henne än Tatjana. Många deltagare tycker att hon skulle vara mer som handledare och förstår mer än fröken Niilola. Tatjana förstår inte ens att bli ledsen då kompisar kalla henne för apa eller som Toté-kvinna.

Toté-upprepning kommer från en tavastländsk bondkomedi där en lustig postman upprepar ordet. Tatjana inte gillar upprepning och därför kompisar brukar reta henne och säger Toté så fort de ser henne. Varje gång Tatjana reagerar häftigt och stelnar. Sedan hon kommer och kittlar personens rygg och hotar att pussa. Just pusshotet gör Johanna svartsjuk. Tatjana också avskyr schlagerlåten *Kuherrella* där i refrängen man upprepar låttiteln som betyder gosa. Så fort när någon av kompisar börjar tralla låten så hon kommer och kittlar på ryggen och i armhålorna. Johanna blir svartsjuk och skulle vilja om killar skulle kittla henne eftersom hennes hud skriker efter beröring. Det är jobbigt att dölja svartsjukan för att den nye idolen inte skulle märka det. Hon inte vet att idolen inte vill ha flörtarslet. Idolen blir spyfärdig så fort han tittar Tatjanas ansikte. Johanna blir illamående då hon tittar Esas ansikte. Hon blir inte så mycket illamående av Esa Hirvi men han är ju äldre det vill sägas bäst före datum har gått ut, precis som hon brukar fundera.

Elmo tycker mest om Minea eftersom hon har vanligt arbete. Johanna är i hans normal skala som nummer två. Det säger han inte högt eftersom han är väluppfostrat att ha respekt för olikheter.

Tatjana Niilola är som Mr. Bean, Kalle Anka och Stig-Helmer det vill sägas försöker och försöker utan att lyckas och många brukar fjäska till henne och tycka synd om stackars Tatjana att hon har en hjärnskada. I vissa saker hon är mycket bra såsom i dataspel och har bra radoröst. Hon kunde bli perfekt radiopratare.

Dagligen på lunchrasten deltagarna brukar sitta fastklistrat i jacktelefon kontrollpaneler och spelar mobilspel. Om man har Net-Gallery konto så man kan skicka extraliv till sina vänner.

De flesta är avundsjuka till Elmo som klarar snabbt nya banor i spelen där man ska ordna godisbitar. Många skojar att han har magiska fingrar och vill ha spelhjälp. Han brukar hjälpa sina kompisar att klara upp banor. Han är mycket hjälpsam. Johanna har ingen smartjacktelefon så han inte kan hjälpa henne.

Elmo och Uuno har smartjacktelefon av lyxmärket sJacket Phone. Snart även Tatjana härmade killarna och köpte en sJacket Phone. Detta ökar Johannas svartsjuka. Hon känner sig utomstående när flörtarsle och killarna busar med appen Voxukka som är en röstmeddelandeapplikation. Så fort när Tatjana går till toalett så han skickar på skoj ett röstmeddelande: "Gosa, gosa, gosa, Toté!" så Tatjana svarar: "Passa på er för annars ni får en puss!".

Johanna skulle vilja ha samma röstmeddelande appen men det går inte ladda i en vanlig basjacktelefon. Hon funderar på att köpa en smartjacktelefon och ska ta upp detta med föräldrarna. All sannerligen hon skulle välja den konkurrerande, lite billigare Ankire smartjacktelefon. sJacket är svindyr och så fort det kommer en ny modell så det brukar uppstå konstiga fel. Förmodligen tillverkaren Banana har programmerat sina produkter så att de fungerar perfekt tills det kommer ut den nyaste version.

Tatjanas största minus är att hon inte klarar att hålla hemligheter. Detta fick erfara Anatoli när han hade berättat saker om Simo bakom hans rygg så Tatjana skvallrade allt till honom. Då Anatoli fick tillsägelse att man inte ska prata bakom ryggen.

Johanna klarar att hålla hemligheter. Vissa hemligheter hon läcker genom berättelser i skydd av påhittade namn precis som alla författarna gör.

Tatjana inte tål fräckisar och knappast hon förstår dessa. Häromdagen när Johanna på skoj berättade till henne runkvitsar så en kompis kritiserade henne att man inte ska berätta snusk till Tatjana eftersom hon inte vet vad runk är för något och kan lätt fråga sin pappa.

Johanna är lite rädd för Elmo eftersom han är en tuff kille. Hon inte heller vågar krama honom eftersom enligt honom hon inte kan krama rätt sätt; kind mot kind. Johanna är rädd för kind mot kind på grund av Anatoli rumba. Anatoli skrämde upp henne så nu hon är alldeles för försiktig med kramar och kindpussar. Knappast Elmo skulle bli ledsen av kindpuss men det kan inte Johanna veta.

En höstdag Elmo gav ut till Johanna Mineas telefonnumret eftersom fröken Kaaninen ofta har frågat om den spännande blondinen som gärna gilla markerar på Net-Gallery. Johanna gärna vill smsa men han hinner inte alltid svara så istället hon kunde smsa med Minea och ha tjejsnack.

Nu när Johanna hade fått Mineas telefonnummer så inom kort de addade varandra på vänlistan på Net-Gallery. Minea blev förtjust i den roliga Johanna som verkar vara en spännande kajanaländska. Mineas pappa har kajanaländska rötter men inte kan dialekten. Familjen Kaaninen pratar österbottniska. Mineas farfar äger ett kajanaländskt hembageri i Vasa.

Minea tycker mycket om Elmo och Johanna. Hon tycker att de båda är lika roliga med lagom fräcka historier.

En fredagsförmiddag i oktober Café Suner på Voimala-huset fick ett besök av en ung kvinna med blomsterhatt. Det inte är någon moralist utan Elmos kompis, Minea Kaaninen.

Hon bestämde sig äntligen bekanta sig med den busiga Johanna som han hade pratat så mycket om. Minea tycker att det var lustigt att Johanna ballade av elbilsrallyt. Hon också har hört av Matlena Joonala att Johanna var en riktig buse i nöjesparken då hon tänkte ha axelväska runt halsen i berg och dalbana samt hade frågat om det finns loopar i berg och dalbanan och var hyper stressat. Nu hon bestämde sig bekanta sig med denna Johanna.

Fredagar Johanna har börjat luncha i kaféet för att lära känna kafékillarna lite bättre.

Esa Paddington och Tatjana brukar stup i kvarten springa i kaféet för att köpa godis. Esa köper oftast olika tesorter medan Tatjana är helt besatt efter godis och Ugri Cola men inte blir tjock oavsett hur mycket choklad hon glufsar sig i. De är mycket nyfikna på kaféets syslor.

Fredagsförmiddag Johanna har esperantospråkkurs för att lära sig detta konstgjorda språk.

Federationen har planer att göra esperanto som huvudspråk men detta går dåligt eftersom många har vana att tala på engelska, franska och tyska. Man har också föreslagit latin som huvudspråk.

Latin förespråkas av Italien och Spanien samt delvis av Frankrike. Esperanto förespråkas speciellt av Polen eftersom uppfinnaren var en polack för länge sedan.

Ibland Johanna har valt esperanto som menyspråk på Net-Gallery men det är lättast ha riksfinska och kajanaländska som menyspråk.

Hon har oftast kajanaländskt språk eftersom hon är ett stor kajanaländska. Hon skulle vilja lära sig tala och förstå bättre esperanto eftersom hon har märkt att Jessica Stenig kan bra esperanto. Hon kan också engelska. Esperanto skulle vara enklare än den krångliga skandinaviska. Johanna själv kan flytande engelska så i för sig de kunde chatta på detta språk bara om Jessie skulle börja kommunicera med henne.

I Praktiska gymnasiets lokaler det finns vuxenutbildning för funktionshindrade. Kurserna är gratis och därför Johanna blev intresserat att börja studera esperanto. Hon redan har lite grann förkunskaper, tack vare broschyrläsplattor.

På kursen det finns bara en elev, några år yngre Viktor Lehti från gruppen 10B. Han är långväxt, tystlåten och spinkig. Han uppfyller inte Johannas erotiska krav men namnet låter sexigt eftersom på sista årskursen i gymnasiet gick hans namne, Viktor Erkkilä. Hon hade någorlunda känslor mot honom men Roope var etta i hennes hjärta.

På vuxenkursen Viktor Lehti studerar religion. Som pedagog är Kari Olander som hjälper Johanna att översätta berättelse Hjärnan full av hopp på esperanto. Han gav henne en data-USB-kloss för att det skulle vara enklare att hantera berättelsen. I samband med översättning Johanna lär grammatiken.

Kursen finns inom Voimala-huset så hon kan gå till gymnasiesidan direkt från Daily Activity. Mellan gymnasiet och Daily Activity det är gruppen Nöjespatrullen. Bakom dörren det fortsätter likadan breda korridor med glasväggar.

I Praktiska gymnasiets lokaler finns en biograf där det ofta visas pedagogiska filmer. En hel del av filmerna är skapade av Nöjespatrullen och uttryckskonstnärliga linjen.

Efter kursen Johanna går till Café Suner för att luncha. Oftast hon äter Pan pizza. Tisdagar hon brukar äta köttfärsplattor eller gulaschsoppa. Ofta killarna ber henne att börja själv laga mat eftersom så sätt det skulle vara hälsosammast. Hon brukar svara att hon är alldeles för lat att laga mat. Visst hon kan matlagning eftersom hon har gått konsumtionsutbildning. Hon skulle vilja vara intresserad av matlagning men det är svårt så fort man tänker börja laga mat så alltid någonting fattas och då intresset dalar. Samma sak med bakning. Hon är avundsjuk mot lillasyster som är en riktig kock fast hon är utbildad ingenjör. Några gånger Jaana-Mari har bjudit söndagslunch för familjen.

Jaana-Mari och Juha har nyligen köpt en fin villa strax utanför Dalsbruk på Hjortstigen 3. Storasyster är avundsjuk. Villan verkligen är flott, precis som Johanna brukar tänka medan hon sitter i lillasysters stora vardagsrum som är sammanhängande med köket och matsalen. På andra våningen finns bastu och sovrummen. En sak Johanna stör och irriterar i huset och det är Verisure Directas larmsystem. Johanna hatar av hela sitt hjärta företaget eftersom den är S-L Safety dotterbolag. Hon skulle ha lust att skrapa bort företagets dekaler från fönstren och dörrar men det kan hon inte göra för då det skulle bli tillsägelse. Om hon skulle finnas i lillasysters byxor så hon skulle avsluta Verisure abonnemanget. Det är inte Jaana-Mari som har skaffat larmsystem utan det är husets förra ägare. Det är svårt att ta bort larmutrustning eftersom kablar finns bakom väggar. Visst Jaana-Mari har funderat att säga upp abonnemanget men det vore alldeles för jobbigt. Hon inte har tid till sådant.

Johanna skulle vilja vara lika bra på att laga mat som systemen. Nu hon får alldeles för mycket tillsatser från färdigrätter så att mage bara växer. Hon tycker att kafékillarna har rätt men det är svårt att börja laga mat om man är lat, precis som hon ofta funderar.

Hon skäms att hon inte är intresserad av att laga mat och inte kan bjuda middag till Uuno som mottjänst. Johanna skulle vilja vara som matbjudare för fiskleverantören. Hon har bjudit födelsedagsfika till Uuno, Nino och Karolus. Hon inte vill längre bjuda någonting till Anatoli om hon inte skulle ha arsenik. På Forssan apu hon tiger om födelsedagar för att handledarna inte skulle börja fjanta med det.

Hennes alltid går till att vara inloggad på Net-Gallery så att hon inte orkar tvätta tvätt och städa. Kompisar vet inte sanningen att pappa städar på tisdagar och mamma tvättar tvätten. Detta säger hon inte ett ljud till sina kompisar.

Ibland pappa har lyft katten på bordet och sagt att egentligen detta är björntjänst eftersom han och morsan inte är eviga. Visst hon förstår men det är ett stort steg att plötsligt börja städa och tvätta fast nere i källaren finns toppmoderna fullautomatiska tvättmaskiner.

Johanna fruktar såsom Ebola om pappa och mamma skulle dö. Hur hon skulle då reagera? Vad göra till villan? All sannerligen lillasyster skulle sälja huset. Johanna inte skulle ha råd att bo i en villa. Hon har alldeles för små inkomster.

Hon har otaliga gånger funderat om detta och svurit Oili Lehmusvuori till den hetaste lavabassängen i helvetet eftersom denna rethostare hade rökt ut henne från informationsservice. Hon ångrar att hon inte trots allt tackade ja till att utbilda sig till fakturarrobotoperatör. Då skulle hon ha fått lönehöjning så att rethostare skulle ha blivit grön av avund.

Om Elmo skulle få reda på hennes hemlighet så all sannerligen han skulle säga sin standardfras:

"Åh, Herre gode!" och ruska huvudet. Hans favoritsvordomar är bland annat slicka fittan som han ibland råkat säga i kaféet men lyckligtvis inte så ofta. Så fort när Markus råkar höra honom svära så han får rejäl chock. Elmo inte använder ordet som svordom utan som förstärkning så att han skulle låta rolig och maskulint.

Ofta på lunchrasterna deltagarna brukar spela mobilspel med sina smartjacktelefoner. I spelet man ska ordna godis rätt sätt så att man klarar banan och kommer vidare. Så fort när någon misslyckas och råkar svära så Uuno brukar be prata med vårdat språk. I spelet finns också tidsinställda bomber. Då många spelare ropar högt: "Åh fan, bombjävel!". Ingen kommer på tanken att underrättelsetjänsten kan höra sådana rop via jacktelefoner. Artificiell intelligensen kan larma algoritmen om ordet bomb. Lyckligtvis så har det inte blivit. Johanna brukar spela samma spel hemma med datorn. Hon funderar på att köpa en

smartjacktelefon för att kunde spela på lunchrasten och få hjälp på platsen.

Johanna tyckte det var roligt att träffa Minea Kaaninen på live. Visst skulle hon ha velat träffa henne redan i augusti i elbilsrally men dessvärre bastu krockade med evenemanget.

Blomsterhatten är Mineas varumärke och det är till nytta ute på stan så man lätt kan se var är hon. Då hon besöker i Forssa så hon brukar övernatta hos Elmo eftersom de är goda vänner. Hon också brukar besöka hos Viktoria Näsi och Matlena Joonala. De båda bor i föräldrahemmet.

En oktoberlördag Johanna, Elmo och Minea gjorde endagsutflykt till Loimo. De gick runt på köpcentret Torppi som växer så det knakar.

De åkte i Mineas silverfärgade Brandia9000. I bilen finns beigea säten. Elmo satt på framsätet och Johanna på baksätet, bakom kartläsare. Chauffören hade breda gula blomsterhatten.

I bilen Johanna råkade tappa kvitto från Lidl Market. Senare Minea hittade kvittot och visade den till Elmo som såg att blondinen hade köpt mycket choklad. På jobbet hon brukar ofta gnälla att sidfläsket växer.

Torppi ligger väster om Loimo. Mellan köpcentret och stadens nya centrum ligger ett industriområde med genomfartsled. Gamla centrum ligger mer i öster. Man kan säga att Torppi är det nyaste centrum. Mellan det nuvarande nya centrum och Torppi man håller på och planerar lokaltåg. På Torppi finns bland annat två stormarknader; Coop Forum och K Maxi samt mindre butiker.

Johanna och Minea köpte från den gamla hederliga Biltema vindruteskyddet. Medan tjejerna var inne i Biltema så Elmo gick runt i herrbutiker. Han kollade stiliga aluminiumkläder men köpte inget eftersom han har en liten pung.

Till slut trion åt på Subway som ligger mitt i den breda korridoren. Därefter de åkte hem. Johanna blev glad att Elmo taggade henne på Net-Gallery så att andra vänner ser att de har varit på Torppi samt hon är social. Även samma tänker även han då han är i Mineas sällskap. Ofta hon brukar fota som överraskning för att man skulle få skratta.

Johanna inte längre har känslor mot Karolus men dessvärre hon har svårt att säga nej till att köra herren till närbutiken. Otaliga gånger andra kompisar har bett henne säga ifrån eftersom hon inte är någon taxiförare. Det skulle göra gott för Karolus att promenera till butiken. Johanna tycker det samma men det är svårt på grund av surskräck.

Uuno har tröttnat på Karolus fast de är gamla lekkompisar från barndomen. Ofta Uuno brukade kalla Karolus för ben fast han redan som barn var mycket tjock.

Uunos andra lekkompis var Anu Blokki som numera är ett så kallat spelare, Player, leker med killarnas känslor. Hon arbetar som DJ, Disk-Jossan, på krogen The Bishops Arms mitt emot affärshuset Öhmans i hörnan av Killgatan och Spannmålgatan. Tidigare i krogens lokaler fanns traktens bästa fiskaffär som Johanna ofta brukar tänka. Kanske öl smakar fisk, precis som denna fiskskräcka Johanna brukar fundera.

Uunos föräldrar, Lulu och Antero, brukar ofta besöka i krogen för att koppla av. Häromdagen de kom på att DJ är sonens barndoms lekkompis och snackade med henne. Anu komihåg den sympatiska Uuno och blev intresserat eftersom hon är en Player. Lulu och Antero Kiukku beundrade Anus spellista och underbara musikmixen. Föräldrarna ordnade dejt för sonen utan att veta att tjejen är nuförtiden en spelare.

Många killar i Forssa har varit ihop med Anu men sedan gjort slut då man kom på att tjejen är spelare, killmissbrukare. Ända i Seinäjoki folk känner Anu och hennes tråkiga baksida.

En kortare tid Uuno började umgås med Anu tills han hörde rykten att hon är en Player. Då den blyge Uuno lämnade henne eftersom just blyga personer oftast är lätt byte för spelare och narcissistiska personer. Alltså det var på nära ögat att Uuno skulle ha blivit utnyttjat av en Player.

Uuno berättade till sina föräldrar att Anu hade förändrats negativt. Visst det var en liten chock att människan kan förändras.

Karolus bodde i sin barndom på villaområde i Kaarlo, på Eurolagatan, en stenkast till Klyftvägen. Gatunamnet är något missvisade eftersom den inte går alls till Eurola. Tidigare gatan gick till Sjukhusvägen. Numera trafiken har stoppats mellan Eurolagatan och Sjukhusvägen. Sjukhusvägen har fått ny förlängning till Ari Vatanen rondellen.

Den senaste tiden Johanna har blivit förtjust i en annan Carolus, Carolus med C. Han är före detta Kalle Körkkö från gymnasiet. Han har bytt sitt namn. Han tog i bruk sitt andra namn som låter lite tuffare och internationellt. Enligt honom namnet Kalle låter för fräckt, porrigt medan Carolus har sjömansanda. Han bytte också efternamn. Han ville börja använda mammas flicknamn, Leinonen eftersom efternamnet Körkkö låter för deprimerande som om man skulle luta sig mot kniven. Så brukar Carolus Leinonen tänka. Han har kajanaländska rötter men har blivit som tavastlänning eftersom där har han bodd det mesta av sitt liv. Han brukar ha psykiska problem eftersom kristaller börjar skallra i huvudet.

På grund av Carolus kajanaländska rötter Johanna blev upphetsad av denne kortväxte kille som redan i skolan ofta var iklädd i svarta kläder. Då han hade hemska ljusa krulliga hår och sneda ögon. Just på grund av synfelet Johanna inte tände i honom men nu det är andra bullar eftersom numera han inte har sneda ögon och har glasögon med vindrutetorkare. Han har också snyggare frisyr men dessvärre illröd. I gymnasiet han brukade ofta tillsammans med Roope röka el-cigarett. Ofta han och Roope brukade busa med Johanna. Det var Kalle som berättade de allra fräckaste vitsarna och vågade uttala ordet kåt. Han menade att Johanna var kåt samt sade könsorganens namn precis som de är. Fortfarande han och Roope brukar ha kontakten uppe. Carolus bor i Torppala, utanför Torppi i Loimo. Han bor på landet men inte har boskap inte heller odlingar. Han har välutrustat nöjesrobotverkstad. Han programmerar nöjesrobotar. Detta är hans enda arbete. Annat jobb han inte kan få på grund av specialskolbakgrund. Han inte vill börja på Daily Activity och tänker precis som Johanna; inget mer skit.

Roope Savikoski, före detta Jussila, bor i Birkkala. Han är skild men bestämde sig behålla den senaste hustruns efternamn eftersom den låter finare än Jussila. Ofta folk brukade rimma efternamnet Jussila så att det blev fullt ord.

Den senaste tiden Johanna och Carolus har chattat i privatchatt på Net-Gallery. Här om kvällen han var berusat och visade för henne via webbkameran sin väldiga penis. Han blev roat av hennes reaktion; tittade som om hon skulle ha slukat en lie.

Visst Johanna kunde tänka sig gifta med Carolus men dessvärre han bor så långt borta, bakom Loimo vid småvägar.

Då Johanna, Elmo och Minea besökte på Torppi så hon tänkte på Leinonen men hade ingen som helst möjlighet träffa honom eftersom kompisarna inte känner honom. Hon ringde till Carolus och frågade om han kunde komma nu direkt till köpcentret Torppi och träffa två kompisar. Han inte kunde komma.

Johanna har berättat för Carolus Leinonen om sina kärleksrumbor. Då han hade förmodat att Johanna skulle ha stabilt psyke det vill sägas normalstörd. Johanna ångrar att hon råkade alldeles för mycket lätta på sitt hjärta för denne härlige Carolus. Hellre hon borde ha lättat på hjärtat till Roope som tycker mycket om henne nu när han är singel. Johanna tänder inte längre på Roope eftersom en hel del han har vissnat bort. Hon har sett hans nutida foto på Net-Gallery och Photogram bild appen som är före detta Instagram. Facebook har för länge sedan såld Instagram. Nyligen Net-Gallery köpte upp denna urgamla bild sajten och bytte namn till Photogram.

Johanna heter i Photogram som Johi69 och brukar filma lite grann program på TV Kainuu. Hon har märkt att Roope brukar titta varenda filmning.

Ett tag Johanna och Carolus skapade en gemensam berättelse tills han tröttnade på detta. Han genomskådade hennes barnslighet och ligger under toffeln av sina vänner. Han tänkte att hon är förvirrat som Virran att hon beundrar konstiga killar. Han har sagt rakt till henne att hon skulle skippa konstiga typer men dessvärre hon klarar inte det på grund av surskräcken.

Carolus också har förvarnat henne att lätta sitt hjärta till Timo-Markus eftersom han är dålig att hålla hemligheter.

Johanna försöker att lindra sina kärlekkänslor mot nuvarande idol för att året 3008 kärleksrumba inte skulle upprepa sig. Detta är svårt eftersom idolen är för synlig och tramsar med Tatjana. Svartsjukan



göra det svårt att lindra kärlekskänslor.

Uuno tycker fortfarande om Johanna men kommer i den slutsatsen att fröken Kivinen inte är den rätta. Han vill ha en tjej som skulle ta hand om honom och skulle vara initiativrik. Visst Johanna är påhittig men hon funderar alldeles för mycket. Uuno har hört av sin kollega att Johanna ofta är stressad. Tidigare han inte har tänkt att hon är stressad utan förmodat att det bara är hennes funktionshinder.

Kanske stressen är hennes funktionshinder, precis som Uuno och Elmo brukar fundera medan de väntar kunder.

Nu när idolen har börjat på Voimala-huset så Johanna kramar mindre Nino och Uuno eftersom han kallar hennes kramar för polisingripande.

Ändå Uuno gillar Johanna eftersom hon är så söt och snäll. Snygg hon är också.

Häromdagen han gav till henne sitt gamla bowlingklot för att slippa kasta en dyr klot. Han hade fått av sina föräldrar splittrigt gyllene klot. Bowlingkloten är mycket dyra, fyrsiffriga tal och ibland till och med femsiffriga. Hans gamla klot är lite repigt men det går utmärkt spela och göra några Strikes. Klotet passar perfekt som övningsklot för Johanna. Nu hon slipper låna bowlinghallens virus fyllda klot. Man kan aldrig veta vilka sorts baciller finns i fingerhålen, precis som Uuno brukar tänka. Därför han brukar ta klotet med sig till bastu.

Johanna blev glad att fiskleverantören gav en gratis klot. Hon erbjöd betalning men han tog inte emot några pengar eftersom klotet är repigt. Istället han kramade henne. Detta skedde på fritiden på Klyftvägen. Uuno tipsade henne att åka till Jockis bowlinghallen för att anpassa hålen efter hennes fingrar. Johanna har riktiga korvfingrar, lika tjocka som grillkorvar. Nu fiskbjudare har blivit som klotbjudare, precis som Johanna brukar tänka.

Forssa funktionshindrades idrottsföreningens ordförande-tränare Virve tycker att bowlingmotståndare inte är spelkompis utan det är käglor. Johanna tycker tvärtom men gamla tjocka Virve inte lyssnar motsatta åsikter och lätt börjar svära så att folk som har surskräck blir oroliga.

I bowling Johanna brukar vara stressad och tar sina fel alldeles för allvarligt så att bowlingkompisar har börjat ifrågasätta om bowling är hennes grej. Virve påstår att hon inte lyssnar instruktioner. Visst Johanna lyssnar men på någon anledning dessa inte går framme och har svårt att tillämpa dessa i praktik. Kanske detta beror på dialekter. Ibland Johanna har det svårt att förstå vissa moderna tavastländska dialekt ordar som är helt annorlunda som i riksfinskan.

Till den moderna tavastländska det har kommit ordar och talesätt från andra språk och dialekter såsom Raumo och Helsingfors slang. Helsingfors dialekt kallas fortfarande för Stadens slang.

Alla finländare inte förstår den moderna kajanaländska eftersom även där finns nuförtiden direkta låneord från karelska och skandinaviska samt från olika dialekter. Speciellt svårt kajanaländskt ord är ordet Pahki som betyder på sammanstötning, någonting går mot någonting till exempel om bilar går mot varandra så på kajanaländska man säger att bilen gick *Pahki*. Ofta tavastländska försäkringsbolagen har funderat på då man läser kajanalänningarnas skadeanmälningar att vad i helvete betyder *Pahki*.

Johanna inte är den enda som stressar på bowling utan även Tiina Paasio tar sina misslyckanden alldeles för allvarligt så att hon lätt får spratt. Henne stör Johannas demonstrativa stampande så fort klotet rullar nere i sidrännan eller inte lyckas fälla hörnkägglan. Johanna brukar också svära på kajanaländska så att andra bowlare får en rejäl chock eftersom kajanaländska svordomar låter kraftiga. Kajanalänningar brukar svära och betona bokstaven R kraftfullare än andra finner samt ordet Vittu låter på kajanaländska mycket vassare.

Virve, Uuno och Nino förmodar att Johanna och Tiina tittar alldeles för mycket på resultatmonitorn och sedan får prestationsstress om totalsumman inte har överstigit 300.

I Café Suner Uuno och Sylvester har hamnat skuggan av Elmo. Ofta på somrarna han går fram till musikspelaren i hörnet och sätter på julmusik för att han skulle se Uunos förvånande miner.

Åter igen på nyårsafton Johanna var hos Nino. Han brukar listigt fråga på sms några dagar innan att vad var och en gör på nyårsafton. Först frågar han Johanna och skriver att troligen Elmo och Uuno kommer så hon brukar svara positivt att hon kommer för annars hon skulle säkert svara nej tack. Hon skulle vilja

fira med föräldrarna och se nyårsfirande på TV Kainuu.

När Nino smsar till Johanna så han inte vet än om kompisarna kommer. Detta är problematiskt för Johanna som inte kan ändra sig efteråt eftersom hon inte har något hjärta att göra någon av Ninos besviken. Hon inte vill ha bråk med killar med detta fina och sexiga namn.

I år Elmo inte kunde komma hos Nino. Enda gäster var Johanna, Uuno och Tuija. Inte heller Karolus kunde komma eftersom han hade lovat fira nya året hos den senaste arbetskompis liro Irkkula som nyligen hade börjat på reparationsgruppen.

liro är tjock och lat, nästan lika lat som Karolus men hans mun inte är speciellt lat utan en riktig motorkäft och han brukar tänka högt.

Av hans sätt att prata Johanna tänker på farfar eftersom även han hade likadan susande betoning. Kanske liro har kajanaländska rötter, har Johanna ofta funderat.

liro Irkkula bor på den övre Brudgatan, samma kvarter där bodde Roope Kippo. Kvarterets södra ända bor Uuno och Virve. I norra ända det är ett mindre parkeringshus. I östra sidan det är stadens enda officiella automattvätter.

På midnatt, efter tolvslaget, Karolus ringde Johanna och frågade om hon kunde köra honom hem. Så klart den översnälla Johanna gjorde det. Karolus inte har råd åka taxi. Bussar trafikerar inte efter midnatt, i alla fall inte Sandbo bussen. Nu Johanna såg var liro bor och komihåg Roope Kippo. Hon fick tårar i ögonkanten. Hon tänkte att om Roope inte skulle ha dött så kanske hon skulle fortfarande jobba på informationsservice. Ofta Kippo försvarade henne. Direkt efter Roopes död Oili började bestämma så att till slut lyckades röka ut Johanna. Om Johanna inte skulle ha varit så blåögt så hon skulle säkert jobba kvar och blivit Oilis efterträdare.

Karolus tyckte att det var skönt att åka hem eftersom hela tiden liros motorkäft gick och gick. liro har lättförhållande med Matleena. Johanna roas av att överallt spökar massa Matleenor; med ett eller två e.

I somrar på Forssan apu gjordes storrenovering som var Simos idé. Han hade fått för sig att omorganisera lokaler så att det blir mer gemensamma utrymme. Väggen mellan visningsrummet och korridoren blev inglasat så att i visningsrummet det blev ljusare och trivsammare. Köket moderniserades så att akustik blev bättre. Samtliga arbetsrum målades.

Innan semestrarna deltagarna och handledarna packade och skyddade varorna så att renoveringsgubbar kunde arbeta obehindrat.

Callcenter flyttades till packningen för att Filippa kunde enklare ta beställningar från Kaapo. De kommer bra överens så att Johanna känner sig svartsjuka fast hon inte ens kunde tänka sig ta rullstols-Adolf som gubbe, precis som hon ofta brukar fundera medan hon tittar fraterniserande av Filippa och Kaapo. Hon har råkat höra med sidoörat att Kaapo har besökt hos Filippas föräldrars sommarstuga som ligger i Erstan i Åboland skärgård. Då hennes fantasi började flöda att kanske Katainen och Molotov utövar sex under rullstolen. Sådan tur hon tänker tyst inom sig för annars det skulle bli himla rumba.

I Callcenters gamla lokaler det blev personalklädaffär för personal på Daily Activity och Praktiska gymnasiet. Därifrån personalen kunde hämta arbetskläder. Detta är Daily Activity chef Mara Peralas idé. Vintras det hände en liten lapsus då Anton-Kari och Simo pratade med varandra angående om den blivande klädaffären att kanske Markus i kaféet skulle börja med arbetskläderna. Johanna råkade höra diskussionen och nästa tisdag råkade säga inne i den stora salen i reparationsgruppen att eventuellt Markus skulle börja arbeta med arbetskläder. Då Markus råkade vara inne i gruppens kontorshörna och hörde vartenda ord eftersom fönsterväggen är väldigt tunn. Han blev sur som Zlatan: "Vad fan, jag ska inte arbeta med svettiga trasor!" Johanna blev stressat och stammade att hon bara hade hört Antons och Simos planering som är chefens idé. Markus frågade Anton och Simo att stämmer det som kajanaländskan hade sagt. Anton-Kari förklarade att det bara var en idé som chefen nyligen hade berättat och beklagade läckan. Här och med dem ska prata om hemliga planer inne i handledarkontoret. Detta var olycklig lapsus för Johanna, ett slacks faktaläcka, hon blev som visseblåsare. Detta också var känsligt för Anton-Kari och Simo eftersom chefens halvfärdiga idé läckte ut. Såklart Johanna fick tillsägelse att man inte bör berätta vidare det som man hör i andra grupper. Detta kan skapa oroligheter hos andra deltagare. Nu handledare blev orolig.

Hösten, efter renovering, den ansvarige för klädaffären blev den assisterande handledare, Kullervo

Olsson och Hermanni Kuusikumpu. Hermanni har för länge sedan tröttnat på att sitta vid beställningstelefon och inte klarar göra annat än några enstaka fingerjobb samt vara som andligstöd för Kullervo som är Hermannis fötter och händer samt hjälper honom i toa.

Efter renovering Simo irriterade sig på nya dörrhandtag som liknar på sjukhusdörrar. Handtagen liknar på baggehorn. Simo har sjukhusskräck fast han är högutbildat pedagogtekniker. Ibland Anatoli brukar på skoj reta Simo att Forssan apu borde börja sälja respiratorer.

Familjen Kiukku brukar varje höst och våren besöka i Torrevieja där dem har en egen semesterlägenhet. Familjen har adliga rötter och några gånger brukar ha släktträffar i festpalatset i Helsingfors. Festpalatset är före detta riksdagshuset.

Elmo och Johanna har i undermedvetande ett slags känslband som han inte än har avslöjat. Han har bollen så kanske de kunde bli ett par, bara om Johanna skulle sluta att stressa. Hennes stressande kan bero på höjt blodtryck som hon inte vet något om.

Johanna tycker att Elmo är många gånger snyggare än fläsk-Anatoli och ister-Karolus, precis som hon brukar tänka tyst inom sig. Diskret hon har avslöjat sina känslor mot Elmo. Det verkar att de är alldeles för likadana så deras känslor krockar med varandra.

Johanna och Elmo vet att kaféhandledare Markus är väldigt fittig. Detta de inte vågar säga för annars det blir storm och dunder.

Johanna har funderat att programmera empatiska psykologfunktioner i assistansrobotar som Forssan apu säljer. Detta hon kunde programmera i smyg och kryptera hemliga databasen så att handledarna inte skulle hitta. Robotarna redan är översmarta. Johanna verkligen är duktig med artificiell intelligens och klarar kryptera hemliga databaser. Hon är självlärd. Hon har programmerat roboten döda Anatoli så fort det blir bra tillfälle. Hon har programmerat i robotarna Anatolis kännetecken. Hon också har i smyg programmerat robotarna hata den egoistiska Pedra Ollipoeg.

Hon programmerar dessa topphemliga överintelligenta saker så fort robotarna är säljklara inne i det nya visningsrummet. Det finns ingen affär kvar eftersom den tog plats. Säljbara hjälpmedel finns inne i förrådet och visningsexemplar finns inne i visningsrummet. Robotarna är så pass stora att de finns inne i visningsrummet.

Sen höst Johanna spelade några gånger nätverksspelet Benedictus tillsammans med Elmo, Erika och Tatjana men sedan slutade spela eftersom spelet var alldeles för svår. I spelet man ska vara blixtnabb för att medspelarna inte skulle behöva vänta.

I spelet man ska hjälpa virtuella affärsmän att sälja frukter i olika städer. Mellan städerna man åker med handels båtar. Spelet är gratis och därför det finns massor av reklamtavlor. Spelaren klär upp sig i datadräkt och datahjälm.

I den virtuella hamn det hänger en stor fisk från lyftkranen som roade fiskskräcka Johanna. Spelspråket är Amerikanengelska. Numera i Amerien man pratar blandning av engelska och esperanto som kallar för språket esperi som är på engelska esperich. Fortfarande huvudspråket är Amerikanengelska. För Johanna det var svårt att förstå denna språksillsallad. Elmo är mycket bra i den nya esperi språket. Johanna är mycket bra i den vanliga engelska och kan prata flytande. Engelsk språkövning hon får bland annat på Stenig Play där Jessica skriver det mesta på engelska men även på sitt moderspråk skandinaviska. Johanna inte förstå Skandinaviens språk.

I spelet Benedictus Johannas spelfigur heter manliga Jussukka. Elmo tycker att spelfiguren ser lustig ut men inte gillar att hon är för långsam. Hon inte kan hjälpa att spelet är för svår och därför hon slutade spela för att kompisar kunde spela lugn och ro. Johanna inte vill vara som bromskloss. Elmo tyckte det var synd att spelet var för svår för Johanna. Johanna gav spelfigur Jussukka till Elmo för att han kunde utveckla figuren och gav ut sitt spelkonto. Han sade att nu Jussukka blir en rik man.

Mitten av april det är Elmos födelsedag. Johanna och Uuno fick inbjudan hos honom. Johanna tycker att det är lustig sammanträffande att lillasystems och Elmos födelsedagar är efter varandra.

Elmos födelsedag var en fredag. Gästerna var bara Johanna, Uuno och Minea. De åt fyllda tunnbröd i ghananskt snabbmatställe Accra som ligger inom gångavstånd från Elmo. Accra är Elmos stamställe

som ligger i korsningen av Stora Zumila gatan och Killegatan. Uunos lägenhet är närmare Accra än Elmos lägenhet. Kvarteret bredvid heter *Kuoppa* som verkligen är som grop med massa skrot och förvildade växter. Inom kort man börjar bygga i kvarteret Gropen seniorbostäder och då kvarteret får ett nytt finare namn; *Onnela* som betyder Lyckobo. Det finns en gul sliten tegelbyggnad på Brudgatan sidan som man kommer att riva. Där fanns några år sedan Daimler bilhandlare. Sedan det var ungdomsgård där man kunde åka med svävarbrädor. Nu byggnaden är tom och väntar rivning.

Söder om kvarteret är en gammal nedlagt grundskola där har huserat Forssa musikskola som har flyttat till Praktiska gymnasiet på Voimala-huset. Inom kort i musikskolans gamla lokaler blir familjens hus.

Bakom huset det är parkliknande Killeorget som kantas av Killegatan, Vinkelgatan, Strömgatan. Den gamla skolbyggnaden står vid Brudgatan.

Johanna, Elmo, Uuno och Minea åt enorma familjetunnbröd i Fastfood Accra. Tunnbrödet innehåller stekt ugglor. Köttet är mycket segt men mycket gott. Elmo känner de kvinnliga tunnbrödsbagarna som är ursprungligen från Ghana.

Under våren Johanna började mer och mer skoja med Tatjana för att hatiska känslor skulle döljas. Hon inte vill att kompisar skulle genomskåda att hon hatar flörtarslet. Johanna bestämde sig att låtsas vara som kompis med Tatjana. Hon redan finns på Johannas vänlista på Net-Gallery. Även Erika och hennes pappa finns på Johannas vänlista.

På fritiden Johanna inte vill umgås med denne skelettsmala Tatjana. På jobbet, under lunchrasten, hon brukar på skoj kalla Tatjana för den förbjudna Karoliina och frågar om hon har hemska stereoapparater. Johannas topphemliga mål är att flörtarslet skulle börja upprepa Karoliina och stereoapparater då Karolus är närvarande och sedan han skulle bränna proppen och kritisera Tatjana så att flörtarslet skulle sluta på Voimala-huset. Johanna hoppas på att Tatjana skulle byta grupp, helst utanför Voimala-huset för att hon inte skulle vara nära kafékillar. Denna önskan hon inte säger högt, allra minst till Simo eftersom han är jävig och känner Tatjana allra bäst. Han och Tatjana har tidigare varit i samma grupp.

Johanna känner fortfarande bitterhet mot Work Office Rehab eftersom de tvingade henen till Daily Activity helvetet. Visst hon har vunnit mycket i sitt helvete. Hon har blivit mer social och fått några trogna kompisar. Kompisar förstår henne.

På lunchrasten i Café Suner Johanna brukar luncha bara på tisdagar. Övriga dagar hon dricker kaffedryck som kostar bara 5 euro.

På lunchrasten Johannas stress lyser genom som hon försöker täcka men förgäves. Elmo känner igen stressen såsom knarkhunden narkotika. Så fort han upptäcker att blondinen är stressad så han frågar: "Nå, är du igen stressad, eller?", då hon svarar som standard: "Nå, inte mer stressad som förut, jag är sten lugn!" medan hon rör sina ansiktsmuskler för att se avslappat ut. Då Elmo brukar sucka och ruska huvudet: "Du är visst stressad eftersom du ser allvar ut, åh herrans tid!". Uuno på sin tur brukar säga som standard: "Lugn och fin hälsofil!"

Den sista lördagen i maj det brukar vara bowlingtävling Pori Masters i Björneborg. Tävlingen är olicensierat så även Johanna kan delta. I tävlingen olika funktionshinderades bowlingföreningar tävlar med varandra.

Såklart hon var med för att hon skulle se Nino och Uuno. Man åkte till Björneborg i minibussen som föreningen hade hyrt. Chauffören var Virve Risula. Alla får inte plats i samma bil så andra åkte i Polli Salolehtos bil. Johanna inte fick plats och blev ledsen att inte kan sitta bredvid dessa två härliga killar. Hon fick sitta bredvid konstiga typer i Pollis bil. I samma bil åkte även dövstumma Anu Kaislaviirta som inte klarar säga ett enda ord utan det hörs bara konstigt mumlande. Polli är skicklig i teckenspråk och lyckas bra att kommunicera med fröken Kaislaviirta. Anu har visnad ut men då och då hon blir på fräckt humör och försöker krama unga killar. Ibland hon tvångspussar killar så att många är lite rädda för henne men samtidigt tycker synd om stackars Anu som inte klarar prata och inte hör. I botten hon är mycket snäll.

Johanna tycker att Polli är trevlig men nu när hon och fiskleverantören hamnade i skilda bilar så hon fick klump i halsen. Hon fick sitta bredvid den konstiga spinkiga svarthåriga Sabrina Seppeläinen som ofta brukar upprepa ordet buse och sedan skrattar på köpet. Många bowlare brukar ofta på skoj säga till henne ordet buse med hessa halsläte eftersom Sabrina reagera häftigt och säger skrattande: "Jag inte är buse, hihi!" och stoppar ansiktet i tröjan samt gömmer sig bakom sina armar.

Häromdagen hennes pappa var med på bowlinghallen och sade till medbowlarna att man inte får säga till henne ordet buse eftersom detta är mobbning. Detta bowlaren inte förstod eftersom Sabrina verkar gilla det. Johanna hörde detta och tänkte tyst inom sig att det ser ut att Sabrinas pappa är stenhård ihilist, tvättakta cylinderhattfarbror.

Några gånger Johanna brukar hälsa på Leena i stadshuset. Varje gång hon brukar säga att hon längtar tillbaka nu när det är paradiset på informationsservice. Dessvärre kommun inte tar permanenta arbetare till avdelningen eftersom informationsservice är numera som tillfällig arbetsplats för arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering av långtidssjuka kommunalarbetare.

Numera pappers post har blivit så lite att det inte behövs extra hjälp. Allting har digitaliserats. Inte heller e-postservern behövs man längre underhållas eftersom den automatiskt underhåller sig själva. Kommunen också har planer på att integrera Messenger Service och informationsservice. Om detta blir verklighet då Johanna har kanske möjlighet återvända men i så fall det inte skulle vara samma gamla informationsservice utan en del av Suner Daily Activity.

Bowlinghallen i Björneborg ligger utkanten av staden i västra Friitala. Bowlinghallen finns på andra våning i Rolls Royce bilhandel. På gatuplan det är själva bilhandel och en liten lunchrestaurang där man fikade före tävlingen och åt middag efter spelet. Det är bilhandels lokala ägare, Reijala, som äger fastigheten och är delägare i bowlinghallen. Det är enkelt att åka till Björneborg eftersom staden ligger vid riksväg 2:an.

Samma dag i Forssa det var årliga ragggar cruising som hålls i arbetarparken och dess närområde. Det är stopp i trafiken på Killeportsvägen som är full av stora ragggarbilar. Numera ragggarbilarna är det mesta gamla europeiska bilmärken. Det finns inte kvar så många amerikanare. De flesta av ragggarbilarna är Saaber, Volvos, Renault, Volkswagen och Fiat.

Elmo är helt besatt av Cruising och lockade den roliga Johanna med. Såklart hon gjorde kompromiss och gjorde sällskap till klockan 20 och sedan åkte till Bevingadevägen för att basta. Hon var trött efter bowlingtävling. Såklart Elmo tycker att den vackra tjejen bör koppla av i bastuvärme.

Ute på stan han träffade sina skolbekanta såsom storbröstade Daniella och hennes fräckroliga mamma som har ännu större pappar av silikon. Brösten hoppade medan hon berättade fräckisar på den hemska Forssa dialekt. Med var också Daniellas pappa som är en lugn gammal farbror. Han har en motoriserad rollator. Han inte har möjlighet prata eftersom hustrus motorkäft gick hela tiden.

Med Daniella också var hennes och Elmos skolbekant, Fanny som är ursprungligen från Thailand.

Fanny och Daniella är lugna brudar.

Elmo, Daniella och Fanny har gått båda gymnasieskolor; Mauno Jokinen och det nya Praktiska gymnasiet. Brudarna har en kortanställning i en vanlig arbetsplats som förorsakade avundsjuk för Johanna. Daniella funderar på att börja på alternativgruppens inre grupp Tool Care som underhåller och rengör rullstolar och rollatorer. Gruppens handledare är tidningsläsplattdansgruppens Snadi-Papa.

Innan Johanna åkte till bastu så hon fick köra tjejerna och Elmo till sina hem. Daniella inte orkade vänta sina föräldrar som försvann i folkvimlet. Daniella bor fortfarande i föräldrahemmet i Lexus, nära Sami Ali Moheb. Johanna tycker att Sami är helt okej kille men vågar inte flörta för att hans fru Sara inte skulle bli svartsjuk. Det kan vara farligt om afghaner skulle bli svartsjuk. Johanna tycker att Daniella är trevlig brud. Först hon lämnade Elmo till Teknikergatan och sedan körde brudarna. Därefter hon gasade mot Bevingadevägen 6.

Efter bastu Kivinens tittade på TV Kainuu precis som vanligt. Varje lördagskväll Johanna brukar bjuda mamma och pappa små chokladknappar som hon brukar köpa från Lidl Market.

På midsommarafton Johanna och Karolus firade midsommaren på arbetarparken i Jockis av hans begäran. Hon inte längre är kär i honom men det har blivit en vana att köra honom hit och dit. Ofta övriga kompisar brukar be henne att skita i Karolus och inte köra honom eftersom detta har blivit rena rama utnyttjande. Det inte är lätt att vara översnäll, precis som Johanna brukar fundera.

Dessvärre Karolus inte har kontanter med sig så han inte kan betala för skjutsen. Det går mycket el till billaddning så att Forssa Energi skickar saftiga elräkningar till Johanna. Hon slipper betala el och vatten

hemma men ladd stolpen inte ingår i hyran.

Johanna inte har appar för nätbanken eftersom hon inte litar på bankernas säkerhet. Nästan dagligen nyhetsmedier berättar om nätbedragarna som hackar nätbanken. För annars Karolus skulle gärna betala skjutsen eftersom han inte vill vara likadan skitstövel som Anatoli. I praktiken han gör samma fel; tigger skjuts av den översnälla kvinnan. Han inte menar att utnyttja men mycket lätt mopeden sliter sig loss. På grund av skjutsande Johanna inte hinner diktera sina berättelser.

Bara på jobbet hon hinner skapa en hel del berättelser. Huvudet är fullt av idéer. Hon sitter oftast ensam i robotrummet. Nu efter storrenovering robotrummet var blivit större. Där finns fyra robotterminaler kopplade i en modern MBD-dator. Johannas arbetspunkt finns mitt i rummet, mellan två fönster som vetter mot innergård.

Mitt i innergård det är en liten fontän. Från Forssan apu man kan gå ut till innergård via handledarnas kontor och från packningen. Tidigare robotrummet hade en vädringsbalkong som numera har igensatt.

Inne i packrum det finns Callcenter hörna där Kaapo sitter framför beställningstelefon. Varje gång när kommunikationsapparat ringer så Filippa måste sänka ljudet på radion. Ofta radion står på den gapiga frekvensen Rix DAB. Speciellt morgonprogrammet är gapigast där programledarna gapskrattar och pratar mun på varandra.

På mitten av 3000-talet den lugna radiostationen *Rauhaisat suosikit* ersatte *Super Energy* i Forssa som ägs av samma bolag som Rix DAB. År 3009 den lugna kanalen ersattes av rockiga Bandit som gillades av Erika Hannula. Johanna gjorde henne glad och tejpade på väggen i robotrummet Bandit Rock reklamaffisch där det står att den skandinaviska hårdrocksartist Gun Ossie skulle flytta till Forssa. Detta betyder såklart att Bandit Rock spelar mycket hennes låtar. Affischen Johanna hade hittat på gatan på väg till jobbet. Johanna själv inte gillar hårdrock eftersom då hjärnan blir ren sillsallad, precis som hon brukar skoja. Gun Ossie's gasolgitarr hals ser ut som en bössa.

Johanna har mycket spilltid på jobbet eftersom hon har röstat med fötter eller rättare sagt med rumpan att hon hellre vill sitta inne i robotrummet och programmera robotar och däremellan uppdatera hemsidan. På spilltid hon skriver och delvis dikterar sina berättelser.

Handledarna inte är speciellt tekniska fast de borde vara det. Johanna brukar ofta i smyg förbättra algoritmer för artificiell intelligens i assistansrobotar. Hon har programmerat att robotarna skulle reagera så fort dessa upptäcker utnyttjande Å la Anatoli. Då robotarna skulle anmärka att så ska man inte göra. Om någon skulle på misstag ge för stora summor födelsedagspengar till icke-släktingar så roboten ber tänka om. Johanna också ha förstärkt kryptering av robotens hemliga databank. Handledarna och inga andra vet något om de hemliga extra funktionerna och därför det är svårt att hitta hemliga databasen. Hon har lagt som lösenord mycket svårknäckt lösenord; *Johannakaroluselmoninouno1*. Utomstående har omöjligt gissa lösenordet, först man ska hitta mappen med databasen. Att hitta den hemliga databasen skulle vara en riktig prestation. Handledarna inte ens kan ana hur smart är Johanna Kivinen. Visst de vet att hon är en mästare i robotprogrammering men inte hur mycket mästare. Simo brukar ofta på skoj kalla henne för professor. Det är hon verkligen.

Johanna tycker att det är roligt att sitta inne i robotrummet för att slippa göra tröttsamma legoarbeten. Kanske arbetsuppgifter inne i packningen skulle passa bra för henne men det är inte så roligt att vara där inne eftersom där sitter den trångsynta Kaapo. Han vill bestämma alldeles för mycket. Han är extra sträng mot Johanna. Det är delvis hennes eget fel nämligen då han började så hon brukade ofta fnysa och sucka till honom så skogen svarar då man ropar. Kanske hennes otrevlighet berodde på chocken att hon blev tvingat till Daily Activity fast Kaapo var helt oskyldig till det.

Nu Johanna inte ens kan viska inne i packning så direkt Kaapo börjar susa och fräsa att man ska vara tyst för att han skulle höra i beställningstelefon även då det inte finns något samtal på gång. Kanske Kaapo irriterar sig hennes starka kajanaländska dialekt och stammande sätt att prata. Hans eget prat inte är speciellt bra; då han pratar så han slingrar sig och stönar. Detta beror på hans CP-skada. Den senaste tiden Herr Molotov har haft det tuftt nämligen flickvän Pia-Anni gjorde slut. Hon tröttnade att vara som personligassistent fast han har en officiell assistent som brukar övernatta hos honom. Även detta är orsak till att PA blev trött eftersom det inte fanns privata stunder. Kaapos personliga assistent kommer från den kooperativa assistansfirman. Kaapo ofta har på sig företagets reklamtröja med text; *Jag kan!* Tröjans budskap kan lätt ge egoistiskt rykte. Visst han är egoistisk. Man är tvungen vara självgod eftersom han är dömt att sitta i rullstolen och i hjärnan finns den helvetiska CP-skada, precis som han ofta brukar skoja. Tur att han är mycket humoristisk för annars han

inte skulle orka leva med sina motgångar. Trots humor han inte riktigt förstår Johannas humor. Dagen då Pia-Anni lämnade honom så Esa tyckte synd om honom och började fjäska. Numera Esa också brukar fjäska Anatoli. Även Anatoli har börjat umgås med Esa så att Johanna blir förbannat arg eftersom tidigare Anatoli hatade Paddington av hela sitt hjärta. Anatoli vänder kappan åt vinden, precis som Johanna brukar tänka.

Numera Anatoli inte mer hånar mot Johanna och det är tacka hans psykologbesök. Johanna inte vill mer peta skitstöveln ens med en pinne, så trött och irriterat hon har blivit om Medvedev. Hon ofta funderar febrilt hur i sjutton hon kunde få tillbaka två 500 lappar som hon hade råkat på misstag ge till honom. Inte bara pengar utan mer; drickor, mat och skjutsande helt gratis utan att få någonting tillbaka. Så brukar hon fundera medan hon sitter inne i robotrummet framför den mittersta datorn.

Mitten av rummet det är fyrkantformat bord samt ett högt bord för stå arbete. I ena hörnan det är kopiatorskrivare. Då och då Johanna brukar skriva ut sina berättelser på papper, ett slags extra lön.

Då hon skriver ut sina berättelser så hon stänger robotrumsdörrar för att trångsyntaste personer inte skulle höra och komma att se vad är det som blondinen printar för något. Om så skulle ske, så hon påstår att hon bara skriver mer material för högläsning. Detta stämmer men också hon skriver för sig själva, ett slags E-Store handlande.

Anatoli finns på Johannas vänlista i Net-Gallery och ibland han brukar lätta på sitt hjärta. Oftast han kritiserar Simo och Daily Activity chef Mara Perala. Han har ofta sagt eller rättare sagt skrivit till Johanna att han hatar den tofsiga Perala över hela sitt hjärta. Han litat på henne att hon inte skulle skvallra vidare. Han vågar inte lita på Tatjana eftersom hon har det svårt att hålla hemligheter.

Fortfarande Anatoli hoppas på att Johanna skulle bli kär igen. Han är hopplöst kär i henne så det gör ont. Johanna har bestämt sig att inte lita på denne galne ryss.

Varje gång när Anatoli chattar med Johanna så han är mycket kåt och skulle vilja börja jucka med henne. Han har berättat till psykologen om sin starka förälskelse men förgäves. Förälskelsen inte går över. Han inte ser längre Matleena sexig. Hon är spelberoende och varje dag spelar med sin Xbox. Anatoli har funderat om han skulle mörda Johanna för att bli av med förälskelsen eller mörda Matleena. Han har funderat hur han skulle smyga in i robotrummet och sedan med hjälp av laseruppskäraren slå blondinen i ryggen. Han klarar inte mörda någon. Han är alldeles för mesig och inte klarar göra någonting som han har planerat. Det vore lättare att mörda sin förlovade flickvän och sedan börja flörta till Johanna. Även detta är alldeles för överlägset för honom.

Anatoli brukar arbeta inne i den stora arbetsutrymme bredvid köket. Där finns ett stort arbetsbord. På taket det hänger en PC-projektor som visar för studiebesökare gruppens presentationsvideo.

Deltagarna som ville, fick vara med i videon och berätta om Forssan apu.

Johanna fick som uppgift att presentera assistansrobotar och appen Picture Factory. Såklart hon inte aktiverade de extra smarta funktioner i robotarna för annars handledarna skulle ha formaterat om.

Knappast det går ens formatera eftersom den hemliga databasen för hindrar detta.

På videon Anatoli visar hur man spiral binder veckoalmanackor. Veckoalmanackorna säljs vid sidan av elektriska kalendrar. Han har blivit skicklig i spiralbindning så att på videon han ser kaxig ut.

Johanna avskyr spiralbindning eftersom hålen ofta blir snett så att blodtrycket ökar, precis som hon brukar säga.

Johanna och Karolus firade midsommarafton inne i Jockis arbetarpark. Parken ligger i stadsdelen Blåsuttan som är den gamla staden. Mellan nya och gamla Jockis det är Vassändviken. I norr det är öppningsbar högbro.

Inne i arbetarparken i Jockis fanns bland annat Johannas skolkompis från gymnasieettan, Tiina Kallela. Han har en hel del vissnat ut på grund av ölande.

I parken var också Roope Jussilas före detta flickvän, Minea Erccala. Även hon har vissnat ut så att Johanna inte kände igen henne. Hon fick reda på då hon hade råkat berätta om minnen från sista året i gymnasiet nämligen hon berömde om Roope's svarta skinnaluminiumbyxor. Då Minea började skratta och sade att hon är hans gamla flickvän. Då Johanna blev tyst och skämde att hon hade råkat babbla om Roope. Sådan tur att Minea och Roope inte längre är ihop och hon är mycket humoristisk och förstår Johanna. Det blev en rejäl överraskning att denna exploderade kvinna är samma brud som förlovade sig med Roope våren 2992. Johanna tänkte tyst inom sig att det inte alls är konstigt att Roope gjorde slut. Numera även Roope ser ut som exploderat man och detta beror på den intensiva rökningen av starka e-cigarettor.

Tiina skrattade då hon hörde att Johanna gjorde bort sig och blev stressad. Hon berättade för sällskapet att på gymnasieettan Johanna var kåt på Milton. Johanna rykte sina axlar och sade att Milton har blivit helt besatt av scientologer. Sedan hon berättade om sina varma känslor mot Roope då hon hade hört att Minea inte längre är ihop med honom.

Johanna själv fortfarande är mycket vacker och ser ut som tjuugoåring. Skönhetens hemlighet är att hon inte röker och super.

Arbetarparken var stängt för allmänheten. En av brudarna jobbar som fastighetsskötare på arbetarparken och därför hon har tillstånd att befinna sig där. Hon låste upp porten så Johanna kunde köra bilen inne i parken.

De grillade korv mitt i dansbanan medan Tiinas stereo spelade rock och pop. Fortfarande hon har häftiga stereoapparater. På skolresan på gymnasieettan hon tog med sig en stor stereoapparat bara för att reta pedagoger. Johanna påminde om detta. Hon har elefantminne som beror på berättelse skapande.

Tiina började gapskratta att hon har så bra minne. Vad Tiina inte vet, hon själv har kommit med i Johannas berättelser där hon har blivit en man. Såklart även Karolus har hamnat i hennes framtidsberättelse och har blivit som en kvinna. Detta vågar Johanna inte avslöja.

Tiina var småfull av ölande och började småflörta till Karolus eftersom han var enda kille. Johanna inte längre blir svartsjuk om Karolus. Flamman har slocknat. Istället hon älskar Elmo. Dessvärre han inte var med. Johanna inte vet att Tiina spelar rugby i samma lag med Elmo. Ofta Tiina brukar vara assisterande tränare.

Karolus inte blev intresserad av en öldrickande kärring fast vanligtvis han lätt blir kär i festprissar.

Sedan Johanna nämnde att i sommar hon kommer att ta Sassnitz kryssning. Tiina fick en kungstanke; det vore kul att ta kryssning med alla tre. Hon, Johanna och Karolus.

Även Karolus blev intresserad och lovade dela hytten med Tiina. Johanna vill ha egen hytt eftersom hon inte är vana att dela hytten och visa upp sitt fläsk för kompisar. Fortfarande hon har lite fläskrumba kvar men den börja så småningom avta. Hon inte klarar sig att vara utan nattlinne med kompisar samt ha glasögon på sig.

De bestämde sig ta kryssning i juli. Tiina lovade boka kryssning för sig själva och Karolus. Johannas kryssning redan är bokad. Början av juni hon bokade tillsammans med pappa. Hon är osäker om det blir rätt. Säkert hon skulle klara sig boka själv, hon som har i all hemlighet programmerat assistansrobotarna översmarta. Ändå hon brukar inbilla sig om det skulle bli fel och sedan i terminalen det skulle bli en tråkig *öberraskning*, precis som numera man kallar tråkiga öberraskningar för.

Nu Johanna är ivrig att äntligen arbetskompis följer som resesällskap. Nu det blir dubbelt sällskap. Det blir spännande att se om han skulle balla av, tänkte Johanna. Hon inte längre blir upphetsad av hans dubbelhaka och putande fläskmage men däremot hon blir mycket kåt av Elmo och Zanttu.

Då katamaran, Jet Baltica anlände till Sassnitz Süd Pier kajen så resesällskapet inte orkade gå iland. Orsaken var baksmällan. Kvällen de hade supit som galning. På morgonen det ville stanna kvar i hytten och bota baksmällan. De orkade bara gå till sjöfrukosten som ingår i priset.

Johanna smsade till dem att nu fartyget har kommit till kajen så de svarade att de inte än orkar stiga i land. Johanna själv bestämde sig gå iland eftersom hon hade fått beställningar av mamma. Hon ska köpa från apoteket influensamedicin Germanrex som inte säljs i Finland. Om hon skulle ha väntat resesällskapet så det skulle ha blivit mindre tid. Katamaranen går klockan 16:45. Kryssningsresenärer ska vara tillbaka ombord kvart över fyra.

Johanna inte brukar suppa på kryssning. Detta har blivit en vana eftersom tidigare hon har varit ensam. Då det inte är bra att dricka alkoholhaltiga drycker eftersom det kan bli tråkigheter, precis som föräldrar har förvarnat henne. Johanna dricker sprit mycket sällan så hon inte vet hur spriten skulle verka i kroppen. Ibland hemma hon brukar ta liten snaps barkvodka. Bra att numera denne galne ryss inte tigger snaps, precis som hon brukar tänka. I katamaranens Bordershop hon brukar delta i smakprov. Av det lilla man inte blir full.

Johanna gjorde det vanliga rundtur till Sassnitz resecentrum, som ligger närheten av de stora



köpcentrumen. Varje gång hon besöker varuhuskedjan Andersson i affärshuset Kampf som liknar på finska Ollikainen, kanske en aning mångsidigare utbud. I båda varuhusen priserna är skyhöga som slutar med nio. I Anderssons varuhus har en välutrustad multimedieavdelning, Top Ten, där hon brukar köpa tyska och skandinaviska film- och musik USB-kloss. Här i Tyskland det säljs skandinaviska filmer och musik eftersom man befinner sig i samma språkområde.

På Kampf hon också brukar besöka hos bokhandel, *Deutsche Buchhandlung* och köper esperanto språkiga kriminalläsplattor skriven av skandinaviska kriminalförfattare Ronja Backe. Hennes läsplattor handlar om privatsnuten Johanna Kråka det vill säjas köparens namne. Vanligtvis hon är blyg för namne men i detta fall hon tycker om denna tuffa fiktiva privatspanare.

Hon också besöker i apoteket på samma köpcentrum för att köpa Germanrex för mamma och för sig själva. Kivinen hörde om denna superinfluensamedicin från Radio Poolia innan sändningar tystades. Nyligen radiostationen har börjat igen sända på nätet och detta gör Johanna glad. Äntligen hon hör den härlige gotter-Backmans coola porriga rösten.

Från apoteket hon går till Bahnhof Wurst på resecentrum. Där äter hon varje gång enorma köttpirogen, Brandzer & Co som innehåller en tjock grillkorv.

Hon sätter sig mot grillens innerfönster som vetter mot resecentrums huvudhall. Vid fönstret det är avlåång bordskiva med barstolar. Här är det skönt äta när man är ensam.

Hon märkte på stolen bredvid att sitta och äta en blond kvinna som liknade mycket på henne själv, riktig dubbelgångare, tänkte Johanna. Hon tittade närmare och blev förvånad; det ser ut som Jessica Stenig. Hon tog fram jacktelefonens kontrollpanel och surfade till Stenig Play och kollade hur Jessica ser ut. Hon jämförde bilden med den blonda kvinnan bredvid. Jajamensan, det ser ut vara Jessie, tänkte Johanna. Hjärtat började bulta medan hon funderade om hon skulle våga hälsa henne. Kvinnan vände sig mot Johanna och såg fundersam ut. Johanna såg kvinnans vackra gröna ögon, ungefär samma nyans som sina egna.

Kvinnan tog en rejäl tugg i sin köttpirog och sedan drack German Cola och vräkte i sig mer köttpirog så att det såg ut väldigt grisaktigt lustigt ut. Precis så brukar också Johanna äta och därför hon brukar ofta söla ner sig.

Även kvinnan bredvid har sölat en hel del. Johanna märkte att fyllningen av sin egen köttpirog också började rinna så det fanns två mänskliga grisar bredvid varandra.

Kvinnan lade köttpirogen ner på den röda brickan av plast och torkade munnen med servetten och vände sig mot Johanna och frågade: "Do you speak English?", Johanna svarade stammande:

"Yes, I Do!". Kvinnan frågade: "Are you Johanna Kii-vi-nen?". Johanna nickade och svarade snabbt:

"Yes, I am Johanna Kivinen!". Kvinnan presenterade sig för Jessica Stenig och även hon uttalade sitt namn jättefort. Johanna fick nästan spratt eftersom hon hade gissat rätt. Hon hälsade henne med handskakning. Jessica bad om ursäkt för att inte hade svarat på meddelanden. Hon berättade att hon har sett samtliga meddelanden men inte klarat av att svara och flera gånger bad om ursäkt och såg ut att hon skulle börja gråta. Hon sade att hon har arkiverat samtliga meddelanden. Johanna svarade att det inte gör för något, hänt som hänt. Jessica reste sig upp och frågade om hon skulle få krama. Johanna gick med på. Hon hade otaliga gånger tänkt på Jessica. Medan de två dubbelgångarna kramade varandra i denna lilla grillkiosk så Johanna tänkte i för sig själv att hon tycker mycket om fröken Stenig och funderade febrilt om hon skulle våga säga detta till henne. Tänk om Jessie skulle vara stenhård homofob tänkte Johanna. Även hon själv är mot bögar men ändå känner starkt kärlek mot Jessica, bara henne, inte andra tjejer.

Jessica är ledsen eftersom hon inte hade svarat till Johanna. Hon bara hade svarat i några enstaka meddelanden med bara ett eller två ordar. Johanna fick en droppe i ögonkanten och kramade hård. Jessica frågade ännu en gång: "Are you really Johanna from Forssa in Finland?" Johanna svarade stammande att det är hon och hade rodnat. Hon var rädd om rodnaden skulle avslöja känslorna. Sedan hon visade upp sitt körkort. Jessica visade sitt. De satte sig ner och började minnas semesterresan 2005. Johanna berättade att föräldrar ville envist besöka hos er på Vingvägen 6. Jessica berättade exakt samma, motsvarande historia att även hennes mamma och pappa ville helt plötsligt besöka hos Kivinen. Hon försökte uttala det finska gatunamnet, Bevingadevägen tills Johanna sade att gatan också har ett skandinaviskt namn och detta är Bevingadevägen.

Sedan Jessica funderade febrilt om hon skulle berätta orsaken till att hon inte hade kunnat svara i meddelanden. Orsaken är skolmord som inträffade mitten av 2000-talet i Tvåstad. Det var inte hon som

var gärningsperson utan en annan tjej men man kan säga att hon var ett slags uppdragsgivare eller inspiratör, agitator. Jessica sa pinsamt att på högstadiet hon hade råkat agitera en galen tjej att spöa en tjej vid namn Johanne på grund av hennes blottande utanför hemmet. Johanna lyssnade Jessica. Jessie sade också att hon hade trott att denna Johanne skulle ha varit dubbelgångare men nu efteråt hon kom på att Johanne inte alls var lik henne och började känna dåligt samvete att hon hade babblat om Johannes blottande till en familjebekant som på sin tur hade babblat till denna galna kriminella tjej. Jessica berättade också att hon har försökt ta bort dåliga samvetet med brummande, hesa halsläte. Johanna såg att Jessica var illröd och nära börja gråta. Johanna rörde vid armen och var rädd om hon skulle reagera likadant som Karolus ett år sedan. Till hennes förvånade Jessica tog henne på handen. Johanna kände hur äggcellen började aktivera sig och var sugen att börja gosa med henne mitt i Sassnitz resecentrum och klä av sig naken. Så roligt ska man inte ha, tänkte hon. Det känns roligare att krama Jessica än Anatoli, tänkte Johanna men såklart gotter-Backman skulle vara ännu härligare. Jessicas mulliga kind rörde sig mot Johannas lika mulliga kind. Jessica tittade Johanna rakt i ögonen och sa på engelska: "Du är världens bästa Johanna, Johanna med A som sista bokstav. Vi bör börja chatta oftare, varje dag!" Johanna nickade. Hon märkte att dubbelgångaren pratade lika högvolum som hon själv, verkligen dubbelgångare och hon verkar tänka likadant.

Kanske även hon funderar om hon skulle våga erkänna sina känslor, tänkte Johanna.

Johanna berättade om sina egna brummande anfall samt att brummande beror på skitnamnen.

Johanna funderade hur hon skulle berätta om fallet Pulliainen-Bulle. Till slut kunde hon säga åren 2995–96 i Kuusamo terrarister hade mördat hennes pedagog från fjärde klass och fick reda på att hon var pedofil. Jessica släppte ut ett litet brummande läte och därefter även Johanna brummade. Jessie berättade att hon vet om fallet eftersom den andra pedofilen var hennes pedagog på fyran som hade inne i mörka rummet tafsat henne. Den tiden hon inte visste något om pedofiler men sådan tur hon hade stoppat fingret i hennes snippa och hade knipit så att pedofil pedagog släppte henne loss.

Johanna kunde fråga: "Hette pedofilen i-i-i Inger Bu-bulle?", Jessica brummade: "Brum, Yes!". Johanna berättade sin pedagogs namn: "My Pedagog was i-i Inkeri Pu-Pulliainen!" och brummade en hel del så att grillpersonal ruskade huvuden. Sedan kvinnorna kramade varandra och kände sig som om en stor sten skulle ha rullat från hjärtat. De båda märkte att de bara klarar uttala dessa skitnamn till varandra, inte till någon annan. De båda förstår varandra hur jobbigt det har varit. De båda två klarar inte uttala skitnamnen till andra människor, bara för varandra. Sedan igen Jessica bad om ursäkt för att inte ha svarat korrekt på meddelanden. Johanna svarade att det inte gör för något, huvudsaken är att vi äntligen har träffats och från och med nu börjar vi hålla den dagliga kontakten. Jessica nickade och smekte Johannas kind och sade att innan kryssning hon hade surfat på Kivinen Arenan och beundrade videos. Johanna berättade att även hon har otaliga gånger varit inne på Stenig Play. Lyckligtvis talar båda bra engelska, kanske Johanna en aning mindre men kommer väl förstått. Johanna berättade också att hon också kan esperanto. Då Jessica blev ivrig och berättade att även hon är en esperantotokig.

Johanna beklagade att en gång i tiden ett finskt rasistiskt parti hade tagit bort obligatoriska svenskundervisning från skolor i Finland. Jessica undrade på att vad i helvete svenska är för något eftersom i Skandinavien man inte längre använder ordet utan där språket heter bara skandinaviska. Johanna berättade att språket kallas i Finland för svenska, alltså språkets sitt gamla namn.

Jessie bad henne oftare besöka på Stenig Play och Johanna på sin tur bad Jessie besöka på Kivinen Arenan. Sedan de filmade varandra med sina multimediekameror som sitter i jacktelefon. Såklart det var Livesändning. De berättade hälsningar till hemfolket. Deras bådas föräldrar tittade direktsändningen från Sassnitz centrum. Jacktelefonens lins sitter på brösthöjd och på nätet man kunde se exakt vad de gjorde och pratade om. Då diskussionen handlade om pedofiler så de gjorde ett kort sändningsuppehåll eftersom de båda är allergiska mot skitfallet. Deras föräldrar vet ingenting om att de har haft en sjuk pedagog och de blev chockat av pedagogmordet. Lustig sammanträffande att båda dubbelgångarna hade pedofila pedagoger som var kompisar som blev mördade samtidigt i samma plats. Nu pedagogers elever har blivit som bästa vänner.

Efter maten Johanna berättade till sin dubbelgångare att hon är på kryssning tillsammans med en arbetskompis och en skolbekant. Jessie svarade: "Same here!" och berättade att hennes resesällskap stannade kvar i hytten för att bota baksmällan. Johanna avbröt ivrigt: "Same with Rahikainen!", då Jessica undrade: "Vad fan, Who is Rahikainen?", och klarade sig inte uttala ordet Rahikainen utan det blev halsläte, ett CH-ljud som om hon skulle prata tyska. Johanna förklarade att ordet Rahikainen är ett gammalt finskt talesätt som betyder samma som samma sak, samma med mig. Jessica skrattade och lovade börja använda detta nya ord i vardagen.

Johanna berättade att hon hade köpt från köpcentret Kampf influensamedicin Germanrex för mamma

och för sig själva. Jessica sa att även hon ska köpa samma som hon hade hört från Radio Poolia. Johanna nickade: "Same here... haha... Rahikainen!", och fortsatte berätta att på förra decenniet även hon hade hört om medicinen från samma radiokanal. Hon sade att då kanalen hördes på nätet och sedan den tystades men nyligen har börjat åter sända på nätet. Jessie berättade ivrigt att radiostationen hörs på marknätet i Skandinavien. Johanna berättade att på samma radiostation jobbar hennes gamla skolkompis Nino Backman.

Kvinnorna såg att grillpersonal följde deras diskussion eftersom de var väldigt högljudda. Det var massa kacklande. Johanna gick vid disken och sade till expediten att hon har mött sin dubbelgångare då den manlige arbetaren skrattade: "Det märkte vi, ni är precis som spegelbilder... förmodligen vi alla har våra dubbelgångare och även jag skulle vilja hitta min dubbelgångare." Johanna och Jessica nickade och sade samtidigt: "Japp, det är dags gå vidare för att hinna handla innan katamaranerna skulle åka, det var mycket goda köttpiroger, Moi då!" och lämnade den inglasade Bahnhof Wurst i kanten av Sassnitz pampiga resecentrum. Kvinnorna separerade åt olika håll; Jessica gick mot affärshuset Kampf och Johanna med sina kassar mot stationstunneln som går under vägen. Där nere finns ingången till Sassnitz tunnelbanan samt massor av små butiker. Nedanför rulltrapporna det är en bred plåtå. På mitten det är ytterligare rulltrappor ner till tunnelbanan.

Johanna går genom plåtå hallen mot bokhandel *Buchsee* med billiga läsplatlor. Fortfarande läsplatbutikerna heter som bokhandel eftersom läsplatlor är det samma som pappersbok. Visst det finns även traditionella pappersböcker.

Granne med bokhandeln hon lägger märke till en vapenhandel. Hon kikar in för att se hurdana bössor finns där inne. Hon såg att elchockvapen är bus billiga och inte kräver någon licens, inte i alla fall här i Centraleuropa. Hon vet att i Norden elchockvapen kräver vapenlicens. Det är mycket svårt att få. Hon funderade om hon skulle köpa en sådan nu när hon befinner sig i Tyskland, men sedan tänkte hon om det fanns en stickkontroll vid gränsen mellan delstaterna och pistolen beslagt. Då den storbröstade kriminalsnuten skulle skratta ljuvligt, tänkte Johanna medan hon tittade den fina och billiga elchockvapen. Hon tänkte att vilket skulle göra det lätt att göra anspråk på sina skulder från Anatoli. Kanske nästa sommar, tänkte hon. Nu det skulle vara pinsamt att hamna fast nu när arbetskompis är med. Kanske Karolus skulle skvallra till samtliga att blondinen hade köpt ett elchockvapen och sedan pengahämtning skulle misslyckas, tänkte hon medan hon gick ut från vapenhandeln. Hon traskar med sina proppfulla kassar mot hamnen. Hon går genom affärshuset Citycenter. Takdekoration av byggnaden kallas för *Wurst* eftersom den liknar på en korv. Av husets officiella namn Johanna tänker på politiska partiet som i Finland heter citycentern. Hon funderade om Centerpartiet skulle vara affärshusets sponsor, knappast, tänkte hon. Bakom Citycenter det är den gamla hederliga finska varuhuset Stockmann. Numera varuhuset är samägt med NK. Johanna inte köper någonting från Stockmann eftersom där det är svindyrt. Varuhuset är för de rika men absolut ingenting för vanliga arbetare. Man kan alltid bara titta lyxvaror. Johanna genar genom varuhuset. Bakom Stockmann det är allén som leder till Sassnitz salutorget. Där hon dricker cappuccino med munkgrisen som kostar bara 2 euro. Sedan hon går mot hamnen.

Vid salutorget det är en småbåtshamn bassäng med lustigt namn; *Grippe-Pool* som betyder influensa bassängen. Därifrån går och anländer vattenbussar och fisksäljare.

Mellan bassängen och passagerarhamnen Süd Pier det är en saluhall med färskvaruhandlare. Johanna köpte inget eftersom hon inte har några kylväskor men på båten det finns kylförvaringsboxar men dessa kostar ju.

Jet Baltica står bredvid Jet Melody. Den sistnämnda trafikerar mellan Sassnitz och Ystad det vill sägas Jessicas färja. Mittemot terminalen det är diplomatstadsdelen Unoburg. Av namnet Johanna tänker på sin käre fiskjudare.

Under tiden när Johanna var på stan så Tiina och Karolus hade vaknat och återhämtat sig från baksmälla. Då hon befann sig på Stockmann så de ringde henne och frågade var hon befann sig i. Det var svårt att förklara eftersom kompisar inte känner igen staden. Hon sade att hon är på väg tillbaka. De blev överens att ses i den lilla mysiga *Rose-Mary's Coffee* i terminalen.

Tiina och Karolus berättade att de har försökt leta efter stadskärnan och gått rakt från terminalen mot Unoburg. Där finns bara några enstaka butiker. En gång i tiden i Unoburg det fanns ett stort porrvaruhus där man sålde kokainpåsar under disken. Om detta Johanna har hört från Brotjournalen på TV4.

Antti tycker att programledarna ser ut som skurkar, hemska ansikten, precis som han brukar säga varje gång när programmet börjar.

Utanför terminalkaféet kompisarna väntade henne och undrade på att varför hon inte kunde vänta dem. Johanna svarade att hon inte hann eftersom hade ärendet på apoteket och visade Germanrex förpackningen. Karolus skrattade att den smakar hemska.

En gång farfar hade gett honom samma influensamedicin. Johanna tycker att Germanrex smakar gott, som svartvinbär.

Medan Johanna närmade sig terminalen så en korthårig man ropade till henne och kallade henne på namn. Johanna vände sig om och tittade vem som ropar. Mannen presenterade sig för Markku-Leo Speed. Han hade sett på Net-Gallery att Johanna och systerson har tagit kryssning och därför bestämde sig besöka hamnen. Markku-Leo tyckte det var roligt att se sin gamla elev. Det var många herran år sedan han såg Johanna och sin släkting.

På terminalparkeringen Johanna sade till sin gamla pedagog att Karolus är inne i terminalen. De gick in. Karolus blev glad att för länge sedan såg sin släkting. De satte sig i kaféet. Markku-Leo bjöd glass eftersom det var högsommarvärme. Först Tiina var lite blyg eftersom hon inte känner denne spinkige och svarthåriga man. De snackade allt mellan himmel och jord såsom skolminnen. Fortfarande Markku-Leo tycker att det är konstigt att på tvåan hon hade enormt intresse om lasersågar men det hon inte kan komma ihåg. Johanna undrar på att förmodligen hon har babblat allt möjligt i skolan och jag har haft hemska motorkäft, tänkte hon. Johanna kommer ihåg i alla fall uppgiften att skapa händelseplattan i en minibildplatta som Markku-Leo hade gett till samtliga elever. Kanske detta inspirerade Johanna att i så småningom börja skapa berättelser. Markku-Leo blev förvånad att hon har elefantminne men inte kommer ihåg lasersåg snacket.

Markku-Leo berättade att han bor nuförtiden söder om Sassnitz och synd att man inte hinner hos honom. Sedan han grävde fram små gåvor till Johanna och Karolus. De fick kvalitetskaffe. Johanna tackade med handskakning medan Karolus kramade sin släkting.

Johanna klarar bara krama sin dubbelgångare så hennes kramkvoter har färdig för dagen, tänkte hon. Jessie är fortfarande någonstans i Sassnitz City. Synd att hon inte ser min gamla pedagog. Markku-Leo är många gånger trevligare än pedofilen med skitnamn, tänkte hon. Redan tanke var nära förorsaka brummande.

Lite senare Markku-Leo gick till sin bil och åkte hem. Johanna, Karolus och Tiina steg ombord eftersom fötterna var trötta. Johanna föreslog om de skulle gå till salutorget men Karolus inte orkade gå. Han är en riktig latmask. Kanske Tiina skulle ha orkat eftersom hon spelar rugby i samma lag med Elmo. Johannas fötter var helt ömma på grund av gående. Visst hon kunde ha tagit spårvagnen som går från terminalen men detta skulle ha kostat.

Kvällen innan, när katamaranen besökte Visby så föreslog Johanna till Karolus och Tiina att de skulle gå till däck för att se ljuset i Visby. Karolus inte ville gå till däck eftersom han började sakna sina vänner på Gotland. Han började lipa eftersom det inte finns möjlighet att gå i land. Tiina tröstade den gråtande Karolus eftersom hon är yngre än Johanna. Medan Tiina tröstade honom så såg hon ett litet pappersark på fönsterbänken i båtens väningsplan. Hon tog pappersarken som var fäst med änglaren och bläddrade den lilla häften. Hon såg massor av text, bara text, inga bilder. Hon skrattade: "Haha, någons Lifestory!" och gav häftet till Johanna. Johanna började skratta eftersom hon vet alldeles för mycket om pappershäftet nämligen tidigare hon hade diskret lagt sina berättelser på fönsterbänken för att passagerarna skulle ha trevlig läsning. Det är utkast som egentligen hon skulle ha kastat men ville inte göra det så hon tog med sig utkastet till kryssning och i smyg lade dem i den gemensamma utrymme. På sista sidan hon hade skrivit adressen till hemsidan där man hittar resten av avsnitten. Hon inte skrev sitt namn eftersom hon ville vara anonym, precis som den välkände nätförfattaren för länge sedan.

Utkastet består av sidor från Hjärnan full av hopp.

Johanna bläddrade utkastet och på låtsas undrade att vad detta är för något och sedan lade den tillbaka på fönsterbänken och diskret bevakade att kompisarna inte skulle kasta pappren.

Från fönstret man såg ljusen från Visby hamn. Karolus inte kunde ens titta ut eftersom han började gråta då han tänkte på gotlänningar.

Johanna blev förbannat sur att Karolus är så barnslig att börjar lipa så fort han tänker på sina kompisar på ön och bestämde sig att här och med att kryssa ensam. Kanske Elmo kunde följa med men helst

ensam, tänkte hon.

På morgonen, när resesällskapet stannade kvar i sin hytt för att läka baksmälla, så Johanna tänkte att det skulle vara lättare att resa ensam än med berusade lipare. Men denna kryssning var trots allt framgångsrik eftersom hon och Karolus träffade Markku-Leo och Johanna träffade Jessica, kvinnan som hon har skickat massor av meddelanden men inte fått svar. Nu Jessie lovade att göra förbättring. På hemvägen de båda sms:ade till varandra.

Johannas katamaran var den första som lämnade Sassnitz. Jessicas katamaran besöker Bornholm medan Johannas färja besöker Gotland.

På hemresan resesällskapet inte drack sprit eftersom det skulle vara tråkigt att komma hem i baksmälla. All sannerligen farfar skulle ogilla om jag skulle lukta om sprit, tänkte Karolus. Istället för supande han och Tiina deltog i karaoke. Det gick hyfsat bra. Johanna filmade så att de kunde senare tittade sin sjungande på Kivinen Arenan.

Då de hade kommit hem så Johanna och Jessica började dagligen chatta på Net-Gallery. Johanna hörde av sin dubbelgångare att även hon har haft likadan erfarenhet i kärleksfronten och blivit utnyttjat. Även Jessica har råkat bli kär i en konstig typ och detta skedde samma år som Johanna hade Anatoli-cirkus. Jessicas utnyttjare var polacken Abraham.

Så fort när Jessica hade hört att Johannas utnyttjare hette Anatoli så hon sade att man inte kan lita på slaviska folk. Johanna frågade Jessie att hur hon skulle få tillbaka pengar som hon hade råkat ge i kärleks fylla men Jessica inte hade något svar eftersom det samma funderar även hon. Johanna berättade att hon såg i Sassnitz stationstunneln i en vapenaffär billiga och enkla elchockvapen. Jessica blev ivrig och tyckte det skulle ha bra att ha en sådan men dessvärre i Skandinavien dessa är förbjudna. Jessie tillade att kanske trots allt man kunde köpa och hemlighålla elchockvapen innehav. Sedan Jessica konfidentiellt öppnade sig till Johanna att år 2992 hon hade haft sex med sin kusin och blev på smällen. Sedan hon hade i hemlighet fött barnet och adopterat under hemliga namnet. Johanna tyckte att Jessica låter tuff brud fast det mesta även hon är lika mesig, oföretagsam som hon. Jessie berättade att hon inte vet var den hemliga bortadopterade sonen finns idag och vad heter han. Hon berättade för Johanna sitt hemliga namn; Sandra Tuppson. Johanna tyckte det var mycket bra hemligt namn. Johanna är den enda som Jessica har berättat om sin hemliga förlossning och adoption. Johanna lovade att inte berätta till någon och inte ens skriva i sin berättelse. Varje år semestern går alldeles för fort. Semestern är över så fort man har blivit vana att sova länge.

En dag i augusti Forssan apu gänget besökte på kulturhuset i Jockis där konsulter föreläste om olika funktionsnedsättningar. Under föreläsning Johanna saknade efter Elmo och smsade till honom och frågade hur är läget. Såklart hon saknade mest Jessica men Elmo är närmare och han kan ge henne snoppen men det klarar inte Jessie eftersom hon saknar en sådan utrustning, precis som Johanna tänkte i läktaren i Jockis kulturhuset. Hela tiden konsulter föreläste medan skådespelarna visade olika sorts funktionshinder såsom Aspergers syndrom. Skådespelarna satte på en tvättmaskin som centrifugerade så att hela kroppen och snoppen skakade.

Samtidigt i Café Suner på Voimala-huset Elmo hade det tufft när handledare Markus hela tiden pressade honom och jacktelefonen fick massor av sms från den lustiga blondinen. Han brukar ha jacktelefon under den blåa förkläde eftersom han är beroende av sin smarta klädplaggen precis som jacktelefonen för. Han var livrädd om Markus skulle märka att han har jacktelefon under förkläde och tvinga honom ställa jacktelefonen i klädskaftet. Därför han inte kunde svara i Johannas meddelanden för annars handledarkuken skulle ha börjat djävlav, tänkte han. På lunchrasten han bad Johanna lugna sig eftersom han jobbar. Johanna inte visste att han redan var sur och grinig.

Efter föreläsningen Forssan apu gänget fick gå hem. Då Johanna hade kommit hem och inloggat på Net-Gallery så hon bad förlåt att hon hade smsat för mycket men dessvärre han har kokande arg och gjorde impulsivt Brexit på vänlistan. Johanna blev stressat. Hon tänkte att börjar nu helvetet igen och blev bekymrat eftersom detta skedde innan födelsedag så han inte kan gratulera på Net-Gallery. Sådan tur hon har Jessica på vänlistan. Hon har lovat för henne att alltid vara vän. Även hon har en likadan

vänlista-fetisch.

Johanna stör att flörtarslet får härja hur som helst men ändå får vara kvar på vänlistan. Detta förorsakar svartsjuka. Om detta Johanna har öppnat sig till Jessica som på sin tur öppnade sig tillbaka att samma sak även hos henne. Hon berättade till Johanna att hon är förtjust i arbetskompis Elliott som har otaliga gånger gjort Brexit på vänlistan och sedan kommit tillbaka. Hon berättade också att hennes ärkefiende på jobbet heter Disa. Jessica kallar Disa för flörtarsle. Detta förvånade båda kvinnor.

Johanna skickade vänförfrågan till Elmo och bad honom komma tillbaka på vänlistan men förgäves. Han avskyr all sorts jäktande. Jäkt han uppfattar som tjat.

Johanna lättade på hjärtat även till Uuno med hjälp av meddelande appen eftersom han inte har konto på sociala sajten. Tidigare han hade konto på Facebook men numera Fejan är nedlagt. Nu han funderar om han skulle skaffa konto på den nya sociala sajten.

Uuno tröstade Johanna att han är barnslig och förstår hennes dilemma. Johanna inte vågar speciellt ofta öppna sig till sin käre fiskleverantör. Johanna och Uuno har aldrig haft konflikter. Han är stresstålig som kanske beror på regelbunden gymträning.

Allra minst Johanna vågar lätta på sitt hjärta till Carolus Leinonen eftersom han inte förstår att varför hon måste umgås med sin idol. Därför hon är rädd för sin skolkompis. Hon har blivit förtjust i Carolus eftersom ett tag sedan de hade dikterat en gemensam berättelse på distans.

Han skapade illustration till berättelser men sedan slutade att diktera, kanske på grind av hennes ständiga öppnande och hans kristaller i huvudet. Några gånger Carolus har gjort Brexit på vänlistan och då Johanna blev panikslaget och öppnade sig till Roope för att han skulle övertala rymlingen tillbaka till hennes lista. Om detta Carolus tyckte inta alls om eftersom han själv hamnade i dåligt ljus. Då han hade kommit tillbaka till Johannas vänlista så höll han en svaveleld osande predikat att en tjallande till så de är före detta vänner för alltid. Detta ökade Johannas Carolus-Skräck. Ändå hon inte vill ha honom som gubbe utan vill ha honom på sin vänlista för att återuppliva minnen från gymnasiet. I skolan han var härligt fräck. Häromdagen Carolus kommenderade i Johannas Net-Gallery profil att han har mindre känslor för henne och orsaken är hennes kärlekskänslor mot idolen. Carolus inte förstår att varför denna smarta kvinna kan vara förälskat i en funkis. Så fort Johanna hade sett hans kommentar så hon krypterade texten innan idolen och släktingar skulle se den.

Numera den enda som förstår henne, är Jessica Stenig och tvärtom. De båda brukar lätta på hjärtan till varandra. De båda är lika lustiga.

Elmo såg Jessica Stenigs profil och började misstänka att det är Johannas spelkonto eftersom hon är som spegelbild.

Johanna inte klarar av att ta bort förtjusningen till herr Yrjölä. Lika mycket hon älskar även Zanttu. Slutet av juli, direkt efter kryssning, Zanttu Pulssinen bad Johanna hjälpa honom med flyttning. Han flyttar till kvarteret Puro-Onnela i Estbacka där han har hittat en liten enrummare. Han väddade till Johanna att inte säga ett ord till Karolus att han flyttar och avslöja hans adress. Såklart hon lovade hålla hemligheten eftersom hon är på väg att bli ordentligt kär i herr Pulssinen.

Flytt dagen var en lördagsförmiddag. Johanna inte var enda flytt hjälpredda utan det var en handfull personer, samtliga hans kompisar och släktingar.

Först man tömde hans gamla enrummare och källarförråd i hästskohuset i Älgmosse.

Zanttu trodde att nästa hyresgäst i hans gamla lägenhet blir federala polisen nämligen lägenheten blir som polislägenhet. Därifrån man kommer att spana närområde. Detta han har hört ryktesväg. Han tycker att detta skulle vara mycket bra eftersom han var livrädd i tvättstugan och därför han flyttade ut.

Zanttu tyckte att Johanna var mycket duktig och ovärderlig hjälp och till slut gav ett rejält tack kram och lovade senare i hösten bjuda tackkaffe. Det blev ingen fika eftersom på dagarna Johanna arbetar och torsdagar bowlar. Även Zanttu har sina egna sysslor och senhösten han blev kär på nytt i sitt ex, Zandra i Eurocity. Deras förhållanden har varit på frys det vill sägas i neutralt tillstånd.

Senare Johanna förstod att därför Zanttu inte närmade henne eftersom han inte ville ge till henne falska förhoppningar. Om han inte skulle ha haft en flickvän i frysläge så kanske han skulle ha friat fröken Kivinen.

Strax innan jul Zanttu flyttade till Eurocity där han och Zandra bestämde sig grunda en familj. Johannas hjärta grät efter den härligt tjocka Zanttu men lyckligtvis hon har ju Elmo, Uuno, Nino den tredje samt

som grädden på moset Jessica. Dubbelgångaren är för henne så helig att hon inte vill babbla om henne till sina kompisar. Hon har nämnd till föräldrarna att äntligen Stenigs dotter har börjar chatta med henne Somras mamma och pappa hade sett på Stenig Play hur dottern i slumpmässigt mötte Jessica. Anna och Antti tycker att Jessie verkar pålitlig eftersom de själva brukar chatta med hennes föräldrar. Språket är engelska. Johanna klarar sig uttala dubbelgångarens namn eftersom de vet detta. Johanna tycker att fröken Stenigs namn låter mycket vacker, upphetsande vacker. Då Johanna tittar sin spegelbild så hon blir upphetsat eftersom tankarna går till dubbelgångaren.

I juli, en vecka före kryssning, Carolus Leinonen gav till Johanna Timo-Markus telefonnumret och detta skedde i folkvimmel under stadsfestivalen. Han förvarnade henne att lita på tjommen och öppna sig till Timo-Markus eftersom han inte klarar hålla hemligheter. Carolus är rädd om Johanna skulle babbla om sina kompisar så det skulle vara stor risk att han skulle berätta vidare och skälla ut personen som eventuellt har varit dum mot henne och sedan personen skulle börja djävlav till henne och sedan hon skulle lipa och öppna sig till honom.

Timo-Markus addade Johanna på vänlistan och hon godkände detta eftersom för henne vänlistor är mycket viktiga. Johanna skulle vara sugen att locka Timo gå hos Anatoli men det vågar hon inte. Kanske hon kunde använda Timo som torped i samband med pengahämtning. Detta skulle vara mycket riskfylld och svår operation. Inte Johanna heller litar på Timo-Markus eftersom han alltid är i hennes ögon konstiga typers typ. Han är konstig typ fast man skulle steka i smör, precis som hon brukar tänka.

På stadsfestival, Forssa Days, Timo lovade komma till Adjutanttorget för att fika med henne. Johanna väntade förgäves vid fontänen. Han pallade av och i telefonen han påstod att han inte kunde komma eftersom karringen ockuperade bilen. Han inte har körkort och hade meningen be frun skjutsa honom till Forssa. Han bor i den lilla orten Rimmilä, väster om Tavastehus.

Timo-Markus påstår sig att frun skulle vara gravid men det är osäkert om detta stämmer eftersom hon är mycket tjock så det kan lika gärna vara fläsk.

Timo har tidigare varit gift med Tiina Kallela men det blev kortvarigt äktenskap eftersom Tiina tröttnade på hans virrande och tog skilsmässa. De hann få ett barn men barnet hamnade i socialmyndighetens klor och blev tvångsadopterat.

Timo bestämde sig behålla Tiinas efternamn eftersom den låter bättre än hans egna, Temapoeg, som börjar ha dålig klang på grund av hans virrande. Nu han virrar sig som Kallela.

På stadsfestivalen Johanna var tillsammans med sina två arbetskompisar. Hon lovade för Nino att hålla sällskap eftersom hon tycker så mycket om hans namn.

Först Elmo gick tillsammans med Minea men sedan de gick tillsammans med Johanna och Nino eftersom Johanna önskade det. Hon ville ha honom som livvakt eftersom Pedra Ollipoeg trängde sig i Johannas och Ninos sällskap. Pedra skulle ha haft sällskap av sin pojkvän Erkki.

Erkki är trevlig men samma kan man inte säga om Pedra som alltid vill bestämma över andra och äga sina kompisar. Nino är så oföretagsam att inte klarar sig säga nej till denne narcissiska Pedra.

Johanna väntade Nino vid de orangea torgbyggnaderna och samtidigt funderade om Timo-Markus skulle komma. Först tänkte hon att Timo kunde vara i hennes och Ninos sällskap men han kom aldrig men tyvärr istället trängde sig Pedra. Erkki klarar inte säga mot sin flickvän. Han är lika oföretagsam som Nino och Johanna.

Johanna blev chockat då hon såg skitstövel Pedra lämna bussen tillsammans med Nino. Nino frågade Johanna om det är okej att Pedra går med oss. Johanna råkade nicka för godkännande eftersom hon är så mesig och oföretagsam. Hon vågade inte säga nej till den galna Pedra. Hon kommer ihåg det som hon gjorde några år sedan hos Karolus, var nära förstöra nöjesroboten.

Johanna sade i alla fall med ljudlig röst att det går bra fast det var meningen att det var meningen att gå bara med Nino. Hon sade högljudd för att Pedra skulle höra och tänka lite efter. Men förgäves. Pedra är så tokig att inte ens klarar sig tänka på andras känslor och lyssnar inte antydningar.

Pedra var tillsammans med Erkki och hans personliga assistent men ändå hon trängde sig i Johannas och Ninos sällskap. Hon är mycket jobbig på grund av sin hemska motorkäft. Efter henne gick Erkki och hans personliga assistent. Johanna förgäves hoppades att assistenten skulle använda sunt förnuft och skulle säga till Pedra att de skulle låta vara Nino och Johanna ifred men så skedde inte.

Johanna diskret smsade till Elmo; *Pedra trängde sig i min och Ninos sällskap...* Han bad henne säga på skarpen att hon inte får vara med men det var lättare sagt än gjort. Pedra lyssnar ingen, inte i alla fall två

mesar som är lätta byten för narcissister. Rättare sagt det var fyra mesar; Johanna, Nino, assistenten och Erkki som är mesarnas mes. Erkki behöver en personlig assistent på grund av sin narkolepsi. Eftersom Elmo och Minea var på närheten så de anslut sig i sällskapet. Johanna och Nino tycker att Elmo är deras extra hjärna. I andra sammanhang Johanna är allra smartast en hon inte är speciellt klok då det gäller sociala livet.

Elmo och Minea anslut sig i sällskapet i Café Jenny på andra våningen i affärshuset Öhman. Johanna var spänd om kusin Jeesus skulle vara i arbetspass men såg inte ett står av honom. Johanna satt bredvid Nino vid kafébordet och smsade då och då med Timo-Markus, Leinonen och Elmo. Allting gick åt pipan; först Timo ballade av och sedan denna galna narcissist trängde sig i sällskap, tänkte Johanna. Hon försökte skrämma Pedra genom att titta henne med mörkdande blick men förgäves. Elmo försökte förklara till Pedra att Johanna och Nino vill gå två och två men hon förstod inte och började lipa hjärtskärande. Pedra vet knepen hur hon får sin vilja genom; börja lipa så alla börjar fjäska henne. Nino började fjäska till henne så att övriga sällskap blev irriterat. Ingen vågade och ville börja bråka med den narcissiska tjejen. Man redan vet att Pedra kan vara våldsam. Hon har kickboxning som hobby och kan tänka sig slåss även utanför boxningsringen. Pedra lipade att man ska hålla ihop men det är mycket jobbigt att umgås med en narcissistisk motorkäft. Nino inte vet om han ska vara förbannat arg eller vad ska han göra för något. Han inte klarar sig säga nej. Samma problem har även Johanna men i detta fall hon skulle kunna säga nej men Pedra lyssnar inte.

Johanna var dubbelt förbannade arg eftersom Timo-Markus ballade ur och sedan den förbaskade Pedra trängde sig i sällskap.

Efteråt, om några dagar, Carolus sade till Johanna i chatten att detta är typiskt hos Timo-Markus och han är mycket opålitligt och därför han förvarnade henne att inte öppna sitt hjärta för tjommen. Det är därför Tiina lämnade honom. Carolus avslöjade också att Tiina har Emmis syndrom som innebär att personen inbillar sig vara världsstjärna. Timo-Markus syndrom enligt Carolus är *Talk Miller's syndrome* som innebär att personen är sjukligt pratsam och impulsiv. Det är lätt att förstå. Han har likadan motorkäft som Pedra, tänkte Johanna medan hon chattade med Carolus tvåa som egentligen är Carolus den förste. Johanna funderade i för sig själv att Pedra borde elimineras men detta skulle vara svårt. Kanske jag kunde programmera assistansroboten mörda Pedra, tänkte hon. Mordfunktionen bör krypteras mångfaldigt så att ingen kan komma åt det, tänkte Johanna. Hon är kapabel till detta. Assistansrobotarna på jobbet redan är översmarta. Det räcker bara om användaren skulle råka säga de rätta nyckelorden. Det är mycket lätt att säga på misstag nyckelorden eftersom Johannas programmering är topphemligt och det är inte med i bruksanvisning. Hon bestämde sig utforska robotar på Forssan apu direkt efter semester. Hon kommer att programmera exakta kännetecken av Pedra Ollipoeg så att roboten skulle mörda denna förbaskade narcissist, tänkte Johanna, medan hon gick efter sällskapet på Forssa Days. Hon också funderade om hon skulle programmera roboten att hämta tillbaka pengarna från rysskuken men detta skulle vara mer avancerad jobb. Hur kunde roboten ge diskret pengarna till mig, tänkte hon.

Slutet av augusti, en lördag Johanna, Uuno, Elmo och Nino besökte i Jussi Vares Park för att roa sig. Detta var den första gången när Nino var med. Matlena inte varmed eftersom hon hellre vill umgås med sin Mathias.

Johanna var lite nedstämt eftersom Elmo inte fanns med på vänlistan så att man inte kunde tagga på Net-Gallery att man befann sig i nöjesparken. Hon ångrar att hon hade smsat för mycket till honom under föreläsningen och sedan hejade honom i chatten.

Elmo och Johanna kunde bara tagga sig själva på sociala sajten. De inte kunde tagga Nino och Uuno eftersom de inte har ett konto på Net-Gallery.

Elmo och Nino åkte i Atmosfääri. Elmo blev förvånad att Nino vågade åka i den tuffa åkattraktionen men inte den normalstörda Matlena. Nino skrek nära Elmos öra så att han var nära bli döv. Inte nu heller Johanna och Uuno vågade åka i den hemska Atmosfääri. Elmo kallade på skoj Johanna och Uuno för kärringsfegisar. Då Uuno skojade: "Ska jag ta ner byxorna och visa att jag inte är någon kärring?" Elmo skrattade så att hans små tänder syns gulligt, i alla fall enligt Johanna.



Lördagsmorgon, innan man åkte till Åbo, så Johanna skickade en vänförfrågan till Elmo i hopp att han skulle godkänna och tagga henne. Så blev det inte. Nästa dag han frågade henen att varför hon hade skickat vänförfrågan. Hon inte kunde svara annat än att hon vill vara som vän. Han sa att telefonnumret får duga. Om några veckor han själv skickade vänförfrågan till den stressade Johanna men dessvärre då födelsedagen redan hade varit. Han gratulerade henne på sms men detta syns inte till andra vänner på sociala sajten. Johanna fick massor av grattis från sina Net-Gallery vänner såsom kusiner, morbröder samt skolkompisar i Villmanstrand däribland gotter-Backman.

Såklart även Jessica Stenig gratulerade sin verkliga dubbelgångare. Johanna gratulerade tillbaka eftersom även hon fyller samma dag, samma klockslag och samma år så de är jämnåriga, nästan som tvillingar. På jobbet Johanna fick födelsedagskram av Nino den tredje. Elmo kramar henne mycket sällan eftersom enligt honom hon inte kan krama rätt sätt; kinden mot kinden. Hon inte vågar ha kind mot kind på grund av Anatoli-rumba. Ryssen förorsakade för henne kindskräck. Om detta Johanna har pratat med Jessica som på sin tur berättade att även hon har likadana problem med sin idol på jobbet.

På julveckan, onsdag, Anna kände halsbränna. Hon hade läst att halsbränna kan vara ett tecken av lindrig hjärtattack så hon besökte tillsammans med sin make på Estbacka vårdcentral. Där distriktsläkare bekräftade att det är hjärtattack och bad henne gå omedelbart till akuten. Det inte var så allvarligt att man skulle ha behövt ha ambulanstransport. Antti körde sin fru till sjukhuset i stadsdelen Skogsbacka. I samma sjukhus avled hans mamma år 2992.

På akutpolikliniken Anna togs omedelbart in så fort man hade läst hennes patientjournal. Först hon hamnade i intensivvården för observation och sedan till kardiologiska avdelningen där kardiologerna berömde henne att hon sökte sig till sjukhuset i tid. Orsaken till hjärtattacken är bland annat julstressen och e-cigarrett. Delfaktor också är att hushållsroboten pajade. Roboten är över tio år gammal. Antti lovade mejla till jultomte att han skulle köpa en nu hushållsrobot.

Nu i sjukhussängen Anna bestämde sig sluta röka. Nu det är gyllene tillfälle eftersom här i sjukhuset hon inte har möjlighet gått ut och röka tack vare bevakningsapparater. Kardiologen rekommenderade och till och med krävde henne sluta röka e-cigarett samt vanliga cigg. Anna Kivinen lovade torka arslet med e-cigarett fast dessa inte har Serla mjukhet precis som hon uttryckte det. Kardiologen skrattade och rev sitt arse: "Elis inte är något stolpiller!" och skrattade ljuvligt. Anna ska vara i sjukhuset cirka fyra dagar för att läkarna kunde testa olika sorts mediciner; nitros, blodtrycksmedicin och blodförtunnandemediciner.

Onsdagskvällen då Johanna precis som vanligt kom till Bevingadevägen för att basta så hon undrade på att var är mamma och blev orolig. Pappa svarade att mamma är på kardiologiska avdelningen i sjukhus på grund av lindrig hjärtinfarkt. Johannas hjärta skuttade ända uppe i halsen; vi har väl inte sådana hobbyers, tänkte hon. Pappa tillade att nu mamma mår bra och det är ingen fara. Ändå Johanna fick tårar i ögonkanten och var nära börja gråta. Hon satte sig precis som hon brukar i den massiva massagefåtöljen i ena hörnet i vardagsrummet. Där brukar hon läsa kajanaländska tidskriftsläsplattor. Föräldrarna brukar prenumerera en kajanaländsk månadsläsplatta. Nu hon inte klarar koncentrera sig till läsning. Imorgon pappa ska lämna månadstidskriftsläsplattan till Anna i sjukhuset. Hon har gott om tid att läsa i sjukhuset. Nu Johanna bläddrade i läsplattan och läste på sista sidan den humoristiska vitsanimationen samt vitssidan. Medan hon läste så hon funderade tyst inom sig om hon skulle börja tvätta sin egen tvätt. Detta sa hon inte högt för då pappa skulle ha förbjudit son fru att tvätta vuxna dotterns tvätt och kanske själv skulle ha börjat tisdagsstädning hos henne. Johanna inte vågar lyfta katten på bordet eller väcka den sovande björnen.

Sedan pappa berättade om den trasiga hushållsroboten. Johanna kollade om hon skulle kunna laga roboten. Det går inte laga, helt kaputt, sa Johanna. Pappa nickade och sade att imorgon han ska köpa från Siba en ny robot som julklapp för mamma.

Johanna tittade närmare på den trasiga roboten om hon kunde formatera om den och sedan programmera om. Jag tror inte att det kommer att fungera när laddningsbara batteriet verkar vara oxiderat och syra har läckt ut över kretskorten. Pappa trodde att robotens moderkort är utslitet. Det är ingen idé att laga när reparationer skulle vara dyrare än att köpa en ny. Nästa dag Antti körde den trasiga roboten till elektronikätvinnningen, den närmaste finns i Zumila industriområde. Sedan åkte han till Ylicity köpcentrum för att titta på nya hushållsrobotar. Han hittade en

Electrolux nöjesrobot från elektronikkedja Siba. Den nya roboten är enklare att programmera än den gamla. Den gamla var ett slags pälsmössmodellen det vill sägas billig lågprismodellen, tänkte han. Den nya fina roboten torkar av köksbordet och gör en gång i timme en kontrollrunda i samtliga rum för att golven skulle vara rena. Om robotens radar skulle upptäcka dammpartiklar på golvet så det kommer ut en robotdannelsugare från robotens baklucka och börjar dammsuga.

Medan Anders var ute och köpte hushållsroboten så Anna vilade på kardiologiska avdelningen i sjukhuset. Hon mår bättre och cigarettbegäret börjar avta.

På natten Anna såg en konstig dröm där hon bodde på ett vilohotell. Då hon vaknade så trodde hon att sjukhuset var ett riktigt vilohotell. I för sig så är det. Det är skönt att bo i ett välfärdsland, tänkte Anna. Hon behandlades mycket bra. Hon var förbryllad när folk i tidskriftsläsplattor och diskussionsgrupper på nätet brukar gnälla och kritisera den offentliga sjukvården. I Annas fall sjukvården fungerar utmärkt. Tydliga har gnällspikarna själva har förorsakat att läkare och sjukskötare är taskiga och känslolåga, funderade hon medan hon låg i sin sjuksäng. Hon kände såsom hon återföddes och mindes dotterns skämtande på rastplatserna att det är trevligt att bo där som om man skulle bli född på nytt. Johanna har lärt sig detta från rastplats tv-reklam, där texten till reklamlåten går så här; *I vägens och naturens anda som om man föddes på nytt...* Anna tycker att rastplatser är beklämmande eftersom där det brukar vara mycket folk och himla kacklande. Hon är inte särskild intresserad av rastplatser eftersom man har alltför ofta besökt otaliga rastplatser. Nu på kardiologiska avdelningen hon känner verkligen som om hon skulle bli en ny människa utan e-cigarett begär.

I samma patientrum det är några patienter. Sådan tur mellan patienterna det är en skärmvägg för att man kunde vila i fred. Annas säng ligger intill innergårdsfönstret. Från fönstret man ser tydligt till BB som ligger mitt emot, andra sidan av innergård.

Lördag Johanna besökte i sjukhuset för att hälsa mamma. Hon sade att hon mår mycket bättre och inte mer är sugen på elis.

Johanna tittade ut från fönstret. Hon såg fönsterraden av BB. Innanför fönstren hon såg en rad värmeskåp. Hennes hjärta hoppade upp halsen och sade: "Mamma, titta, där nere syns BB!". Pappa kikade ut från fönstret för att se om han skulle se kvinnor benen isär. Till hans stora besvikelse han såg bara starkt ljus och kortsidor av värmeskåp. Sedan de gick till korridoren för att snacka lite eftersom i rummet det var några patienter.

På korridoren det finns en enkel soffa och soffbord med dubbelbordsplatta. Johanna sade att hon skulle vilja ha ett sådant soffbord, kanske E-Store skulle ha sådana bord och viskade: "Pst, mamma och pappa, stoppa detta bord i påse." Anna och Antti började storskratta.

Numera när Antti och Anna är pensionerade så de inte kan längre shoppa inom citationstecken på E-Store det vill sägas sno från jobbet. Däremot Johanna kan göra det och det har hon gjort. Man kan säga att hon betalar rätt och vis tillbaka. Hon brukar ta med sig till jobbet gamla broschyrläsplattor och reklampennor samt har i smyg programmerat i assistansrobotarna långtgående artificiell intelligens algoritmer. Handledarna inte vet någonting om robotarnas hemliga databas. När som helst roboten kan göra överraskande saker. Det beror bara om kunden skulle säga i robotens närhet de rätta nyckelorden.

Plötsligt Johanna fick ett sms. Hon gissade vem den kunde vara. Hon kollade i kontrollpanelen. Jajamensan, det är ju Elmo som frågade om hon skulle följa med till Ylicity för att julhandla tillsammans med honom och Minea. Johanna svarade att hon inte kan eftersom just nu hon befinner sig i sjukhuset och hälsar på mamma. Lite grann han tjatade eftersom han inte visste att hennes mamma är i sjukhus. Johanna blev stressad. Hon fick rädsla i arslet att kompis skulle åter igen göra Brexit.

Mamma ruskade huvudet eftersom dotter hela tiden grejar med kontrollpanelen och då och då det kom sms-signal. Johanna sade: "Haha, denne kafédeltagare smsar och tjarar om jag skulle följa med honom och Seinäjokibon till Ylicity." Hon klarar inte uttala sina kompisar på namn. För föräldrar Elmo heter kafédeltagare och Minea heter Seinäjoki bo.

Mamma och pappa bad henne stänga av jacktelefonen men det är lättare sagt än gjort. Johanna är livrädd om Elmo skulle bli arg och göra Brexit. Om man inte svarar i hans sms så det blir ofta många frågetecken och massa hallå samt svordomar. Om Johanna skulle göra det samma så han skulle uppleva detta som tjat.

Nu Johanna blev spänd om kompis finns kvar på vänlistan. Hemma hon märkte att han var kvar och kunde sucka för lättnad.

Även på söndag Johanna hälsa på mamma i sjukhuset. Först hon åkte till Bevingadevägen och sedan åkte till sjukhuset i pappas bil. I bilen säkerhetsnätet på passagerarsidan fastnade så man inte kunde använda nätet. Efter sjukhusbesöket Antti kollade skydds nätet och märkte att den hade fastnat. Han klarade sig fixa säkerhetsnätet men det var svårt.

På julafton Anna kom hem och mår bra. På förmiddag Antti hämtade sin fru. På hemvägen hon hämtade sina nya mediciner från apoteket. Anna blev roat att hon fick massor av olika sorts mediciner. Hon ska ha alltid med sig nitrospray som bör användas om man känner smärta i pumpen. Antti skojade: "Nu du är en riktig tabletknarkare!"

Medan pappa hämtade mamma så Johanna fick förtroende uppdrag att åka till begravningsplatsen för att tända ljusen på farfars och farmors grav samt tända ett ljus i minneslunden för mormor. Därefter hon åkte till Lexus köpcenter för att ladda uppdateringen till den kajanaländska tidningsläsplattan. Sedan hon åkte till Bevingadevägen för att vänta föräldrar. På väntan hon tittade Åbo julfriden och smsade julhälsningar till kompisar och släktingar. Hon måste tänka efter noga innan hon skickar julhälsning till Elmo om hon redan har sagt god jul. Han tål inte julhälsningar flera gånger. Uuno och Nino inte räknar antal av julhälsningar.

Klockan 13 Anna och Antti kom hem. Hon blev glad att julförberedelserna var färdiga och den splitternya hushållsroboten väntade i köket.

Anna satte sig framför datorn som finns i Jaana-Maris gamla rum bredvid gubbes dator.

Hon skrev missade bloggar. Visst kunde hon ha bloggat med jacktelefon i sjukhuset men det vore ha varit jobbigt eftersom kontrollpanelen har alldeles för små tangentbord för hennes nackfingrar och sedan man skulle ha fått titta dem lilla avlånga textskärmen så att blodtrycket skulle ha ökat, precis som hon själv skojade. I sin blogg hon berömde sjukvården och förstår inte gnällspikar. Hon bloggar på engelska för att Stenigs skulle förstå.

Anna och Antti fattar inte varför dottern måste varje dag vara inloggat på den förbaskade Net-Gallery. De är oroliga om hon skulle babbla stund så att släktingar skulle fråga om dottern har alla Mumin i dalen. Anna sade till sin dotter att hon inte skulle skriva om sjukhusvistelsen på sociala sajten. Såklart Johanna inte babblar sådant och därför hon har fixat två vänlistor för släktingar; i ena finns nyfikenstrutar medan i den andra finns kusiner. Dessvärre hon inte kan ha Gaga-Sisko i samma lista med övriga kusiner eftersom hon ofta umgås med sina föräldrar. Kakadus son, Nino Järvimerkki finns på släktingslista tvåan fast han inte är en släkting. Johanna hoppas på att han skulle bli en släkting.

För några år sedan Johanna hade skrivit på Net-Gallery saker som hon gör med sina kompisar. Sedan Frida drog sina egna slutsatser och skojade till Anna att det ser ut att inom kort det blir förlovningskaffet eftersom Johanna umgås med sina manliga arbetskompisar. Det var då Anna började inbilla sig att dottern skulle babbla massa stund på nätet. Därför hon tog upp med dottern att hon inte skulle tänka efter vad hon skulle skriva på nätet. Johanna rodnade och svarade att precis som gör hon och den där Kaarlos kärring bara har livlig fantasi.

Anna ringde till sin syster och berättade att hon har varit i sjukhus på grund av lindrig hjärtinfarkt. Siiri fick chock: "Vad är det du säger, syster yster?", då Anna fortsatte: "Nå, nu jag mår bättre och fick en hel kasse mediciner!" Även Siiri har massor av mediciner. Hon har fått vattenlunga och besöker ofta i Vasa sjukhuset för att vattnet skulle pumpas ut men dessvärre snart kommer lungorna att fylla igen. Anna är orolig för det här. Siiri har inte längre schyssta lungor, precis som Anna brukar tänka.

Under hösten dog Annas och Anttis arbetskompis, Tommi Heimonen till vattenlunga. Han storrökare och använde starka patroner i e-cigaretten. Nu han har rökt det sista elis.

Tommi var gift med Anne, en långväxt spinkig kvinna med oerhört långa och smala fingrar. Hennes fingrar roar Johanna. De besökte ofta på 2970-talet hos Kivinens. De två familjer umgicks oftare då Kivinens bodde i Eurola. Den tiden på området bodde massor av kajanalänningar och savolaxare som så småningom utsprid sig omkring i Forssa. Numera Eurola kallas för den nya Pakistan eftersom där bor massor av klimatflyktingar, kanske alldeles för många.

I Pakistan och Afghanistan det är mycket varmt så att inte ens Talibaner orkar härja.

Då Kivinens flyttade till Gamla Tammelavägen 60 så det blev inte lika ofta eftersom Heimonens inte

hade körkort. Ibland de tog taxi hos Kivinen. Under nästa decennium Tommi skaffade körkort och köpte en begagnat Brandia900. Tommi och Anne har två barn, Hemppa och Tuire, som är några år yngre än Johanna och Jaana-Mari.

Dåliga saker hände på juldagen; Vernerer avled till hjärtattack. Även han hade vattenlungor så att hjärtat inte orkade pumpa mer. Han avled i ambulansen på väg till sjukhuset.

Fast man kunde vänta att han skulle dö så ändå döden kom som överraskning. Alltid döden är en chock för familjen. Speciellt Misha och Janettes yngsta son, Elmo, tog tungt Verneris död. Ofta Vernerer brukade skoja med Elmo. Misha var pappas pojke. Nu han fick en sorg i hjärtat.

Änkan Asta bestämde sig bo kvar i den fina villan på Callevägen. Nu hon har gott om plats.

År 2990 hon själv klarade sig från bröstcancer. Nu hon saknar sin make som var mycket häändig. Innan döden Vernerer hade pysslat en miniatyr av barndomshemmet. Han byggde miniatyrhuset av träpinnar. Miniatyren han lade i glasvitrin i hallen. Han också gjort av träpinnar en miniatyr av Brand Lines jättekataran.

I ambulansen när Vernerer dog så såg han en upplyst tunnel som sög upp honom från ambulansen. Inne i tunneln kände han sig svävande och såg många röda sidodörrar men den enorma kraften lät honom inte gå till dörrarna utan den starka kraften sög honom högre och högre tills han kom till den gröna blomsterängen. Framför honom stod en gråskäggige man som välkomnade honom till himmelriket Cajanus. Vernerer blev förvånad och frågade: "Vad i hela friden, vad i helv... Vad fa... är Cajanus för något?" han märkte att svordomar inte lossnade från munnen. Mannen svarade: "Nu du är död och åter blivit levande och du får reda på den stora hemligheten... himmelriket finns på den avlägsna Nova-Galaxen på planeten Cajanus, jordens syster planet!" Vernerer förstod ingenting men förstod bara att det var skönt här uppe. Han kände sig att lungorna verkade vara friska och hjärtat pumpade fint. Sedan svävade fram mamma och pappa samt farbröderna Epix och Matteus. De önskade Vernerer välkommen. Oskari sade: "Nå, det är ju pojken Vernerer, hur är läget?" Vernerer skrattade: "Så där, förbaskade vattenlungor dödade mig!", då Oskari: "Inte bra men nu du befinner dig i det verkliga paradiset!".

Oskari och Hissu saknar sina jordiska släktingar. De skulle kunna ta en rymdtaxi till jorden men detta inte är rekommendabelt eftersom detta kan chocka anhöriga. Några Cajanus bor som är före detta Tellus bor har tagit rymdtaxitur till jorden och detta besök har blivit klassat som paranormal UFO fenomen, berättade Oskari. Han själv har bara en gång besökt jorden efter sin död och detta skedde innan Hissu avled och då hon blev rädd inne i källaren. Då hade han också lagt påslagen en mp3-spelare.

De allra syndigaste jordbor har kastats till helvetets lavabassäng som finns under rymdens golv det vill sägas andra sidan av universum. Enda förbindelse mellan helvetet och Cajanus är skorstenen som skapar bomullsmoln för att skydda Nova-galaxen.

År 3001 man hade stora planer på Cajanus att åka med stor rymdfarkost till jorden och avlägsna döden men på sista stund man kom på problemet; maten skulle inte räcka och jorden skulle överbelastas. Maten räcker bra på Cajanus. Där känner man ingen girighet. Boende får direkt efter döden helt nya kroppar som liknar på jordiska kroppar men skillnaden är stora svanvingar på ryggen så att det är lättare att flyga omkring. Man behöver inga flygplan eller bilar. Man kan flyga alldeles själv. Man känner inte heller likadan hungerkänsla så att det inte blir sidflask i mage.

Runt omkring planeten Cajanus det är ett skyddande kosmiskt fält. Bakom fältet det är bomullsmoln. Det är omöjligt att upptäcka planeten från jorden. Cajanus är en exoplaneten.

Vernerer märkte att han hade vackra vita svanvingar och skojade till sin pappa: "Åh, vita vingar! Dessa var extra pris i E-Store, Haha!", då pappan: "Ja, naturligtvis!", och märkte att hans nya kropp såg finare ut än den som han hade på jorden. Psoriasisen är borta och han har blivit smalare, precis sådan kropp som man har i alla dessa otaliga dokusåpor. Även mamma och pappa har blivit föryngrade.

Samtidigt i ambulansen på jorden man försökte återuppliva Vernerer men förgäves. Framme på akuten i sjukhuset man försökte allt för att rätta hans liv med moderna återupplivningsutrustning men det gick inte. Han är stendöd. Hjärtat startade inte och hjärnmonitorn visade en korttid meddelande: *Oåterkallelig fel... Hjärnan slocknar snart...* och hjärnmonitorn slocknade och visade bara meddelande; *Ingen signal.* Läkarna förstod ingenting och utlyste Vernerer Kivinen död. Sedan polisen meddelade hans fru sorgemeddelande att hon har blivit änka. Då Asta började svära: "Vad fitta? Änka och änka, helvete

heller, det blev inte ens helvete! Detta är Global Unions fel, fittans fitta!"

Polisen lugnade ner denne chockade änka: "Om ni vill så ni kan lätta på ert hjärta för psykologen.", då Asta: "Jag skiter i psykologen, Åh helvete!". Så småningom hon lugnade sig och ilskan blev som sorg och började gråta.

Antti och Kaarlo har mist sin storebror. Såklart det känns sorgligt eftersom Veneri hade alltid så roliga historier. Kaarlo på sin tur är fräck och lustig.

Antti har alltid varit måttfull men visst även han klarar att berätta fräckisar. Veneri var extra rolig då han var full. Antti på sin tur det mesta tjuvar och kan fnysa. Lillebror Kaarlo i berusat tillstånd brukar vara en riktig retsticka minsann ingen provsticka.

Ofta Johanna brukar fundera att hurdan hon själv skulle vara i berusat tillstånd. Hon vågar inte prova eftersom hon vet att alkohol löser upp hjärnan.

På nyårsafton Johanna var åter hos Nino. Denna gång två och två eftersom de övriga inte kunde komma. Elmo var tillsammans med Minea. Karolus var ensam, och Nino frågade inte ens till denne konstig kille eftersom han kan få mitt i festen migränanfall och sedan Johanna skulle få köra honom hem. Uuno ville vara med sina föräldrar eftersom syster Eeva kom på besök. Hon bor i Helsingfors och nyligen hade hittat den rätte, spinkige Pena. Uuno vill vara med familjen då kära syster är på besök. Även Johanna skulle ha velat vara med föräldrar men hon var tvungen säga ja till killen med upphetsande namn.

Nino Alppila brukar skicka festinbjudningar listigt sätt så att var och en skulle få uppfattning att även de andra hade tackat ja. Så trodde Johanna att bland annat Elmo skulle komma. Om hon skulle ha vetat att han inte kommer så det skulle ha varit lättare att säga nej tack. Visst Nino godkänner nej-tack svar men Johanna med surskräck inbillar sig att kompis skulle bli ledsen i sinnet.

Johanna och Nino firade nyårsafton två och två. De drack alkoholfritt mousserandevin och gottade sig med kajanaländska pastiller med barkbröds smak. Johanna hade med sig pastiller som smakar barkbröd. Den senaste tiden K Kvantum Giant har börjat sälja dessa speciella kajanaländska pastiller. Johanna ritade karta för Nino att var i butiken finns pastillerna. Han brukar handla onsdagar. I början han handlade tillsammans med sin kontaktperson men numera handlar han ensam. Han bor inom stenkast till affären. Nu på nyårsafton Johanna parkerade bilen på butikens stora parkering. Hon skulle ha velat promenera hos Nino men han ville att hon skulle ta bilen eftersom han är orolig om den snälla tjejen skulle bli överfallen. Därför han själv inte vågar vara ute då det är mörkt. Johanna inte alls är rädd men hon är försiktig. Det inte alls skulle vara långt mellan Nino och Johanna; man behöver gå under riksväg 2:an och tågbronan. Sedan halva Slätthöjdsvägen.

Nino och Tuija tycker mycket om kajanaländska barkbröds makande pastiller medan övriga kompisar avskyr dessa och inte vill ens kalla för godis. En av kompisarna hatar lakrits. Barkbrödspastillerna innehåller lite lakrits samt extrakt av trädbark. Ibland Johanna brukar reta honom att han bör äta mycket latritssoppa då han svarar tillbaka: "I så fall du bör äta mycket fisk och räkor!"

Denna gång inte heller Tuija kunde komma så Johanna och Nino var ensamma. Såklart Johanna var kåt eftersom hon var tillsammans med en kille med upphetsande namn. Tänk om Alppila skulle ha varit i gotter-Backmans byxor, tänkte hon. Då det skulle ha varit roligt, tänkte Johanna. Varför samtliga Ninos redan har en lesbisk som flickvän, tänkte hon medan hon skålade med Nino Alppila. Visst även Alppila är snygg, tänkte hon. Kanske hon och Nino den tredje skulle bli ihop bara om hon skulle modigt säga att hon skulle vara kär. I för sig hon är kär men för henne spökar att han redan har sin Tuija och säkert hon skulle bli ledsen. Nino själv har sagt att om Johanna skulle erkänna sin kärlek så han skulle bli överens med Tuija att de bara skulle vara som kompisar. Johanna tvivlar detta eftersom Nino inte ens klarade säga nej till Pedra så hur i sjutton han skulle kunna förklara för Tuija, precis som Johanna brukar fundera. Ofta på lunchraster Nino brukar fnittra så att till slut han får seg hicka. Hickan blir värre på grund av skrattande.

Vid midnatt skickade Johanna gott nytt år sms till släktingar och vänner. Elmo svarade inte eftersom hon hade råkat önska gott nytt år två gånger. Hon blev orolig och fruktade Brexit.

Johanna blev glad när Jessica önskade gott nytt år flera gånger eftersom tidigare år hon inte vågade kommunicera med sin dubbelgångare.

År 2013, mitten av januari, det var Verneris begravning i Lexuskyrkan. I samma kyrka var Tommi Heimonens begravning. Bara Anna och Antti deltog i hans begravning eftersom Heimonens bara är arbetskompisar, inte släkt. Nu det är igen begravningsdags, suckade Anna. Kanske hennes egen begravning var av ett hårstrå om hon inte skulle ha sökt till vård i tid.

Lexuskyrkan är Johannas och Jesus konfirmationskyrka. Johanna ångrar att hon inte gick till sin favoritkusins konfirmation. Anledningen var djup förälskelse. Numera hon inte älskar honom lika mycket eftersom han är ihop med sin Daniella samt har lite grann vissnat ut.

Verneris begravning var på två dialekter; på kajanaländska och tavastländska eftersom bland annat Olli-Kari och barnbarn förstår bättre tavastländska än den sneda kajanaländska. I den runda altartavlan det gick Verneris och Astas hemvideo direkt från Kivinen Arenan. På videon Verneris spände upp sina armmuskler och visade finne i naveln. Alla i kyrkan började gapskratta då de såg denna lustiga video. Multimediekamerorna förmedlade begravningen direkt på Kivinen Arenan. Till slut Forssa kajanaländska kyrkokören sjöng den vackra psalmen Kristallfloden på kajanaländska. Begravningsprästen var kajanaländska församlingens Kerttu Ollikainen, en jämtjock medelsårig kvinna. Hon är mycket jordnära och inte alls hotar med helvetet.

Minnestunden var hos änkan Asta på Callevägen i stadsdelen Vemark.

Asta berättade att för några veckor innan hans död han hade sett en mardröm där en rymdfarkost hade landat på Saharaöknen och sedan korsarna brann upp medan Verneris krockade på riksväg 2:an. Sedan vaknade han och var dyblöt av svett. Sedan han berättade om mardrömmen. Nu Asta förstår att det var en spådom.

Johanna mindes nyårsfesten år 2989 hos Verneris och Asta. Då hade Asta gjort lekfulla förutsägelsekoppar; under kopparna hon hade lagt små saker såsom barr kvist och en ring. Sedan hon blandade kopparna. Var och en fick lyfta i måfå var sin kopp. Det som man fick, berättar om kommande årets händelser. Johanna fick barr kvist som betyder enligt gudmodern sorg. Johanna blev chockad och om ett år hon förstod att detta spådde farfars död. Även Anna och Antti blev efteråt chockade och inte mer vågar göra spådomar. Verkligen hemskt precis som Anna brukar säga så fort hon kommer ihåg nyårskopparna år 2989.

Johanna är livrädd för alla typer av profetior. När hon ser en gren bilda en kors så sparkar hon omedelbart isär den så att inte sådana grenar skulle förutspå döden.

På minnesstunden Asta berättade att Verneris hade hunnit ordna alla praktiska saker såsom testamente och gjort färdigt miniatyren av barndomshemmet. Medan han skrev sitt testamente då Asta hade varit livrädd och munnen gick hela tiden. Hon trodde då att gubbe överdrev, dramatiserade det hela och var rädd i fall han skulle bli tokig. Nu efter döden hon förstår att det var bra att han gjorde testamente och färdigställde övriga saker.

Vid hemgång från begravningen man skakade hand med Asta och barnen. De flesta kramade änkan, Janette och Misha. Gudmoder kramade Johanna. Hon lät för en gångs skull bli kramad. Sedan hon gav en liten kram till Misha. Han blev förvånad och sa: "Oj Johanna..." Johanna blev upphetsad men såklart inte började flörta eftersom kusinpojke nyss hade mist sin pappa. Johanna tänkte i för sig själv att säkert Elmo inte skulle ha varit nöjd till den lilla kramen eftersom enligt honom det ska vara kind mot kind.

Johanna började bli rädd för den dag då hon själv skulle mista sina föräldrar. Hur skulle hon reagera? Vad skulle hända för villan på Bevingadevägen 6? All sannerligen lillasyster skulle hjälpa till att sälja huset. Johanna inte skulle ha råd att bo i en villa. Återigen hon blev förbannat arg mot den där förbaskade rethostare som rökte ut henne från favoritarbetsplatsen. Sedan hon blev ännu mer ilsken då hon tänkte att något sätt hon bör hämta pengarna från ryssen. Hämta pengarna med ränta.

I februari även Antti fick lindrig hjärtinfarkt och blev skrämmd om liemannen jagar även honom och direkt vid första symtom han sökte sig till kardiologiska avdelningen i sjukhuset. Han gjorde helt rätt. Han togs in i fyra dagar för vidare undersökning.

Nu frun besökte i sjukhuset och hälsade honom. Jaana-Mari hann inte besöka vare sig mamma eller pappa i sjukhuset eftersom de var där så kort tid.

Även Antti fick samma mediciner som frun. Han inte behöver sluta e-rökning eftersom han redan har slutat, det gjorde han då villan blev klar.

På senvintern Siiri Katainen-Ohimo-Karjalainen avled. Hon fick ett bowlingklot i huvudet. Detta hände inte på bowlinghallen utan inne i egna sovrummet när hon äntligen började städa sovrumskåpet. Hon kom inte ihåg att den avlidne Pera hade sitt bowlingklot på översta hylla. Klotet låg på en halsduk som Siiri råkade dra så att det tunga klotet föll ner och ramlade rakt på hennes huvud. Hon dog på fläcken då den blytung bowlingklot krossade skallen. Då hon var ensam hemma precis som vanligt. Döden kom så snabbt och oväntat att hon inte ens hann säga aj.

Nästa dag när Siiris son, Pate, kom hos mamma för att hjälpa henne i vardagliga sysslor så det väntade ett chockerande syn; mammas livlösa kropp låg på sovrumsgolvet med krossade skallen. Bowlingklot låg bredvid. Pate gissade vad som hade hänt. Han ringde efter ambulansen men man kunde inte rätta hennes liv.

Obduktion visade att änkan Siiri sannolikt dog nyligen till att bowlingklotet hade ramlat ner på henne.

Man upptäckte också att hon hade vatten i lungor så ändå hon skulle ha avlidit inom kort.

Bowlingklotet skyndade hennes död. Även Siiri hade sett en profetia och därför hade bokat tid hos advokaten för att testamentera sin egendom till barnen. Det hann hon inte göra. Nu hela egendomen går till Peras bröder som bor i granne. Huset var i Peras ägo. Efter hans död huset gick till Siiris ägo.

Då Anna hade fått reda på sin systers död så hon tyckte synd om Pate och Neea som inte får annat än det lilla från mammas tillgångar. Anna blev förbannat arg eftersom Siiri hade skapat så fin blomsterträdgård och nu Peras arvingar tar alltihop.

Det blev ännu en begravning i slutet av mars. Anna och Antti åkte till Laihela. Johanna lovade att vara som hus vakt. Inte heller Jaana-Mari ville delta i sin gudmors begravning eftersom för henne begravningskvoten hade blivit full. För systrarna räcker utmärkt Verneris begravning.

De deltog inte i Tommis begravning eftersom denne skäggige man inte var släkt. Johanna och Jaana-Mari kände honom bara ytligt. Flickorna kallade honom för gumseskäggen. Han verkligen hade ett borsteskägg.

Siiris begravning hölls i Laihela domkyrkan. På altarbildskärmen det visades bilder från Katainens trädgård som gjorde Anna till tårar. På skärmen det var texten; *Siiri Karjalainen-Ohimo-Katainen avled då hon fick bowlingklot på skallen det vill sägas negativa Strike...* Texten är skapat av Pate. Han är en riktig buse och ofta hittar på praktiska skämt. Ofta Siiri har fått sucka till hans galna upptåg; *Okej, Okej det är bra!*

Hemma Johanna tittade begravningen på Karjaruutu. Neeas ex-make, Misha Laitinen, skickade vänförfrågan till Johanna på Net-Gallery. Misha tycker mycket om Anna och Antti men dessvärre de inte har konto på den nya sociala sajten.

På begravningen Misha snackade mycket med Antti och Anna och trivdes bra. Han tycker det är synd att han inte vågar åka till Forssa på besök. Han inte är vana att köra längre sträckor samt inte heller vågar åka med snabba höghastighetståg. Han bestämde sig börja då och då ringa till Antti och Anna samt chatta med Johanna på Net-Gallery. Johanna blir upphetsat av hans namn eftersom han är kusins namne. På riktigt hon inte vill ha Misha Laitinen som gubbe eftersom han har gemensamma barn med kusin Neea. Barnen, Jesus och Janna, är nästan fullvuxna, unga vuxna. Jesus skickade vänförfrågan till Johanna och såklart hon godkände för namnets skull. Visst även denne Jesus är snygg eurohane. Ett tag även Janna var på Johannas vänlista men sedan på någon anledning gjorde Brexit. Detta gör Johanna ledsen men hon inte vill börja förhöra orsaken eftersom detta kan komma till föräldrars kännedom och sedan det skulle bli tillsägelse.

Dagen före Jaana-Maris födelsedag fyller Elmo år. Johanna, Nino och Uuno samlade 30 euro till hans present. Det var Johannas förslag och hon köpte presenten eftersom hon har körkort. Hon köpte presenten tillsammans med Nino från Y&Y i Zumila. Det var torsdag efter bowling. Hon brukar köra Nino hem eftersom Sandbo bussen hinner åka eftersom han är så långsam att klä upp sig. Nästa buss skulle komma om en halvtimme och Johanna inte orkar så länge hålla sällskap för honom på hållplatsen vid

resecentrum. Det blir enklare köra honom trots hans föräldrar har förbjudit honom åka i bil. De inte vill att sonen skulle göra samma misstag som Anatoli.

Bilen är parkerad inom gångavstånd från resecentrum så det är enkelt att gå dit. Det inte heller skulle vara långt för Nino att gå hem men han orkar inte på grund av knäproblem.

Denna gång det var till nytta att åka bil eftersom samtidigt de åkte till lågprisvaruhuset Y&Y för att köpa någonting till Elmo som skulle kosta 30 euro. Nino hittade en bordslampa, fyra LED-lampor på plankan i rad. Johanna tyckte den ser fin ut. Sådan lampa lossnar inte på skrivbordet, tänkte hon.

Uuno var inte med eftersom direkt efter bowlingen han brukar äta middag. Varje kväll klockan 18 han har vana att äta middag.

Varje torsdag efter bowling Johanna brukar hålla sällskap för Nino på busshållplatsen eftersom han är rädd för sin ex-flickvän. Visst Johanna gärna håller sällskap till en kille som heter Nino men Alppila är hopplöst långsam att klä upp sig. Han brukar noggrant sätta på reflexband i ärmarna även då det är ljusst ute. Johanna inte kan gå till herrsidan att skynda på.

Det är jobbigt att vänta en halvtimme fast Nino skulle klara sig vänta själv och det brukar finnas mycket folk på resecentrum så hans ex inte kunde göra någonting till honom.

För Johanna det är enklare att köra honom hem. Nino brukar betala hundra euro en gång i månad eftersom han inte vill likna på ryss Anatoli och snåle Karolus. Även Elmo brukar betala för skjutsen av samma skäl. Johannas nya kompisar inte vill likna på Anatoli och Karolus.

Nino betalar hundralappen i ett kuvert för att handledarna inte skulle se och börja predika. På kuvertet han brukar skriva noggrant; *Skjutspengar till Johanna, bara för billaddning.*

Med bilen han kommer hem fort och säkert. Johanna kör honom vid hemdörren. Oftast hon kör via Nya Tammelavägen. Vid rondellen till Ljungvägen det brukar bli skymning och därför Johanna brukar skoja att nu börjar Lilla Spöke Laban vakna. På dagtid vid samma ställe hon brukar fråga vem som sover här, då Nino svarar skrattande: "Nå, det är Lilla Spöke Laban, hihi!" Sedan hon kör genom småindustri- och handelsområde Zumila. Hon brukar göra ett sväng utanför däckfirman för att han skulle se den stora gummimannen gjort av däck. Johanna brukar skoja att här skulle det vara skönt att äta sallad. Hon har tidigare visat den lilla skylten vid gummimannen där det står att firmans maskot är tillägnad till samtliga Ninor. Nino Alppila tycker att det är bra att man tänker på honom.

Ingen annan än däckfirman vet vilka Ninor man syftar på. Är det manliga eller kvinnliga Ninos?

Sedan Johanna kör Tessugatan till Slätthöjdsvägen och stannar vid 20. Därefter hon åker hem för att vila och titta på TV Kainuu. Hon brukar vara trött efter bowling.

Ninos närmaste busshållplats ligger på Stamkullevägen med höjd med Fjällbergsvägen, inte alls långt från honom.

Torsdagar klockan 19 det brukar vara på TV Kainuu ett konsumentprogram som följs av kvällens huvudnyhetssändning. Samma dag klockan 20 på den nationella Kanava5 det är dokumentserie Tallsinki som följer Helsingfors-Tallinn tunnelbanevakternas vardag. Tallsinki heter den gemensamma tunnelbana som är byggt under Finska viken.

Många av Johannas kompisar gillar serien. Även hon själv brukar titta programmet. Hon följer också en likadan kajanaländsk dokumentärserie om polisens vardag.

Klockan 21 Johanna brukar titta på nians nyheter på kajanaländska TV Kolomes Play-tjänsten eftersom på slutet det brukar vara en trevlig avslutning.

Förra året TV Kolome slutade samarbete med Public Service samlingskanal TV Kainuu. Många utom kajanalänningar protesterade mot beslutet men förgäves. Kanalen motiverade att Kajanalands Public Service har urgammal sändningsteknik. Public Service på sin tur skyller TV Kolome att de bara krånglar. Kajanaländska Public Service är en del av EBU precis som övriga landskapens Public Service.

Fredagsmorgon Johanna gav presenten till Elmo. Hon hade gjort grattiskortet på jobbet som hon laminerade så att den trevlige killen skulle få mycket fint grattiskort. På kortet hon lade loggan av laget Siemenlehto-Indians samt rugbylagets bild. Hon skrev också Uunos och Ninos namn eftersom de hade finansierad presenten.

Elmo blev glad av presenten och det fina grattiskortet. Han kramade de tre arbetskompisar. Då det var Johannas tur att få kram så han påminde: "Nå, kind mot kind, din Szabo!"

Han lovade ordna födelsedagskalas men det blev inget av med det eftersom hans mormor avled så han inte hade lust att kalasa. Mormor avled till ålderdomens svaghet.



Johanna inte ville på en månad besvära honom och ställa frågor eftersom han inte gillar nyfikenstrutar. Hon också är rädd för Uno eftersom hon fruktar att mista hoppet att få ytterligare fiskbjudningar, precis som hon brukar fundera.

Innan Elmos mormor avled så Johanna gjorde honom sällskap till den årliga svävarbräda dagar i Lexus. Detta var på söndag och krockade med besök på Bevingadevägen men hon ringde mamma och pappa att hon kommer senare eftersom hon vill hålla sällskap för kaféarbetstagaren på svävarbräda festivalen. Samtidigt hon laddade nytt innehåll i den kajanaländska kvällstidningsläsplattan eftersom Lexuskiosken ligger så nära. Elmo kollade den uppdaterade läsplattan och tyckte att kajanaländskan ser lustigt ut och skojade att det inte är en dialekt utan bara ett läte. Då han såg lättklädda kvällspojken i läsplattan så han skrattade: "RRR det är porr också!"

Sedan de gick till festivalområdet som var utanför motorcykelbutiken Bike. På grund av festivalen Lexusvägen var avstängt.

I år det var pansarvagnförevisning nämligen federala stridsvagn körde över en Brandia bilen och sedan tuffingar åkte med sina svävarbrädor ovanför den sönder krossade bilen.

Elmo och Johanna tyckte detta var coolt och taggade henne på Net-Gallery. Såklart hon blev glad.

De köpte inget eftersom det mesta var reservdelar till motorcyklar och svävarbrädor. Johannas skoter finns kvar i garaget på Bevingadevägen. Ibland pappa brukar köra med den men oftast han nöjer sig till sparkbrädan för att bli av med sidfläsket.

Johanna och Elmo träffade på festivalområdet reparationsgruppens handledare Santtu Vuori som sålde motorcykelprylar. I börjar Johanna var små kåt på Santtu men sedan tröttnade på honom eftersom han är alldeles för vimsig.

Från festivalen Johanna körde Elmo hem och sedan åkte till Bevingadevägen för att läsa läsplattan och ta med sig nytvättade kläder. Hon lämnade läsplattan till föräldrarna som ett slags betalning.

Lexus köpcentret har blivit sämre nu när mataffären har lagts ner. Nästa granne med Bike det är den billiga Netto Market så inte alls konstigt att mataffärerna på köpcentret inte blev lönsamma.

Automatkiosken har lite grann livsmedel men det är ganska dyrt. Det finns också kajanaländska mat.

Istället för den lilla teatern det har kommit apoteket, *Euron Apteekki*.

Johanna irriterar sig apotekets namn eftersom hon tycket att namnet borde vara Global istället för Euro. Henne stör också stadsdelen Eurolas namn och skulle vilja uppdatera namnet till Globalbo. Så har hon gjort i sina framtidsberättelser.

Bredvid Lexus automatkiosken det är en svindyr klädaffär, Global Mode som gör Johanna glad, bara för namnets skull men inte för plånboken skull. Varje gång hon ser namnet så hennes tummar går upp och tänker hoppas butikens namn gör att valutan global skulle komma till Finland.

Ett tag Johanna funderade om hon skulle börja spela rugby i laget FUY-Sankarit för att skulle lära känna Elmo lite bättre och skulle charma honom med sina rugbytalanger fast hon vet så väl att hon inte alls är bra i rugby på rund av datorcondition. Hon blir lätt andfådd. Hon förmodar att detta beror på dålig condition. All sannerligen detta beror på höjt blodtryck. Det vet hon ingenting om.

Elmo började locka henne med till laget eftersom det går dåligt för henne i bowling. Han är övertygat att rugby skulle passa perfekt för denna lustiga blondin som ofta klagar att hon har alldeles för mycket sidfläsk. Man blir av med kilona om man springer efter den avlånga bollen, precis som Elmo brukar säga till henne. Hon började gå till rugbyträningen på tisdagskvällar. På vintern träningen hålls på före detta Polskolans idrottshallen och sommardag på Knorrtorpet vid Loimi ån. En gång hon provspelade och då Elmo tyckte att hon spelade bra och skulle passa bra som backspelare. Johanna tyckte samma men nackdelen är att hon blir andfådd.

På Net-Gallery hon blev insläpp i FUY-Sankarit informationsgrupp. En dag tränaren gav henne en keps med lagets namn och broschyrläsplatta att hur man blir medlem. Hon började fundera på saken eftersom familjen inte är några föreningsmänniskor. Det räcker för henne att vara med i Forssa funktionshinderades idrottsförening. Föreningsmedlemsavgifter gör att snart pungen är tom, precis som hon brukar tvetydigt skoja.

Slutet av maj månad på jobbet av Johannas förslag gjordes en dagsutflykt till Korpikartano friluftsanläggning i Hunneskog. Där Forssan apu gänget grillade korv och firade Tatjanas födelsedag. Det var därför Johanna föreslog utflyktsdag för att folk på Voimala-huset inte kunde krama födelsedagsbarnet men dessvärre Tatjana fick massor av gratulationer från folk på Voimala. Johanna

tittade med svartsjuka blickar när Tatjana högljudd jublade att den och den killen ha gratulerat. Tyst inom sig Johanna önskade om hon kunde sabotera mobilmaster så att jacktelefon inte skulle fungera. Johanna tyckte i alla fall det kändes skönt att killarna på Voimala inte kunde krama flörtarslet. Hon tyckte det var på tiden att äntligen handledarna gjort precis som hon ville, för annars flörtarslet skulle ha sprungit i kaféet och tiggat gratulationskramar.

Johanna lyckades bra att dölja sina svartsjukekänslor och tyst inom sig hon hatar Niilola men det kan hon inte säga högt för då Simo och Kullervo skulle säga ajabaja och vifta sina pekfingrar.

I Hunneskog de hade en småskalig tipspromenad och sedan man grillade grillkorvar tillverkade i Loimo. Kaapo som är vegan, åt vegetariska korvar.

En torsdag i maj, den korta arbetstorsdag Johanna köpte tillsammans med pappa sin första smarta jacktelefon från Gigantti på Ylicity handelsområde. Ett tag sedan den urgamla elektronikjätten flyttade från Three Town Center till Ylicity för att konkurrera bättre med Siba.

Johanna valde Jolla Jacket Phone för att hon kunde spela på lunchraster samma mobilspel som kompisarna. Pappa vädjade henne att hon inte skulle programmera numren av konstiga typer som tjarar och gör Brexit. Johanna har ibland lättat på sitt hjärta till föräldrarna eftersom hon inte vågar öppna sig till fiskleverantören eller till Nino den tredje.

Antti och Anna inte kan förstå varför dottern måste överhuvudtaget umgås med konstiga typer. Samma undrar även Johanna själv. Det är svårt eftersom idoler har sympatiska drag.

Senare på samma dag, strax innan bowling, Uuno smsade henne och frågade om hon kunde komma till hans lägenhet på Brudgatan 66 för en kort fika. Sedan de kunde gå till bowlinghallen. Detta var den första sms som kom till Johannas nya jacktelefon. Såklart hon ville fika med käre fiskbjudare. Även Nino var hos honom.

Johannas nya jacktelefon har alldeles för små kontrollpanel och ännu mindre display. På jobbet hon ser bra eftersom där har hon glasögon på sig.

Hon gick hos Uuno eftersom det är inom gångavstånd. Säkert Karolus skulle tycka att det är långt, tänkte hon medan hon traskade mot fiskleverantören. Samtidigt hon övade använda den nya kontrollpanelen. Framme hon visade för Uuno och Nino sin nya jacktelefon.

Uuno bad henne installera mobilspelet Wordfeud för att han kunde spela med henne korsordspelet. Såklart hon gjorde det. Spelet tar lite plats i jacktelefonen men enda irriterande egenskap med Wordfeud är att den har högljudd reklam men för övrigt spelet är tyst. Så fort man har bildat ett ord så reklamen skriker ut.

På midsommarafton Uuno bjöd Johanna och Nino till villan på Klyftvägen eftersom hans föräldrar var på besök hos bekanta. Först Uuno bjöd entrecote för sina två vänner och sedan man tittade film inne i familjen Kiukkus fina lyxiga filmrummet.

Lyckligtvis denna gång det var entrecote, tänkte Johanna, alltså fiskbjudare har blivit som mellanrevbjudaren, tänkte hon. Hon inte vågar säga sina tankar högt för att inte riskera att Uuno skulle bli ledsen i sinnet och sedan det skulle vara färdigt juckat innan det första samlaget har ägt rum. Så tänkte Johanna medan hon satt på sköna fåtöljen på den översta våningsplan i villan. Villan verkligen är flott, tänkte hon. Uunos föräldrar är välbärgade pensionärer. Mamma har jobbat som tandläkare och pappa har adliga rötter.

Antero Kiukku har släktforskat och märkt att de har avlägsna släktingar i Tvåstad i Skandinavien. Det är familjen Anger. Kanske någon gång man kunde bekanta sig med Angers, har Antero ofta funderat.

Numera Uuno vet att Johanna inte tycker om fisk och därför han bestämde sig bjuda entrecote. Medan han lagade mat så tänkte han för sig själv att nu ska den lustiga men snälla blondinen få andra kåta biffar. Han är ganska bra i svenska. Han kallar språket för svenska eftersom han bor ju i Finland. Om han skulle bo i Skandinavien så språket skulle hetta istället skandinaviska.

Såklart entrecote är gott, tänkte han. Den är lyxmat. Han funderade länge om han skulle bjuda även Elmo men sedan han kom på att ingredienser inte skulle räcka till fyra.

Nino kunde tänka sig äta fisk. Då och då han brukar fiska makrill tillsammans med sin pappa. Familjen Alppila har en båtplats på kusten. Några gånger Nino har försökt locka Johanna med till fisketur men såklart fiskrädda kvinnan inte vill fiska, tänk om man skulle få fisk. Kanske Johanna skulle ha följt med

om Nino den förste skulle ha frågat om fisketur.

Efter maten de tittade en finsk komedi, *Sommaren med Yrjö*. Johanna roas av filmtiteln eftersom tankarna går till Elmos efternamn samt av filmen hon tänker på Esa Paddington som ofta brukar kritisera filmen, bara för att där man skämtar om ansiktsryckningar. Esa tycker att sådana filmer man inte bör titta om man jobbar inom Daily Activity. Han började predika så fort när en fredag på Forssan apu man tittade just denna film.

Esa tycker att filmen är omoralisk fast den bara är oskyldig komedi. Johanna ofta brukar reta Esa att *Sommaren med Yrjö* är skitbra film och frågar honom om han hellre skulle ha sommar med Yrjölä. Johanna själv blir upphetsad av filmtiteln på grund av associationer till Elmos efternamn. Filmen handlar om en man som åker till finska västkusten för att fira midsommar och där det supps rejält och man grimaserar sig. Egentligen det hände ingenting, bara eviga supande. Johanna tycker om filmen bara för att den heter som idolens efternamn samt Esa avskyr filmen.

Sådan tur Paddington inte var närvarande på Klyftvägen, tänkte Johanna. Hon satt på soffans vänstra ända. Bredvid henne, på mitten, satt Uuno. Mellan henne och Uuno det var nöjesroboten Villi. Roboten Selma var i laddning i första våning. Båda robotar är identiska, vitbruna avlånga nöjesmaskiner. Vänster om Johanna, i moderna gungstolen, satt Nino som på skoj puffade henne med fingret och sade Pip. Detta är Johannas favorithumor och liknar jag-rörde-dig-sist leken som hon brukade leka med Nino den förste i Villmanstrand. Det känns skönt att leka det samma med Nino den tredje. Hon skulle också vilja leka samma lek även med Nino den andre.

Johanna var kåt eftersom båda sidor satt en härlig kille. Uuno är härligare men dessvärre han har kvinnliga drag. Detta är märkligt eftersom Johanna är kär i Jessica Stenig men hon ser inte Jessie som kvinna utan en sexual varelse. Precis samma tänker även Jessica om Johanna. För varandra de inte är kvinnor.

Medan de tittade filmen *Sommaren med Yrjölä* så den riktiga Yrjölä smsade till Johanna och lättade på sitt hjärta eftersom Minea hellre vill övernatta hos Matlena. Han vill att Minea alltid ska sova i hans vardagsrum. Johanna tröstade via sms att säkert nästa natt hon sov hos honom igen och det är inget man kunde göra åt. Uuno var roat att blondinens jacktelefon spottade ut massor av sms. Johanna klarar inte ignorera käre Elmo. Johanna inte kunde avslöja att hon var hos Uuno för då han skulle ha blivit ledsen att han inte blev inbjuden. Elmo förmodade att Johanna var hemma eller på Bevingadevägen. På soffbordet i filmrummet det står massor av snacks. Nino brukar ofta sätta två chips mellan läpparna och låta som en anka. Detta roar Johanna eftersom så låter tv-reklam för chips.

Filmen *Sommaren med Yrjölä* Uuno köpte med hjälp av Banana Box som är Bananas streamingtjänst och fungerar bäst bara med sJacket smarta jacktelefoner.

Av artighets skull Johanna frågade om hon skulle betala sin andel av filmen men Uuno inte vill ta betalt eftersom filmen redan är betalt, sade Uuno Ulrich Kiukku. Ofta när kompisar skojar så Johanna brukar grymta så Nino brukar skratta: "Här finns grisar också!"

Nöjesroboten Villi aktiveras så fort robotens mikrofonradar upptäcker skratt och då den började spela signaturslåten till de urgamla Uuno Turhapuro komedier. Då Johanna började storskratta när hon hörde från robotens högtalare fiskbjudarens namn.

Då Elmo smsade så Johanna viskade till Nino: "Gissa vem som smsar?", då Nino svarade:

"Nå, EY... E. L.M.O... hihi!" och fnittrade medan Johanna borstar med fingrarna sin överläpp. Detta är en vana så fort hon har roligt.

Nino tycker att det är så gulligt när Elmo smsar till Johanna. Uuno inte gillar om sin närmaste kollegas smsande. Enligt honom Elmo stressar sig lika mycket som Johanna. De båda är likadana stressarslen. Johanna fruktade hela tiden om Elmo skulle få för sig att hon skulle köra honom någonstans och då hon skulle vara tvungen avslöja platsen. Om hon skulle ha sJacket så han skulle direkt se hennes position men Ankire jacktelefoner finns inte denna funktion.

En torsdag i juni Johanna besökte hos Nino för att fika. Hon har blivit förtjust även annat än hans förnamn nämligen kanelcappuccino som han är mycket bra på att laga. Johanna fick också många härliga kramar av honom. Det är lätt att krama Nino eftersom han alltid är mycket kramsjuk. Johannas hud skriker efter kramar och beröringar.

Hon tycker att det doftar härligt brunstigt hos honom. Hon har glömd hur det doftade hos Nino den förste. Kanske det var samma sorts lukt men den tiden hon inte visste någonting om brunst och kärlek.

Vuxenutbildningen slutar början av juni, samtidigt med skolorna. Johanna hade lite otur med sin esperanto eftersom på praktiska gymnasiet bara finns alldeles för lätta läromedel och Johanna redan har förkunskaper i språket så det är alldeles för lätt för henne. Därför det har blivit uppehåll i hennes kurs. De andra deltagarna har mer nytta eftersom många har stora svårigheter i matematik, pengar och i vissa samhällsfrågor. Därför Forssan apu säljer kassaböcker som heter bankbok samt pengaspelet för att man kunde roligt sätt öva att räkna pengar.

Pengaspelet med låtsas pengar som ser ut som riktiga eurosedlar och mynt men sedlarna är mindre och tryckta i papp. Mynten är gjorda av miljövänlig plast.

Fortfarande Anatoli drömmer om Johanna och tyst inom sig han brukar upprepa henens namn fast han försöker glömma henne eftersom hon inte längre visar någon som helst intresse. Flamman har slocknat men inte hos Anatoli. Han har hamnat i kärleksfällan. Han känner inte längre kärlekskänslor mot sin förlovade men är tvingat att förlänga förhållande för att ordmonstret inte skulle börja härja i tankarna. Johanna tänker på Anatoli bara att något sätt hon borde kunna få tillbaka två femhundra lappar som hon hade råkat på misstag ge honom. Hon funderar febrilt om hon skulle köpa elchockvapen från Sassnitz och sedan planera noga pengahämtning.

Den sista lördagen i juni Johanna, Elmo, Uuno och Nino besökte Jussi Vares Park i Åbo för att roa sig. På lördagsmorgon Johanna hämtade sina kompisar till resecentrum. Det var enkelt eftersom Elmo och Uuno bor nära varandra. Nino bor ganska nära resecentrum men han orkar inte gå dit samt Johanna gärna skjutsar honom eftersom han råkar hetta så upphetsande.

Hon parkerade bilen i sin egen parkeringsplats. Därifrån sällskapet promenerade till resecentrum och upp till perrongen på tågbanebrom. Precis som vanligt de tog lokaltåget till Åbo. Samtliga har Tavastia Regions busskort som gäller även i lokaltåget till Åbo fast staden inte tillhör i Tavastland.

Från Åbo huvudresecentrum de promenerade till Kuppis andra sidan av Aura ån där Jussi Vares Park ligger. Det blev halvlyckat dag i nöjesparken eftersom senare på eftermiddag det började ösregna men sådan tur de hann åka i de flesta åken.

Johanna åkte med Elmo i berg och dalbana som heter *Tykki* med en loop. Det var första gången hon åkte i ett sådant berg och dalbana. Elmo blev förvånad att hon inte ballade av. Efteråt han berömde henne att hon var mycket modig. Hon blundade i loopen för att inte skulle sig att man är upp och ner.

Loopen hann inte kännas och hon trallade hela tiden Elmo Fransus låt, Kukkubum för att ha tankar annanstans. Såklart Elmo Yrjölä skrattade ljuvligt att denna blondin alltid hittar på massa galna påhitt. Till Johannas glädje han taggade henne på Net-Gallery att de har åkt *Tykki*. Johanna roas varje gång när han ruskar huvudet så att kinderna skallrar.

Medan Johanna och Elmo åkte i *Tykki* så Nino och Uuno fikade i en fin restaurang inne i nöjesparken. Det finns massor av matställen och kaféer i Jussi Vares Park. Det är viktigt för Nino att äta mellanmål för att blodsockret inte skulle sjunka för mycket och sedan han skulle bli för trött och narkolepsi anfall överraska.

Just nu man håller på och bygger ett helt nytt berg och dalbana i Jussi Vares Park. Det står stora skärmar med information om nästa års stora nyhet; *Jussin helistin*. Den kommer att ha flera loopar och är mycket längre än *Tykki*. Johanna lovade hälften att kanske hon kommer åka i den nya berg och dal bana. Hon inte vågar lova helt för att kompisar inte skulle bli besvikna. Hon flera gånger sade kanske för att samtliga skulle förstå att hon inte är helt säker. Om den nya Jussin helistin skulle se ut för hemsk så hon skulle avstå åka men om den skulle se lockande så hon skulle åka.

Nino lovade åka den nya berg och dalbana. Efteråt han började babbla mycket om den kommande nyheten.

På eftermiddag det började regna. Då trion lämnade nöjesparken och drev tiden inne i det stora affärshuset mittemot huvudresecentrum. Bakom affärshuset det är ett godisvaruhus där de köpte massa sötsaker. Johanna gillar inte lösgodis eftersom dessa ligger löst framför hostande kunder. Hon brukar köpa färdigt packade godis. Här i godisvaruhuset hon hittade kajanaländska *Jytty* pastiller som kallas även för populistledarens upprepning.

Trion bestämde sig nästa sommar åka till nöjesparken då det är garanterat soligt. Problemet är att det brukar vara soligt i juli månad och då Uuno brukar umgås med sin familj. Hans syster kommer till Forssa. Även Nino har tvungen alltid fråga tillstånd från sina föräldrar. Johanna och Elmo får göra som de vill.

Måndag, den första juli, det är Johannas och Ninos första semesterdag. Elmos och Uunos semester börjar om en vecka.

Nino föreslog till Johanna om de skulle spela minigolf i Camping Omahimala. Campingen ligger norr om arbetarparken, inte långt från Johanna men ändå hon fick hämta honom hemifrån för att inte riskera om han skulle möta Pedra i bussen. Johanna parkerade bilen på sin egen parkeringsplats eftersom hon redan betalar P-platshyran och samtidigt bilen kan laddas.

Minigolfbanan är inom gångavstånd, norr om tågbanebrom. Mellan arbetarparken och campingen det är en fin park med minikonsthall.

Först de försökte till en annan minigolfbana som ligger nära sommarrestaurangen men den var stängt så de gick till campingens minigolfbana.

Under veckan Johanna och Nino spelade minigolf. Det var svårt för henne medan Nino är ganska skicklig i spelet. Hon skojade att kanske han har ätit mycket lyckokakor och är dopat.

Johanna är lite grann intresserat av golf efter att ha hört att Jessica brukar golfa varje torsdag klockan 16. Numera man kallar golf för den moderna bowling; varför man ska mögla inne och kasta tunga klot när man kunde lika gärna vara ute i friska luften på gräsmattan och putta mindre och lättare bollar i hålet. Johanna brukar ofta grubbla att stackars Siiri fick erfara med sitt liv hur elak kan ett bowlingklot vara. Verkligen elak boll när denne rackare går så gärna i sidorännan eller svänger åt vänster när man försöker fälla högra hörnkägglan, precis som Johanna brukar fundera och skratta till spelet.

Nästa vecka även Elmo var med på minigolfbanan. Han inte är ett dugg intresserat av golf eller en mini sådan. Han ville göra något annat. Efter spelet de började gå mot bilen. Då de passerade friluftsbaden så Elmo blev badsugen. Han inte vill bada i friluftsbad utan i en riktig natur sjö, åka till föräldrarnas stuga vid Kantinsanta. Först Johanna var osäker om hon skulle orka köra dit eftersom det var högsommarvärme men hon bestämde sig ge upp eftersom hon blev orolig om det skulle bli Brexit på vänlistan. Visst hon kunde tänka sig åka med den snygge Elmo till badstrand för att skulle se honom i badbyxor. Sedan alla tre hämtade sina badkläder. Johanna tog från sovrumsskåpet rosa baddräkt med Baywatch logga. Serien går med jämna mellanrum på repris på olika tv-kanaler. Det har gjorts nya moderniserade avsnitt.

Johanna skulle vara sugen att vara topless på badstrand så att idolen och killen med sexiga namn skulle se hennes vackra och stora pappar. Hon bestämde nöja sig till baddräkt eftersom fläskrumban finns kvar men har lite grann lättat.

Medan Johanna hämtade sin baddräkt så Elmo hämtade sina badbyxor. Han bor inom gångavstånd från henne. Nino tog bussen hem för att hämta sina badbyxor och samtidigt ringde till sina föräldrar för att meddela att han ska till Kantinsanta badstrand tillsammans med Johanna och Elmo. Eftersom Johanna var med så Maija-Erika och Mooses Alppila gav tillstånd. De tycker mycket om henne.

Johanna hämtade först Elmo och sedan Nino eftersom denna ordning är logiskt.

Då Nino steg i bilen så Ninos föräldrar ville prata i telefon med Elmo för att veta hurdant det är i Kantinsanta stugbyn. Elmo svarade att det är långgrund och mycket fint. Han lovade hålla Nino på ögat så att han blev som strandvakt.

Elmo visade vägen till Kantinsanta vid Helgasjön. Johanna kan lekande lätt vägen dit; köra mot Vemark och sedan lite bit sydost och därefter små väg tills Helgasjön syns.

De körde inte till den allmänna badplatsen utan till stugbyn där familjen Yrjölä har stuga. Hon fick parkera i deras tomt. Den lilla vägen mot stugbyn är en 30 väg eftersom där kan springa småbarn. Med moderna bilar det är svårt att köra exakt enligt en viss hastighet eftersom gaspedalen är mycket känslig men Johanna klarade sig köra dämpat hastighet.

Elmo visade stugan för Johanna och Nino. Det är en trevlig liten stuga med kök, vardagsrum och sovrum. Killarna bytte till badbyxor inne i sovrummet. Johanna klädde sig i sin rosa baddräkt inne i bilen. Hon ställde glasögon på baksätet och istället satte på sig solglasögon eftersom hon inte är vana att se sina kompisar utan brillor. Kompisar tycker att hon bör använda sina glasögon eftersom hon har sådana. En gång när de skulle handla så på parkeringen Johanna var nära ta av sina glasögon men kompiserna

sade pekfingret uppställd: "Apapap, sätt på brillorna igen!". då Johanna svarade: "Japp, jag bara slappade mina ögon, Haha!", då kompisen bara ruskade sitt huvud och sade att detta bara är en konstig idé. Nu på stranden hon kunde vara utan glasögon men hon inte är vana att vara utan glasögon med sina kompisar. År 3008 då Anatoli besökte hon henne så hon klarade sig vara utan glasögon men hon var stressat eftersom hon inte kunde titta honom utan brillor och sina prylar med glasögon. Numera hon klarar sig ha glasögonen på sig då hon är hemma. Detta hon ska tacka filmkvällar med Elmo och Minea.

De tre vänner plaskade i det långgrundade vattnet. Det är härligt ljummet vatten och skön sandbotten. Johanna hela tiden vadade och försökte inte titta ner i vattnet för att inte se fisk ynglar. Det skulle vara så pinsamt om det skulle komma ut ett panikvrål på grund av fiskfobin. Hon satte sig ner på strandvattnet och plaskade hela tiden för att fisken skulle hålla sig borta. Hon diskret beundrade idolens hängmage. Den upphetsade henne. Hans hängmage inte är fläsk utan bara löst skinn, tänkte Johanna. Hon inte vågar fråga för då hon skulle bli nyfikenstrut. Johanna har mer fläsk än han. Hennes fett samlas i låren och rumpan, kanske lite grann i bröstet så att det ser ut som silikonbröst men i själva verket det är rent fläsk, naturens silikon. Många killar tror att hon har silikonbröst.

Johanna dricker läsk bara efter bastu. Då äter hon också Lids goda chokladstänger. Allt för ofta äter hon choklad medan hon ligger i sitt gamla rum och läser tidningsläsplattor. I rummet hon har en godisgömma. Hemma hon har några enstaka godis i barskåpet bland minispritflaskorna samt i glasvitrin. På Bevingadevägen hon har mest godis lagrat för att på vardagar hon inte skulle bli påfrestat att gotta sig. För Johanna det skulle passa bra öknamnet; Gotter Kivinen precis som hon brukar fundera. Nino Alppila har en filmstjärnas kropp, tänkte Johanna medan hon satt på strandvattnet. Killarna var lite längre borta i sjön. Dit vågar hon inte vada eftersom då kan en stor fisk krocka med hennes fötter. Hon också är rädd i fall hon skulle trampa på en fisk. Denna get henne kalla kåtar i ryggraden. Hon funderade också att hurdan kropp har gotter-Backman nuförtiden medan hon satt i vattnet och höll hela tiden vattnet i rörelse för att fiskarna skulle hålla sig borta. Nino simmade och plaskade lite längre borta. Elmo höll ögat på honom.

På hemvägen Johanna lämnade först Nino och sedan Elmo. De bestämde sig göra badutflykt som tradition.

Trion umgås mycket och på kvällarna de äter fyllt tunnbröd, oftast på Fastfood Accra som är Elmos stamställe. Detta är perfekt ställe att äta tunnbröd eftersom den ligger inom en stenkast från honom. Före maten Elmo brukar visa för sina kompisar Zbox spelet Grand Theft Car där man är i biltjuvens byxor och man ska undvika poliser.

Däremellan man ska göra små uppdrag i olika ställen i den fiktiva spelstaden. Johanna blir ivrig då Elmo presenterar porrklubben i spelet där realistiska manhoror visar upp sina snoppar. Han brukar på flit visa porrklubbscenen för att se Johannas lustiga min. I spelet det är realistisk grafik precis som i en film. En sommarkväll han visade upp från Yrjöläs streamingsajt sina bebisfilmer. Johanna tyckte att han var mycket söt då han var liten. Fortfarande han är väldigt söt, precis som Johanna brukar tänka. Han föddes år 2986, samma år då Johanna diggade Matti och Monni samt Uno Cactus mördades. Samma år i november föddes Matleena Vuorio, tänkte Johanna medan hon tittade tårögt lille Elmo. Hon funderade i för sig själv att hur i sjutton hon skulle lyckas hämta sina pengar från ryss-Anatoli.

Lite senare det gick till Fastfood Accra fast lite närmare det skulle vara konkurrenten, Fastfood Roberto. Accra är Elmos favorit och känner tunnbrödsbagarna.

Johanna är blyg att uttala Fastfood Robertos namn på grund av associationer från The Left Partys politiker Roberto Valeria. Fortfarande hon avskyr herr Valeria eftersom hans parti är mot Global Union. För annars hon blir upphetsat av Roberto. Politiken förstör erotiken, precis som Johanna brukar tänka.

Roberto är inte längre med i Forssa kommunfullmäktige. Han har lyckats komma till den finska senaten i Helsingfors. På första senatdagen Roberto hade på sig en tröja med texten; *Finlanddemokraterna är rasister!* Då Johanna hade sett detta i tv-nyheter så hon tyckte synd om honom att han provocerar högerextremister och lätt kan hamn på dödslistan. Även Johanna tycker att Finlanddemokraterna är rasister men det säger hon inte högt. Hon hatar både Finlanddemokrater och The Left Party men älskar Roberto, bara om han skulle lämna politiken. Dessvärre han redan är gift så även denne man har en lesbiska som flickvän, precis som Johanna brukar tänka.

Den senaste tiden Elmo är extra bra humör eftersom hans föräldrar har börjat spara till Västindien resa.

Ibland Johanna på skoj släpper ut låtsas fisar. Hon är bra på att imitera fisläten. Varje gång när kompiserna hör detta så hen fnysar: "Fy fan, någon kan tro att du fiser på riktigt!" Johanna blev rädd och inte mer vågar imitera fisar då bäste vännen är närvarande. Hon inte vågar väcka vännens inre björn. Enda kompis som hon inte längre är rädd för heter Jessica Stenig. De båda dubbelgångarna vet att de båda tål exakt samma typs humor, även fis imitationer.

För Johanna helgförmiddagar är mest stressande eftersom då kan kompisar föreslå någonting men hon inte kan följa med eftersom har dagen innan lovat för mamma och pappa att komma mellan 12 och 1 för att äta lunch. För annars hon skulle så gärna umgås med kompisar men det är svårt att vara i två ställen samtidigt. För henne kompisar och föräldrar är lika viktiga. Efter maten hon brukar läsa nyhetsläsplattan Forssan aviisi. Lösnumret är mycket dyr och det är ingen idé köpa eftersom en lokaltidningsläsplatta bara är giltig en dag. Hon har hemma Forssan aviisi läsplatta men ett gammalt nummer som man kunde uppdatera i kiosken men det kostar ju. Samma sak även med kvällstidningsläsplattor. De kajanaländska läsplattorna bara kan uppdateras hos en få kiosker i Forssa.

Hon brukar åka hem från föräldrarna 14-15 tiden beroende vad mamma och pappa tänker göra. Ibland de brukar åka till Hunneskog för att ta skogspromenad så hon åker tidigare. Ibland hon följer med men det skulle vara stressigt; tänk om kompis skulle smsa och föreslå någonting medan hon är mitt i Hunneskog. Då hon är med mamma och pappa så det är känsligt att åka tidigare då kompiserna smsar och föreslår någonting eftersom föräldrarna har fortfarande i färskt minne Anatolis utnyttjande med tablettkörning till Jockis. De inte kan veta att dotter inte längre umgås med denne bortskämda elake ryssen. Om mamma och pappa ska ta en kort runda med sparkbräda så hon frågar noga hur länge de är borta. Orsaken är kompis stressen. Hon brukar också fråga om hon ska under tiden brygga kaffedryck. Innan hon åker hem så hon vill ha ett så kallat kollektiva fiket. Pappa brukar varje gång skratta roat: "Jaså, ska det vara ett riktigt kommunistkaffe, haha!"

Om Johanna inte skulle äta hos föräldrarna så hon skulle säkert äta alldeles för ofta snabbmat och bli i tjockis. Hennes bäste vän har det svårt förstå att varför hon och Uuno ofta tillbringar sin fritid med sina föräldrar. Uuno umgås mest med familjen medan Johanna umgås även med kompiserna.

Hennes bäste vän skulle så gärna ta sparkbrädetur till Ylicity. Där finns många snabbmatställen så att de båda skulle bli tjockisar samt det skulle bli allt för dyrt. Kompiserna har svårt att förstå att Johanna måste spara pengar eftersom hon har utgifter om bilen medan hen har mindre utgifter. Kompisernas föräldrar sätter en gång i veckan lite grann pengar i kontot för att hen inte skulle slösa allt. Johanna får använda fritt sitt bankkonto eftersom hon är så förnuftig, enligt kompiserna hon är snål. Ibland pappa brukar trösta henne att den som snålar den har det vill sägas först pisset tar slut hos hunden innan hennes konto bli tom.

Dessa helger då Minea är på stan så Elmo brukar locka Johanna med till Ylicity eller till Torppi i Loimo. Visst hon skulle vilja så gärna åka med men allt för ofta detta kommer för sent då hon redan har hunnit lova för mamma och pappa att äta hos dem.

Ett tag sedan man har byggt en ny tågbanebro mellan Oxinge i Jockis och Forssa. Det blev tunnel under Skogsbacka så att tågbanebro inte skulle ta för mycket plats. Tunneln namngetts till Forssa tunneln. Den gamla tågbanebro blev som cykel- och gångbro mellan resecentrum och Ylicity. Där det är skönt att cykla, gå eller åka sparkbräda. Ungdomarna brukar åka med sina svävarbräda på den nya gångbanebro och vid sidan av den.

Ibland Elmo har sagt till Johanna att hon kunde gifta sig med Uuno eftersom även han brukar umgås mycket med familjen. Detta upphetsar henne och blir kåt i Uuno men kan inte göra någonting eftersom en gång, för några år sedan, han har sagt till henne att hon är allt för gammal för honom. Då hon hade diskret flörtat till honom men även detta gick åt muspillande det vill sägas fiasko.

Uuno är med mamma bunden än Johanna och inte riktigt klarar sig sova ensam i sin lägenhet. Han själv ogillar sig själva och inte skulle vilja vara en lipare, en gråtpipa. Lipande han har arvt från pappan. Fortfarande Johanna är halv kär i Uuno. Hon blev förtjust i honom då han bjöd henne fisk trots fiskskräcken. Hon inte mer vågar och vill flörta till honom för att inte skada vänskapen. Hon vågar lekande lätt flörta till Nino men inte vill ge falska förhoppningar. Även han är mammig och föräldrabunden men ibland umgås med Johanna och Elmo. Ninos föräldrar tycker mycket om Johanna

och drömmer att hon skulle bli sonens fru. Johanna inte vågar kalla Nino för barnslig eftersom hon inte vill bli osams med någon av Ninors. Inte heller vara ovän med Elmo. Hon skulle vilja träffa hans namne, Elmo Fransu men en sångare det är svårt att träffa, speciellt om man inte känner personligt. Bara hon vet att han finns men han vet inte att det finns någon som heter Johanna Kivinen.

Uuno är en stormästare att hantera vänner. Han är diplomatisk och klarar utmärkt att dölja ilskan trots sitt efternamn Kiukku som heter just ilska. Bara i en sak han är osäker; att orientera sig på stan men klarar i alla fall gå mellan sin lägenhet och bowlinghallen.

På torget han möter Nino som tar bussen från jobbet. Sedan från torget de två killar går tillsammans till bowlinghallen. Nino kunde lika gärna gå från jobbet till bowlingen men han har besvärliga knän. Deltagarna på kaféet slutat varje torsdag klockan 13 medan reparationsgruppen slutar varje dag klockan 15. Torsdagar Nino får sluta lite tidigare på grund av bowling för att hinna till bussen.

Då kompisar kommer med förslag fel tidpunkt så Johanna bli stressad och orolig om de istället skulle fråga flörtarslet. Denna glädje hon inte vill ge till sin ärkefiende. Hon också fruktar att kompiserna skulle bli sura och göra Brexit. Ibland kompiserna nämner i sms:et att hen frågar istället någon annan. Då Johannas fantasi börjar flöda men vågar inte ens nämna Tatjanas namn för att kompiserna inte skulle bli inspirerade. Knappast den lata Tatjana skulle åka på sparkbrädetur. Johanna har hört i sidosprat att Tatjana inte ens äger en bra sparkbräda. Det är bra ur Johannas perspektiv för att flörtarslet inte skulle åka från Poppila till stan och fjanta sig.

Johanna själv har en fin sparkbräda tillverkat av cykeltillverkare *Tunturi*. Sparkbrädan finns i hennes cykelförråd. Ibland hon drömmer om en svävarbräda eftersom det skulle vara enklare att åka från plats till plats men dessvärre dessa är allt för dyra.

På Bevingadevägen 6 inne i Johannas gamla rum det finns bäddsoffa. Där hon brukar läsa tidningsläsplatser. Hennes gamla säng är skänkt till Scientologikyrkans secondhand. Johanna har hemma fortfarande lillasysters gamla säng som hon lämnade kvar då hon flyttade till Japan. Sängen är likadan som Johannas gamla säng.

Då Johanna har kommit hem så hon brukar sms:sa kompiserna och fråga läget. Detta för att känna isen med käppen. Oftast svaret blir; *Bra, du då?* Då hon brukar säga att nu hon är hemma och nu de kunde ta sparkbrädetur till Ylicity men oftast då kompiserna inte kan eller vill.

Ibland hon tar promenad ner till stan och för säkerhets skull passerar alla dessa snabbmatställen där hon förmodar kompiserna befinner sig. Så visst hon vill se att kompiserna inte skulle umgås med flörtarslet. En sommardag hon tyckte att hon såg Tatjana utanför ett snabbmatställe men inte var helt säker. Personen var tillsammans med flera okända personer. Hon inte vågade stanna och titta närmare om hon skulle känna personerna; tänk om kompiserna skulle vara på platsen och sedan hen skulle få för sig att hon skulle stalka, redan tanke ger henne rysning.

Knappast hennes bästa vänner skulle umgås med Tatjana på fritiden eftersom hon bor så långt borta, vid gränsen mellan Forssa och Jockis.

Johanna stör och irriteras att Tatjana bor på Jockis sidan och hoppas på att kommunbyråkrater skulle komma på detta och placera flörtarslet i Daily Activity i Jockis och sedan hon själv kunde vara som honan på tippen.

Ibland Johanna har funderat om Elmo skulle vara den rätte. Han har gullig leende så att hans små framtänder syns samt härligt mulliga kinder. Fräknar är borta och istället det har blivit en skönhetsfläck. Han också har en boll format näsa en riktig sötnos. Johanna själv har en riktig potatisnäsa. Allt detta hon brukar fundera medan hon sitter framför sin dator och väntar att operativsystemet Door7 skulle starta. Den är snabbare än föregångaren Door XP.

Nyligen teknologijätte CompuSoft lanserade det nyaste operativsystemet, Vista. Det som inte många vet, CompuSoft är Microsofts arvtagare. Det är lätt att förstå eftersom operativsystemen har bekanta namn; Windows har blivit Door.

Johanna funderar att Elmos fördel är att han är många gånger förnuftigare än ryss-Anatoli och kan inte ens jämföra dessa två killar.



Slutet av augusti Johanna, Elmo, Minea. Viktoria och Uuno besökte på den gamla hederliga O'leary's restaurang i centrala Forssa. Restaurangen ligger på Killegatan, mellan torget och Öhmanhuset. Elmo brukar sköta bordsbeställningar så att han har blivit som restaurang kung. Restaurangen fortfarande är mycket dyr men mycket god mat. Mångas favoriteferrätt är Banana Split.

Elmo roar sig att Johanna och Nino inte klarar uttala restaurangens namn. Johanna klarar sig nästan uttala medan Nino kallar restaurangen för sportbaren. Johanna uttalar namnet enligt amerikanengelska som det bör vara men Elmo tycker att man bör uttala på tavastländsk-engelska eftersom man befinner sig där.

Denna gång Nino inte var med eftersom hans föräldrar inte tycker att han ska äta i så fint och dyrt ställe. Det skulle ha varit meningen att Karolus Anttila skulle ha varit med men det blev en sista minuten förändring. Johanna hade gått med på att hämta honom precis vid hemdörren. Från parkeringen vid Ljungvägen hon smsade att nu hon är framme då Karolus svarade han inte kunde komma eftersom Julian förhindrar honom att åka. Hela tiden hänger pojken på sin fars ben och kallar honom för Ecuador. Johanna tänkte själv att detta är makalöst att ungen är bortskämd. Vilken typ av monster Julian skulle bli då han är i tonåren, tänkte Johanna. Hon smsade till Elmo och berättade det som Karolus hade skrivit att han ballar av.

Karolus var förbannat arg att pojkvasker förhindrar honom från att åka ut och äta med kompisar. Jag borde ha använt kondom, tänkte han.

Johanna sms:ade återigen Karolus att hon kom alldeles förgäves och fortfarande hon står på parkeringen. Snart sprang Karolus och pojken till parkeringen för att prata om saken. Han frågade om Julian kunde följa med. Johanna kunde inte bestämma sådant utan hon ringde till Elmo och frågade eftersom bordet redan var bokad. Hon lade högtalaren på så Karolus hörde samtalet. Han själv kunde fråga Elmo om sonen kunde följa med. Elmo svarade att det inte går eftersom bordet redan är reserverad för sex. Karolus blev ledsen i sinnet och sade surt till Elmo: "Tack så mycket, vi ses på måndag på jobbet!" Johanna åkte ensam iväg och parkerade i sin egen parkeringsruta och halvsprang till stan och saktade ner farten strax innan restaurangkvarteret för att Elmo inte skulle se att hon springer utan glasögon. Hon genade genom Maria Allu Parken och gick över Brudgatan. Hon lade på glasögonen på sig och gick lugn takt till korsningen av Magasinsgatan och Killegatan. Där hon svängde till vänster där restaurangen ligger. I hörnet det är hälsokostaffär. Andra sidan av Magasinsgatan det är Öhmanhuset. Alldeles i korsningen det är en automattoalett som automatiskt rengör sig själva.

När Johanna hade kommit till framför restaurangen så tröstade Elmo och Uuno henne efter att hon förgäves hade åkt till Sandbo för att hämta Karolus. De proklamerade till henne och hade fingret uppställda att hon skulle sluta skjutsa honom till spritvaruhuset på Ylicity eftersom det bara är utnyttjande. Johanna lovade inte mer köra honom eftersom även hon blev besviken på skitstöveln. Karolus har en Anatoli smaken, tänkte hon medan de började gå in i restaurangen men massor av tv-skärmar på väggar. Samtliga skärmarna det gick fotbolls- och rugbymatcher. Johanna tänkte i för sig själv att sådan tur hon inte hade gett pengapresentier till Karolus och återigen hon komihåg att något sätt hon bör hämta pengarna tillbaka från ryssen.

Elmo hade rätt, det inte var plats för Julian. Restaurangbordet är väldigt små. Knappast den tjocka Karolus skulle ha fått plats. Även nu det var trångt. Det blev trevlig kväll trots turbulent förkväll.

Karolus bad senare Johanna ursäkt för att han förgäves drev henne och sa att han nästa gång faktisk skulle försöka komma med. Johanna tänkte i för sig själv att i så fall han får ta bussen. Här och med Elmo och Uuno började påminna henne att Karolus klarar sig ta bussen eller gå till olika platser.

Den 21 september Elmo, Uuno och Viktoria fikade hos Johanna. På sociala sajten hon fick gratulationer från Elmo eftersom denna gång han inte hade gjort Brexit.

Johanna fick från sina arbetskompisar 300 euros presentkort till elektronikbutik Kerttu & Company som ligger i Sedimentti-huset på Ylicity.

Minea inte kunde komma hos hennes småskaliga kalas eftersom hon hade jobb att sköta men hon var delaktig i presentkortet. Födelsefikat var på torsdagseftermiddag, strax före bowlingträning.

Viktoria blev intresserad av poliskeps som hänger på vardagsrumsväggen. Hon frågade att vad är detta för något. Johanna svarade att den är forna danska polisens hatt och tog den från väggen och visade. Viktoria lade kepsen på sitt huvud. Elmo och Uuno skrattade ljuvligt. Såklart man fick fota och filma henne. Sedan filmningen taggades på Net-Gallery.

Johanna berättade allt möjligt om gymnasieresan 2992 i Stockholm. Hon brukar alltid vara noga med årtalen och berättar om alla möjliga och omöjliga detaljer.

En sak från samma år hon inte berättar för sina kompisar och det är sparken. Ibland hon brukar antyda om socialhälsocentralförvaltningen till Elmo och Nino. Hon stammar; sososo så att det låter lustigt.

Killarna skrattar utan att kunna ana att denna lustiga blondin har får sparken på grund av sitt eget barnsliga misstaget. Detta är mycket känsligt för Johanna. Hon också har skojat om chefen Anus bekostnad och kallar henne för fläsk-Anu. Hon inte vågar skoja om Anu då Uuno är på höravståndet för att han inte skulle blanda henne med Anu Blokki och missförstå. Elmo och Nino får associationer från fläsk-Anu till en gammal folkvisa om skomakar-Anu.

Födelsedagsgästerna lade märke även på den elektriska mandolin som hänger på vardagsrumsväggen. Johanna tog fram mandolinen och spelade en liten olycklig melodi utan att kunna spela. Sedan Elmo spelade till henne födelsedagslåten men inte hans heller kunde spela korrekt men det blev i alla fall trevliga toner. Johanna filmade med multimediekameran medan Viktoria hade danska poliskepsen i huvudet och Elmo spelade el-mandolin medan han hade i huvudet enorm sombrero. som Johanna och av föräldrarna då de hade för första gången besökt på Kanarieöarna. Viktoria upprepade i filmen: "Jä, Jä!", enda ord danska som hon kunde. Numera danska klassas som skandinavisk dialekt.

Efter kalasfikan Johanna och Uuno gick till bowlinghallen. Därifrån det inte är så långt. Hon blev glad då Elmo taggade sig själva och Viktoria på Net-Gallery. Uuno han inte kan tagga eftersom han inte har konto. På sociala sajten Johanna har en lokaliseringsspunkt, JK Plaza där man kan tagga sig och sedan sajtens fiktiva virtuella nyhetsuppläsare läser taggningen.

Lokaliseringsspunkten hon brukar använda då hon vill kommentera nyhetsinslag. Visst man kunde kommendera med sitt riktiga namn men då det skulle vara risk att högerextremistiska trollen skulle börja nätmobba. Johanna brukar ange nynazisters hat prat till Net-Gallery admin. Dessvärre ofta den automatiska svararen påstår att kommentaren inte bryter regler. Några gånger hon har haft tur och admin har raderat nynazisternas konton.

Detta var den första gången Viktoria Näsi besökte hos Johanna. Hon berömde hennes lägenhet. Somras Elmo och Minea tittade en rysk actionfilm hos Johanna. Så fort de hade sett hennes centraldator i hallen så de skojade att de skulle stänga av datasystemet. Johanna blev stressat: "Gör inte det för då Kivinen Arenan och JK Direct länkningen skulle slockna!". Kompisarna skrattade ljuvligt eftersom blondinen blev stressat. Detta blev deras standard skojande. Nästa gång Johanna hade lagt en gammal kakburk som skyddskåpa över centraldatorns kontrollpanel. Hon påstod att under skyddskåpan det skulle finnas strömförande kablar. Elmo frågade Viktoria om hon kunde fråga mamma om en sådan anordning skulle vara laglig. Viktorias mamma är elektriker och äger elfirman, Näsi Electric. Såklart Elmo inte på riktigt pillar på centraldatorn. Om han skulle stänga av så datorn inte skulle förlora data eftersom Kivinen Arenan har reservströmkälla och spänningsskydd.

Johanna skäms att hon inte är vana att laga mat och därför inte kan bjuda middag för Uuno. Istället hon bjuder födelsedagsfika för sin käre fiskleverantör. Även idag hon bjöd mycket kakor och bullar. Elmo blev roat av blondinens sju sorts kakor eftersom även hans moster brukar göra det samma.

På bowlingträning Uuno fick toppenresultat och senare skojade att Johanna hade riktiga dunderkakor och undrade på innehållet.

Efter bowling Nino fikade hos henne eftersom före träning han har jobb att sköta. Sådan tur att det blev kakor över även till honom. Även Nino blev roat av Johannas kakor och skojade att nästa torsdag även han kommer att få toppenresultat. Här och med Nino och Uuno brukade skoja som standard att Johannas kakor skulle vara riktiga lyckokakor. En annan kompis skojade att man inte kan vara säker vad är det som finns i blondinens kakor och det kan vara kajanaländska doping.

Om några veckor Johanna och Elmo besökte i Kerttu & Company för att köpa extraminne till hemsidservern. Extraminne är viktigt eftersom det kommer hela tiden mer material till både släktens videosajt och till hennes egen personliga hemsida. Hon skapar mer och mer berättelser eftersom den senaste tiden det har börjat hända saker i hennes liv.

Elmo tycker att hennes lustiga skrönor är så roliga men orkar inte läsa allt. Knappast han inte ens skulle hitta alla eftersom på hennes hemsida det finns massor av länkar. Han har ofta besökt på Kivinen Arenan och tittat på hemvideos. Han också har tittat Johannas kusin Janettes hemvideos. Elmo känner Olli-Kari eftersom han arbetar som chef för vikariebanken. Han ofta fikar på Café Suner. Olli-Kari har ofta sett sin frus kusin och Elmo spela mobilspel i kaféet. Johanna inte är blyg för honom fast hon har glasögonen på sig. Det är bra att hon inte tramsar med sina brillor på jobbet för annars det kan bli tillsägelse, precis som hon brukar tänka.

Kerttu & Company är Johannas och Elmos favoritbutik eftersom där finns bra elektronik till låga priser. Mot emot butiken det är gamla hederliga Teknikmagasinet som har otaliga gånger varit i konkurs men sedan uppstått från aska precis som fågeln Fenix. Därifrån Johanna har köpt lågeffekt DAB-sändare.

På helger Johanna brukar sända kajanaländska webbradio och Radio Poolias webbsändningar till när kvarteret med hjälp av sin DAB-sändare. Numera hon inte lyssnar så mycket kajanaländska webbradiostationer eftersom äntligen Radio Poolia har börjat på nytt sina öppna webbsändningar på hela nätet i hela världen. Hon lyssnar ivrigt reklampauser eftersom där priserna är i global. Hon hoppas på att global skulle införas även i Finland samt Radio Poolia skulle börja sända på marknätet i Finland. Då hon sänder sin favoritradio till när kvarteren så hon kallar sändningen för *Radio Käräjälä* efter stadsdelens finska namn.

Hon avslutar sändningen på söndagsförkväll eftersom då det börjar TV-kväll. Intressanta tv-program hon kallar för sina kompisar för bolibombor.

Numera på den nationella TV1 finns inte kvar barnprogrammet Pulipumppa eftersom allt barnprogram har flyttats till den federala barnkanalen. Där man kan välja önskat språk och dialekt både som text och tal. Då Johanna avslutar helgsändningen så hon säger i mikrofon: "Du lyssnar på Radio Käräjälä..." och säger frekvensen och berättar om veckans händelser på jobbet för eventuella slumpmässiga lyssnare. Man inte kan veta om någon skulle i slump råka ratta radion på frekvensen. Hennes lågeffektsändare täcker bäst hela huset, *Novaraxa Forssa House 1*. Hennes radiosändning kan också höras i förbipasserande bilar om dessa råkar ha just den frekvensen men detta är osannolikt eftersom ingen vet om sändningen. Vanligtvis denna frekvensplats är ledig. Tänk om Masi våningen nedanför skulle lyssna och bli kåt, precis som Johanna brukar tänka. Hon brukar skicka hälsningar till alla bekanta som bor i när kvarteret: "Hälsningar till Masi, Kari Laaksokivi, Laila samt Esa Hirvi..."

Ett tag sedan Novaraxa Forssa House1 ordförande Laila Kilauttaja flyttade till Vemark och hennes efterträdare blev Petra Ollikainen. Detta är bra ur Johannas synpunkt eftersom av Laila hon får associationer till brummande ungefär tio år sedan och det hemska kriget på Bevingadevägen.

Johanna inte vågar göra reklam för sin inofficiella kvartersradio på sociala sajten för att byråkratiska myndigheter inte skulle blanda sig i. I för sig lågeffekt DAB-sändare är helt laglig. Dessa legaliserades mitten av 3000-talet. Det inte är speciellt lagligt att sända andra radiostationers program på olika frekvenser. Om någon skulle anmärka om hennes sändningar så hon skulle påstå att det bara är för personligt bruk. Hon skulle vilja ha en stor effekt FM-sändare men dessa är svindyra och då man ska registrera sin frekvens för att andra inte skulle tränga på.

Efter bowling hon fikade med Nino två och två. Varje gång när hon är ensam med Nino så hon brukar vara små kåt. Om det skulle vara Järvimerkki eller Backman så hon skulle bli stor kåt men lika bra med Alppila, precis som Johanna brukar tänka.

Johanna visade för Nino bowlingspelet inne i Net-Gallery. Han provade och lyckades göra rekord fast detta var första gången han spelade nätspel eftersom han inte har konto på sajten. Han skrattade ljuvligt och tyckte att det var tacka Johannas lyckokakor. Rekordet gick till Johannas namn eftersom hon var inloggat.

Fortfarande på morgnarna i foajén till Voimala-huset Nino brukar fråga henne om han ska få kompiskram. Såklart hon vill krama killar som heter Nino. Han önskar om hon skulle bli kär i honom och sedan han skulle meddela Tuija att de skulle bara vara kompisar. Detta skulle vara intressant att se; hur den blyge killen skulle våga göra slut med Tuija. Egentligen de inte alls är ihop utan det är fristående

vänskap som han och Tuija kallar för förhållande. En likadan förhållande Johanna och Jessica funderar men det inte ska vara lesbisk förhållande utan helt neutral sexuell förhållande mellan två människor. Så brukar de båda dubbelgångare fundera i chatten.

Visst Nino vet att Johanna bara älskar honom för förnamnets skull. Han tycker att det är helt okej. Han själv blir upphetsat då han tänker på Johannas förnamn.

Flera lördagar i höst Johanna, Elmo, Minea och Viktoria hade filmkvällar hos Johanna. Hon tycker att det är bekvämast att ha filmkväll hos henne för att sedan slippa åka hem. Efter filmen man brukar vara trött. Så fort när filmgästerna hade gått så hon borstar tänder och kryper ner. Bara några enstaka gånger de har varit hos Elmo men där det är trångt på grund av den skrymmande divansoffan. Hos Viktoria det är minst utrymme eftersom hon bor kvar i föräldrahemmet.

Johanna har mycket lättare att ha filmkvällar med nuvarande vänner eftersom hon slipper skjutsa dem. Minea kör Viktoria hem. Hon sover hos Elmo.

Bara Johanna Viktoria brukar barkvodkasnaps. Elmo inte vill dricka sprit eftersom tidigare i sin ungdom han har varit berusat och gjort bort sig så han har bestämt sig vara hel nykter. Han är rädd att levern skulle paja så att det skulle vara Färdigt lev.

Inte heller Minea är speciellt förtjust i spriten men ibland kan tänka sig dricka den välkända österbottniska Koskenkorva vanilj. Hon inte heller kan dricka starkare än kaffe eftersom han är ju chaufför för Viktoria och Elmo.

Nino inte är med i filmkvällar eftersom han inte tål blodiga actionfilmer. Han tycker mest om mesiga barnfilmer. Uuno skulle tåla actionfilmer men han är hellre med sina föräldrar och tittar på teve. Däremellan han brukar greja med nöjesrobotar.

På filmkvällarna Viktoria brukar ta över Johannas roterande fåtölj. Detta irriterar Elmo eftersom även han skulle vilja sitta i roterande stolen men hinner inte eftersom denna tjocka tjej hinner sätta sig i fåtöljen. Samma sak även i Mineas bil där den tjocka flickan tränger sig på framsätet.

En filmkväll Johanna visade för filmgäster sina porrläsplattor som hon har i övre skåpet i hallen. En av porrläsplattorna är tvåspråkig; på finska och esperanto. Läsplattan har lustigt namn; Pepita. Viktoria har en nöjesrobot med samma namn. Nöjesroboten Pepita är lika stor som en katt och är kritvit. Roboten går med små hjul. Snart Minea, Elmo och Viktoria började skoja till Johanna att hon har en fräck Pepita i skåpet i hallen medan Vickan har en surrande snällare Pepita.

Varje filmkväll någon av filmgäster brukar gräva fram hennes porrläsplattor. Elmo roas av porrläsplattor Jenna och Karro eftersom den sistnämnda är för kvinnor. Johanna också har en porrläsplatta för lesbiska och heter Carlos. Denna läsplatta gör Elmo gapskrattande: "Haha, Johanna har förmodligen lesbiska drag!". Johanna skrattade ljuvligt och tänkte på den sköna Jessica. Inte för att hon skulle känna sig som lesbiska utan hon råkar vara kär i henne. Hon inte blir upphetsat av andra kvinnor, bara av Jessica. Hon kanske är halv hetero men inte bisexuell utan människosexuell. Johanna och Jessica inte vill använda de befintliga sexual kategorier. Hon inte vill babbla om Jessica till sina kompisar eftersom de skulle all sannerligen börja berätta historier om lesbiska.

Vid hem dags Elmo brukar på låtsas pilla på kontrollpanelen i centraldatorn. Varje gång Johanna blir stressat och försöker stå framför kontrollpanelen medan gäster klär upp sig i ytterjackor. Elmo brukar kittla henne i armhålor. Johanna tycker att detta känns härligt så att äggcellen vill lossna. Hennes hud skriker efter beröring.

På våren, en tisdagseftermiddag, efter jobbet, besökte Nino hos Johanna för fika för att driva tid innan FTU infomöte. Johanna bor närmare Älgmosse än han. Uuno bor ännu närmare, men den här gången gick han inte till mötet eftersom han hade träff med sin kontaktperson.

Vid lunchtid på Café Suner råkade Nino babbla framför Tatjana att efter jobbet han ska fika hos Johannas. Tatjana började tjata att även hon ville komma med för att se hur hon bor. Johanna vill inte släppa in flörtarslet i sitt hem.

Efter jobbet Johanna och Nino försökte i smyg av Tatjana gå hos henne. De nästan lyckades. På halvvägs Tatjana började sms bomba de båda att hon vill följa med. Hon lät som en små unge. Det är hon av sinnet. Till slut Johanna bestämde sig ge upp och berättade adressen. Tatjana tog Kännälä-Sandbo bussen till resecentrum. Johanna och Nino mötte henne vid busshållplatsen. Johanna

var förbannat som en liten ekorre men hon var tvungen att dölja sin ilska för annars nästa dag på jobbet det skulle ha blivit tillsägelse. Handledarna ofta brukar fjäska Tatjana. Johanna är rädd för Simo. Anton hon inte är lika mycket rädd för. Visst Simo är snäll men ibland han kan gå överdrift.

Johanna vågar inte längre i sina berättelser använda familjens insiderslangord ihilist eftersom ett tag sedan Simo på skoj anmärkte henne om detta vassa ord. Såklart han inte visste vad ordet betyder och misstänkte att det måste vara kajanaländska eller upphittat ord. Han har sökt ordet på sökmotorn men utan resultat. Enda sökresultat blir Johannas berättelser. Ett närsläktat ord är nihilist men detta betyder helt annat. Johanna försökte påstå att ihilist betyder det samma som humorist, speciellt rolig humorist men det trodde inte Simo Erkkilä. Han känner henne alldeles för bra.

Så Johanna var illatvungen släppa flörtarslet hem. Tatjana och Nino trivdes så bra att de hoppade i hennes säng och smekte varandra. Johanna inte blir speciellt svartsjuk eftersom Nino den tredje har sin Tuija och han är ju funkis. Om det skulle ha varit Nino den förste eller den andre så hon skulle ha blivit supersvartsjuk. Ändå Johanna blev förbannat sur eftersom dessa två konstiga typer gosade med varandra i hennes säng och förbrukade alla härliga runk-drömmar, precis som hon tänkte i för sig själv. Hon försökte väcka sina gästers intresse till annanstans och visade sina ritplattor. Hon satte sig mellan de två. Sedan hon visade sina porrläsplattor. Detta var helt nytt för Tatjana och tittade med vidöppna ögon och pekade snopp bilden: "Titta, en snopp... Aah, en snopp till!". Johanna blev roat. Inte heller Nino var speciellt insatt inom pornografi men i alla fall kunde njuta av nakenbilder. Lyckligtvis tiden gick fort så det var dags att gå till mötet. Tatjana inte är med i Forssa funktionshinderades idrottsförening så hon åkte hem. Johanna är så glad att flörtarslet inte är med i föreningen. Tänk om hon skulle vara det och skulle bowla med Uuno, har hon ofta tänkt. Tatjana gick till resecentrum för att vänta bussen hem till Poppila medan Johanna började traska mot Älgmosse.

Nästa dag på jobbet Tatjana berömde till alla att det var jätteroligt hos Johanna och önskar att hon skulle få komma igen. Johanna nickade artigt men i för sig tänkte att det går inte sade man på kooperativa.

Höstliga filmkvällar är lyckade fast hon skulle hellre vara hos föräldrarna för att basta och sitta i badbaljan därefter titta på TV Kainuu.

Kivinens såsom många andra kajanalänningar som bor utanför landskapet, brukar tycka synd att den kommersiella TV Kolome slutade sända på samlingskanal TV Kainuu. Nu på kanalen det finns alldeles för torrt programutbud, för sakligt och mycket politik ingen erotik. Johanna har det svårt att välja mellan filmkvällar och bastukvällar eftersom båda är lika roliga.

På filmkvällar tittar de på gratisfilmer på streamingtjänst Finnfilmers. Sajten inte är speciellt laglig eftersom admin har avlägsnat reklamen och inte tar avgift samt inte heller betalar en enda cent till upphovsrättsorganisationer. Serverorten flyttas varje månad för att gubbar och gummor i upphovsrättsorganisationer inte skulle kasta käppar i hjulet.

Johanna brukar kalla upphovsrättsorganisationers personer för gubbkukar och kärringsfittor. Hon är så trött på upphovsrättstjater fast hon själv skapar massor av berättelser men dessa är ju gratis. Hon tjänar inte en enda cent av sina skrönor på sin hemsida.

Hemsidan hon har fått flytta till nätportal Europe24 då hon slutade prenumerera tidningsläsplatta Mikrorobotti. Anledning var att läsplattan har blivit alldeles för dyr och hon har en liten pung. Sådan tur hon har konto på Europe24. Där finns även webbplats och allting är gratis. Fortfarande hemsidan heter JK Suora. Parallellt hon skriver på engelska för att Jessica skulle förstå. Även hon har sin hemsida på samma portal.

Ibland Elmo brukar skoja via sms om han och Minea kunde få komma till Bevingadevägen för att basta. De brukar ofta var på samma gata hos Viktoria. Familjen Näsi har en härlig bubbelpool.

Johanna brukar svara att tyvärr det är lite svårt eftersom vi är halvnakna. Då Elmo skrattar med smileys; *Nakenhet är helt Yes* 😊

Johanna är blyg att kalla arbetskompis och Minea hos föräldrarna eftersom där hon inte har glasögon på sig samt mamma och pappa inte känner dem. Det skulle vara svårt att titta på TV Kainuu eftersom Elmo och Minea inte kan så bra kajanaländska.

Slutet av oktober det var årlig höstmarknad i Jockis. I år Johanna gick dit tillsammans med Elmo, Minea och Viktoria. De åkte i Mineas bil och parkerade på parkeringen utanför Lidl Market i Jockis. Där det finns gott om plats. Bredvid det är före detta kommunikationsfabrik. Varje gång Johanna får associationer till sparken men såklart hon inte berättar om detta till sina kompisar. Hon bara antyder genom att stamma: "Sososocialhälsocentralförvaltning, vad är det som hände på kommunikationsfabriken i Jockis?". Elmo brukar varje gång säga: "ingen aning.", då Johanna antyder att fläsk-Anu knyckte lunchkpong och glufsade i sig massa mat. Om detta hon inte vågar skoja till Uuno eftersom han kan tro att hon driver med hans barndomskompis. Elmo inte tycker om Anu Blokki så det är inte lika farligt att skoja om namnet. Såklart Johanna inte menar om Dj Anu utan Jussila.

Med höjd med kommunikationsfabriken så de mötte Johannas föräldrar. Hon blev blyg och stel på grund av glasögon. Elmo och Minea trodde att hon blev stressad och började på skoj reta henne att det var makalöst. Johanna påstod att mamma och pappa hade bråttom hem men kompisar trodde inte på detta. De känner henne alldeles för bra.

Hos föräldrarna Johanna brukar vara stressad i fall kompisar skulle smsa och föreslå någonting. Hon inte kan åka hur som helst från föräldrarna eftersom mamma och pappa skulle börja misstänka att kanske det är den dåligt uppfostrade ryssen igen. Anatoli har förorsakat stor skada inom Johanna. Elmo är mycket snällare och lugnare än Anatoli. Man inte ens kan jämföra dessa två unga killar. Ändå Johanna fruktar för Brexit.

Antti och Anna inte vet Elmos namn fast hon har i något sammanhang berättar det, uttalat mycket snabbt eftersom hon har starka känslor mot honom. Det är lättare kalla honom för kafédeltagare fast även fiskleverantören är kafédeltagare.

Hon vågar lekande lätt uttala Viktorias namn eftersom hon är en kvinna samt mamma och pappa har ofta sett denna tjocka tjej gå till busshållplatsen.

För några år sedan Viktorias mamma, Heli Näsi, var nära köpa på Annas och Anttis nöjesrobot som hade råkat rulla till vägen. Sådan tur Heli hann bromsa i tid. Sedan hon tog roboten och ringde Kivins dörrklocka och frågade om denna apparat är deras och hon var nära köpa på roboten.

Anna hann bli orolig om roboten är skrot. Nu efteråt hon har vädjat till Johanna att hon inte skulle säga någonting till Viktoria att hennes mamma var nära köpa på roboten. Anna är orolig om Vickan skulle bli ledsen i sinnet fast det hände inget.

Anna och Antti inte är med i dotterns vänskapskrets eftersom hon inte klarar uttala deras namn. Det finns fiskleverantör, reparationsgruppen deltagare, kafédeltagare, Seinäjokibor, den dåligt uppfostrade ryssen samt deltagare på Forssan apu. Inte lätt att vara mamma och pappa precis som Johanna brukar tänka.

Häromdagen Misha råkade avslöja till Anna att Johanna skulle dejta med någon Anatoli. Senare Anna frågade henne med glimt i ögon att vem denne Anatoli är som Misha berättade om. Johanna rodnade och fruktade om kusin hade babblat om alla hemligheter såsom kindpussen. Hon svarade att det är just denne dåligt uppfostrade ryssen och hon umgås inte mer med honom. Johanna hoppas verkligen att kusin inte har nämnt om kindpussen. Tydligen inte eftersom mamma inte nämnde om detta.

Johanna bestämde sig att aldrig mer öppna sig till Misha. Hon litar mest på Jessica. Även hon har berättat sina egna hemligheter för Johanna. De båda har lovat för varandra att de inte skulle diktera varandras hemligheter i sina berättelser.

Jessicas största hemlighet är att år 2993 hon födde en liten pojke som hon i panik adopterade till Tvåstad adoptivcentralen. Jessie inte vet någonting om sin hemliga son som hon hade gjort med sin kusin. Hon vet inte ens vilket namn fick han. Johanna tycker att detta låter upphetsande och även hon skulle vilja göra ett barn med någon av kusiner.

Johannas kåt mot Misha har avtagit som beror på att han hade råkat babbla om Anatoli till mamma. Henne frestas av den osäkerhet att vad det är som han har babblat om. Hon hoppas verkligen att kusin inte har nämnt något om kindpussen. Kanske han inte kommer ihåg sådana detaljer, brukar Johanna lugna sig själva. Hon fortfarande upphetsar att hon tröstkramade Misha i gudfaders begravning. Hon har ibland funderat om hon skulle föda till Misha en ny Verner men det vågar hon inte ens föreslå. Tänk om

han skulle bli ledsen i sinnet och babbla om detta till mina föräldrar, har Johanna tänkt.

Johanna inte längre är kärleks berusat mot Elmo men fortfarande hon blir lätt kåt på denne busige kortväxte småmullige killen. Det är den lilla extra som upphetsar henne hos Elmo.

Uuno har vacker solbränna men dessvärre har sina kvinnliga drag. Hans solbränna beror på att familjen Kiukku har en semesterlägenhet i Torrevieja.

Uuno har flera e-postkompisar. En av dessa heter Rigmor från Kaskö. Detta han har berättat till Johanna att bröllopsklockorna kan börja klinga. Johannas hjärta skuttade ända uppe i halsen och tyst inom sig hoppades att så skulle inte bli. Detta vågar hon inte säga högt. Hon vill ha Uuno som gubbe men det vågar hon inte på grund av hans kvinnliga drag samt det som han hade sagt några år sedan att de bara är kompisar.

Knappast Uuno skulle hitta den rätta eftersom han har alldeles för stora krav och inte vill ha barn. Istället syster får göra det så att släkten Kiukku skulle fortsätta.

Hans flickvänskandidater hittills har alltid börjat babbla om att göra barn. Han letar efter flickvännen från helt fel ställen; funktionshindrades föreningen TLNA:s e-postsajt där inte många klarar sig tänka logiskt. Det verkar att på TLNA sajten de flesta är sexgalningar.

Några andra kompisar jagar den rätta från ännu värre sajter som till exempel Patukka Date eller Kohtauspaikka.com.

En oktoberkväll Mooses och Maija-Erika Alppila blev oroliga för sin sons uthållighet. Han är ofta hos sin arbetskompis och det kan bli väldigt sent. Nino brukar öppet berätta för sina föräldrar det som han gör. Han har berättat att Johanna är mycket snäll som gärna kör honom och Elmo hit och dit.

Samma förkväll Johanna, Elmo och Nino åt som kvällsmat banantunnbröd som heter Flygande Jaakko i Fastfood Accra. I banantunnbrödet det finns jordnötter. Mycket gott och mättande. Detta är Elmos favorit och därför rekommenderar detta även till Johanna och Nino. Första gången när Johanna åt i Accra så hon valde starkt kryddat tunnbröd som var jobbigt att äta så numera hon väljer Flygande Jaakko.

Efter maten de blev överens att Johanna skulle köra Nino hem klockan 21 eftersom kvart över kommer hans kvällspersonal för att se att han är i sängen. Före klockan nio Nino ska ge honom fotvård medan han visar för Nino Xbox spelet. Alltså Nino ska vara hemma senast klockan 21 innan kvällspersonal kommer. Detta Elmo och Johanna förstår inte att varför en vuxen gubbe ska läggas i sängen. Detta är en av Ninos konstiga idéer, precis som duon brukar säga. Kvällspersonal är Ninos föräldrars idé för att sonen inte skulle vara vaken på natten och sedan bli ansträngt.

Även Johanna skulle ha fått komma hos Elmo men hon inte kunde eftersom hon har vana att besöka fredagskvällar på Bevingadevägen så de blev överens att hon kunde köra Nino hem klockan 21. Den tid hon brukar ändå åka hem. Johanna inte vågar säga nej på grund av Brexit hoten. Denna gång hon inte fick direkt hot men det var hot mellan raderna. Medan hon lämnade Fastfood Accra så hon funderade hur hon skulle formulera till föräldrarna att klockan 21 hon ska köra hem reparationsgruppens deltagare som bor i Estbacka. Det skulle ha varit enklare om hon skulle ha ringt till mamma och pappa att hon inte kommer nu på kvällen eftersom hon besöker hos kafédeltagaren men hon är tvungen besökta hos föräldrarna för att lämna in smutsvätten så mamma kan börja tvätta direkt på lördagsmorgon. Om detta hon inte säger ett ljud till sina kompisar. Säkert Elmo skulle ruska huvudet och upprepa herren, precis som hon brukar tänka.

Hon bestämde sig säga till mamma och pappa precis som det är att reparationsgruppens deltagare är hos kafédeltagaren och klockan 21 blev överens att reparationsgruppens deltagare ska hämtas hem. Hon är tvungen att berätta om gruppens namn samt att han bor i Estbacka för att mamma och pappa skulle veta att det inte handlar om den dåligt uppfostrade ryssen. Så tänkte hon medan hon började traska mot bilen som stod parkerat i hennes egen parkeringsruta på Tingbovägen 8. Kompisar gick till motsatta hållet mot Teknikergatan.

Johanna kurvade hög fart till föräldrarnas garageuppfart. Ofta mamma har tittat förskräckt att dotter svänger till garageuppfarten i hög fart, tänk om hon skulle bromsa försent och bilen skulle krascha i garagedörren, har Anna ofta tänkt och även sagt till henne. Det är ett mirakel att så har det inte skett. Johanna tar tvätt kasse från baksätet samt en tygkasse med pantflaskor och burkar. Det mesta det är mineralvatten. Detta är ett slags betalning för tvätter- och städtjänster. Johanna inte är en gumse fast ibland det låter så. Hon öppnar den vita garagedörren som är olåst men ibland den är låst för att

inbrottstjuvar inte skulle komma in. Mamma och pappa kallar tjuvar för *Öhnä* som är Mishas påhitt. Han kallar spöken och monster för *Öhnä*.

Inne i garaget hon tömmer tygkasse och håller tomflaskorna och burkarna i en gammal tvättkorg. Hon också brukar lämna förbrukade batterier till föräldrarna för att pappa kunde testa med strömmätare om dessa verkligen är tomma. Sedan han lämnar batterierna till batteriåtervinning. Hon också brukar lämna in små skrot som hon inte vill ha. Skroten hon lägger diskret på garagebänken och i hyllor. Ofta mamma och pappa undrar på att varifrån detta kommer ifrån och nästan gissar källan.

Sedan Johanna öppnar dörren mellan garaget och hemvårdsrum som också fungerar som omklädningsrum för bastu och badbaljan. I ena hörnet det är en duschkörna. På uteterassen det är badbalja av trä som fylls elektroniskt.

Johanna lägger tvätt kassen på stolen mitt emot tvättmaskin. Under fönstret det är en mangel och laddningsdocka för nöjesroboten.

Johanna öppnar dörren mellan hemvårdsrummet och köket och hoar: "Hu huu, vem är här?", då mamma brukar svara från vardagsrummet: "Vem kan det vara!". Då mamma brukar sitta i massagefåtöljen i vardagsrumshörnan men flyttar så fort dotter kommer eftersom hon gillar sitta i fåtöljen och läsa kajanaländska läsplattor.

Johanna sätter tygkassen i kökslådan längst nere och går till vardagsrummet och visar upp bowlingkvittot. Om resultatet skulle vara under 400 så hon brukar säga: "Äh, det gick åt snipp pillande, bowlingklot är lika besvärlig som en snippa!", då pappa skrattar: "Haha, tur att jag inte har en snippa eftersom den verkar vara så svår!". Johanna tar av jackan och sätter den i klädhängare vid paraddörren i hallen. I hallen det är ett stort spegelskåp. Mitt emot det är ett litet bord med kommunikationsapparat. Johanna tar av bara ytterjackan men låter jacktelefonen ha på sig men justerar volymen så låg att eventuella sms inte skulle störa mamma och pappa som brukar kvällarna titta på kajanaländsk teve. Denna gång hon inte hann justera volymen när det kom ett samtal. Hon tittade i kontrollpanelen att vem som ringer. På displayen det står; *Maija-Erika*. Johanna gick in sitt gamla rum för att svara.

Ninos mamma förbjöd henne att hämta sonen eftersom han ska ta bussen som alla andra. Nino har busskort, sade *Maija-Erika* och tillade: "Du är väl ingen taxiförare och billaddning kostar mycket pengar." Johanna svarade att hon förstår och berättade orsaken till att hon har svårt att säga nej. Hon pratade med dämpat röst för att mamma och pappa inte skulle höra fast hon inte har gjort något fel. Hon har varit översnäll. Johanna förstår Ninos föräldrar att sonen bör bli självständig och åka med bussen men problemet är att det skulle vara jobbigt att vänta Nino på busshållplatsen. Han är mycket långsam och kan plötsligt få för sig att börja koka potatis. *Maija-Erika* sade också att hon är arg till sin son. Då Johannas hjärta skuttade ända uppe i halsen. Vad tycker nu Elmo, tänkte hon. Säkert han blir ledsen och även Nino den tredje börjar gråta. Hon inte vill att killar som heter Nino ska vara ledsen.

Johanna tänkte i för sig själv att det skulle ha varit bra om även Anatolis föräldrar skulle ha lagt stopp för utnyttjande under hösten 3008 men så hände inte. En gång Anatolis mamma hade bett honom ge skjutspengar men det gav han aldrig. Familjen Medvedev är dåliga i barnuppfostran, tänkte Johanna medan hon lyssnade på *Maija-Erika* som bekräftade att hon inte behöver hämta Nino. Johanna tackade för samtalet. Efter samtalet hon gick till vardagsrummet och sade till föräldrarna att det var reparationsgruppen deltagarens mamma som ringde och sade att hon inte behöver hämta honom och berättade hela historien.

Anna och Antti sade i kör att det var förnuftigt morsa som blåste av utnyttjande. Johanna tycker det samma men hon började känna oro i mage att hur Elmo och Nino kommer att reagera. Det är inte hennes idé men ändå. Nu hon kan vara lite längre hos mamma och pappa.

Anna reste sig upp från fåtöljen och gick till hemvårdsrummet för att ta hand om dotterns smutstvätt. Johanna satte ner sig i fåtöljen vid husgaveln. Bakom fåtöljen det är ett fönster som vetter mot lekplatsen. Bakom lekplatsen det är cykelväg som går mellan Bevingadevägen och Gamla Tammelavägen. Andra sidan av den korta cykelvägen det är Bevingadevägens gruppboende. I hörnet det är läslampa med flera lampdelar. På vänster sida det är flerplans bord som är täckt med grön sammet. Under bordet det är en håla för eventuella husdjur men Kivinens brukar förvara nöjesroboten inne i den trälåda liknande hålan. Även där inne det har lagts laddningsdocka för roboten. På ena bordplan av grön sammet det står mammas läsglasögon och korsordsläsplatta. Höger om fåtöljen det är läsplattställ med senaste kajanaländska tidskriftsläsplattor samt Lidl Markets och Netto Markets reklamplattor.

Då Anna hade sorterat tvätten så hon kom tillbaka till vardagsrummet och ställde sig i hörndelen av den



bruna hörnsoffan. Ibland nöjesroboten skuttar på henne och masserar magfläsket fast hon inte har något fläsk. Detta hon brukar kalla för fläskbakande.

Här och med Nino får umgås med Elmo kortare tider. Nino så gärna ger fotvård till sin kompis men hans föräldrar inte tycket det är så bra idé. Kanske felet är att han är alldeles för ärlig för mamma och pappa och berättar allt som han gör med kompisar och det kan bli missförstånd.

Mooses och Maija-Erika inte har något mot att han umgås med Johanna eller Uuno. De gillar inte heller om Karolus eftersom de har hört av sonen att även han har utnyttjat Johanna. Därför de har sagt till honom att efter bowling han ska ta bussen hem precis som stora pojkar. De inte vet att sonen har bett Johanna hålla sällskap på busshållplatsen och det är där skon klämmer. Detta är tungt för Johanna eftersom efter en tuff bowlingträning man måste vara som livvakt för honom, han som råkar ha alldeles för sexigt namn men dessvärre som långsamme tavastlänning.

Söndagskvällar på den nationella EBU TV1 det är en ny finskestnisk polisserie, Tunneln, där i huvudrollen är kriminalinspektör Sakke Norrila och gråhåriga Martina Rohdo som undersöker brott i båda änderna av Via Baltica tunneln. Sakke kör med gul sportbil och är temperamentsfull och säger först och tänker sedan. Skådespelare bakom rollen har Aspergers syndrom och heter Simo Heliini. I Martinas roll det är Kim Pottila. Serien blev mycket populär men vissa tittade irriterar sig på Sakkes temperamentsfulla beteende samt sexscener. Bland annat Minea brukar skoja till Johanna att Sakke i Tunneln är en riktig lefvarbror.

Johanna gillar samtliga polisserier och hon får associationer till den storbröstade kriminalsnuten. Hon skulle ha lust att gå till polishuset och reta Jaana-Olga men vågar inte. Bäst så för då kriminalsnuten skulle förstå att vem som låg bakom blockering av S-L Safety e-posttrafik. Knappast det skulle bli några efterföljder men hon kunde hamna i belastningsregister. Sedan det skulle vara ännu svårare komma tillbaka till informationsservice, precis som Johanna brukar fundera medan hon tittar på Tunneln-serien. Hon tycker att det känns skönt att hon lyckades lura kriminalsnuten under försvärande omständigheter. Om detta hon inte vill och vågar berätta för sina kompisar. Samma sak även med sparken i Jockis. Hon ska berätta någon gång till Jessica om IP-blockeringen och detta ska ske ansikte mot ansikte för att underrättelsetjänsten inte kunde tjuvlyssna.

Inspelningsplatser för serien Tunnel finns i Hangö och Paldiski. Johanna missade den första säsongen men hon köpte den som film-USB-kloss box.

Serien Räkeriet har slutat helt. En kompis till Johanna brukar ladda seriens avsnitt från fildelningssajter där reklamen är avlägsnade. Kompisen inte har råd köpa serien officiellt och orkar inte se den lagliga gratisversionen med reklam. Kompis är mycket skicklig att ladda filmer och musik från nätet.

Nu när Nino inte får umgås lika ofta med Elmo så Johanna får vara som sällskapsfröken för honom. Oftast efter jobbet de brukar äta lössallad på resecentrum i Forssa eller på tågstationen i Oxinge. Johanna föredrar helst resecentrum i Forssa eftersom den ligger närmast henne. Det är jobbigt att köra till Oxinge eftersom man måste passera Blåsutten i norra Jockis och då eftermiddagssolen skiner rakt mot. Om detta hon har nämnd till sin kompis men han påminner att Minea kör ännu längre sträckor ända från Seinäjoki och gnäller inte. Några gånger hon har gett upp och åkt till Oxinge eftersom där finns en lustig tunnbrödsbagare. I Blåsutten det finns gamla hus och är den gamla Jockis. Huvudvägen genom stadsdelen det finns massor av farthinder. I korsningen till Oxinge tågstation det finns en liten godisbutik. Häromdagen han köpte därifrån nyckelkortsband med texten; *Smarta pojken*. Han skrattade till henne att detta nyckelkortsband passar bra för honom eftersom han är ju smart. Johanna skrattade med hoppande bröst.

Salladen de brukar köpa från Gunwood's Cash i Zumila eftersom där det är stor parkeringsplats. Johanna brukar parkera så att man slipper backa. Varje gång hon kör in i parkeringsrutan så hon säger: "Haa, drömplats!" Ibland han är roat om detta och ibland irriterat. Ibland de köper salladen från Kotiosto i Älgmosse. Där finns alldeles för trång och liten parkeringsplats. Då de äter sallad på resecentrum i Forssa så de köper salladen från Kotiosto i centrum. På resecentrum det är irriterande att äta eftersom hela tiden alkoholister spanar efter dricksburkar. Därför Johanna brukar ta med sig sin burk för att alkisar inte skulle tjäna spritpengar. Om Elmo skulle

kasta sin burk i skräpkorgen så Johanna tar den med sig och lämnar hos föräldrarna.

Nino får bara vara med om de skulle äta innanför Forssa. Då Nino är med i salladsringen så Johanna hämtar först Elmo och sedan hämtar de tillsammans Nino utanför trappan trots skjutsförbud av Ninos föräldrar. Häromdagen när hon och Elmo väntade Nino utanför hans trappa så hon suckade: "Sotar han arset?". Elmo blev roat av detta. En annan gång när de tre skulle ha ätit sallad på Oxinge station så på sista stund Nino fick för sig att börja koka potatis för kvällen. Johanna och Elmo blev rasande arg och svor i jacktelefon. Nino tog det hela lugnt och bad vänta. De orkade inte vänta så de åkte två och två till Oxinge. Precis när de hade kommit till Jockis sidan så Nino blev ångerfull och ringde till Elmo eftersom han inte körde: "Kom hämta mig, jag vill också följa med!" Han svarade att det är försent eftersom vi redan är i Jockis. Nino bara tjatade att han vill med. Elmo började svära: "Fan, nästa gång vi äter med dig!" Nino började lipa och skrev i sms; *Jag ska döda mig...* Elmo blev chockat och frågade Johanna om han skulle göra det.

Hon svarade: "Äh, han vara skriver, han inte är kapabel att mörda sig själva, det gör han inte!" Det stämmer. Nino bara försökte för att få sin vilja genom men förgäves. Sådan tur Elmo hade telefonförbindelse med Nino så att man slapp vara orolig.

Anledning till att de äter sallad på tågstationer är att han är tågfantast. Han vill se förbipasserande höghastighetståg som kallas även för skottsपोletåg. Han kan utantill tågtidtabeller och även godstågens tider. Han har berättat för henne att tågstation i Seinäjoki är mycket större och häftigare än Forssa och Oxinge stationer. Från Seinäjoki det går flera X3000Pendolinos till Uleåborg och Eurocity.

På väntplatsen i Oxinge det är ett stort glasmonument; glaskvadrat. Där inne finns en lössallad av glas. Runtomkring glassalladen det är två glashuvud; en flicka och en pojke. Oftast på den stora parkeringsplatsen i Oxinge det står en mörksilverfärgad sportbil som Johanna ofta har sett vid Estbacka idrottsplatsen, oftast sent på fredagskvällar då hon är på väg hem. Inne i bilen sitter varje gång samma hälft flintskallig man som ser ut att skriva anteckningar. Elmo förmodar att mannen skulle vara parkeringsvakt men Oxinge parkeringen har friparkering utan tidsbegränsning. Elmo brukar skoja till henne att kanske han är hennes sagofarbror.

Ibland Johanna kör till Oxinge via riksväg 10:an. Den väg det är lite kortare väg och solen inte skiner rakt mot ögon. Enda nackdel är att på eftermiddagar det är livlig trafik. Häromdagen när de åkte via riksvägen så där fanns asfalteringsarbete med långa köer. Därefter Johanna valde vägen via Vargholmen. Där finns i alla fall lugnare trafiktempo. Då hon kör nära Three Town Center så Johanna håller extra lågt profil om Tatjana. Hon fruktar såsom Ebola om kompis skulle få för sig att hämta flörtarslet med till salladstuden. Sådan tur så sker inte.

Johanna läser kajanaländska tidskriftläsplattor hos föräldrarna. Hon har avbeställt läsplattan Mikrorobotti på grund av prishöjning. Det var jobbigt att avbeställa tillsvidare prenumeration. Från kundtjänsten svarade automat som var allt annat än artificiell intelligens utan rättare sagt artificiell dumhet, precis som Johanna brusade sig.

Hon också ändrade mobiloperatör Comgulf abonnemang till Pre-Paid det vill sägas kontantkort. Anledningen var att samtalspotten tog slut och telefonräkning började närma tusen euro. Sedan 2997 till år 3008 hon hade fått tusentals euros samtalspott som hon var stolt över. Potten växte sig eftersom hon använde mycket sällan sin jacktelefon, mest på semestern då hon ringde hem från Sassnitz. Sedan 3008 potten började minska på grund av Anatolis smsrumba och hon var tvungen svara och försvara sig. Så samtalspotten förbrukade till noll och sedan mobilräkning började bli allt högre. Detta skrämde Johanna och tillsammans med pappa bytte abonnemanget till Pre-Paid. Med kontantkortet saldon går i stället mot noll och man slipper få räkningar. En gång i månad hon köper samtalstid hos automatkiosken.

Operatören Comgulf bästa Pre-Paid laddning heter fastpris som gäller en månad. Man kan också ladda Saldo plus så man skulle ha saldo innan man hinner tanka fastpris på nytt. Utan saldot fastpris förbrukas fortare.

Johanna är förbannat arg att den där jävla ryssen förbrukade hennes samtalspott. Hon funderar febrilt hur hon skulle kunna hämta pengarna tillbaka. Kanske trots allt jag borde ha köpt elchockvapen i Sassnitz, tänker hon ofta. Sedan man ska hitta en bra mask och lära sig förändra rösten så skitstöveln inte skulle känna igen. Röständring skulle vara riskabelt. Man ska inte misslyckas i operation

pengahämtning, tänker hon.

Vad Elmo inte vet, hans släkt har färggrann historia. Släkten är ursprungligen från Kervo men sedan spritt sig runt omkring i Finland. Släktens stammoder flyttade för länge sedan till den nybyggda Vattula. Hennes flytt är Brand Lines ägarens sons förtjänst. Han bekantade sig med henne i den forna Lappvikens mentalsjukhus i Helsingfors. Han och tjejen bekantade sig även med två killar. Den andre bodde i Kervo medan den andre i Saint Karins i Åbo. Dessa två killar hette Näsi och Kaaninen. Även släkten Kivinen har färggrann historia. Emellanåt släkten har varit nära slockna men sedan den växte sig omkring i Finland.

Familjen Kivinen släktled vilken Oskari härstammar, leder från 1869, då den första Johanna i släkten gifte sig med Ilja Järvimerkki, samma släkt som dagens Nino Järvimerkki. Dagens Johanna skulle så gärna gifta sig med Nino Järvimerkki utan att veta någonting om den forna namnen. Bara synd att Nino den andre redan har en lesbisk som flickvän, precis som hon brukar tänka och tycka synd om sig själva.

Många deltagare på Daily Activity hatar den narcissistiska Pedra Ollipoeg. Man ska vara rädd och avsky henne eftersom hon har hemsk motorkäft och vuxenriktigt en hel tokig. Även handledare avskyr Pedra men de är tvungna att dölja sina känslor och tankar för annars det skulle bli tjänstefel. Under hösten Ninos föräldrar har påmint honom att inte umgås med Pedra. Pedra är i klarspråk hel knäpp. Erkki Laajamies borde göra slut med denna galna narcissist men klarar inte. Han är alldeles för blåögt och bryter sig så fort Pedra börjar lipa.

Början av december Johanna, Elmo, Nino, Minea och Viktoria besökte julmarknad i Jussi Vares Park. Uuno inte ville med eftersom han har otaliga gånger varit där. För några år sedan Uuno lyckades locka Johanna till julkonsert som var i A-salen på Jokiylänne areena. Även Karolus var med som direkt börja titta pengar till jackförvaring. Det gick inte betala med kort. Uuno bestämde sig att aldrig med Karolus ska med.

Till julmarknad man tog lokaltåget eftersom så det är enklast. Samtidigt de besökte i godisbutiken bakom affärshuset Pohjola. Johanna köpte kajanaländska Jytky-pastiller medan de andra köpte lösgodis. Johanna avskyr lösgodis eftersom dessa ligger helt öppet framför hostande och nysande kunder så att det är ständig risk för magsjuka.

Framme i nöjesparken de besökte i Matti och Teppo museet. Sommartid man inte vill mögla i museet eftersom karusellerna lockar. Nu det var kall decemberdag så det var skönt att gå runt i detta mysiga museum som handlar om forna sångarbröder. Varje rum är inrett enligt bröderna Ruohonens låtar. I ett rum det var ett stort gyllene hjärta som gav Johanna associationer till den olyckliga dikten några år sedan. Det var just Matti och Teppos låt som inspirerade henne.

Julen 3013 var traditionellt lugn. Förra julen var en hel rumba; först Annas hjärtinfarkt och sedan Verneris bortgång. Denna jul är extra vemodig för Asta. Kommande jular kommer normalisera sig med nya julrutiner utan gubben.

På julafton Johanna var hos sina föräldrar. Hon åkte dit direkt efter Åbo julfriden. På vägen hon laddade den kajanaländska kvällstidningsläsplattan på automatkiosken i Lexus. Det blev speciellt julnummer med mycket läsning. Hon läste läsplattan på väntan av julmat. Sedan hon läste den lokala Forssan Aviisi.

Anna och Antti uppdaterade sina bloggar och skickade julhälsningar till släktingar och till Stenigs. Johanna chattade med sin dubbelgångare.

Även i somras Johanna och Jessica tog Sassnitz kryssning. De mötte varandra på salutorget och sedan tillsammans gick runt i olika varuhus och affärscentraler i centrala Sassnitz. Även i år de lunchade på Bahnhof Wurst. Denna gång det var roligare utan övrigt resesällskap. De båda känner starkt samhörighetskänsla och tänker likadant. Johanna och Jessica har blivit bästa vänner. Dessvärre de bor långt ifrån varandra. Det skulle vara svårt att flytta hos varandra på grund av språksvårigheter men de har gemensamma engelska.

Johanna skulle vilja flytta till Tvåstad hos Jessica men detta vore alldeles för stort steg för konservativa tjejen. Hon tycker att det skulle vara spännande att bo på globalzonen.

Även Jessica funderar på att flytta till Forssa hos Johanna men även för henne det är alldeles för stor sak. De ska fundera på saken, kanske i framtiden, precis som de funderade om saken.

På julafton precis som vanligt man tittade Naku Nankka julhälsning på den nationella TV1 klockan 15. De nationella EBU tv-kanaler är textade på olika nationella språk och dialekt. I Finland tal rösten är på finska, svenska och engelska. Textningen är bland annat på kajanaländska som Kivins ofta brukar ha på satt eftersom språkpolisen Johanna kräver det. Man inte kan välja dialekter som tal röst. Den tiden när Jaana-Mari bodde hemma så systrarna brukade bråka vilket textningspråk man ska använda; kajanaländska eller tavastländska. Kanske Johanna kunde tänka sig välja svenska för att få språkbad. Hon har frågat om vuxenutbildningen skulle ha svenska kurser. Pedagogerna lovade titta på saken. Hon ställde ett krav; det ska inte vara den stela finlandssvenska utan det ska vara den riktiga skandinaviska.

Naku Nankka animation tar en timme alltså om det inte är produktionsbolagets jubileumsår. Så fort när programmet är slut så Johanna brukar fråga: "Ska vi öppna paketen?" Även denna replik kommer från en tavastländsk-kajanaländsk komediserie som visades på den tavastländska EBU TV1. Serien handlade om radhusgrannar; ena var stamtavastlänning och den andre var kajanaländskfamilj. I den sista avsnitt den gamle mannen deltog i sin sondotters bröllop och orkade inte vänta öppnande av bröllopspresenter och ropade denna replik.

Nuera i landskapen i Finland det finns massor av kanaler med olika dialekter. Högst upp i hierarkin det är den paneuropeiska EBU ettan och tvåan. Sedan kommer nationella Public Service och sedan landskapens egna kanaler men i alla fall under EBU:s paraply. Tavastländsk kommersiell kanal heter *Kolmoskanava* som har samma ägare som kajanaländska TV Kolome och nationella TV4. Programmen är helt annan eftersom dagens tavastlänningar inte skrattar till samma saker som kajanalänningar. Om bonde komedin skulle vara på kajanaländska så tavastlänningen försöker vara allvar men om samma komedi skulle vara på tavastländska så man skulle gapskratta.

Ibland man har ätit julmat direkt efter Naku Nankka men nuera man äter före programmet eftersom Anna och Antti brukar vara jättehungriga. De är vana att äta mitt på dagen. På julafton maten skjuts upp på grund av besöket på begravningsplatsen och dessförinnan man ska titta Åbo julfriden. De inte skulle orka vänta till klockan fyra. Den nya hushållsroboten fungerar fint och är snabbare än den gamla. Den gamla var ett så kallat hårmössmodell, det vill sägas basmodell. Nuera Antti och Anna har större inkomster, tack vare södra karelska och Savolax ekonomizoner. Därför de inte har möjligt att söka bostadstillägg. Sådan tur Johanna bor i egen lägenhet så till slut hon fick bostadstillägg. Detta hon tackar den borgerliga regeringen.

Strax innan julklappsöppnande Johanna fick av mamma och pappa en bananvodkasnaps. Hon drack sakta för att spriten inte skulle gå upp i hjärnan, precis som hon skojade. Denna replik är ursprungligen från mormor. Sedan hon smsade till Elmo att hon fick bananvodkasnaps. Han svarade; *Är du full nu?* Hon svarade; *Nä, inte mer än förut.* Denna replik kommer från farmor som menade om laseruppskärare att hur farliga dom är. Detta hände strax innan hennes död. Anledning till att Johanna berömde till sin kompis att hon fick snaps är att han inte skulle få för sig att hon skulle köra honom någonstans. På julafton det är minimal risk eftersom han brukar leka med sin systers dotter.

Elmo har en några år äldre syster, Pirkko, som är gift med Jesse. Därför Johanna inte vågar skoja till honom om Jesse Jussila eftersom han kunde bli ledsen i sinnet, i alla fall så Johanna tror. Ett år sedan Pirkko och Jesse fick en dotter som döptes till Eeva. Just nu Pirkko väntar det andra barnet som lär bli en flicka om man ska tro på den moderna ultraljudsundersökningen. Pirkko och Jesse redan har bestämt namnet fast barnet inte är född än. Namnet ska bli Elli, ett namn som går i släkten Yrjölä. Det var just därför även Pirkkos pappa bestämde sig att gifta sig med den bildvackra Ellinoora. Hon har

rosa hårfärg med långt hår som når ända till nedersta ryggen eftersom hon tycker att det är jämt ett slags rosa revolution. Släktens första Elli var hon som flyttade till Vattula efter att ha blivit utskrivna från psykiatrien så nu släkten fick den nya Elli.

Elmo är ivrigt glad om systers barn och om den blivande barn. Han tycker mycket om småbarn. Han skulle vilja avla ett eget barn men det kan man inte göra ensam.

Anna har lärt sig att man inte ska stressa på julen även om hushållsroboten skulle paja. Den nya roboten har fungerat fint. Hon har lyckats sluta röka. Hon har kvar en e-cigarettpatron i lådan i förrådet men inte ska använda. Om hon skulle kasta den så hon skulle lätt gå till närmaste automatkiosk och köpa nya och börja ta bloss igen. Så det är bäst att ha en patron kvar och lära sig stå mot påfrestelsen.

Jaana-Mari har programmerat tröstfunktion i den nya nöjesroboten så fort det skulle uppstå ett fel så roboten skulle säga med kärleksfull röst: "Take it easy, Veni vidi vici!" Då användaren börja le och sedan roboten påminner om hjärtinfarkt risken om man skulle stressa.

Storasyster tittade noga hur lillasyster programmerade tröstfunktionen. Kanske någon gång när mamma och pappa inte är hemma så hon kunde förbättra programmeringen och tillägga någon spännande algoritm för artificiell intelligens, tänkte Johanna. Hon också funderar hur hon kunde programmera assistansrobotarna på jobbet så att dessa skulle pressa Anatoli att ge tillbaka tusen euro. Det skulle vara svårt, tänkte hon.

Jaana-Mari gav till föräldrarna ett stor tv-kanalpaket med kajanaländska tv-kanaler. Kanalerna kommer från satelliten men kodningen från nätet. Detta är på gräzonen och man inte ska babbla om detta i nätet. Tv-kanaler marknadsförs av en kvinna i republik Florida, bakom den stora Atlanten. Jaana-Mari sköter betalning via nätbanken. Kanaler som hon prenumererade till sina föräldrar heter TV Kolome, Supi-tv, Nelkku, Aava, Jill och Elo. Mamma och pappa blev glada att nu äntligen de kan titta samtliga kajanaländska tv-kanaler. Ibland även Jaana-Mari tittar lite grann dessa kanaler då sambon är borta. Även storasyster skulle vilja ha dessa tv-kanaler men dessvärre i ett flerbostadshus går inte eftersom där finns superinteraktiv kabel-tv Comehome. Sådan tur att i kabelnätet det finns TV Kainuu men kanalens programutbud har blivit torrare då TV Kolome ballade av och slutade samarbete med EBU. Istället man sänder program från kajanaländska EBU:s underkanaler. Vissa program är roliga och andra är typiska kritikerrosade.

Johanna kunde skaffa parabolantenn men då det skulle vara risk att någon trångsynta granne skulle klaga, att parabol skulle förfula landskapet och det unika flanellduset. Johanna förstår inte vad i helvete är ett flanelldus. Hon vet att det finns flanelldusor men det är ju inte samma sak. Hon undviker flanelldusor eftersom hon inbillar sig att tyget luktar bebis. Ibland på sina vilda tonår hon brukade klä upp sig i en flanelldus och med flit lämnade öppen några av knapparna för att mage skulle synas. Hon blev upphetsad av att fläsket syntes.

De flesta husen i Tingbo är flanelldusen. Johanna tycker att dessa inte alls är så unika. Ett hus byggs inte som museiföremål utan för användning.

Strax före jul i Forssan apu började den tysta blyga Krista Pollila som mycket lätt förlorar kontrollen och börjar kasta möbler omkring. Detta är hennes funktionshinder. Hon också saknar hyfs, inte kan bete sig korrekt. Så fort när man börjar läsa högt Johannas berättelser så Krista demonstrativt reser sig upp och mumlar: "Jag orkar inte höra skiten!" och går in i packningen för att titta äventyrsvideo om Ural klättrarna på You Tube. Om denna film hon brukar fnittra med Filippa. Hon försökte tränga sig i Filippas sällskap eftersom hon lätt börjar upprepa det som hon har hört.

Johanna har lagt märke på att Krista har samma fasoner som Jaana Tammi hade men en sak är annorlunda; Krista är spinkig. Hon också brukar gnälla på lunchtiden eftersom hon inte tål höga ljud och kan lätt kräkas. Johanna vet att detta bara är en ovana.

En hel del av deltagarna brukar vara med under högläsning. Oftast det är Anton-Kari som läser hennes roliga skrönor. Några gånger läser också den nye handledare Bill Salida som började nyligen i gruppen. Han är ursprungligen från Chile och tycker mycket om Chiles president Betty Coolio som nu har varit i tjänsten flera år.

Bill kan ganska bra finska men bryter mycket. Johanna inte vill kritisera Bills brytning eftersom hon vill vara snäll kvinna. Hon inte vill få rasisttrykte. Hon vill vara tolerant, det är bra att vara som tolerant,

skallen ansträngs inte, precis som hon brukar tralla i för sig själv. Johanna själv bryter kajanaländska så att inte alltid folk förstår vad hon menar.

Ibland Bill ha trångsynta drag men det mesta mycket humorist. Om man skulle börja bråka med honom så han fnyser att man inte får bråka och då hans min verkligen är värd att se.

Krista brukar ofta på fikaraster greja med sin jacktelefon, till och med gående hon har kontrollpanelen fastklistrat i ansiktet. Hon och hans pappa, Sulo, har skickat vänförfrågan till Johanna på Net-Gallery. Såklart hon godkände eftersom hon är en riktig fetisch för vänlistor. Snart hon märkte att familjen Pollila brukar gillamarkera allt som hon skrivet på sociala sajten, även esperantospråkiga inlägg. Knappast Sulo och Krista kan detta konstgjorda språk men ändå har en mani att gilla, bara för gillandes skull. Eftersom hon inte vill ge Brexit för någon så hon skapade en ny vänlista som hon namngav till; Konstiga typer och lade Krista och Sulo dit. Sedan hon lade en spärr så att folk i denna lista inte skulle se hennes inlägg. Hon tillåter för familjen Pollila att se sina skrivelser bara då det kan vara nytta av det.

Johanna själv inte vågar gillamarkera för ofta Elmos inlägg. Hon är rädd för björnen-Elmo som inte ska väckas, precis som hon brukar fundera.

Även Milton brukar gillamarkera Johannas inlägg. Hon orkar inte börja kritisera sin skolkompis på grund av Brexit skräck.

För några år sedan en okänd spelkompis, Jeesus Jennukainen, brukade gillamarkera Johannas och Karolus inlägg. Johanna avlägsnade honom från listan trots sexiga förnamnet. Det var lätt eftersom tjommen var okänd. Ändå Brexit åtgärd värkte i hennes hjärta men hon var illa tvungen eftersom hon var ilsken som en liten ekorre.

Milton ofta brukar spela med Johanna musikfrågesportspelet. Varje gång när Milton vinner så Johannas blir förbannade sur eftersom en scientolog vann över henne och tyst inom sig svor "Jävla fittans man hora!"- Sådan tur Milton inte hör detta. Johanna också är irriterat på Miltons Scientologihyllningar. På hans Net-Gallery sida det står inget annat än att hur härligt ställe är Scientologikyrkan och deras elektriska apparater.

Häromdagen Johanna gav till honom fotot som mamma fotade år 2990 på Forssa flygplatsen strax efter landning. I bilden Johanna och Milton står sida vid sida. Milton lade bilden som sin profilbild fast även Johanna är med. Hon hade på sig en brun skinnjacka och han hade på sig blå tygjacka av aluminium. Lite senare Johanna skickade honom samma bild där hon hade klippt ur sig själva för att all världens scientologer inte skulle se henne och börja konvertera till sekten. Milton tackade för den uppdaterade bilden och lade den som profilbild.

Johanna förstår inte att varför i gymnasiet hon blev kär i honom. Han är en riktig konstig typ. Han har jämt samma översöta leende så att man mår illa. Precis sådan leende som ofta sektpredikanter brukar ha. Johanna har märkt att några gånger i månad Milton brukar jobba på alternativgruppen.

Anatoli har lugnat sig men Johanna inte vågar lita på tjommen. Hon har kvar hans telefonnummer i sin gamla jacktelefon. Hon inte vill kontakta honom eftersom då det kan bli igen en hemsk smsrumba eller utnyttjande. Hennes gamla jacktelefon hänger i klädhängare i vind förrådet. Galgen hänger från takstol för att övriga boende skulle se att hon har flera jacktelefoner.

Johanna inte kan ens ana vad Anatoli planerar för något. Han funderar febrilt att mörda henne, bara för att han är olyckligt kär i henne och klarar inte längre charma. Även om han skulle lyckas så problemet skulle vara hans egen förlovning. Han också ha funderat om han skulle charma Johanna och sedan döda flickvännen. Tyvärr har han märkt att Johanna inte längre är intresserad av honom. På jobbet hälsar hon artigt men det är allt. Han har funderat att om han trots allt skulle mörda Johanna och sedan förälskelsen skulle av att ta sig eftersom man inte kan älska med en lik. Han funderar på hur mordet skulle ske. Kanske han kunde smyga in i robotrummet och överraska bakifrån med en laseruppskärare och sedan skära halsen, så brukar Anatoli fundera. Då skulle vara risk att hon skulle skrika. Numera i dörren till robotrummet det är två små fönster. Mittemot dörren det är packningen. Tänk om just då Krista skulle komma in i robotrummet för att skriva ut etiketter eller kopiera någonting. Inne i robotrummet det finns gruppens gemensamma multiskrivare.

Sommar 3013 i Net-Gallery chatten Matleena frågade Johanna om hon kunde köra Anatoli till sjukhuset eftersom han hade snubblat på torget och enligt Matleena foten skulle ha benbrott.

Johanna bestämde sig ännu en gång göra undantag och skjutsa skitstöveln till sjukhuset fast hon inte har tid. Just då hon väntade besked av Elmo när hon kunde komma till Fastfood Accra. Just nu han gav fotvård till honom. Johanna var hemma och väntade besked när hon kunde komma. Hon skulle känna sig uttråkat hos honom. Hon var inloggat på Net-Gallery för att Elmo kunde enklast meddela.

Lyckligtvis Anatoli och Matleena var hos Anatoli i Forssa. Johanna bestämde sig köra honom till sjukhuset och säkert därefter de riktiga kompisarna skulle bli färdiga, tänkte hon. Hon bestämde sig ta skjutsavgift men detta glömdes bort på grund av stressen.

Det visade sig att det inte alls var benbrott utan foten bara var stukat. Återigen Anatoli och Matleena gjorde en oxe av en liten fluga. Johanna blev förbannade sur att återigen ryssjäveln lurade. Hon skulle ha haft lust att lämna dem till torget men trots allt körde till sjukhuset eftersom hon hade lovat göra det. Hon lämnade Anatoli och Matleena utanför sjukhusets huvudentré. Sedan hon körde ilfart tillbaka hem för att vänta ett besked från Elmo. När hon var nästan framme, öster om Loimi ån, så det kom ett sms från Elmo att nu hon kan komma till Accra.

Hon var mycket nära så hon svängde direkt till Killegatan och parkerade på närmaste gratis parkeringsplats. Hon gick till snabbmatstället där kompisar redan väntade.

Framme Johanna berättade det som hade hänt att blev tvungen att köra Anatoli och Matleena till sjukhuset samt det inte alls var benbrytning utan bara stukning. Matleena hade överdrivit det hela, sade hon. Kanske detta var en intrig att hon skulle köra dem till sjukhuset sade hin medan hos satt vid en av tre avlånga borden i snabbmatställe Accra. Hon sa också att hade meningen att ta skjutsavgift men glömde eftersom de lämnade bilen så snabbt. Elmo sade att bussar och taxibilar tar betalt oavsett vilken besvär man har. Han och Nino bad henne be betalning efterhand. Hon lovade göra det fast vet att detta skulle vara svårt. Rysskuken har redan massor av skulder; jag ska hämta från honom två gånger 500 euro, tänkte hon. Nu och med hon började allt oftare fundera hur hon skulle göra detta. Det skulle vara alltför riskfyllt att anlita assistansroboten så bäst göra det personligt, tänker Johanna.

Nästa dag i Net-Gallery privatchatten hon frågade Anatoli hur det gick i sjukhuset och sedan tog upp skjutsavgiften. Hon sa att 20 euro räcker bra. Precis som vanligt, Anatoli blev sur. Detta inte är något nytt, tänkte hon. Numera hon inte blir stressat om Medvedevs surhet men lite grann var orolig om han skulle göra Brexit. Det gjorde han inte eftersom vill kunna kontrollera hennes sysslor. Han inte skulle ha velat bli sur utan gosa med henne och betala skjutsen i natur.

Även denna körning ökade hans förälskelse men tvingade fram surheten på grund av sin förlovning. Anatoli försökte få stöd av Elmo att Johanna är pengagirig och tillsade att kompisar inte skulle behöva betala för skjutsen. Elmo försvarade Johanna att såklart man ska betala för skjuts eftersom billaddning inte är billigt. Anatoli blev sur även mot Elmo och kallade honom för patetiskt fläsk. Elmo inte blir stressat av denne konstige ryss kuk och kallade honom för vinglande ankan. Detta är Anatolis svaga punkt. Han inte vågar börja bråka med Elmo eftersom han är mycket tuff och smart. Eftersom han jobbar i kaféet så han kunde berätta allt till den tuffe handledare Markus. Anatoli avskyr Markus. Då han jobbade i reparationsgruppen så ofta han brukade bråka med Markus.

Senare när Johanna hade hört det som Anatoli hade sagt och försökt så hon sade: "Typisk Anatoli, sicket folk det finns!" Hon tillade att ryss kuk inte har tagit lärdom om skjutspengarrumban år 3009.

Efter semester till Johannas stora förvåning, verkade Anatoli inte alls vara sur. Han verkar vara lika neutral som före semester. Kanske han har funderat på saken och kommit på att han hade fel. Såklart bilkörning kostar pengar men dessvärre han inte har råd att betala eftersom alla slantarna går till flickvännens lån. Han har otaliga gånger funderat betala i natur men detta skulle vara svårt. Han också funderar mer och mer att mörda Johanna för att sätta en punkt för olyckliga förälskelsen. Detta skulle bli en tuffmatch eftersom han inte har något hjärta att döda denna vackra kvinna. Han funderar ett bra tillfälle då de är ensamma på jobbet, tänker Anatoli.

Höstas Johanna bestämde sig sluta arbeta på reparationsgruppen eftersom där arbetsuppgifterna är för enformiga och tröttsamma. Hon bestämde sig byta gästarbetsplatsen till alternativgruppen. Där har grundats ett helt ny A-förrådsgrupp som lagrar material för olika avdelningar på Voimala-huset. Därifrån olika grupper och skoldelen kan hämta möbler för att slippa köpa nya. Där man kan också låna video-USB-klossar och musik-USB. Dit kan vem som helst lämna sina gamla lästa läsplattor.

Anton-Kari tyckte det var bra idé eftersom Johanna har väldigt bra ordningssinne och brukar städa inne i Forssan apu butikslagret och inne i visningsrummet.

Johanna började gästbeta på alternativgruppens A-förrådet varje onsdag. Anledning att hon vill

gästarbete början av veckan är flörtarslet. Dessvärre hon kommer att se Tatjana eftersom alternativgruppen finns mittemot Forssan apu men sådan tur att alternativgruppen har egen ytterdörr, höger om huvudentrén till Daily Activity sidan.

Slutet av veckan Tatjana är ledig så det är ett riktig paradiset på Forssan apu, i alla fall enligt Johanna. Detta hon inte vågar säga högt för då det skulle bli tillsägelse. Johanna försökte få gästarbete till måndag men detta inte var möjligt. Hon är så trött på den sömniga måndagsmöte som blir en timmes lång när gruppens motorkåftar börjar babbla om sina privata saker. Värsta motorkåftar är Anatoli, Kaapo och Sylvester som nyligen har bytt gruppen. Han tröttnade på att jobba i kaféet. Den dag när Sylvester Delors meddelade att han vill börja på Forssan apu så handledare Markus började böla. Han hade fäst sig i denne tjocka kortväxta kille med afrofrisyr. Ofta Sylvester brukar vara i hög varvat så att man kan få en sådan uppfattning om han har glömt ta sin morgonmedicin.

Johanna är trött på måndagsmöte eftersom Filippa och Krista brukar halv sova vid det stora bordet inne i arbetslokalen. Det ser ut att de skulle ha narkolepsi fast de inte har fått officiell diagnos. Under mötet Kaapo brukar skrika till Filippa och Krista att nu det är dags vakna så att alla andra får chock.

Fortfarande tisdageftermiddagar Johanna brukar hjälpa Uuno att handla bara för att flörtarslet inte skulle åka med. Helst Johanna skulle sitta inne i robotrummet och skapa sina berättelser men detta skulle inte fungera om flörtarsle skulle vara tillsammans med fiskleverantören i affären. Då skulle fantasin börja flöda. Då Uuno är ledig så Elmo brukar handla med Johanna. Han tål inte när hon hjälper till att minnas var finns vad. Han brukar fnysa att ingen stressande eftersom stressen smittar. Fortfarande Vinkelgruppen brukar skjutsa till Gunwood's Cash.

Johanna irriterar sig Vinkelgruppens deltagare som brukar vara med i den röda minibussen. Många av dem har irriterande upprepningar och pillar på hennes mellanlånga hår. Då Elmo är med så han brukar busa med en av deltagarna, Minea Sofiasson. Hennes upprepning är bland annat: "Jag är stark, du har bara ärtsoppa och fläsk!". Elmo brukar säga till henne att hon har mycket fläsk i armen. I början även Johanna roade sig Minea Sofiassons evighetsupprepningar. Även hon själv har massor av upprepningar som hon hade lärt sig från stadshuset men dessa är mycket smartare och roligare än Mineas upprepningar.

Början av september Johanna fick följa med reparationsgruppen och Café Suner till dagsutflykt i Åbo. Man besökte i Luusalmi Teatern som ligger vid huvudporten till nöjesparken, till vänstersida medan på högra sidan det är Jussi Vares Teater. I den mindre Luusalmi teatern det var allmänbildande föreläsning om fördomar mot funktionshindrade. Det var teatergruppen Glada Krisu från Kristinestad.

Ett tag sedan samma teatergrupp lanserade allmänbildande komedifilm, Världens alla lingon, som man tittade inne i Praktiska gymnasiets biograf på Voimala-huset. Där var med Forssan apu, kaféet och reparationsgruppen. Denna gång Forssan apu inte var med eftersom man inte hade råd att åka till Åbo. Johanna var den enda från Forssan apu som fick äran att representera gruppen. Såklart Tatjana skulle ha velat men handledarna tyckte Johanna är bättre representant eftersom hon är så lugn.

Det fanns också några deltagare från nöjespatrullen.

Reparationsgruppen, Elmo, Uuno samt Johanna åkte i Santtu Vuoris kombibil. Elmo var på budhumör och grimaserade mot multimediekameror medan de satt i bilen på väg till Åbo.

Framme utanför teatern Johannas råkade på misstag luta sig mot dörröppnare. Då dörren träffade mot Elmo- Sådan tur det hände inget. Bara han och Johanna blev rädd, hon blev ännu mer rädd om återigen det skulle bli Brexit. Hon har extremt Brexit skräck början av hösten eftersom då han inte kan gratulera på sociala sajten. Sådan tur Elmo tog det lugnt och inte ens började fundera på Brexit.

Då teaterytterdörren kom mot hans panna så han tänkte att återigen blondinen är stressat och såklart sade att hon ska ta det lugnt. Johanna bad förlåt och frågade om det blev illa. Han svarade att han bara blev rädd och bad ännu en gång ta det lugnt. Såklart han förstod att blondinen blev ännu mer stressat. Han känner henne alldeles för bra.

Såklart Johanna skröt om teaterbesöket i Jussi Vares teater år 3002 till kommunens räkning.

Även denna teaterutflykt blev lyckat trots dörren var nära knock outa Elmo.

En novembertisdag, strax före lunchtid, kom Timo-Markus helt oanmält till Voimala-husets lobbykafé för att hälsa på Johanna och Lasse.

Egentligen under en längre tid på Net-Gallery chatten Johanna har lockat honom att komma till Voimala-huset för att fika och snacka eftersom i somras han hade ballat av.



Egentligen Johanna inte alls vill träffa honom utan hon ville så sätt hämnas till Anatoli all dessa hån och elaka sms som han hade blivit skyldig. Hon tänkte att nu det är dags för mot hån, potatis för potatisar, tänkte hon. Ofta Anatoli har babblat och hävdat att Timo-Markus hade mobbat honom i folkhögskolan i Riihimäki. Nu efteråt Johanna har börjat ifrågasätta ryssens berättelse. Kanske det är tvärtom; Anatoli var som huvudmobbare, precis som Johanna brukar ofta fundera.

Nu äntligen hon lyckades få Timo-Markus till Voimala-huset till ryssens stora fasa. Naturligtvis erkände hon inte för någon att det är hon som hade lockat Timo-Markus till arbetsplatsen.

Anatoli blev skrämmd när mobbaren på folkhögskolan dök upp och lite grann misstänkte att Johanna hade lockat honom på besök eftersom han har märkt att Timo-Markus finns med i hennes vänlista. I för sig inte så konstigt eftersom Timo-Markus är ju Johannas skolbekanta precis som Tatjana är hans skolbekanta.

Johanna tillbakavisade sådana påståenden att hon hade lockat Timo-Markus. Såklart hon hade svårt att dölja skratt. Hon tyckte att ryssens min var värt att se. Så roligt Johanna inte har haft sedan hösten 3008 då Höpönassu sjöng i telefonsvararen i Forssan apu. Då såsom nu Johanna lyckades hålla Pokerface. Johanna har flera gånger lyckats bra att hålla uppe masken. Första gången hon lyckades bra att hålla uppe masken i polisens förundersökning samt vinter 3009 då Esa frågade efter en visseblåsare som hade läckt ut känsliga avslöjanden om honom. Ingen på jobbet visste någonting om detta. Därefter Esa lämnade politiken.

Timo-Markus var mycket ivrig att för längde sedan han såg sina skolkompisar; Johanna, Lasse och Sylvester. Lasse var mest glad att träffa Timo-Markus. Anatoli var minst glad. Sylvester tyckte att det var roligt att träffa Timo-Markus.

Esa sade högt att han ska hålla denne pratsamme kille på ögat att han inte skulle göra illa till Anatoli. Esa har ordentligt fäst i Anatoli så att Johanna blir förbannat sur. Hon önskar att alla skulle lämna Anatoli ensam men detta är rena önsketänkande eftersom han är alldeles för sympatisk, precis som narcissistiska personer brukar vara.

Timo-Markus brydde sig inte om Anatoli. Därför Johanna drog slutsatser att Anatoli bara hade överdrivit om händelser på folkhögskolan.

Under lunchen Johanna åt precis som vanligt gulaschsoppa i Café Suner. Dessvärre även Timo-Markus följde efter och hans motorkäft gick och gick. Kafékillarna och Nino blev trötta på detta hemska kacklande. Timo-Markus babblade om killarnas underliv att snoppen är jättebesvärlig. Han pratade först och främst till Lasse och Sylvester som satt på röda fåtöljer vid sidan av kaféet.

Elmo hörde dessa helgalna könsord till kaféets personalrum bakom den u-formade disken. Han marscherande fram och sade till Timo-Markus medan pek fingret viftade i luften: "Nu du ska vara tystare, här finns även andra människor!" Timo-Markus bad förlåt. Johanna tänkte tyst inom sig att Elmo är modigare än ryss-Anatoli.

Klockan 13 när Johanna och Uuno började förbereda för tisdagshandling så Timo-Markus gick till gymnasiesidan för att hälsa på sina pedagoger. De flesta av pedagogerna är pensionerade. Enda pedagog som jobbar kvar, heter Gerhard, bror till nyligen avlidna Anu Sandaali. Anu avled till hjärtsvikt som var en av hennes funktionshinder. Hennes död var en rejäl chock för Kari Laaksokivi. Ofta Anu brukade vara som bilchaufför för den korpulenta Kari.

Johanna, Elmo och Uuno suckade för lättnad då Timo-Markus lämnade huset från gymnasiesidan. Ingången till Praktiska gymnasiet finns i söder, mittemot gymmet O2.

Här och med Elmo började skoja till Johanna att Timo-Markus hade hemska motorkäft och tycker synd om henne och rugbykompis Tiina. Tiina har varit gift med Timo-Markus en kortare tid tills hon hade upptäckt konstiga fasoner som till exempel flörtande till alla killar.

Några veckor tidigare, på Forssa höstmärnad, träffade Elmo för första gången Frida Kivinen som kom hos henne för att snacka. Bredvid Elmo och Minea ruskade huvuden då den kortväxta korpulenta kvinnans motorkäft gick. Elmo blev roat att det ser ut att samtliga personer som blondinen känner, har

hemska motorkäft. Även Johanna själv åstadkommer massa text både muntligt och digitala berättelsetexter. Så länge Johanna inte har vågat lansera sina framtidsberättelser för Elmo eftersom dessa passerar i verklighet och där finns en figur som liknar på honom, även den figur hon har vänt uppåt och ner så att figuren har blivit som en kvinna. Hon inte vet hur Elmo skulle reagera att allt som han gör, har hamnat i berättelsen.

På nyårsafton åt Johanna, Elmo, Minea och Viktoria på O'leary's. Johanna skulle hellre ha velat vara med sina föräldrar men klarade sig inte att säga nej till den härlige Elmo. Hon vågar inte säga ett nej bara för att han inte skulle vända sig till Tatjana. Knappast han skulle fråga flörtarslet med fullt ansikte.

Några gånger har Johanna försökt skicka anonyma e-postmeddelanden till Antonio Niilola att det vore bra för dottern att börja i Daily Activity grupp i Jockis eller i den nya gruppen 10B i centrala Forssa. Johanna vet att på 10B jobbar numera Carolus Anttila men ändå hon vågar tipsa gruppen för Tatjana. Hon känner inte längre kärlekskänslor mot Carolus. I samma grupp jobbar även Anatolis lillebror. Johanna känner ett skvätt känslor mot Carolus Leino men även hans erotiska känslor är på väg dala ner. Just nu inne i hennes hjärta väsnas Elmo Yrjölä, Uno Kiukku och den topphemliga idolen, dubbelgångaren Jessica Stenig.

I sina anonyma e-postmeddelanden hon har skrivit till Antonio att dottern är mycket rastlös på jobbet och tigger om pussar och kramar. Dessvärre Antonio inte noterar dessa namnlösa angivningar. Meddelanden hon brukar anteckna med upphittade namn såsom Aino Virtanen eftersom namnet är så vanlig.

Johanna har märkt att alla verkar fjäska till Tatjana och tittar på hennes halvtrakade huvud och tycker synd om hennes hjärnskada. Det verkar att Antonio är lika knäpp som dottern, precis som Johanna brukar fundera. På jobbet Johanna lyckas bra att dölja sina hatiska tankar. Hon brukar ofta standardskoja med Tatjana om hon har sett den förbjudna kvinna Karoliina och hört hennes hemska stereoapparater. Tatjana bara skrattar roat: "Nämen Johanna!" ibland hon svarar att otaliga gånger hon har sett Karoliina och förmodar att den förbjudna kvinnan skulle vara hon själv. Tatjana tycker om sitt öknamn och brukar skoja att ett kärt barn har flera namn. Ibland Johanna brukar halva håna till Tatjana: "Oj min lilla ekorre!" Även denna replik är ursprungligen från kopieringstekniker Leena Lehto. Tidigare på stadshuset Leena har på skoj imiterat rikslesbiska Marjo Edelman eftersom hon har stark kajanaländska brytning och har blond frisyra precis som Johanna. Lustigast av allt, Marjos flickvän heter Jonna, nästan som Johanna. Därför Leena brukade reta Johanna med fjäskande kajanaländska: "Oj, min lilla ekorre!" Ofta Marjo brukar vara med i olika barnprogram och därför många finner får associationer till kajanaländska. Marjo inte direkt är kajanalänning utan är ursprungligen från Ryssland och sedan flyttade via Kajanalands till Helsingfors. Hon brukar ofta skoja att hon är Kajanalands första lesbiska.

Johanna känner sig inte som lesbisk fast hon älskar Jessica. De båda kvinnor skulle vilja skapa ett helt nytt parförhållande som skulle ligga mellan hetero- och homosexuella, mer mitten än bisexuell. På jobbet Johanna har i smyg skissat det nya parförhållandet i algoritmer i assistansrobotar. Om någon skulle råka i robotens närhet fundera sitt sexualiteteten så roboten skulle föreslå ett människosexualiteteten.

Måndags och tisdagsmorgonen medan Johanna går till jobbet så hon brukar fundera för sig själv om flörtarslet jobbar idag och hoppas på att hon inte skulle jobba. Detta vågar hon absolut inte säga högt till handledarna för då det skulle bli massor av tillsägelse. Även bäste kompis skulle fnysa fast även han brukar ofta skoja och driva med Tatjana. Ofta många deltagare brukar kalla Niilola för dumstrut. Några andra kallar henne för apa eftersom i en barnfilm som handlar om en lustig samefarbror, har en liten schimpans som husdjur.

Barnfilmen passerar på den forna nätförfattaren The JT:s berättelse om Nils-Aslak. Skrönan har översatts på många språk.

Filmen om Nils-Aslak filmades samma år då Johanna föddes. Filmens Nils-Aslak är en lustig anarkist som protesterar till auktoriteter så egentligen Nils-Aslak liknar inte alls på Tatjana Niilola men gubbes apa råkar bara hetta samma som hon; Miss Niilola.

Tatjana är så enkel att hon inte förstår sig bli ledsen att många kompisar jämför henne med apan Niilola. En gång ett nättroll hade kritiserat hennes ansikte så direkt hon började lipa. Hon tål fint då kompisar och arbetskompisar skulle reta henne och kalla för apa, för förbjudna kvinnan samt för den lilla ekorren. Även Nino var börjat kalla Tatjana med öknamn som Johanna har hittat på.

Ibland under lunchrast några deltagare brukar för skoj skull sucka till Tatjana: "Huh, Tatjana i nötskal!", då hon börjar skratta ljuvligt och förstår inte det välkända ordspråket och förmodar att man skulle mena bokstavligen att hon skulle finnas i ett nötskal.

Höstas det var minimässa på den stora Jokioinen Areena i Jockis. De flesta Daily Activity grupper i Forssa åkte till mässan. Då Tatjana fick för sig att måla clownansiktsmålning. Hon gillar att vara i pajas roll och på flit vill vara som en rolig clown. All sannerligen bara för flörtmening, precis som Johanna tänkte i för sig själv medan hon såg flörtarsles ansiktsmålning medan andra skrattade till henne.

Den 30 december Nino Backman blev som morgonprogramledare på den centraleuropeiske radiokanalen The Sounds. Som presentatörsparet är glest håriga Anne Pine som tidigare har varit som programledare på Power Energy *Morning Girls*. Nu Allan Media lockade henne till The Sounds som hjälpprogramledare för Nino. Nino har blivit Europakändis från *Saturday Night Fever* på ATV3 samt från kortvariga vikariat på Radio Poolia. Nu han fick permanent programledarjobb från Poolias systerkanal. Radio Poolias ljudkontrollrummet automatiserades så där behövs inte längre mänskliga ljudkontrollanter. Eftersom herr Backman har en bra radioröst så han blev som morgonpratare på The Sounds. Även Anne Pine har tydlig porrig radioröst.

Till Johannas stora bekymmer inte heller The Sounds har några frekvenser i Finland men den hörs på nätet. Hon inte hinner lyssna på morgonprogrammet. Klockan åtta hon brukar gå till jobbet. Det tar ungefär en halvtimme att gå längs Brudgatan till Rixum-området. Visst hon kunde lyssna med hjälp av smart jacktelefon men dessvärre hon inte är vana att lyssna på webbradio medan hon promenerar.

En i januaritorsdagskväll, efter bowlingträning, var Johanna på Net-Gallery och höll på och skrev sina bowlingresultat så att släktingar och vänner på sociala sajten kunde se bowlingresultaten.

Plötsligt skickade helt okände Mara Valavuori en vänförfrågan till henne. Johanna kollade Maras profilsida att vad han är för människa. Hon såg Elmo Yrjöläs och Matlena Joonalas namn på Maras vänlista så hon godkände vänförfrågan.

Snart Mara Valavuori började chatta i privatchatt. Enligt profilbilden herr Valavuori inte är någon glansfotokille. Han har en svart skål liknande frisyrr och skurkaktigt skrynkligt ansikte. Chattrépliker var av samma kategori som hans utseende. Han frågade snuskiga saker om Elmo, precis sådana som snälla killar och tjejer inte kunde fråga en okänd person på nätet. Johanna frågade orsaken till sådana frågor. Hon inte fick något svar. Såklart hon inte svarade till denne okände snuskhummer. Eftersom Valavuori finns på vänlistan av Elmo och Matlena så hon förmodade att dessa personer skulle känna denne fräcke gubbe. Hon frågade Elmo att vem är den där snuskige Mara Valavuori. Elmo bad henne skriva ut samtliga repliker för att imorgon han kunde se dessa. Johanna printade ut allt på papper. Elmo gissade att det skulle vara Maras sambo, Josefiina Saarela som också har skickat massa snusk till honom.

På fredagslunchrast Elmo undersökte utskriften och sade att detta är utan att tveka Josefiina Saarela och bad Johanna blockera Mara och Josefiina. Så gjorde hon fast hon avskyr blockera folk, alltså om det inte skulle vara S-L Safety.

Här och med Johanna och Elmo började kalla Josefiina för snusk-Jossan. Elmo rekommenderade, rättare sagt polisanmäla Josefiina Saarela. Johanna tvekade om polisanmäling eftersom hon inte vet om hon skulle orka ha rättsprocesser. Familjen Kivinen inta har vana att polisanmäla folk.

År 2990 Hissu hamnade i tingsrätten efter att ha härjat med en hyresgäst. Allt började från basdunkande våningen ovanför. Oskari och Hissu blev irriterade. Oskari försökte ta det lugnt medan Hissu bestämde sig ta lagen i egna händer och gick hos sonens hyresgäst för att kräva tystnad. Hon hoppade jämfota inne i hyresgästens hall. Lustigast av allt, hyresgästen kände Janette. Efterhand i Estbackaskolan det började cirkulera ett rykte om en galen kärring som hoppade som Jumping Jack Flash. Hyresgästen polisanmälde Hissu Kivinen. Vernerer följde med sin gamla mamma till tingsrätten som

andligstöd. En dag i rätten Vernerer såg en ung kvinna sitta bredvid honom och inne i hennes ficka det såg ut en laserpistol. Då Vernerer blev rädd och rusade ut från tingssalen och sade till vakten att denne unga kvinna har en laserpistol i fickan. Kvinnan greps och pistolen beslagtogs. Det var polisens gamla bekant; Hasch-Hilda.

Hissus fall avbröts och flyttades vidare till senare tillfälle. Domaren ansåg att Hissu Kivins påhitt inte är speciellt allvarlig så man sköt ärendet ett år framåt. Om ett år fallet lades ner på grund av Hissus hälsoproblem. Det vore omoraliskt att anklaga en tankspridd gammal kvinna.

Allt om dessa Johanna tänkte medan Elmo rekommenderade att Josefiina Saarela borde polisanmälas. Johanna svarade att hon känner lite osäkerhet att gå hos polisen.

I höstas hon gick till polishuset tillsammans med Elmo och Nino för att anmäla ett fyllor som Johanna nästan krockade i korsningen av Killegatan och Riddargatan. Då hon var på väg till Fastfood Accra. Johanna gjorde fel och stannade. Fyllon som åkte med sparkbräda, började anklaga henne att öflaskor hade gått sönder och det blev en liten kalabalik men sådan tur man slapp tillkalla polisen.

Johanna var chockat och råkade stanna och till och med visade körkortet till denne förvirrade fyllot. Det blev inga personskador. Hon stannade på sista stund i korsningen för att undvika kollision. Lite senare hon lyckade komma undan och körde bakom kvarteret så att fyllon inte såg henne.

Framme på snabbmatsrestaurangen berättade hon om den galna dillen. Efter maten Elmo och Nino bad henne ringa polisen. Johanna tvekade eftersom hon inte visste vad fyllon hette för något och hade inga som helst vittnen. Såklart Johanna var lite orolig om fyllon skulle ha tagit upp bilnumret men sådan tur så skedde inte. Förmodligen fyllon var så pass berusat att inte klarade sig memorera uppgifter.

Eftersom kompisar ville och krävde att hon skulle polisanmäla fyllon så hon var illa tvungen ge upp och gå till polishuset. Det var inte långt dit. Eftersom detta var på kvällstid så en jourhavande polis tog emot trion. Elmo var som talesman.

Jourhavande polisen sa precis som Johanna misstänkte att det inte är värt att utreda fallet eftersom man inte ens vet motpartens namn. Det finns tusentals alkoholister i Forssa.

Fast kompisar bad henne berätta till föräldrarna att ett fyllor hade skrämde henne så hon inte gjorde det. Hon påstod för kompisarna att såklart ska hon berätta till mamma och pappa.

Även nu i Josefiina Saarelas fall Johanna vet att polisen inte klassar fallet speciellt allvarligt. Bara Elmo tycker att det är allvarligt när oanständigt Josefiina hade ställt snuskiga frågor om honom. Johanna gav upp när Elmo lovade att komma som andligt stöd direkt efter jobbet. Han ringde Viktoria eftersom hon känner Josefina bättre och vet hans hemadress; Jordmannavägen i östra Eurola.

Johanna var orolig om fallet skulle gå till domstolen och sedan hon skulle få berätta detta till mamma och pappa. Då mamma skulle mista nattsömnen fast det inte är Johannas fel. Mamma skulle säkert bli orolig eftersom dessa hände på den nya sociala sajten. Redan nu hon har fördomar om folket på Net-Gallery. Elmo rekommenderade att Johanna skulle berätta för sina föräldrar om snusk-Jossu. Johanna gjorde en vit lögn och lovade att berätta. Elmo behöver inte veta sanningen, tänkte hon.

Fredagseftermiddag, direkt efter jobbet, Johanna och Elmo gick hos henne för att hämta bilen fast dem passerade polishuset. De är tvungna att först hämta Viktoria som bor på Bevingadevägen 6. Dit hon körde via Kardanvägen för att slippa passera föräldrarna. Kanske mamma och pappa skulle ha känt igen den gråa Hyundai Elektro, tänkte Johanna. Om detta hon inte sade ett ljud till sina arbetskompisar. Tillbaka till centrum hon tog samma väg via Kardanvägen och parkerade utanför det orangea polishuset. Varje gång Johanna tänker på den storbröstade kriminalsnuten.

Hösten 3000 hon gick in i polishuset tillsammans med dåtida chefen. Chefen var som andligstöd såsom nu Elmo och Viktoria. Denna gång Johanna inte är misstänkt utan som brottsoffer. Då, hösten 3000, brottsoffer var multinationella säkerhets- och vaktbolag S-L Safety, tänkte Johanna medan de gick in i polisens receptionshall. Elmo visade att hon inte behöver vara orolig. Johannas blick gick runt bakom receptionsdysken för att se om hon skulle se Jana-Olga Kasa. Hon såg inte ett spår av kriminalsnuten. Förmodligen karringen har gått i pension, tänkte hon eller snuten sitter i sitt kontor. Johanna var lite stressat att vem som skulle bli utredare av fallet Saarela, hoppas inte Kasa, tänkte hon.

De togs emot av en mager manlig polis i ett litet rum bredvid reception. Johanna frågade om fallet skulle gå till tingsrätten och kostar det hela. Polisen svarade att det inte kostar något i fall den åtalade skulle dömas, all sannerligen till böter. Då Johanna tänkte tyst inom sig att även hon skulle ha dömts till böter om hon skulle ha erkänt IP-blockering. Detta vore ha varit känsligt och skulle ha fått sparken, tänkte hon medan polisen ställde frågor om Josefiina Saarela och hennes hemadress. Det kunde inte Johanna svara så Viktoria berättade om Josefiinas kontaktuppgifter.

Polistjänsteperson sade att först ska undersökas om detta uppfyller kännetecknen av brott. Johanna gav utskriften som bevismaterial. Såklart hon fick bevisa identitet. Hon tackade lyckan att hon bor i egen lägenhet så att möjliga polisbrev inte skulle chocka föräldrarna. Redan kuvertet med federal polisloggan kan chocka mamma och pappa. Sedan hon kom på; fan, tisdag! Då pappa brukar städa och vem vet brev från polisen skulle komma samma dag, tänkte hon. Hon hoppades och bönföll att brevet skulle komma någon annan dag, inte tisdag. Detta hon inte sade högt för då Elmo skulle ha kommit på att blondinen inte tänker berätta om fallet till föräldrarna.

Om en vecka Johanna fick ett brev från polisen. Där meddelades att fallet har lagts ner eftersom det inte uppfyller brottens kännetecken. Johanna suckade för lättnad att brevet kom på onsdag så att pappa inte såg brevet. Hon suckade ännu djupare att fallet har lagts ner. Om detta hon säger inte ett ljud till Elmo. Såklart hon visade brevet till honom. Johanna var på låtsas besviken att snuskhumrar får härja hus som helst.

Josefiina Saarela och Mara Valavuori bor på Jordmannavägen, mitt emot macken Okei, i samma kvarter som Risto Tilli. Elmo och kompani inte känner Risto.

Nyligen Risto har skaffat konto på Net-Gallery och skickat vänförfrågan till Johanna och Anatoli. Han tycker mycket om de båda. Om några år han blev osams med Anatoli och gjorde Brexit. Om detta Anatoli lättade på sitt hjärta till Johanna i privatchatten. Då hon tänkte i för sig själv att även hon borde ta bort skitstöveln från vänlistan men han kan vara kvar så länge. Då jag har hämtat pengarna tillbaka så det blir Brexit för Anatoli och hon inte kan ens ana vilket sorts Brexit.

Johanna också funderade att kanske hon kunde börja ta chatt-avgift men dessvärre detta skulle vara mot användarvillkor på Net-Gallery. På inloggningssida det tår tydligt att Net-Gallery är alltid gratis. Mitten av decenniet Risto Tilli flyttade till Kuopio eftersom där träffade han den rätta.

Kvarteret där Saarela och Valavuori bor, började Johanna och Elmo kalla för kvarteret snusk-Jossu. Varje gång när Johanna passerar kvarteret då Elmo är med, så hon brukar skoja: "Ska vi fika hos snusk-Jossu? då Elmo fnysar: "Nej tack, måste du alltid babbla om denna galning?". Johanna blev skrämmd och bestämde sig hålla käften för att idolen inte skulle bli sur.

Därefter bara då Johanna och Minea pratar i jacktelefon så de ofta brukar skoja om Josefiina, att vem som är snusk-Jossu tvåa. Minea brukar skoja att tvåa är i alla fall Johanna Kivinen. De båda roas att Elmo och Matlena råkar känna massa snuskhumrar.

Polisbrevet Johanna arkiverade i förrådet på vinden. Hon inte vågar visa den till mamma och pappa. Då skulle det vara risk för hjärtinfarkt, att vad är det som tjejen har gjort, tänkte Johanna medan hon arkiverade brevet.

Vintern 3014 till Johannas bestörtning nätportal Europe24 webbserver kraschade för gott och det går inte reparera eftersom tjänsten var gratis. Hon började leta efter en ny gratis webbplats och hittade en sådan på Moontube. Dit hon laddade sina berättelser i PDF-format. Hon märkte att sajten är lite enklare och på köpet man får en egen Gästbok samt enkel blogg.

Vårvintern Johanna och Elmo började igen äta lössallad på Oxinge tågstation och ibland även på resecentrum i Forssa. Han vill se vartenda höghastighetståg som passerar. Mest tåg passerar Oxinge tågstation så de brukar äta där. Johanna skulle hellre äta närmare i Forssa men han tycker att Forssa resecentrum är tråkigt där brukar en alkis samla burkar och fnysa till folk. Alkisen har på sig överdrivna strumpbyxor och en bonde keps.

Under tågbanebromen på Forssa resecentrum det är brunt diabas som roar Elmo och brukar skoja att detta är Johannas bajs och hon skulle ha smyg-bajsat på natten eftersom hon bor på närheten och skojar att man inte får vara en sådan smyg-bajsare. Johanna på sin tur skojar att Elmo själv skulle smyg-pissa på Ari Vatanen rondellen. Han bor ju närheten av den södra centrala cirkulationsplatsen. Den norra centrala cirkulationsplatsen ligger vid resecentrum.

I slutet av filmkvällarna Elmo på att låtsas håller på och stänger av Johannas hemsidservern så hon springer i full av panik till hallen och kacklar som en gumba. Detta roar Elmo och Minea. Elmo brukar

filma med sin jacktelefon medan har ena handen på serverns kontrollpanel och säger: "Ett, två, tre...!" så hon springer mellan kameran och kontrollpanelen och kacklar: "Stäng inte ner, akta för att det inte inträffar olycka..." En gång hon lade ovanför huvudströmbrytaren en gammal kakburk för att kompisar inte skulle på misstag vrida i spaken. Såklart kompisar skrattade och rev sina arslen att den lustiga blondinen har lagt en kakburk ovanför strömbrytaren. Johanna påstod att burken skulle vara provisorisk skyddskåpa och där inne det skulle vara massor av strömförande kablar. Såklart kompisar inte trodde på sådant. Viktoria påminde att hennes mamma är utbildad elektriker som kunde se över kakburken om den skulle vara laglig. Johanna påstod att just hon hade monterat skyddskåpan. Varje gång kompisar skrattar ljuvligt.

En lördag i mars månad det var Janettes och Olli-Karis äldsta son, livaris konfirmationsfest. Kyrkan var Tavastlundens kyrka, samma kyrka där Jaana-Mari och Jeesus konfirmerade sig. Efteråt Johanna har ångrat att hon skippade Jeesus konfirmation och orsaken var alltför mycket kärlekskänslor.

Nu Johanna inte hade långt till livaris konfirmation. Hon har neutrala känslor mot livari fast han är väldigt snygg men saknar den lilla extra, kanske han är alldeles för smal, precis som Johanna brukar fundera. Hon bor andra sidan av tågbanebromen så hon kunde gå under tågbanebromen, mellan pelarna. Mamma och pappa väntade på kyrkans parkering. Tavastlundens kyrkas parkering ligger i korsningen Sportvägen och Hunneskogsgatan. Bredvid parkeringen ligger Tavastlundens begravningsplats, där vilar Anatólis kompis, Mauno Axelsson. Han dog av narkolepsi hösten 2009. Detta var tufft för Medvedev och han hade på jobbet att han aldrig mer skulle bli kompis med en Narkoleptiker.

Själva konfirmationsfesten var hos Asta i Vemark eftersom där finns mest plats. Nu Johanna såg för första gången miniatyren av pappas, Verneris och Kaarlos barndomshem som Verneris hade byggt på sina sista dagar i livet. Miniatyrhuset finns nu i en glasvitrin. Senast i samma metallstuga bodde Epix. Under hans tid Johanna brukade kalla huset för det smutsiga huset som verkligen var skitigt. Ovanför glasvitrin det är en miniatyr av Brand Line katamaran som också är skapats av Verneris. Johanna beundrade gudfaderns hantverk medan ångrade att hon inte besökte hos honom under hans sista levnadsmånader. Gudmoder tröstade att det inte gör något eftersom gudfadern var mycket trött och hans utseende inte var något att se; det mesta av huden var täckt av psoriasis.

Det var mycket folk på Callevägen hos änkan Asta. Det var Aastas båda systrar såsom änkan Kaija. Aulis Vornanen avled mitten av 3000-talet. Nu båda systrar är änkor. Familjen Nukku var inte närvarande eftersom de har annat att göra. Numera Doris har en familj och bor i Mellilä. Hon finns med på Johannas vänlista. Hjäromdagen när Johanna bilade tillsammans med Elmo så Doris såg henne och vinkade men Johanna såg inte henne eftersom hon hade koncentrerat sig till trafiken samt kompisens Pokemon iakttagelser. Efteråt Doris hade skojat till Johanna att hon skulle ha varit nära köra på henne. Johanna får tacka lyckan att Elmo inte hörde skojande för annars han skulle ha trott att det var på riktigt.

En månad senare var det ytterligare en konfirmation. Den här gången det var Mikaelas dotter, Josefiina, som konfirmerade sig. Samma kyrka som livari hade. Av hennes namn Johanna tänker på snusk-Jossan men hon är en snäll Jossan.

Johanna tycker att det känns skönt att äntligen det blev glada släktfester för att slippa umgås med idolen. Visst hon trivs bra med sin arbetskompis men henne stör hans dominerande inställning. Killen får allt för ofta impulsiva idéer så att ursprungliga planer kasseras. Sådan tur att mitt i konfirmationen han inte föreslog någonting till henne.

Den senaste tiden Elmo har börjat spela mobilspelet Super Pokemon Go som liknar på forna tiders Pokemon Go men numera spelar man med datahjälm. Med dagens Pokemon det är lättare att jaga Pokemon figurer.

Några gånger Elmo har bett Johanna att vara som Pokemon-förare; han själv skulle jaga Pokemons medan Johanna skulle köra bil. Detta är tufft för henne eftersom när som helst han kan säga stopp då han upptäcker i datahjälmvisir Pokemons som Johanna inte ser. Det är svårt att stanna bilen mitt i trafiken. Då hon äntligen minskar hastigheten så han börjar svära att bakom det står en bil. Om hon skulle köra fortare så han skulle missa Pokemons och även då han skulle svära.

Egentligen Super Pokemon Go är för att man skulle få motion och samtidigt spela spelet men han fuskar när han har fått för sig att man också kan jaga Pokemons från bilen.

Josefiina Kiviniens konfirmationsfest var hemma hos Mikaela och Akseli. De bor i en radhuslänga mellan Estbacka och Sandbo. Familjen har en ljusbrun nöjesrobot som är stor som ett lamm. Robotens programmering verkar vara förvirrat och batteriluckan är hälften öppen. Mikaelas och Akselis lilla radhuslägenhet var full av gäster. Sådan tur det var varm vårdag så en del kunde sitta på uteplatsen.

Johanna märkte att hon inte längre blir upphetsad av kusin Jeesus. Han har lite grann vissnat ut samt han har ju en lesbisk som flickvän, precis som Johanna tänkte medan hon tittade på Jeesus och Daniella. Mellan satt lille Liam Pingvino. Sedan Johannas blick gick vidare till Mikaelas och Akselis yngsta son, Jasseri, alldeles för vacker kille, tänkte Johanna. Hon kände hur äggcellen började aktivera sig fast Jasseri är så länge böterkött. Hon inte vill ha rykte som pumakvinna så bäst att hålla tankarna i styr. Hela familjen finns på Johannas vänlista. I början Jasseri brukade gillamarkera allt som Johanna publicerade och då hon blev upphetsad.

Hans namn börjar med upphetsande bokstav, har Johanna kommit på.

På sociala sajt, Photogram, Jasseri brukar posera lättsamt så att Johanna blir förskräckt: tänk om pedofiler och nättroll skulle upptäcka honom. Konstigt att kusintjejen inte hindrar honom att publicera nakenbilder på nätet, har Johanna funderat.

Mikaela jobbar som fångförare och kör fångar mellan polishäkte och tingsrätten. På fritiden hon brukar spela paddeltennis.

Forssa paddelhallen ligger på industriområde Tallila södra, i en gammal spannmålssilo. Framför denna massiva pampiga byggnad det är Tallila hamn. Det är bara några enstaka flodfraktbåtar som trafikerar i Loimi ån.

I samma byggnad med paddelhallen det är det lokala Röda korset med secondhand. För några år sedan Röda korset flyttade från Tingbo till södra Tallila. I Röda korsets gamla lokaler började en trafikskola.

Akseli jobbar på den toppmoderna optikerbutik, Älysilmä, som har en butik i Siba-huset på Ylicity.

Så fort när Johanna hör Janettes och Olli-Karis yngsta sons namn så hon får associationer till hans namne, Elmo Yrjölä. Även Elmo Kivinen är lika smal som sin namne. Enda skillnad är att Yrjölä har en hängmage fast han inte är tjock.

De båda Elmos gillar rugby. Yrjölä spelar i laget Forssa idrottsföreningen Sankarit medan Elmo Kivinen spelar i laget Loiball i Loimo som är för normalstördas rugbylag.

Ett tag sedan Elmo Kivinen insjuknade i diabetes, tydligen släktfel eftersom hans mamma har denna förbaskade sockersjuka.

Det var tufft för lille Elmo att mista morfar. Han var morfars son. Ofta han och Vernereri brukade busa med varandra. Ungefär samtidigt, om några månader, även Yrjölä jade tufft då han miste sin mormor som Johanna fick erfara i form av Brexit. Sedan dess Yrjölä inte har gjort fler Brexit men Elmo Kiviniens bror livari gjorde Brexit från Johannas vänlista. Hon har funderat orsaken att det kan vara för många inlägg på Net-Gallery men vågar inte fråga orsaken eftersom livari är ju en släkting.

På onsdagskväll Johanna åker till bastu halv åtta. En halvtimme tidigare hon tittar en daglig såpa på TV Kainuu som handlar om boende i den fiktiva nord kajanaländska kommun. Serien inspirerade henne att diktera mer i sin berättelse Dolda organ och hon plockade upp vissa saker ur serien.

På lördag hon åker till bastu klockan 18 eftersom i förkväll det är massor av intressanta tv-program på kajanaländska tv-kanaler. De bästa program har TV Kolome och Nelkku, oftast samtidigt. Klockan sju på lördagskvällar på Nelkku det är kajanaländskversion av den gamla hederliga Vill du bli miljonär. Programledare är Kajanalands roligaste man, jämntjocka Jossu Pirtinmaa som också jobbar som morgonpratare på den kajanaländska Radio Kainuu Pop.

Om Johannas kompis skulle få för sig att hon kunde komma som matsällskap mitti dessa tv-program så hon lätt blir stressad. Hon inte kan åka hur som helst från Bevingadevägen eftersom mamma och pappa

fortfarande har i färskt minne ryssens galna upptåg. Då kompis mest tjarar att hon skulle komma så hon är illa tvungen säga till föräldrarna att det bara är kafédeltagare och han är snällare än ryssen. Ändå hon inte kan åka mitti tv-tittande eftersom då mamma och pappa skulle klassa Elmo som Anatoli. Johanna inte vill förorsaka dåligt tyckte för Elmo men han gör det själv genom att tjata. Ibland Elmo har föreslagit om hon kunde basta lite senare men det går inte eftersom då det elektriska bastuaggregatet måste vara påslagen allt för länge och förbruka el. Detta han tänker inte.

En timme innan hon skulle till Bevingadevägen så hon inte vågar besöka Net-Gallery för att kompis inte skulle tro att hon skulle vara sysslolös. Om tjetet skulle inträffa i privatchatten så det ökar risken för Brexit. På SMS det är mindre risk eftersom SMS inte har någonting med Net-Gallery att göra. En timme före bastu Johanna brukar kalla för sig själv för kritiska stunden. Då hon är mest stressad. Istället för Net-Gallery hon brukar diktera sina berättelser; Hjärnan full av hopp och Dolda organen.

Det är svårt att avsluta berättelser eftersom hon får hela tiden massor av idéer. Båda berättelser passerar i hennes liv.

Jessica Stenig har kommit med i hennes berättelse och heter Jesse Rocky. Jessie på sin tur har lagt i sin berättelse en figur som liknar Johanna; Jörgen Kiwi. De båda dubbelgångare följer varandras berättelser som passerar i avlägsen framtid.

Lördagseftermiddagar Johanna brukar lyssna på sydöstra lappländska lokalradio på nätet. Det är ett önskeprogram som spelar dansmusik. Även Antti och Anna brukar lyssna på samma program. Kivinenes gillar nordfinska radiostationer eftersom dialekten liknar på kajanaländska. Johanna inte längre lyssnar på den nationella EBU Radio2 kajanaländska lördagsprogrammet eftersom programledarna är språkskadade så det är jobbigt att höra blandspråk. Ibland i bilen på väg från Bevingadevägen hon brukar ha på EBU Radio2. Tidigare programmet hette Lördagstimme men numera programmet har konstigt namn; *Pettutarinat* det vill sägas barkstories. Johanna irriterar sig att den kajanaländska redaktionen saknar fantasi och allting namnges efter barkbröd. Programledarna är numera amatörmässiga babblare som blandar tavastländska och kajanaländska. Ibland det är sångtävling förutom kajanalänningar men låtarna är rena amatörmässiga skapade med enkla musikmaskiner. Programledarna påstår att denna gång det har kommit rekordlängd lyssnarröster, tydligen musikers släktingars och journalisters stödröster.

Johanna ofta tänker på Elmos roliga repliker som till exempel; fan vad är det som låter? Fan, blir det åska? samt om det har kommit kajanaländsk bondost till butiken i Hillo, som han brukar betona lustigt som om han skulle börja gråta om osten inte har kommit.

I filmkvällar har Johanna bjudit för sina gäster kajanaländsk bondost. Elmo blev förtjust i osten och började då och då fråga Johanna om de skulle åka till K Supermarket i Hillo eftersom där bondost oftast säljs.

Minea och Viktoria inte tycker om den kajanaländska bondosten som låter mellan tänderna som om det skulle vara gummiost.

Otaliga gånger Elmo och Minea har försökt locka Johanna till Seinäjoki. De har föreslagit att hon kunde åka i Mineas bil och sedan hemvägen hon kunde ta höghastighetståget via Åbo. De har föreslagit att de kunde handla i Uleåborg. Minea har lovat för henne att ordna eget rum för att slippa visa upp snippan till kompisar. Johanna är skeptisk eftersom hon inte är vana att sova hos kompisar. Det stora spöket är de eviga glasögonen. Hon inte är vana att lägga sig ner glasögon på sig. Just därför inför skolresor hon lämnade glasögonen hem men denna gång det går inte eftersom Elmo är stenhård att hon bör ha glasögonen på sig.

Johanna brukar säga att kanske någon gång på semester kunde besöka i Seinäjoki eftersom då det brukar vara traditionell stadsfestival Tangomarknad. Numera ingen tv-kanal visar Tangomarknad förutom slutet av nyhetssändningar som slutlättnad.

Ibland Minea och Elmo brukar skoja att de kunde ta Johannas bil till Seinäjoki och kallar hennes bil för Taxi Tingbo eftersom hon brukar skjutsa folk så mycket. Hon själv kallar bilen för koreanska raggabilen och Mineas bil kallar hon för Taxi Seinäjoki. Minea tycker att Taxi Tingbo är bättre.

Då Elmo inte är på höravstånd så Minea brukar be Johanna sluta köra honom hit och dit. Det har blivit mer och mer Pokemon skjutsfrågor. Förritiden folk frågade efter fylloskjutsar, har Minea ofta skrattat till



Johanna för att hon skulle tänka efter. En gång i veckan Minea brukar ringa till Johanna för att höra hennes roliga historier. Hon kallar henne för snusk-Jossu tvåa. Då Johanna frågar om det finns fler personer på linjen så Minea ställer en motfråga: "Hör du björnmorrhande?" och syftar till herr Yrjölä.

På riktigt Elmo inte skulle våga åka med Johanna till Seinäjoki eftersom hennes kör stil är osäker, lite vinglig och hon kan stanna mitti rondellen. Så har det hänt några gånger på fredagar när de är på väg till butiken för att veckohandla. Så fort när Johanna saktar farten inne i rondellen så Elmo började skrika: "Fan blandskalle, jävla trögskalle, det kommer bilar bakom oss!" och lyssnar inte hennes förklaringar att hon är förberedd i fall andra bilar inte skulle stanna vid triangeln. Då hon försöker förklara så han börjar härja och slå bildörren och instrumentbrädan. Då Johanna kommer ihåg händelsen från första klassen när hon hade sparkat Karl-Peters bil.

Elmo har blivit vana till långkörning med Minea som kör sakta och sedan stannar för tankning. Hon har en biogasbil.

Början av april Viktoria föreslog till Johanna om de skulle ta en dagstur till Terijoki Bordershop som ligger vid den karelska-ryska gränsen i den lilla Kuokkala. Den ryska delen heter Repino. Terijoki Bordershop har blivit populär och många finner brukar köpa där billig sprit och godis. Viktoria Näsi har tagit reda på att Three Town Bus Travels ordnar shoppingresor till Terijoki i Karelen.

Nyligen Three Town Bus Travels köpte upp nordtavastländska Polkubussi. Ofta Santtu Kirkko och Tiina Paasio har rest med den lilla mysiga Polkubussi. Då bussbolagen gick i samman så Santtu började gråta och publicerade på Net-Gallery en klagomålvideo där han fällde några tårar såsom Polkubussi skulle vara en levande varelse. Detta roade Johanna men inte vågade gillamarkera på grund av Brexit skräcken. Några gånger Santtu och Tiina har raderat henne från vänlistan. Direkt i nästa bowlingträning Johanna brukar tårögt be komma tillbaka till vänlistan. Så brukar dem göra eftersom de är snälla. I något innersta Johanna tycker om Santtu eftersom han råkar ha ett erotiskt namn. Hon vill vara samtliga Santtus och Ninos kompis. Allra helst hon skulle vilja ha handledare Santtu Vuori på reparationsgruppen som vän på sociala sajten men detta gör han inte eftersom handledarnas förordningar förbjuder handledare att vara som nätkompis med deltagare. Detta för att man skulle slippa bli jävig. Anton-Kari gör ett undantag. Innan detta direktiv han hade hunnit bli nätkompis med Johanna och Anatoli. Han inte har något hjärta lämna deras vänlistor. Anton tycker mycket om Johanna och Anatoli eftersom dessa två deltagare är så mysiga. Ofta Simo och Kullervo har bett sin kollega att ta bort Johanna och Anatoli från vänlistan. Så lovar han men det orkar han inte göra eftersom Net-Gallery är ju fritids grej.

Johanna tyckte om Viktorias idé. Bättre Terijoki än någon möjliga Seinäjoki, precis som hon tänkte för sig själv. Turistbussen kör från resecentrum i Forssa ända till Terijoki i Karelen. Numera man inte behöver ha pass och visum då man reser till Karelen men det är bra att ha passen med sig för att kunna bevisa identiteten. Detta på grund av alla dessa klimatflyktingar som blir allt fler. I Fjärran Östern det börjar bli så varmt att inte ens självaste jäveln skulle trivas där.

Johanna har splitterny European Federation Passport med Global Unions symboler. I januari hon gick till polishuset för att förnya passen i fall hon skulle någon gång följa med sina föräldrar till Kanarieöarna. Höstas och vintras hon besökte flera gånger hos polisen; först försöka anmäla fyllokärring och sedan Josefiina Saarela. Sedan även passärende. Varje gång hon tänkte på den storbröstade kriminalsnuten och tänkte om hon skulle gå upp och reta lite Jaana-Olga men det vågar hon inte. Det skulle vara en försvårande omständighet, precis som hon tänkte medan väntade sin tur för passärende.

För några år sedan deltagarna på Forssan apu gjorde ett studiebesök till polishuset. Då en guiderobot visade runt i huset. Även då Johanna var spänd i fall kriminalsnuten skulle dyka upp och hälsa henne med namn för då arbetskompisar skulle undra på att varför en kriminalinspektör känner henne. Hon såg inte röken av kriminalsnuten.

Deltagarna fick också kika in i finkor och sitta inne i en äkta polisbil. Johanna filmade med multimediekamera då polisbil hade sirener påslagen för att få extra material i berättelser. Inte varje dag man har tillfälle att föreviga polisens lokaler och en polisbil. Ute på stan man knappast vågar fota poliser för då man skulle bli misstänkt. Så fort man ser en polisbil ute på stan så man blir rädd såsom man skulle se en orm, så hade gamle Oskari sagt. Denna replik lever vidare i familjen Kivinens talspråk.

Även Minea och Elmo blev intresserade om shoppingresa till Terijoki. Minea lovade kontakta Three Town Bus Travel och ta reda på tidtabellen och priser.

Mitten av april Johanna föreslog till Viktoria och Minea att de tillsammans skulle köpa till Elmo som födelsedagspresent ett presentkort till någon stormarknad, likadan som hon själv fick. Tjejerna tyckte det var bra idé och köpte tillsammans presentkort värd 200 euro till klädbutiken Hän & Mari som finns i Siba-huset på Ylicity.

I år Elmos födelsedag inträffade på långfredag det vill sägas han kan kalasa speciellt länge. Samma kväll de åt igen i restaurang O'leary's. Då Johanna betalade sin andel av Elmos presentkort till Minea. Kaaninen fungerar som kompiskretsens storhjärna medan Elmo är som aktivitets hjärna. Viktoria och Johanna är som kretsens små hjärnor trots Johanna egentligen är den stor hjärna och har skapat långt gående artificiell intelligens i samtliga assistansrobotarna på jobbet. Handedarna är helt ovetande om detta. Robotarna som man säljer till kunder, inte ska vara så intelligenta så att dessa kan när som helst göra oväntade saker. Så länge så har inte skedd eftersom ingen har råkat säga det rätta nyckelordet.

Det var meningen att även Uuno skulle ha varit med i restaurangen men han ställde på sista minuten eftersom han hellre vill följa med sina föräldrar till stugan.

Familjen Kiukku har en sommarstuga vid sjön Roine. Han ville istället åka till stugan när han såg väderprognosen för helgen att det blir soligt och varmt.

Precis som man kan tänka sig, Elmo inte gillade att den närmaste kollega pallade av. Han hade hunnit reservera bordet.

Det också var mening att äntligen Karolus skulle följa med men även han ställde in på sista stund då Elmo förbjöd honom att be skjuts av Johanna samt Julius inte får följa med. Tydligt Karolus hade tänkt att Johanna skulle ha hämtat honom och sonen men sådan tur att Elmo redan känner honom alldeles för bra. Elmo inte vill ha små ungar till restaurangen fast han tycker mycket om småbarn. Om Julius skulle vara med så man inte kunde berätta fräckisar fast Julius redan är i tonårig det vill sägas säkert redan vet massor av fräckisar. Karolus blev ledsen i sinnet och bestämde sig skita i Elmo. Elmo har ingen surskräck så han bryr sig inte om sura kompisar.

Nino inte hade råd att äta i denna dyra restaurang samt hans föräldrar inte gav tillstånd eftersom Elmo stod bakom restaurangidén. Elmo förstår inte varför hans föräldrar avskyr honom, han som tänker alltid väl, precis som Elmo Yrjölä brukar tänka.

Det blev bara Johanna, Elmo, Minea och Viktoria samt två tjejer från Loimo; Maarit och Jessi-Tatjana. Jessi är ett adoptivbarn från Afrika. Hon kan flytande finska och tavastländska. Maarit är en riktig hårdrockare och har becks svart hår så man lätt blir rädd.

Det blev lyckat restaurangkväll. Johanna åt starkt kryddade drakvingar. Det är konstgjorda köttstrimlor som heter som drakvingar eftersom draken är en sagofigur och köttet är konstgjort. Först Johanna hade fördomar eftersom hon förmodade att köttet skulle smaka fisk eftersom på finska draken heter *Lohikäärme* det vill sägas laxorm men hon bestämde sig chansa och smaka detta speciella kött som smakade mellan kyckling och nötkött.

Elmo undrade på Johannas matval eftersom detta egentligen är förrätt. Hon valde på flit eftersom förrätt är billigare och hon inte äger en stor pung. Elmo är den enda som har en pung. Han var som tuppen på tuppen eller rättare sagt som tuppen i restaurangen.

Lördagskväll Minea, Viktoria och Matlena åt igen i samma restaurang. Tjejerna ville ha en tjejkväll. Elmo blev ledsen i sinnet eftersom han inte fick vara med och kände sig ensam och övergiven. Han skickade röstmeddelanden till Johannas Voxukka om hon kunde komma hos honom att hålla sällskap men dessvärre hon inte kunde göra det på grund av bastukvällen.

Johanna har röstmeddelande appen Voxukka i sin första smarta jacktelefon för att kunna kommunicera med Elmo. Där ser man också navigeringspunkt så hon ser var idolen befinner sig i. Nu hon inte behöver fråga var befinner han någonstans. Han gillar inte om nyfikna frågor.

Han tjatade så länge att Johanna blev stressat och blev ledsen i sinnet. Hon smsade och lättade på hjärtat till Minea som tröstade henne att hon inte behöver bry sig om honom eftersom han lugnar sig fort.

Minea berättade att han också har skickat massor av sms till henne för att hon skulle hoppa över tjejkvällen. Kanske Johanna skulle ha fått följa med om hon inte skulle ha bastukväll. Om Johanna skulle ha varit med i tjejkvällen så Elmo skulle ha blivit ännu mer ledsen eftersom han råkar vara fel kön. Minea inte är en tugg rädd för Yrjölä men Johanna är mycket rädd för honom. För henne Elmo är den riktiga björnen.

För några år sedan Minea hade klagat om hans beteende till hans mamma. Då han blev mycket ilsken och gjorde Brexit. Om några veckor han kom tillbaka till vänlistan och bad förlåt.

Minea har förvarnat Johanna att klaga om honom till hans föräldrar eftersom hon inte skulle tåla hans reaktioner. Denna gång han inte gjorde några Brexit. Han både älskar och är rädd för Minea, ungefär samma som mellan Johanna och Elmo. Minea bara vill vara som kompis.

Minea känner några Jehova avhoppare och den sympatiske Elias som hon kallar för Jehova-Elias fast han har hoppat av sekten. Minea själv inte tillhör i Jehovas vittnen men känner många avhoppare.

I hennes tidigare generationer det har varit Jehovas vittnen, för länge sedan på 1980-talet och början av 90-talet till en av förfäder blev psykisk sjuk och hamnade i mentalsjukhuset.

Allt detta är väldokumenterat i familjen Kaaninens hemarkiv. Där man kan läsa att den psykisk sjuka släktingen hette Mikko som träffade i mentalsjukhuset personer som Vihtori Näsi och Elli Yrjölä. Det verkar att personerna är släkt med Viktoria och Elmo. Den tredje medpatienten hette Jim-Adolf Brandzer det vill sägas son till grundaren av Brand Line och Vattula.

Följande dag det var den årliga Bike dag utanför Bike butiken i Lexus. Johanna meddelade Elmo att hon inte ska till Bike dagen eftersom hon hellre vill sola på Bevingadevägen 6 eftersom det är årets första sommar dag. Hon inte är intresserad om evenemanget eftersom hon inte äger en svävarbräda eller en motorcykel. Hon har en sparkbräda men inte vill köpa en ny. Hennes sparkbräda är av märke Tunturi som är köpt från Karoliinas cykel och sportaffär i centrum. Några gånger hon har sparkat till jobbet och visat sparkbrädan för Nino eftersom i den står cykel- och sportaffärens reklamdekal. Nino blev roat at butikens namn eftersom då han tänker på busande med Tatjana. Nino har glömt att Karolus ex heter också Karoliina eftersom de inte ses längre lika ofta eftersom Karolus jobbar nuförtiden hos konkurrenten 10B. Eftersom Eductus och Suner sysslar med Daily Activity för funktionshindrade så företagen lite grann samarbetar.

Tur för Johanna att inte heller kompisar var intresserade om Bike dagen. Istället Elmo, Minea och Viktoria kollade på Ylicity. På söndagseftermiddag han smsade Johanna och föreslog om hon kunde komma till Ylicity för att snacka lite medan han och tjejerna äter söndagslunch på Sedimentti-huset. Hon svarade att hon redan har ätit grillat kött och hellre vill sola. Just då Elmo och Minea var hos Viktoria vid samma gata, bakom en skarp kurva. Familjen Näsi har en bubbelpool där han och Minea plaskade tills Viktoria blev klar att åka till Ylicity. Alltid tjejer är långsamma, precis som Elmo skojade. Trögast verkar Johanna som vill envist sola, tänkte han. Han orkar inte alltid börja tjata eftersom då han själv skulle bli på dåligt humör. Han vill vara glad.

Elmo föreslog till Johanna att hon kunde komma hos Viktoria för att testa bubbelpoolen men hon inte vill komma eftersom Vickan bor hos föräldrarna och det är lite känsligt att tränga sig i deras bubbelpool, tänkte hon.

Elmo föreslog också om han och Minea kunde komma till sexan för att hälsa på. Då Johanna blev stressat och smsade sin standardfras; *Äh, det vete katten, farsan och morsan är nakna...* då Elmo smsade; *Coolt, jag älskar nakna människor!*

Johanna är blyg för sina arbetskompisar som skulle komma till Bevingadevägen 6 och orsaken är den eviga glasögonrumban. Speciellt Elmo ifrågasätter hennes krånglande utan glasögon.

Johanna läste Åbolands nyhetsläsplatta och sedan började läsa deckarläsplattan som hon hade köpt till föräldrarna från Sassnitz kryssning och därför läsplattan finns i bokhyllan i förrådet. I samma hylla det finns en vinröd läsplatta; *Hur kan du leva i paradiset på jorden*. Läsplattan kommer från Kivinens grannar i Villmanstrand som var stenhårda Jehovas vittnen. Johanna är den enda i familjen som har ögnat läsplattan, oftast i smyg i bastu. Hon inte vågar läsa Jehovas propaganda helt öppet för då mamma och pappa skulle tro att hon skulle ha blivit som Jehova. Johanna bara är nyfiken att hur Jehovas ser världsalltet. Hon hoppas på att föräldrarna inte skulle kasta läsplattan. En sådan risk finns eftersom Anna och Antti avskyr Jehovas vittnen eftersom detta är ju slutet sekt. Visst även Johanna avskyr sekten och hon läser läsplattan för att få fler idéer till sina framtidsberättelser.

Efter solande mamma hjälpte dottern att raka av håret i armhålorna. Anna har en bra lasertrimmer. Det inte

är lika stark laser som i laserupp-skärare men ändå man inte ska peka för länge mot huden för då laserstråle kan borra sig genom huden. Efter laserbehandling man bör undvika solljus för att huden inte skulle bli irriterat och därför man bör lasertrimma efter solande.

Efter laserrakning hon duschade sig och drack barbröstat eftermiddagscappuccino. Hon tycker att fläskrumba har börjat lätta. Sedan hon klädde upp sig sakta; först byxor och sedan tröjan. Därefter hon åkte hem. Varje söndagseftermiddag hon åker från föräldrarna så hon brukar säga att nu ska hon så småningom lugna sig för kommande arbetsvecka.

I bilen hon kopplade in automatstyrning för att kunna ringa till Elmo och fråga om de fortfarande befinner sig i Ylicity. Hans Voxukka var avstängt så hon inte såg navigeringspunkt. Han svarade att just nu de håller på och äter i entrérestaurang på Sedimentti-huset. Johanna bestämde sig göra ett sväng till Ylicity. Från föräldrarna det är lite kortare väg till Tallilabron. Hon bestämde sig snacka lite om shoppingresa till Terijoki.

Elmo och tjejerna åt salladsrätter i entrérestaurang som finns i före detta Burger Presidents lokaler. Johanna har börjat i för sig själv kalla Elmo för salladspojke och för åskgubbe.

Elmo blev glad då Johanna uppenbarades i restaurangen. Hon skojade att visst den gammal trögskalle lär sig komma hos sina kompisar. Elmo tycker att det låter komiskt då Johanna kallar sig själva för trögskalle. Ordet trögskalle är hans påhitt och har menat just henne då hon har fattat trögt. Detta kan bero på att hon brukar tänka på kajanaländska och inte förstår alla tavastländska ord.

Speciellt i bowling Johanna låter som trögskalle men den senaste tiden hon har lärt bowla en hel del. Hon har mycket kvar att lära sig; armen brukar vara sned och gängat samt ryggen är böjt. Hennes bowlande ser ut som om hon skulle lägga sig ner, precis som tränare Virve brukar säga.

Varje år i mars månad det brukar vara olicensierad bowlingtävling i Loppi. Där kan även Johanna delta. I år hennes bowlingklot pajade helt. Klotet som hon hade fått av Uuno. Klotet sprack då den träffade kägglorna. Det var en Strike, klotets sista strike. Klothalvan kom tillbaka. Resten av spelet hon fick bowla med låneklot. Hon sade inte ett ljud till bowlinghallens personal att bakom käglor det blev kvar en klot halva eftersom då personal kunde kritisera henne att hon hade bowlat med en trasig klot som pappa hade försökt laga med Plastic Padding. Hon stoppade den ena klothalvan i sin bowlingväska.

På väg till Loppi i minibussen Johanna visade för Nino och Uuno det lagade klotet. Killarna sade att det inte går att spela med sådan klot, knappast det skulle vara tillåtet att spela med lagade klot.

Johanna blev lite spänd om killarna skulle förhindra henne att spela med det lagade klotet. Lyckligtvis så skedde inte. Johanna kom på mitten i klassen olicensierade trots det trasiga klotet och sedan med lånklotet. På hemvägen hon berättade till killarna att klothalvan blev kvar bland kägglorna. Uuno ruskade huvudet eftersom han är mycket noga med sitt klot. Innan varje tävling han brukar noga duscha klotet för att bowlingolja inte skulle hamna i främmande banor. Johanna påstår sig göra det samma men det gör hon inte. Hon vill se om främmande olja skulle förstöra banan. Även detta är en kvarleva från hennes tidiga barndom och är en del av småflickors hyss.

Nästa bowlingträning hon spelade med låneklot. Hon väljer klot nummer tio. Den verkar vara lagom tung.

Uuno rekommenderade henne att köpa en helt ny klot från Jockis bowlinghallen som är traktens enda bowlingshop. Johanna inte har råd att köpa den dyra bowlingklot. Låneklot får duga. Uuno har det svårt att förstå att alla inte är lila rika som hans familj. Han är född guld sked i munnen. Även detta gör Johanna blyg. Hon inte vågar koppla in charmen för att fiskleverantören inte skulle tro att hon skulle vara efter deras pengar. Så är absolut inte. Ibland Johanna har funderat att kanske trots allt hon skulle gifta sig med Uuno och smakar efter sitt eventuella namn; Johanna Kiukku. Inte så dumt men det skulle låta lustigt. Visst Johanna är då och då på dåligt humör, precis då mamma och pappa skulle anmärka om någonting så direkt hon börjar fräsa och vreda så att visst efternamnet Kiukku skulle passa perfekt för henne.

En dag i vår vinter Anna och Antti tipsade dottern att Frälsningsarmés secondhand har ett billigt bowlingklot; bara 200 euro. Johanna blev intresserat och kollade klotet. Det inte är långt från henne till frälsningsarmés secondhand varuhuset som ligger vid torget. En av kloten var en passande. Även fingerhålen passade perfekt för hennes knackfingrar. Klotet är klassisk svart. Hon bestämde sig köpa klotet. Nu hon har ett eget bowlingklot igen så att hon sparar en tia i klothyra.

Uno funderar på att köpa en ny klot eftersom hans gamla, bara några år gamla, redan är hackig och sliten. Han är väldigt kräsen på klotet. Han ska titta och se om några år och sedan beställa ett ny klot från en rysk bowlinggrossist.

Allt detta Johanna tänkte i för sig själv medan kompisar åt salladsrätter. Då Elmo och tjejerna hade ätit så de åkte hos Johanna att utforska Three Town Bus Travels broschyrläsplatta. Minea antecknade telefonnumren och e-postadresserna. Någon dag hon ska kontakta och boka resan till Terijoki. De bestämde sig ta shoppingresa i juli.

Då Elmo och tjejerna hade lämnat Johannas lägenhet så utanför, på Jormagatan Viktoria kom på att hon glömde sin jacktelefon på Johannas soffa. Via balkongen hon bad henne kasta jacktelefonen eftersom denna tjocka tjej inte orkade gå via trapphuset. Johanna kastade jacktelefonen så att den inte skulle hamna på balkongen nedanför eftersom därifrån det skulle vara svårt att hämta. Hon inte är så bra relationer med Masi Jussila. Detta beror på brummande och hennes klagande om högmusik. Då Masi spelar musik för högt så han inte öppnar dörren då hon ringer dörrklockan. Om han skulle öppna dörren så han brukar vara på dåligt humör med gris röd nyans på ansiktet. Tänk om man skulle råka tappa någonting på Masis balkong så det vore svårt att hämta tillbaka, precis som Johanna brukar ofta fundera.

Slutet av april månad deltagarna på Forssan apu gjorde studiebesök till kooperativ handelsträdgård väster om Loimi ån i den gamla Forssa.

Handelsträdgård heter Tervomaa. Enligt trädgårdsmästaren namnet kommer från den forna lokala sångerskan. Mitti den gamla Forssa det står sångerskans staty. Trädgårdsguiden berättade att hon själv är släkt till sångerska Jonna Tervomaa och trädgården har gått i släkt.

Sedan trädgårdsmästaren visade upp olika sorts kryddväxter. Där odlas också medicinsk cannabis. Trädgårdsmästaren inte visade cannabisplantorna eftersom detta är en hemlighet för att narkomaner inte skulle få reda på detta, berättade den gamla gråhåriga damen. Hon bara visade cannabisblad som man fick lukta.

Till handelsträdgård man åkte med en minibuss, samma taxibolag som Kaapo Molotov brukar åka till arbete. Numera Kaapo bor hos sina föräldrar. Det var tufft för honom då PA gjorde slut.

Han försöker hitta en ny lägenhet med sin pappa. Det är svårt att hitta en handikappanpassad lägenhet. På jobbet, några gånger i veckan, han brukar stå träna för att fötterna skulle förstärkas och sedan förhoppningsvis han kunde lämna rullstolen och börja använda istället en rollator. Detta verkar vara önsketänkande men han verkligen hoppas att detta skulle bli verklighet. Det gäller att ha hjärtat full av hopp, precis som Kaapo brukar säga.

Hans föräldrahem ligger väster om Loimi ån på Sommarvindsvägen i stadsdelen Björndalen som består det mesta av villor och parhus. Björndalen ligger mellan Skogsbacka och Gamla Forssa.

I Forssan apu det har börjat en videoreceptstudiecirkel då man övar att tillverka matlagings- och bakningsvideofilmer. Studiecirkeln leds av en stor bröststat Sirkka Kallela och hennes medhjälpare, spinkiga Sussu, samma kvinna som var ihop med Suffeli Anttila. Suffeli avled mitten av förra decenniet till inre blötningar. Det tog många år när stackars Sussu kom över den chockerande morgonen då hon såg sin älskade sambo ligga stendöd bredvid med blod på kudden. Fortfarande Sussu är mycket lugn och ibland tänker på den dramatiska morgonen.

Sirkka och Sussu är starkt humoristiska, ibland alldeles för mycket humoristiska eftersom många funktionshindrade brukar håna och skämta med kvinnorna. Bland annat Lasse på Forssan apu brukar ofta hänskoja till Sirkka: "Nu ska Sirkkor och syrsor stiga vid sidan!" Sirkka bara myser eftersom hon är humorist och vet att Lasse är funkis.

Studiecirkeln började i höstas och den första videon handlade om muffinsbak. Receptvideon sparades i receptvideoplattan för att det skulle vara enkelt att se hur man bakar riktigt goda muffins.

Forssan apu sålde tidigare en muffinsreceptvideo men den var alldeles för virrat och kameran darrade som ett asplöv. Sirkka och Sussu bestämde sig göra proffsigt videorecept och samtidigt lära deltagarna hur gör man ett tydligt videorecept och vad bör man tänka då man filmar med multimediekamera. Allra först man ska skapa manus.

I början Johanna inte var med i studiecirkeln men i januari hon anslöt sig i cirkeln då Sylvester slutade i

studiecirkeln. Han klarade sig inte vänta att videon skulle bli klar.

Ofta inne i robotrummet Sylvester brukar babbla till Johanna massa skit om Pedra att han hatar honom eftersom skitstöveln vill bestämma om allt möjligt. Sylvester och Pedra bor i samma gruppboende på Kaarlovägen. Det har hänt att Pedra tränger sig hos Sylvester och sedan det är svårt att köra ut henne. Sylvester är ursprungligen från Kajanaland och därför han brukar ofta babbla med Johanna på kajanaländska. Han har glömt bort en hel del av kajanaländska ordar så han pratar blandspråk. ofta till handledarna han brukar göra reklam för Radio Pettu, Public Service för förutom kajanalänningar. Johanna inte är intresserad av Radio Pettus program eftersom en hel del programledarna är blandspråkiga som babblar massa strunt. Johanna på sin tur brukar rekommendera för Sylvester sin favoritradiokanal Radio Poolia samt Kajanalands största kommersiella nyhetsradiokanal, Radio Napa som liknar mycket på den centraleuropeiska Radio Poolia. Så fort på Radio Poolia det kommer irriterande reklam för S-L Safety så hon byter webbradiostation till Radio Napa.

Till hennes stora bekymmer även där brukar finnas samma bevaknings. och säkerhetsbolagets reklam så att hon får hela tiden byta mellan dessa två radiostationer. Johanna har några gånger skickat reklamation om radioreklam att det är irriterande att höra S-L Safety reklam men dem svarat att det är svårt att välja reklam eftersom reklam är deras levebröd. Johanna hoppas att något annat vaktbolag skulle köpa upp S-L Safety och dess dotterbolag och sedan byta namn.

Sen höst muffinsreceptvideoplattan blev klar. Då reparationsgruppen och Café Suner fick äran att prov baka och sedan berätta respons. Elmo märkte att det är svårt de om det ska vara kallt eller varmt vatten så Sirkka lade i videon en symbol för kallt vatten. Ibland Sirkka är irriterande pedantisk, enligt Kivins insiderslangord; *ihillistisk*. Hon vill ha korrekt videoresultat.

I januari Johanna bestämde sig gå med i studiecirkel för att hon skulle bli ännu bättre filmare. Det vore kul att hemvideos på Kivinen Arenan skulle vara mer proffsiga.

Under vårsäsongen började studiecirkeln skapa en tårtreceptvideo. Studiecirkelmedlemmarna började kalla tårtreceptet för *tårtifieringsprojekt*. Detta var Filippas påhitt; bra uttryck för garnering. Sirkka storskrattade medan Johanna tyckte ordet tårtifiering är något missvisande. Hon tänker på den klassiska tårtkasthumor som hon hade lärt sig från Kurt Passarens komedier. Sirkka tyckte att Johannas association till tårtifiering skulle vara så roligt att man borde kasta tusentals tårtor mot hennes ansikte.

Detta visade sig vara mer utmanande och komplicerat. Först man ska göra tårtbotten och sedan garnering. Såklart allra först det ska göras manus. Sirkka fick länge fundera att hur man ska filma så att tårtbotten skulle bli så tydlig som möjligt och sedan man ska garneras med välkända ingredienser. Anton-Kari var som sekreterare och antecknade olika arbetsmoment.

I studiecirkeln tillhör även tjugoföråriga Elias Rautapolku-Torstila som började strax före jul i Forssan apu. Han har gyllene tandställning som Johanna tycker lite otäck men det säger hon inte högt eftersom för annars hon tycker mycket om den snygge Elias. Hon brukar fundera i tyst inom sig att hur man kan kyssa med tandställningar? Hon inte vill göra Elias ledsen. Han har en droppe konstiga typen men övrigt han verkar vara en riktig eurohane men dessvärre ibland Elias verkar vara trångsynt, speciellt på lunchrasten och gärna vill dansa enligt Elmos pipa. Det är den lilla extra som Johanna gillar hos Elias så att äggcellen vill börja aktivera sig. Elias har jämt busig min. Kanske han skulle vara den rätta så fort han tar av tandställning, precis som Johanna brukar fundera.

Då Johanna var i tonåring så även hon fick frågan att ha tandställning men hon inte ville ha järn i mun. Hon inte ville se ut som järn tand. I Elias fall hans efternamn är mycket passande; *Rautapolku* med järn tanden. Johanna brukar fundera att vem som är sötare; Jessica eller Elias? Hon skulle få snopp av Elias men Jessica kan inte erbjuda en sådan utrustning eftersom hon saknar sådana grejer.

Johanna brukar då och då skoja till Elias för att väcka intresset samt känna isen med käppen. Hon började kalla honom för Eelis. Detta öknamn hon hörde för första gången redan i Villmanstrand. Då gotter-Backman hade en kompis som hette Elias Keskisarja som han kallade för Eelis. Då Johanna inte kände Elias Keskisarja men tyckte att han lät en tuffing. Nu hon började kalla sin nyaste arbetskompis

för samma upphetsande öknamn. Elias Rautapolku-Torstila har aldrig förut hört sådant öknamn men han är mycket humoristisk och har tålmod. Just sådan make skulle passa perfekt för Johanna. Hennes gubbe ska absolut inte vara trångsynt ihillist.

Elias brukar motsvarande kalla Johanna för Pohanna. De kunde bli ett perfekt par eftersom de båda är likadana busar. Elias blir roat så fort när Johanna börjar famla med fingrarna sin näsa och överläppen. Då hon ser väldigt busig ut. Så gör Johanna så fort hon blir sprudlande glad, speciellt då handledarna börja läsa högt hennes lustiga skrönor. Elias är ivrigaste lyssnare. Han vill se hennes lustiga reaktioner under högläsning. Esa är lite avundsjuk till Johanna att hon klarar sig skapa så roliga berättelser att alla skrattar. Visst Esa vet hemligheten; i berättelsen bör finnas ett skvätt snusk men dessvärre han inte vågar släppa sin egen snuskhummer lös. Esa och Elias är lika smala. Esa har kortklippt mörkbrunt hår medan Elias har halmlond frisyrt men lite krullig. Elias verkar vara blyg och skygg det vill sägas mystisk lugn, precis som Johanna brukar fundera medan hon sitter i måndagsmöte och i smyg beundrar denne nykomling. Då hon ser Anatolis ansikte så hon blir spyfärdig. Hon blir mer äcklat av Anatoli som Esa. Hon börjar vänja sig med Kaapos plättansikte. Även Kaapo har den lilla extra men dessvärre han ofta är på dåligt humör.

Johanna och många andra roar Elias speciella samlarobjekt; nyckelkortsknippor som han har lagt på livremmen. Medan han går så nyckelkorten klingar såsom han vore en väktare. Även studiecirkelledare Sirkka har många gånger undrat på hans nyckelkortssamling.

I studiecirkeln Elias får äran att hålla bakningsutrustning framför videokameran. Sirkka och Anton-Kari brukar kalla Elias händer för filmatiska fina som borde bli kulturmärkta.

Sirkka bestämde sig att bara Elias händer ska synas i receptvideos för att tittaren inte skulle undra att varannan tagning har olika händer.

Samtidigt när Elias började på Forssan apu så började hans kompisen, Erkki Polkkaräme, i reparationsgruppen. Nu i gruppen det finns två Erkkis. För att kunna skilja Laajamies och Polkkaräme så nykomlingen börjades kalla för Erkki P och för P-Polkka.

Man inte vågar hitta på öknamn för Erkki Laajamies eftersom han ofta är på växlande humör medan hans namne, Polkkaräme är mycket humoristisk, ett riktigt flörtarsle, tjejmisbrukare.

Elmo började kalla Polkkaräme för *Polokka*. Detta gläder Johanna eftersom öknamnet låter som kajanaländskt fast han inte kommer från landskapet. Johanna själv började kalla honom för Erkka. Inte hon heller vågar hitta på öknamn för Laajamies eftersom han är ihop med den helgalna Pedra.

Ofta på lunchraster nykomlingarna, Erkki och Elias brukar skratta och riva sina arslen då Johanna kallar dem för Eelis och Erkka. Då Erkki skrattar så skrattet smittar i Elias. Erkki är lika synlig som Elmo. Erkki och Elias brukar säga till Johanna att Erkka och Eelis finns i himmel och kallar henne för Pohanna.

Johanna upphetsar Erkki Polkkarämes utseende på grund av hans porriga glasögon, precis sådana som ofta manliga porrstjärnor brukar ha på sig. Detta hon inte vågar säga i kaféet eftersom all sannerligen Elmo skulle fnysa att den där ord man inte får uttala i kaféet. Han själv kallar porrfilmer och porrläsplattor för P-filmer och P-läsplattor.

Johanna tycker att Erkka är sexigare än Eelis. Detta beror på att han är modigare och saknar självkontroll i vissa situationer. Enligt Johanna Erkkis stora minus är hans barnslighet. Visst även hon själv är fortfarande barnslig men detta hon inte vill erkänna.

Johanna är halv kåt även till Erkki Laajamies, kanske hans rundhet upphetsar henne, precis som hon själv brukar fundera. Övrigt Laajamies är fullständig konstig typ, mesig som ofta tjurar på soffan i kaféet. Han har varje dag med sig personlig assistent, mänsklig assistent eftersom han har svår narkolepsi. Även Polkkaräme har narkolepsi men sjukdomen är i kontroll på grund av bra medicinering.

Erkki Laajamies man inte törs visa upp på vigselpallen, precis som Johanna brukar tyst inom sig tänka. Kanske Polkkaräme skulle vara mer lämpligare för vigselpallen, precis som hon brukar fundera medan hon sitter i kaféet och dricker cappuccino som kostar bara fem euro. Däremellan hon brukar spela mobilspel precis som alla andra. Elias brukar skratta till Johannas lilla kontrollpanel. Andra har större kontrollpaneler i sina smarta jacktelefoner.

Erkki Polkkaräme är halvsingel. Han har blivit förtjust i en annan Tatjana men det ser ut att tjejen inte vill ha honom. Kanske Erkki kunde charma Tatjana Niilola men dessvärre hon är alldeles för barnslig, precis som han brukar fundera.

Erkki Laajamies inte är speciellt barnslig, inte heller saklig utan mesig intetsägande sölare. Lustigast av allt, han har egen bil fast han inte har körkort och inte heller har möjlighet att få det på grund av

sömnsjukan. Ofta hans personliga assistenter brukar köra den vita Toyota med hans namn på dörrarna. Namnet står med rosa konstnärliga bokstäver. Många kallar bilen för Erkki-bilen.

Hans flickvän Pedra är mycket stolt över pojkväns bil men inte hon heller kan köra eftersom även hon har narkolepsi.

På grund av sjukdomen Erkki Laajamies inte ens orkar fundera att göra slut med Pedra trots han vet att hennes sällskap inte är bra för honom.

Erkki Polkkaaräme också har blivit förtjust i en tjej som heter Ida. Så fort när Johanna hade hört om detta så hon skojade att det skulle vara Ida i Lönneberga. Fortfarande Astrid Lindgrens skrönor är populära. Erkki brukar fnittra ljuvligt att det inte är samma brud och hon inte ens har hängt i flaggstången.

I studiecirkelledare Sirkkas hals det hänger en proffsvideokamera. Ofta kameran hamnar mellan hennes stora pappar, Lyckligtvis kameran är så pass tålig att den inte mosas av hennes enorma mejerier.

På våren när Forssan apu gänget gjorde studiebesök till Tervomaa handelsträdgård så Anton-Kari missade besöket. Nämligen dagen innan han hade i småfyllan råkat halka på klippan i sin egen trädgård. I berusat tillstånd han hade tänkt gå bakom klippan för att spana ugglor. Han tyckte att han hade hört hoande bakom klippan men det var bara duvor. Han bröt lillfingret så att han inte hade lust jobba så länge fingret var bruten. Han skulle ha fått förklara för deltagarna om den känsliga halkande. Så klart Anton-Kari var förbannat sur att han missade studiebesöket till stadens bästa handelsträdgård. Han är mycket intresserad av växter och djur. I hemma trädgård han har massor av örter. Han också är medlem i djurskyddsförening men inte har några husdjur utan bara en nöjesrobot som lika stor som en katt. Han tycker att det är själviskt att ha husdjur, precis som forna tiders hemma slavar. Enligt Anton-Kari ett husdjur är det samma som blomsterpinne. Bättre ha en nöjesrobot som inte har några känslor, precis som han brukar säga.

Han inte heller kunde delta i studiecirkeln på måndagar och tisdagar. Efteråt Sirkka skojade till honom att man bör ta lugnt på helgerna och inte snubbla på klippan.

På fritiden Sirkka är med i den lokala Countryband *Anatoli & the Moonshiners*. Sångare är den spinkige Anatoli Erkkilä. Han har öronbedövande vass sångröst som irriterar många medan andra diggar sådana sångröster. Han är många gånger vackrare än Anatoli Medvedev.

Under Anton-Karis sjukskrivning det var massor av vikarier. Den senaste tiden det har inte varit några supersexiga eurohanar, precis som Johanna brukar tänka. Kanske Juha Janatuinen har skapat direktiv till vikariebanken att vikarier bör vara äldre kvinnor och män.

Chef för vikariebanken heter Olli-Kari Kivinen-Jussila. Han har ett kontor i omsorgsförvaltningen på andra våning. Nu i huset finns två Kivinens. Ofta på lunchraster Olli-Kari brukar vinka till Johanna som sitter i Café Suner och snackar och spelar med sina arbetskompisar. Han tycker att Elmo ser ut som mysig kille. Visst han är det.

Johanna försöker vara saklig eftersom Olli-Kari är ju kusins gubbe. Om hon skulle uppföra sig dåligt så all sannerligen det skulle bli tillsägelse av föräldrarna. Tänk om Olli-Kari eller någon annan person med kontakter till släktingar, skulle ha jobbat på socialhälsocentralförvaltningen i Jockis så vem vet Johanna skulle ha varit sakligare och blivit stel Nackade byråkrat och sluppet Daily Activity cirkus. Så brukar hon ofta fundera. Det är så lätt att vara efterklok.

Då och då på måndagseftermiddagar Johanna och Elmo brukar äta lössallad på Oxinge tågstation. Några gånger Elmo kompromissar och äter på resecentrum i Forssa men Oxinge är roligare eftersom där tågbanor korsar varandra. Enligt honom Forssa resecentrum är tråkig eftersom den ligger för nära och det passerar bara några tåg.

Varje gång de befinner sig på Oxinge så Elmo jämför Seinäjoki resecentrum eftersom båda ställen har likadana ramper upp till tågbanebroar samt likadana räcken.

På Forssa resecentrum Johanna irriterar sig burksamlare, speciellt en kvinnlig alkoholist med påsiga strumpbyxor och hånfull min. Kärringen brukar glo på läskdrickande folk att hon skulle få burken.

Johanna brukar ta burken med sig och sedan lämnar tomburkar hos mamma och pappa. Detta är ett slags ersättning om tvätt och städning. Några gånger Elmo har gett sin tomma burk till Johanna för att alkisar inte skulle få den.



Några gånger Johanna har berättat till Elmo att hon längtar tillbaka till informationsservice eftersom den är en vanlig arbetsplats. Varje gång Elmo börjar tröst predika: "Du mår bättre på Daily Activity eftersom vi har kortare arbetstider och då man kan göra vad som helst..." Visst Johanna samtycker men dessvärre det är alldeles för låga inkomster. Sedan Elmo brukar tillägga att på Daily Activity vi har gröna kortet för tandvård medan i en vanlig arbetsplats tandläkarbesök är svindyrt. Det här Johanna vet men samtidigt lönen är större, inkomst som heter lön på vuxenriktigt. Sedan det inte mer går att diskutera om saken eftersom han lätt blir irriterat så att Johanna får surskräck och Brexit rädsla.

Elmo är säker att Stress-Johanna inte skulle klara sig på en vanlig arbetsplats fast hon har försökt förklara att hon klarade perfekt på informationsservice. Av denna dispyt Johanna får tårar i ögonkanten eftersom kompis inte tror på henne och det inte går berätta hela historien om den rethostande kärringen. Knappast en funkiskille skulle förstå eftersom inte ens högre utbildade arbetsterapeuter inte förstod Oilis hån, precis som Johanna brukar fundera.

Då Johanna och Elmo äter sallad i Forssa så efter salladen de brukar köpa glass från stationskiosken. Oftast vid betalning han brukar beslagta Johannas glass för en kort stund för att hon inte skulle glufsa i sig för fort.

Salladen de brukar äta på tågbanebrom eller på gångrampen upp till bron. Tågbanebrom vid tågstationer är den moderna tågplattformen. Där finns några sittplatser. Där det är skönt att se förbi passerande höghastighetståg.

Elmo är lite förtjust i Johanna men har bestämt sig hålla detta som hemlighet för att hon inte skulle tappa kontrollen och börja storrägga. Han inte är helt säker om denna kajanaländska skulle vara den rätta. Visst hon är mycket snäll men dessvärre stressar en hel del. Så brukar Elmo tänka då de äter sallad på Oxinge eller på Forssa resecentrum. Han skulle hellre ha Minea som hustru eftersom hon är mer erfaren att köra bil. Johanna är osäker att köra bil med passagerare.

Inte heller Johanna är övertygat om Elmo skulle vara den rätte eftersom han lätt blir irriterat. Då han är irriterat så hans armar rycker åt sidorna. Visst Elmo Yrjölä är mycket snäll. Han försöker allt för att skärpa sig och behärska sina känslor. Han vill ha en flickvän. Han har likadana svårigheter som Johanna. De båda är likadana stressarslen. Två stressarslen inte hör ihop eftersom stressen smittar.

I försommar Elmo började dejta med Jonna från Jockis. Hon bor i stadsdel Onnela. Några gånger Johanna har fått hämta honom från henne då bussen inte trafikerar. Oftast han nöjer sig med bussen eftersom han inte vill vara likadan skitstövel som Anatoli och Karolus. Den andra anledningen är att Johanna inte skulle få reda på hans sysslor. Ibland han irriterar sig Johannas kontrollbehov. Han inte vet att Johannas kontrollbehov beror på att hon kunde ta det lugnt och inte hela tiden stressa att när han skulle hitta på saker. Detta hon inte vågar säga högt. Elmo förmodar att Johanna skulle vara nyfikenstrut fast så är det inte. Helt enkelt hon vill vara förberedd för eventuell skjutsande.

Johanna märkte att hans nya älskling bor nära grosslagret som numera är nedlagt. All sannerligen grosslagret har hamnat i konkurs, tänker Johanna medan hon passerar grosslagret. Det ser ut att lokalerna är tomma och ödsliga. Om jag skulle vara stenrik så jag kunde grunda något företag, tänker Johanna medan hon passerar Onnela centrum. Elmo brukar vänta henne på bussväntplats för att Jonna inte skulle se att en annan kvinna hämtar honom.

Grosslagrets konkurs är ett slags tröst för Johanna. Om hon skulle ha stannat kvar så i alla fall gon skulle ha blivit arbetslös men och andra sidan kanske skulle ha fått annat arbete från normalstördas arbetsplatser, precis som hon funderar medan hon kör bil.

Elmos och Jonnas förhållande tog bara till mitten av juli eftersom hon började babbla om samlag. Han vill ta det lugnt med sex eftersom tjejen kan bli gravid och sedan behöva betala underhållstöd. Minea är säker på att Elmo och Johanna kunde bli ett perfekt par eftersom de båda är likadana grejande stressarslen, precis som fröken Kaaninen har funderat.

Det är ingen idé att prata om arbetsplatsromanser till handledarna eftersom dessa tycker att kärlek på jobbet är dömda att misslyckas. Numera Johanna börjar förstå att man inte ska gifta sig med arbetskompis. Hon ska fundera, titta och se Elias och Erkki Polkkaräme men problemet är att båda killar finns på hennes lista över konstiga typer. Kanske jag borde utveckla helt nytt parförhållande utan kön,

tänker Johanna Kivinen. Om detta hon brukar ofta chatta med Jessica. Även hon tycker det samma. Man inte behöver vara lesbisk om två kvinnor skulle bo ihop och gosa med varandra, tänker Jessica. Man kan också skaffa barn om båda skulle köpa en befruktningsexrobot. I roboten man kan installera en spermapatron så att den kvinnliga äggcellen skulle bli befruktad inne i konstgjord livmoder. Johanna har lovat för sin dubbelgångare att planera algoritmen för artificiell intelligens som man kunde programmera i sexroboten. Jessica blev intresserad om idén.

Mitten av maj månad söndagsförmiddag, Johanna besökte Forssa flygplatsen. Det var öppet hus då invigdes toppmoderna eldrivna minipassagerarjetflygplan. Flygplanet invigde sångaren Jesse Anttila. Just därför Johanna åkte till flygplatsen för att se denne snygga sångaren. Visst hon också var nyfiken på det moderna eldrivna jetflygplan men ännu mer hon diggade sångaren som inte sjöng en enda sång utan bara klippte av det Europafärgade bandet och slog en champagneflaska mot flygplanet. Sedan brandkåren sprutade vattenstråle över flygplanet. Om det skulle ha varit någon annan som invigde planet så knappast Johanna skulle ha blivit intresserad av invigning. Jesse Anttila är lite speciellt för henne. Av honom hennes tankar går till Jesse Jussila som hon fortfarande älskar fast han var jättetaskig mot henne och blockerade Net-Gallery bara för julhälsningens skull. Om detta hon inte har kunnat komma över. Uno har ofta tröstat henne att Jesse är lite speciell. Johanna älskar Jesse Anttila mycket mer än Jussila eftersom sångaren är en normalstörd medan Jussila är funkis. Dessvärre sångaren är helt okänd, hon känner till honom bara på grund av den nationella sångtävling Sävelfestivaali. Där Jesse Anttila brukar hamna i jumboplacering. Han aldrig vinner tävlingen. Han bara har lycka i olika sorts underhållningsprogram samt får framträda på Europadagen vid Forssa sommarrestaurangen. Han är en lokalkändis men dessvärre aldrig vinner i nationella tävlingar.

På flygplatsen Johanna filmade med jacktelefon då Jesse och läckra flygvärdar stod sida vid sida bredvid flygplanet. Hennes arm rycktes till kram men krama vågade hon inte. Hon svor tyst inom sig att det är så jävligt att Jesse är okänd. Bara hon vet vem han är för någon men han vet inte vem hon är för någon. Om hon skulle krama honom så kanske han skulle rädd och ropa efter polisen. All sannerligen Jesse skulle säkert ha blivit glad om en liten kram men det kan inte Johanna veta. Elmo har ofta sagt att hon inte kan krama rätt så detta skapar extra kram blyghet. Johanna i alla fall berömde hans låtar. Han tackade för beröm och log underbart. Johanna kände hur knäna skakade och armen rycktes till kram. Hon tyckte synd att hon inte känner honom personligt. Jesse Anttila är många gånger snyggare än Jesse Jussila, tänkte hon. Hon ofta brukar jämföra eurohanars namne. Av namnet Jesse hon brukar tänka Jessica och därför hon smsade till henne det som hon ser. Jessica berättade på sin tur att även hon befinner sig på Såtenäs flygplats och tittar invigning av minijetplan. Jessica berättade via sms att hon beundrar just nu en snygg eurohane, sångaren Jerker Andersson som inviger flygplanet till Hans Jocke. Sedan dubbelgångarna skickade bilder till varandras videosajter. Johanna tyckte att Såtenäs flygplats ser häftigare ut än den lilla Forssa-Jokioinen Mallila flygplats. Jessie berättade att från Såtenäs det går flygplatståget till Landvetter. Tänk om likadant flygplatståg skulle gå även till Vanda flygplats, smsade Johanna. Hon berättade för Jessica att den eldrivna flygplan fick namnet Love. Jessica svarade att detta låter bättre än juckande Hans Jocke. Johanna undrade på att vad juckande betyder för något. Jessica svarade; *Jucka is Fucking...* Johanna började gapskratta så att Jesse som stod på podium tittade förvånad den skrattande blondinen. Även han är ljushårig. Johanna rodnade och sade: "Äh, jag smsar med en kompis!", då Jesse Anttila sade till den trådlösa mikrofonen: "Haha, och nu till själva saken! Detta nya eldrivna flygplan som heter Love kommer trafikera mellan Forssa och Bryssel!"

I maj månad Anna och Antti fick inbjudan till James examen. Såklart även dottrarna är välkomna. Johanna bestämde sig följa med eftersom hon ångrar att hon inte deltog i Jesus konfirmation. Orsak var kärlekskänslor. Även nu hon känner likadana känslor mot kusin James men bestämde sig modigt följa med mamma och pappa. Vem vet James skulle erbjuda snopp, tänkte hon. Därefter hon försökte tänka helt annat för att drömtanke inte skulle förvirra huvudet. James inte är längre böterkött, tänkte hon men dessvärre jättestor åldersskillnad, tänkte Johanna. James och arbetskompis Elias är nästan jämnåriga.

Kivinen bestämde sig flyga till Vattula eftersom den gamle inte längre är ett farthjul, precis som Antti brukar säga. Bara synd att numera det inte går direktflyg från Forssa, inte ens flygtaxi. De fick flyga från

Åbo. Det är billigare att flyga därifrån än från Helsingfors-Vanda.

Johanna inte har flugit på länge. Senast hon flög år 2990 flera gånger; först på gymnasieresa till Moskva och sedan semesterresa till Vattula. Då det gick direktflyg.

Antti och Anna har flera gånger besökt Kanarieöarna så de är riktiga storflygare. Kanske någon gång Johanna kunde följa med och beundra Kanariersolen.

Först Kivinens åkte till Dalsbruk hos Jaana-Mari och Juha. Där de ställde bilen för att slippa betala dyrt på flygplatsen. Yngsta dotter skjutsade familjemedlemmarna till flygplatsen.

Nu Äro Åbo flygplats är enorm men vinner inte Helsingfors-Vanda.

Medan man väntade Vattula flygplan så Johanna fick sms från sin kompis; *Kan vi ses eftersom jag vill lätta på hjärtat? Fan, den fittans Minea ska övernatta hos Vickan och skiter i mig...* och infogade ledsna smileys. Johanna svarade; *Tyvårr det går inte eftersom vi är just nu på Åbo flygplats och väntar Vattula flygplan... Det var tråkigt att hon inte vill sova hos dig...* i förgåves Johanna fruktade att kompis skulle börja tjata, bli sur och göra Brexit.

Så hände inte eftersom han komihåg att det var idag blondinen skulle till sin kusins examen.

Då hon svarade till honom så mamma och pappa ruskade huvuden att återigen dotter grejar med jacktelefonens kontrollpanel. Hon svarade att hon hade tvungen svara till kafédeltagaren för att slippa ha tjat. Sedan det kom sista upprop till Flighten till Vattula. Minijetplan startade från mitten av flygplatsen så passagerarna kördes med flygplatsbussen.

Flygning tog cirka en timme. Strax innan landning det var hemsk turbulens så att den lilla jetplan hoppade i luften som en hare. Till slut flygplan landade säkert på den lilla flygplatsen i Vattula. Flygplatsen ligger mellan stadsdelarna Ylikylä och Fågelbo. På Fågelbo sidan det är en naturlig skogsremsa eftersom där finns bottenlöst kärr som inte går att dränera. Vattubäcken får sin början från detta kärr öga och rinner till Sukevaträsk. Vattnet är det mesta grundvatten.

Vattula-Sukeva flygplatsen är en aning större än Forssa-Jokioinen flygplats. Vattula flygplatsen är hjälpflygplats för Kajana flygplatsen som är landskapets största flygplats därifrån det går flygtaxin till varje riktning. Därifrån man kan flyga även till Hallonbo-Baltnäs flygplats i Skandinavien.

Eeka väntade i flygterminalen i Vattula. Kivinens resväskor kom överraskande snabbt eftersom det inte fanns många passagerare.

Sedan Eeka körde Kivinens till hotellet. Han har nuförtiden en bit Daimler personbil, mycket bättre än Hayosiko.

Det ösregnade i Vattula. Anna suckade att det är så typiskt att det regnar så fort man är resande.

Kivinens bodde i stadens finaste Hotel Scandic Joutsen som ligger vid klaffbron. Antti och Anna har gott om pengar eftersom de har arbetat i Savolax och i södra Karelen.

Det var ingen vidare utsikt från hotellfönstret; innergård men för annars rummet var snygg och nyligen renoverad. Två rum har gjorts en.

Först Antti tittade efter billigare hotell eller vandrarhem. I Sukeva det skulle ha varit urgammal Villa Veistola men enligt bilder på webbsidan huset verkar vara alldeles för hemsk, rena rama spöket.

I Vattula det finns nygrundade herrgårdshotell, Vivin hovi men den var alldeles för dyr för arbetarfamiljen.

I Vivin hovi har en gång i tiden bott Vattula grundarens dotter och hennes ättlingar. Några år sedan herrgården gick till kommunens ägo.

Antti är blyg för herrgårdshotellen eftersom där det kan spöka. Istället han bestämde sig reservera rummet för tre i den fina Hötél Joutsen. En gångs skull man skulle få lite lyx, sade han.

Det skulle ha varit trångt hos Eeka eftersom det kom många gäster.

Hötél Joutsen ligger inom gångavstånd från Warettagatan. I backen upp till Strömslund det är vädertåliga rulltrappor som leder också till den lyxiga Restaurant Allu.